



## Het koor vóór het leger...

*Overdenking bij 2 Kron.20:21*

De oude cantorij van de Gereformeerde Kerk Ede hing sinds de fusie even onzeker aan die nieuwe ontstane Protestantse Gemeente. Hoe nu verder? Iedere wijk van de nieuwe Protestantse Gemeente Ede krijgt voortaan een zelfde bedrag ter besteding aan de kerkmuziek in de wijk. Hoe de toekomst van de cantorij van de vroegere 'Gereformeerde Kerk Ede' er na vertrek van de dirigent uit zou zien was plotseling niet meer zeker. De repetities van de cantorij waren al sinds jaar en dag in de Beatrixkerk, zodat na een jaar tasten en zoeken deze wijk en de cantorij elkaar gevonden hebben. Over een paar weken neemt Jan Willem van Ree, als dirigent van de cantorij na 12 jaren trouwe dienst afscheid. Een nieuwe fase zowel voor cantorij, dirigent én voor de Beatrixkerk-wijk...! Eén en ander deed me aan een opmerkelijk vers uit het boek 2 Kronieken denken:

*"In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: 'Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw.'"*

Josafat, de koning van Juda, was doodsbang. En niet zonder reden.

De koning van Israël was nog maar net omgekomen in een oorlog met omringende landen, of nu vielen die landen hém aan. De Moabieten, Ammonieten en een deel van de Meünieten waren een gezamenlijke oorlog tegen hem begonnen. Natuurlijk vielen ze niet aan in het zuiden, waar Josafat het land goed verdedigd had. Nee, ze trokken op via een wadi, een soort brede, drooggevallen rivierbedding vlak langs de dode Zee. Een zwakke plek. Een ware blitzkrieg, deze actie. De hoofdstad ligt binnen handbereik!

En daar in die hoofdstad gaan de bange koning en het volk in gebed. Ze bidden en vasten. En dan klinkt het woord van de HEER; aanwijzingen voor de strijd.

De koning en het volk, vol eerbied, buigen voorover en aanbidden God.

Moesten ze niet keihard aan het werk, snel het leger voorbereiden, de wapens invetten, eten inpakken voor de strijd, nog wat laatste plannen maken, de kaart van het dal bestuderen om de strategie te bepalen? Nee, ze aanbidden. En danken God voor Zijn woord.

De volgende morgen trekt het leger de stad uit. Maar terwijl het leger door de poort trekt, doet de koning een stap naar voren en neemt een wonderlijk besluit. Wacht, zegt de koning. Jullie, de zangers, en jullie daar, en jullie, kom hier. Trek je mooiste kleren aan, je feestkleren - neem de handharpen, trompetten, en alles waarmee je al marcherend muziek kunt maken, en trek vóór het leger uit! Zó gaan we deze strijd in!

En dit moet je zingen: *'Looft de HERE, want tot in eeuwigheid is Zijn goedheid!'*

Bijzonder: De koning stelt 'lofprijzers' aan. "Halleluja-ers", staat er.

Ik denk dat dat wel het meest vreemde strategische besluit is dat ik ooit gehoord heb...

Ik denk ook niet dat minister Bijleveld van defensie zoiets snel zal zeggen; dat de militaire blaaskapel voor de troepen uit moe-

ten marcheren. Wie zou dat trouwens willen? Want dan ben je natuurlijk wel de éérste die aangevallen wordt, weerloos, met alleen een trompetje in je hand. En toch gaan ze daar... De lofprijzing gaat aan de strijd vooraf...

Waar zou jij liever lopen? In het leger? Of in het koor?

Normaal volgt een koor, volgt de muziek, eventueel, als de strijd gewonnen is, maar nu - nu komt daar een koor voordat er zelfs een leger is, niet om hun angst weg te brallen, maar in aanbidding en dank aan God. Waarom? Niet omdat ze altijd zeker zijn van overwinningen, maar wel omdat Gods goedheid eeuwig is! Dat is wat ze zingen...

Toen Daniël in de oven geworpen werd, zei hij iets soortgelijks: 'Koning, zelfs als God mij niet redt, want ik wil niet zeggen dat Hij mij altijd geeft wat ik hoop, maar zelfs dan, als ik om zal komen in dit vuur, dan nog zal ik alleen maar God aanbidden!'

En zo trekt ook dit leger de vijand tegemoet - een zingend koor volgend...

Vanuit militair oogpunt gezien waanzin, maar volgens de hemel een gouden greep.

Spannend... want waar zit nu de parallel tussen dit Bijbelgedeelte en mijn leven? Iets van 'strijd' herken ik misschien wel, maar hoe ik daar dan een 'koor voor moet plaatsen'?

Dat heeft met vertrouwen te maken. Een koor voor het leger plaatsen is een geloofsbelijdenis in daden. Koning Josafat zei tegen het volk:

*'Vertrouw op de HEER, jullie God, en je vertrouwen zal niet beschaamd worden;*

*Vertrouw op Zijn profeten en vindt voorspoed!'*

### SCHRIFTLEZEN

**Zondag 28 januari, Deuteronomium 18, 15 - 20 en Marcus 1, 21 - 28**

Vanaf deze zeventigste dag vóór Pasen tellen wij naar Pasen tóe.

Wie in het woordenboek van Van Dale opzoekt wat een profeet eigenlijk is, vindt het volgende: 'iemand die goddelijke openbaringen ontvangt en die aan anderen heeft mede te delen, die opdracht heeft in naam van de Heer tot vermaning en waarschuwing te spreken'. Zegt Van Dale.

De priesterkaste die in Deuteronomium aan het woord is, formuleert het anders - maar is zich intussen terdege van het probleem bewust: wie en wat is profeet, waaraan weet je dat je met een echte te doen hebt? Iedereen kan wel zeggen dat hij een ingeving, een openbaring heeft gehad en dat hij je namens g'd de wacht en de waarheid aanzegt.

Dat probleem bestaat tot op de dag van vandaag: er lopen ook nu nog mensen genoeg (of te veel) rond, die zich profeet noemen en die mensen en de hemel bestormen met hun openbaringen.

Helpt Deuteronomium 18 ons te onderscheiden tussen waan en zin?

Lees verder op pagina 2.

# Bijbelleesrooster

zo. 28 Marcus 1:16-31 Ontzag voor gezag  
 ma. 29 Marcus 1:32-45 Beterschap!  
 di. 30 Spreuken 19:1-12 Arm en rijk  
 wo. 31 Spreuken 19:13-29 Opvoedkunde

## Februari

do. 1 Spreuken 20:1-9 Betrouwbaarheid  
 vr. 2 Spreuken 20:10-21 Scherpe waarnemingen  
 za. 3 Spreuken 20:22-30 Spiegels  
 zo. 4 Psalm 142 Gebed in een grot  
 ma. 5 Jesaja 55:1-13 Gratis drank  
 di. 6 Jesaja 56:1-8 Vreemdelingen welkom!

wo. 7 Spreuken 21:1-12 Eerlijk duurt het langst  
 do. 8 Spreuken 21:13-21 Verstand en gevoel  
 vr. 9 Spreuken 21:22-31 Let op je woorden!  
 za. 10 Joël 1:1-14 Zwijg niet over ellende

zo. 11 Joël 1:15-20 De dag van de HEER komt  
 ma. 12 Joël 2:1-11 Aanstormend leger  
 di. 13 Joël 2:12-17 Oproep  
 wo. 14 Psalm 57 Schuilplaats Aswoensdag  
 do. 15 Jesaja 56:9-57:6 '...we gieten ons vol met drank.'  
 vr. 16 Jesaja 57:7-13 Bedgeheimen  
 za. 17 Jesaja 57:14-21 Er komt vrede!

Vertrouwen kan best lastig zijn, als je een enorm vijandelijk leger op je af ziet komen. Wie zou er dan nog aan denken om te zingen, laat staan een koor vóór het leger uit te laten gaan?

Het koor van koning Josafat zong een lied dat nog steeds gezongen wordt (psalm 136). De echo van dat lied klinkt in de eeuwigheid al door - zo lees ik in het boek 'Openbaring'. We zijn omringd door lofliederen. Een hele geruststelling vind ik dat, bij alle grote en kleine strijd die gevoerd wordt.

Dat de fusie die geleid heeft tot de Protestantse Gemeente Ede er ook toe leidde dat de Beatrixkerk nu voor het eerst een eigen cantorij heeft, is wat mij betreft een mooie 'toegift'. We kunnen best een goed 'koor' gebruiken. De waarde van kwalitatief goede kerkmuziek, in wat voor vorm dan ook, kan volgens mij niet snel overschat worden. Ik vermoed dat de missionaire waarde (of potentie) van muziek in de kerk vaak groter is dan wij beseffen. Toch zouden die overwegingen niet eens het meest zwaarwegend moeten zijn in al ons kerkelijk budgetteren.

Wat wij ook doen, waarheen wij ook marcheren in ons beleid of in onze toekomstdromen - misschien is het wel heel wijs en goed om te beginnen met gebed en een loflied. De toon mag gezet zijn, omdat er gegronde redenen tot vertrouwen is.

Het zou dwaas of zelfs aanstootgevend zijn om als kerk te zingen, jubelen en juichen, midden in een wereld waarin nog zoveel ten hemel schreiend onrecht en onthutsende strijd is als dit niet precies zou zijn waartoe we steeds weer worden opgeroepen in de Bijbel, 'houdt dan de lofzang gaande, voor Hem die leven laat...' (psalm 107).

Alle goeds toegewenst aan alle musici van de hele Protestantse Gemeente te Ede!

ds. Theo Pieter de Jong

En hij stuurt de man naar de priester. 'Toon je daar' zegt hij, 'zoals Mozes heeft voorgeschreven' hun tot een getuigenis. Exegeten verwijzen dan meestal naar de reinigingswetten van Tora, en worden niet moe die als achterlijk en achterhaald te beschrijven: een melaatse hoort er in die voorschriften immers niet bij. Hij wordt uitgestoten, buiten de gemeente, de gemeenschap geplaatst. Schande. Alsof wij een haar beter zouden zijn....Ze vergeten erbij te zeggen, dat de reinigingsvoorschriften nu juist bedoeld waren om te *reinigen*, om te helen, om mensen terug op te nemen in de gemeente. Het getuigenis der Schriften is inclusief - de melaatse raakt zijn stigma kwijt, de woorden helen, de daden stichten vrede en slechten vooroordelen.

GHW

## Inleveren kopij Kerkblad

| nr. | inleverdatum | voor de zondagen             |
|-----|--------------|------------------------------|
| 3   | 9 februari   | 18 en 25 februari en 4 maart |
| 4   | 2 maart      | 11, 18 en 25 maart           |

## OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

## Zondag 4 februari, 2 Koningen 4, 18 - 21 en Marcus 1, 29 - 39

Marcus heeft nog steeds haast: zoals in het voorafgaande bepaalt het woord 'terstond' het ritme - de dingen volgens elkaar in rap tempo op. Terstond uit de synagoge gingen zij het huis binnen van Simon en Andreas - van de Simon die later Petrus heet. Daar lag schoonmoeder ziek - en terstond spraken ze er met hem over. En hij ging op haar toe, en haar hand pakkend wekte hij haar op - deed haar opstaan. Hij 'stond haar op.'

Dat klinkt al meteen naar Pasen - het woord dat hier staat, wordt gebruikt voor opwekken van doden, tot en met de opstanding van Jezus-zelf.

De Evangelieën fluisteren steeds al paaswoorden, ze preluderen voortdurend op wat in deze Jezus van Nazareth waar zal blijken te zijn: dat mensen opgewekt worden, dat mensen opstaan.

Dat is de grondtoon van het bijbels getuigenis - dat het getuigt van mensen die weggaan, die opstaan uit de terreur van het gewone, de druk van wat moet en wat hoort - weg uit de verplichtingen de weg der verwachting op.

## Zondag 11 februari, 2 Koningen 5, 1 - 3 en Marcus 1, 40 - 45

Jezus maakt een leproos rein - 'katharsis' staat er: je bent helemaal schoon, je kunt opnieuw beginnen.

## ALGEMEEN PLAATSELIJK

### ZWO-collecte 11-02-2018: Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh



Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater.

In het interview met Radio 1 Journaal vertelde Pepijn Trapman, die namens Kerk in Actie en ICCO als regiomanager in het gebied actief is over de huidige situatie: "We kunnen nog niet iedereen bereiken, maar wel heel veel mensen. Door onze permanente hulp in Nepal en Bangladesh weten we de routes goed te vinden en hebben we al vele noodhulppakketten uit kunnen delen. De hulp richt zich nu echt op het bieden van voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig."

# Kerkdiensten

## Zondag 28 januari

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. E. de Waard

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. P 't Hoen  
17:00 uur ds. T.P de Jong,  
Evensong

### Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. O. Doorn

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. H. Breunese

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur dhr. M. Tax

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

### Hartenberg:

10:00 uur geen opgave  
14:30 uur dhr. G. Sleuwenhoek  
vertelviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur ds. M.L.W. Karels - met tolk

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 27 januari

19:30 uur ds. R Saly

## Zondag 4 februari

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen  
Special Sunday,  
Thema: Verbeeldingskracht

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P de Jong

### Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur T. Volgenant-Beima

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. Y. Voorhaar

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger  
Maaltijd van de Heer

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A. Metske, Arnhem

### Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling  
14:30 uur dhr. J. van Riessen sr  
zangviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. J. Jongeneel - met tolk

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur mevr. E. Kwakkel - Vroegop

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 3 februari

19:30 uur dhr. K. de Lijster

## Zondag 11 februari

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. J.O.C. Bouma

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. E.P. v.d. Veen

### Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. F. Kuipers

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. E. de Waard

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A. Romein, Ede

### Hartenberg:

10:00 uur ds. D. Atema  
14:30 uur mevr. J. Fredrikze  
vertelviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur ds. F.C. van Dijke

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 10 februari

19:30 uur ds. J de Jong

## Veel steun vanuit kerken voor Nepal en Bangladesh

In de eerste week na de oproep hebben Kerk in Actie en ICCO een bedrag van minstens € 125.000 opgehaald. De verwachting is dat de komende week meer mensen hun donatie overmaken. Dat is ook nodig, want om de gezinnen in Bangladesh en Nepal te helpen is zeker twee miljoen euro nodig. In veel kerken wordt ook gebeden voor de slachtoffers.

Eerder deze week is al € 160.000 overgemaakt voor de noodhulp in het gebied. Het geld zetten we in voor de aanschaf van noodhulppakketten. Zo werden er in samenwerking met een **Nepalese** organisatie onder meer 600 huishoudens uit Rautahat geholpen en in **Bangladesh** bieden we met een Bengalese partnerorganisatie noodhulp aan 2300 families in Gaibandha en 500 families in Kunderpara Char (regio Sadar).  
Helpt U mee?

Namens bestemmingscommissie ZWO,  
Bart van der Pol

## Kerkbalans 2018



Binnenkort start de actie Kerkbalans. Op 20 januari hebben de klokken van de Oude Kerk in het centrum de actie ingeluid. Onze hoop is dat het zal oproepen tot het gul geven aan de kerk via deze actie. Onze begroting voor 2018 is in evenwicht. Maar sinds het opstellen daarvan is er een en ander gebeurd. Zo zijn de opbrengsten uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen over 2017 veel minder dan we aanvankelijk raamden. Deze inkomsten blijven € 15.000,- onder de raming. Dat levert dus een tekort op de jaarrekening 2017 op. Voorts hebben we meer geld moeten uit-

geven aan de kosten van predikanten, ongeveer een bedrag van €35.000,-.

We rekenen voor 2017 dan ook op een tekort van minimaal € 50.000,-. Dat werkt voor een deel door naar dit begrotingsjaar. Door deze ongunstige financiële ontwikkeling doen wij een dringend beroep op u ruimhartig te geven aan uw kerk in het kader van de komende actie Kerkbalans.

Geef om en voor je kerk!

Met vriendelijke groet,  
College van Kerkrentmeesters



[www.bespreekhetsamen-ede.nl](http://www.bespreekhetsamen-ede.nl)

De onderstaande activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van harte uitgenodigd!

Hebt u nog ideeën voor het nieuwe seizoen, mail het ons via [info@bespreekhetsamen-ede.nl](mailto:info@bespreekhetsamen-ede.nl) of Wouter Helmich; e-mail: [wmcfhelmich@hotmail.com](mailto:wmcfhelmich@hotmail.com)

Op woensdag 24 en 31 januari 2018 om 20:00 uur in de Tabor-kerk door Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer

### Geloof in de publieke ruimte

De theoloog Rowan Williams uitte zich in zijn jaren als aartsbischop van Canterbury over tal van maatschappelijke kwesties. Hij voert het gesprek met alle hoeken van de samenleving, maar brengt daarbij altijd een specifiek theologisch gezichtspunt in.

Op zaterdag 27 januari 2018 om 19:30 uur in de Lutherse Kerk door Consort Lautenwerk **Jong talent in Ede**

o.l.v. Guilio Quirici, luit, Isabel Favilla, blokfluit, Guilio Quirici, the-orbe. Met haar subtiele geluid en expressiviteit is het historische

instrument de luit inspiratie voor een kleurvol ensemble. 'Lautenwerk': hybride Barokinstrument met toetsen en luit-achtige strings: echt symbool van experimentatie in muziek!

Op *woensdag 7 en 14 februari 2018* om 20:00 uur in de Tabor-kerk door Gerben H. Westra **Na de dood van God**

De Amerikaans-Ierse filosoof R. Kearney muntte het begrip 'anatheïsme': terug naar God, na diens dood, respectievelijk verdwijning uit cultuur en samenleving. Hij schreef een erudiet boek over de 'dood van de dood van god'.

Op *donderdag 8, 15 & 22 februari 2018* om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

#### **De ontembare vrouw**

Jungiaans psychoanalyticus Clarissa Pinkola Estés vertelt op onnavolgbare wijze oude teksten uit de hele wereld over vrouwen na, en ze legt haarscherp de diepere betekenis ervan uit. Drie avonden om ons daarop eens, ook vanuit ons geloof, gezamenlijk te bezinnen.

Op *maandag 12 februari 2018* om 19:30 uur in de Turkse Moskee door Erna Hulstein & Mariëlle Jellema

#### **Bezoek aan de Grote Turkse Moskee**

Samen met de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken is er bezichtiging gepland van de Turkse Moskee. Daarna zal er mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen.

Op *woensdag 14 februari 2018* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Peter Blokhuis



#### **Orde, chaos en seksualiteit**

"Wie naast U iets liefheeft dat hij niet om Uwentwil liefheeft, heeft U te weinig lief". Dit citaat uit de Belijdenissen van Augustinus vormt het uitgangspunt bij een inleiding over orde, chaos, seksualiteit bij deze kerkvader. Aansluitend discussie in groepjes.

Het Bespreek het Samen team

#### **Bericht vanuit de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede.**



Op 16 november heeft de AK vergaderd. Er is afgesproken dat in De Open Hof hulpdiensten mogen worden

ingezet, totdat er toestemming is om een nieuwe predikant te mogen beroepen. De aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring voor een volledige predikant is verstuurd.

- De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor het jaar 2018 zal worden gepubliceerd in het kerkblad, zodat gemeenteleden kunnen reageren. Dit geldt ook voor de begroting van het College van Diakenen voor 2018.
- Kerk met Stip zal in januari a.s. starten met het Project "Zin op zondag". Dit zal worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Lutherse Kerk en is bestemd voor ex-gedetineerden, thuis- en daklozen. Gekeken wordt of er nog een andere ruimte beschikbaar is.
- Met het kerkelijk centrum Emmaüs heeft een 4-kerken overleg plaatsgevonden.
- De Protestantse Kerk Nederland is aan het reorganiseren en dit betekent, dat de Classis Ede opgaat in Classis Veluwe.
- In het Moderamen zal in 2018 een wijziging plaatsvinden. Wim Koenen - scriba PGE - heeft te kennen gegeven om te stoppen met zijn werkzaamheden. Wij bedanken hem voor het vele werk dat hij heeft verricht voor het moderamen en AK. Dit betekent dat er een vacature is. We zijn op zoek naar een 2<sup>e</sup> scriba of notulist voor de AK. Graag namen inleveren bij ondergetekende, zodat we hiervoor mensen kunnen benaderen.
- In de AK zal ds. Theo-Pieter de Jong de plaats innemen van ds. Caroline Oosterveen, omdat in de AK twee predikanten zitting moeten hebben.

Greet Vink-Schouwstra  
Scriba van de Protestantse Gemeente Ede

#### **Inloop - Open Kerk**



Iedere donderdag is er in "Ons Huis" (bij de Taborkerk) een inloopochtend. Een gezellige morgen waar van alles te doen is. Op donderdag 1 februari hebben we met elkaar een maaltijd. Op donderdag 8 februari is er handenarbeid en spel. Donderdag 15 februari komt de heer Jan van 't Hof. Hij komt met het onderwerp: "Het portret in de kunst". De deur is open vanaf 9.30 uur. Iedereen die eens wil binnenlopen is harte welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

#### **Vakantie week Rooseveltpaviljoen 2017**

Wij willen u betrekken bij de 41<sup>e</sup> vakantie week in het Rooseveltpaviljoen Nieuw Hydepark te Doorn. Als staf en 21 vrijwilligers hebben 35 gasten een fijne week van zaterdag 18 oktober tot 4 november beleefd. De gasten zijn door vijf PKN diaconieën van Nijmegen-Rijnstreek aangemeld.

De vrijwilligers zijn werkzaam in de verzorging en vormen een hechte groep, verdeeld over de drie gangen van het paviljoen.

De gastenkamers zijn modern en op elke kamer is een douche en toilet aanwezig.

Elke dag waren er activiteiten 's morgens, 's middags en 's avonds waar men vrijwillig aan kon deelnemen. Wij besteedden aandacht aan 500 jaar Luther en Dankdag. Een aantal activiteiten die opvielen waren de kerkdienst met Avondmaalsviering op zondagmorgen met het herdenken van overleden gasten en vrijwilliger. Met bussen zijn wij naar Terschuur gereden om een hele dag in het Oude Ambachtmuseum door te brengen inclusief een uitgebreide lunch. Op donderdag zijn de gasten met hun eigen vrijwilligers wezen shoppen in het winkelcentrum 'de Corridor' in Veenendaal.

Het weer was redelijk, zodat men buiten op het terrein van Hydepark heerlijk kon wandelen en fietsen. Met elkaar zingen en naar koren luisteren was ook fijn.



Op vrijdagmorgen was de verwendag voor de dames door leerlingen voor schoonheidspecialisme van 'het Streek' uit Ede. Tegelijkertijd vertelde preparateur Leendert Houweling uit Ede aan de heren over zijn vak.

De maaltijden waren heerlijk en vooral het afscheidsdiner op vrijdagavond was een feest.

Voor de vrijwilligers die de zorg geven was het goed te doen en aangenaam. Elke vrijwilliger kon optimaal een hele week aandacht geven aan haar of zijn gast, waardoor een onderlinge band ontstond.

Als 6 stafleden verantwoordelijk wij ons aan de diaconieën van de kerken en bereiden wij de vakantie van 27 oktober tot 3 november 2018 voor. Dit is elk jaar weer een hele klus.

De vakantie week is bestemd voor mensen die met de nodige zorg niet op een andere manier met vakantie kunnen.

Wanneer u dit leest en als gast met ons mee wilt, dan kun u contact opnemen met Paul Haver, telefoon 06-53665368, email: paulhaver52@outlook.com.

Door het verloop van onze vrijwilligers is ook dit jaar weer ruimte voor nieuwe mensen met een zorgachtergrond. Zij kunnen zich aanmelden of informatie opvragen bij de secretaris van onze staf: Gerda Breukelaar, gerdachbreukelaar@kpnmail.nl of gchbreukelaar@gmail.com, of 06-29288919

Met veel plezier en voldoening heb ik u namens de staf mogen informeren.

Ds. Peter 't Hoen

#### **Klinkenberg**

Op 3 februari hoop ik zelf de weeksluiting te verzorgen.

De volgende Bijbelkring is weer op dinsdag **30 januari 2018 om 15.00 uur.**

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van  
Marie-José Ebersson

## Ouderenmiddag - woensdag 14 februari 2018



De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk nodigt alle ouderen van harte uit voor de themamiddag op woensdag 14 februari a.s. In verband met een verbouwing in de Margrietaal in Het Maanderzand zal deze themamiddag plaatsvinden in de grote zaal van de Beatrixkerk.

### Thema: 'Het leven van Corrie ten Boom'.

"Er is geen put zo diep of Zijn armen zijn onder ons om ons te dragen".

Mevrouw Jannie van Rijn uit Bodegraven geeft een lezing over het veel bewogen leven van Corrie ten Boom. De verzetsheld en evangeliste Corrie ten Boom bood onderdak aan Joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog. De geheime kamer hebben de Duitsers nooit ontdekt, maar toch werd Corrie samen met haar vader en zus gearresteerd en kwam ze in een concentratiekamp terecht. Alleen Corrie overleefde de oorlog en besloot de boodschap van Gods liefde wereldwijd te verkondigen, op basis van haar ervaringen in het kamp met God.

Aanvang: 15.00 uur. Vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Halverwege is er een pauze.

Sluiting: ± 16.30 uur.

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk, Janny Westmaas, tel.: 625268 - [ouderen@beatrixkerk.nl](mailto:ouderen@beatrixkerk.nl)

## Bewust naar Pasen

In de veertigdagentijd willen we ons weer voorbereiden op Pasen.

Op 5 woensdagen worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarin we samen "Bewust naar Pasen" op weg gaan. Het thema is Verbondenheid. De inspiratie hiervoor komt uit "De tien Stappen naar gemeenschap" van Jean Vanier, oprichter van de Ark Gemeenschappen. "In deze gemeenschappen leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen in God en in elkaar vormt de basis voor een betekenisvol samenzijn. Vriendschappen verrijken ons leven," aldus vertegenwoordigers van deze organisatie.

Uit de Tien Stappen hebben we 5 thema's gekozen, die op de avonden worden uitgewerkt:

### 21 februari **Verbondenheid en groeien naar het doel van de gemeenschap**

Jan-Peter Prenger, voorganger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

### 28 februari **Zijn zoals je bent**

Agnes Janmaat, psychosynthese coach en sacred dans docente

### 7 maart **Deel je eigen zwakheid mee**

Tonny Mulder, nu als vriend betrokken bij de Arkgemeenschap, eerder daar werkzaam.

### 14 maart **Van gemeenschap-voor-mezelf naar mezelf-voor-de-gemeenschap**

Jan Lok van de Bewonersvereniging Vredehorst Veldhuizen-Ede

### 21 maart **Geheim van elk mens/ Eenzaamheid blijft**

Angelika van der Meer, casemanager in Bethanië

In de stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:

17.15 u. ontvangst met koffie en thee

17.30 u. welkom en inleiding op het onderwerp

18.00 u. eenvoudige maaltijd, soep en brood

18.30 u. nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven

19.00 u. korte vesper

U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via [bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl](mailto:bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl), steeds tot 19.00 u. de maandag ervoor. Ter bestrijding van de

onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van drie euro.

De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en staan onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede.

We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6717JE Ede.

Hebt u belangstelling om de Tien Stappen in het geheel te lezen, dan kunt u dit vinden op

<http://www.stucom.nl/pub./0137/0137a.pdf>

De voorbereidingsgroep:

Annie Benjamin, Jos van de Klashorst en Hilda Rohn

## Jubileumconcert Alexander Consort

Het Alexander Consort is in februari 2008 opgericht. Op zaterdag 10 februari 2018 geven wij ons feestelijk 10-jarig jubileumconcert in de Oude- of St. Alexanderkerk te Bennekom. Groot orkest, compleet met trompetten en pauken, koor en 4 solisten verwelkomen de nieuwe gemeenteraad met deze Ratswechsel-cantate. In deze bijzondere cantate 71 hoort u hoe Bach voor deze gelegenheid de tekst van psalm 74 centraal stelt: "Gott ist mein König." Een getuigenis dat toen gold voor de kerk, maar ook voor de overheid. In

Bachs tijd was de overheid een verlengstuk van Gods regering. Een burgemeester die in 1708 op 83-jarige leeftijd voor de 5e keer herbenoemd werd, wordt in 2018 in deel 2 van cantate 71 door tenor Falco van Loon vertolkt met de tekst "Ich bin nur achtzig Jahre...". Sopraan Tineke Roseboom (winnares van de Edese Cultuurprijs 2017) bezingt zijn grijze haar. Overige solisten zijn Dorien Lievers, alt en Robbert Muuse, bas. Hoogstwaarschijnlijk zullen leden van de gemeenteraad uit Ede bij dit concert acte de présence geven en wordt het startsein gegeven van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar.

Als a capella-werk zingen we "She walks in beauty" van Paul Mealor. (De componist die voor het koninklijk huwelijk van Prins William en Kate Middleton een nieuw koorwerk schreef). Hij wordt gezien als een van de belangrijkste hedendaagse componisten uit Wales.

Het orkest zal het 4e Brandenburgse Concert spelen. Een heerlijk, wereldberoemd en ook vast voor u bekend werk van Bach. Geniet van de swingende solisten Thera de Clerck en Saskia Coolen, beiden op blokfluit en Rémy Baudet, viool.

Aanvang concert 16.15 uur, kerk open 15.45 uur. Als gebruikelijk is de entree vrij en wordt bij de uitgang een collecte gehouden. Allen hartelijk welkom!

Vriendelijke groet,  
Dick en Elly Meijer

## Succesvol PKN-volleybaltoernooi

Met in totaal 16 teams, vanuit de Protestantse Gemeente Ede, evenals de Ontmoetingskerk, werden op zaterdag 13 januari maar liefst 48 volleybalwedstrijden gespeeld. De Open Hof-Toppers, van Mark Top, bleek het sterkste team, al waren de verschillen dit jaar minimaal. Een gedenkwaardig toernooi: de 32<sup>e</sup> keer en voor het laatst in sporthal de Reehorst. Alice organiseerde het toernooi voor het laatst. Volgend jaar een 'nieuwe' Sporthal en.... wie wil samen met Han de organisatie regelen? Tot volgend jaar maar weer!

Alice Bakker en Han Pol

**PROT. WIJKGEMEENTE TABOR**

Taborkerk, Prinsesselaan 8,  
www.taborkerk.nl

**Predikant:**

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

**Scriba:**

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede  
e-mail: info@taborkerk.nl

**Autodienst:**

Ant van Donselaar, tel. 611 074  
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

**Coördinator Ouderen-bezoekwerk:**

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,  
tel. 61 06 79

**Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor**

NL22 RABO 0312 4647 89

**Koffie 'plus', 28 januari**

Na de dienst op 28 januari is er weer de inmiddels vertrouwde 'koffie +', de uitgelezen gelegenheid met elkaar wat dieper op een aantal zaken in te gaan. Zaken die 'onze' gemeente betreffen, maar ook dingen uit de wat wijdere (kerkelijke) kring die ons betreffen of bezighouden.

Er is gelegenheid kennis te maken met onze nieuwe stagiaire (zie onder), er komen een paar organisatorische puntjes aan de orde én we zullen peilen hoever het Liedboek 2013 inmiddels in ons midden verspreid en verbeid is - misschien gaan we het wel (deels!) gebruiken.

**Stagiaire**

De studenten van de CHE weten ons te vinden! Met goedvinden van de Wijkkerkenraad hebben wij de komende maanden opnieuw een stagiaire in ons midden. Zij zal al rondkijkend 'snuffelen' in de gemeente: hoe steekt die in elkaar, wie doet er wat (en waartoe), wat is haar missie, wat drijft haar?

Wij heten Sabine hartelijk welkom. Hieronder een eerste introductie:

Mijn naam is Sabine Thole. Ik ben 50 jaar en getrouwd met Johan Thole. Samen hebben we twee dochters, Anne (20) en Maaïke (18). We zijn woonachtig in De Meern, waar ik een aantal jaren als postbezorger heb gewerkt.

Het is altijd al mijn droom geweest om een studie te gaan doen op het vlak van geloof en mensen. Toen ik ging neuzen op de website van de CHE te Ede, kwam ik de deeltijdstudie Godsdienst Pastoraal Werk tegen. In het kader van die opleiding kom ik in jullie gemeente stage lopen. Ik ken nog niet alle ins en outs van de studie, maar weet wel dat de eerste module een kennis-making met de beroepspraktijk behelst.

Ik neem dan ook aan dat de opdrachten die ik vanuit de school krijg, daar op afgestemd zullen zijn. Zodra ik een tijdje in jullie gemeente heb doorgebracht, zal ik waarschijnlijk wel eens een wat langer stuk in het Kerkblad schrijven.

Ik ben zelf lid van de Doopsgezinde gemeente Zeist. Vanuit de oecumenische gedachte waar ik voorstander van ben, kijk ik zeer uit naar deze stage en stel mij graag open voor nieuwe dingen.

Hartelijke groet,  
Sabine Thole

**Leerhuis 7 en 14 februari, 20.00 uur in de zijzaal van de Taborkerk**

De Amerikaans-Ierse filosoof R. Kearney muntte het begrip anatheïsme: terug naar God, na diens dood, respectievelijk zijn verdwijning uit cultuur en samenleving. Hij schreef een erudiet boek over de dood van de dood van god.

Geloven in een zogenaamd 'postmoderne' wereld, geloven voorbij aan modieus obligate scepsis én aan starre dogma's, op zoek naar het heilige in het seculiere.

Kritisch op oude en nieuwe gemakzucht (zoals het spreken 'in de naam van god'), open naar een waarlijk bevrijdend geloof. Zegt hij iets nieuws? Hebben wij er iets mee- of aan? Of moeten wij het maar liever niet over 'god' hebben? Een welwillend kritische gang door Kearney's boek.

Zie: 'Anatheïsme, returning to God after God', Richard Kearney. Uitgave Columbia University Press, New York.

**Avondmuziek zaterdag 10 februari**

Zoals altijd: vanaf 19.30 uur. Een uurtje goede muziek in Tabor. Op 10 februari zullen Roefke van der Louw (klarinet), Adriaan van der Louw (trombone) en Mirjam Karres (piano) werken van o.a. Brahms, Händel, Poulenc en Weber spelen.

Na afloop napraten met de uitvoerenden en elkaar, bij een glas goede wijn.

Wees welkom - en zegt het voort!

**PROT. WIJKGEMEENTE NOORD**

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9  
<http://ede.protestantsekerk.net>

**Predikant:**

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,  
tel. 0342-476572

**Scriba:**

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205  
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

**Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte**

thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:  
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

**Autodienst:**

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

**Uit de wijk**

Verglijdende tijd, onrust, angst, verlangen naar licht...wie kent het niet...

*Tel met mij mee  
de uren  
die zo traag vergaan.*

*Stel mij gerust  
nu in mijn lichaam  
onrust huist.*

*Verdrijf de angst  
die rondspookt  
in mijn ziel.*

*Kom met nieuw licht  
nu veel in mij  
verlangt naar U.*

Luc Wolthuis

Op 4 februari is de volgende special Sunday, met als thema: verbeeldingskracht. Deze keer vullen we met elkaar de dienst in! Wel heel bijzonder daarbij is, dat Dineke Bourgeois speciaal een beeld heeft gemaakt. Het mag zelfs enkele dagen bij mensen thuis staan, zodat zij er hun kijk op kunnen ontwikkelen. We zijn erg benieuwd wat de kracht van verbeelding kan betekenen voor ons leven. De tekst uit de bijbel die bij dit alles centraal staat komt uit psalm 139 in de vertaling van Huub Oosterhuis:

*Ik wil U bedanken daarvoor,  
Dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.*

*Mijn ziel en gebeente door U gekend,  
in mij was niets voor uw ogen verborgen  
toen ik werd gevormd in het diepste geheim  
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.*

#### **Kalender 'Op naar Pasen'**

Elk jaar is er weer de prachtige veertigdagenkalender met teksten, gedichten, muziek etc. op het weblog. Dit jaar al voor de derde keer. Graag willen we mensen in de gelegenheid stellen ook een bijdrage te leveren. We sluiten ons graag aan bij het landelijke thema: *onvoorwaardelijke liefde*. Hebt u een mooie tekst (maximaal 100 woorden, minder mag ook!) of uitspraak, gedicht: we zijn er blij mee. Opsturen kan tot en met 4 februari. Bijdrages kunnen opgestuurd worden naar Mariëlle Jellema: info@ajellema.nl.

Ook bestaat de mogelijkheid om de papieren PKN 40-dagenkalender te bestellen, met dus ook de titel 'Onvoorwaardelijke liefde'. U kunt zich hiervoor opgeven bij Sander van Voorst, sandergunny@kpnmail.nl, 611474 of bij Wim den Ouden, 617626. De kosten bedragen €3,50 per exemplaar. Opgave tot 29 januari!

Pas, in de Dom van Münster, vond ik een mooie zegenbede:

*Gesegnet bist du, wenn du neu anfängst, jeden Morgen, wenn du dich freust am Licht,  
am Glanz und am Geschenk dieses heutigen Tages, den du erlebst.*

*Gesegnet bist du, wenn du aufrecht stehst, wenn du aufgerichtet nach oben lebst,  
ausgestreckt nach dem Licht aus der Höhe und tief verwurzelt im Mutterboden der Erde.*

*Gesegnet bist du, wenn du - wie ein Baum - demütig und stark, gebeugt und frei,  
deine Krone trägt und aus einer Kraftquelle schöpfst, die tiefer ist als du selbst.*

*Gesegnet bist du, wenn du im Einklang mit dir selbst und deinem Schöpfer lebst  
und in den Mitmenschen deine Schwestern und Brüder erkennst und achtest.*

*Gesegnet bist du, wenn du in allem sichtbare Abbilder des Unsichtbaren siehst,  
wenn dir in allen täglichen Bildern Sinnbilder einer größeren Wirklichkeit aufleuchten.*

*Gesegnet bist du, wenn du loslassen kannst im Vertrauen darauf,  
dass dein Gott dich darin formt und wandelt zu dem Bild, das er dir schon immer zugedacht hatte.*

*Paul Weissmantel*

Gezegend ben je, als je opnieuw begint, elke morgen, vreugde beleeft aan het licht, aan de glans en het geschenk van de dag die vandaag jouw dag is.

Gezegend ben je, als je recht op staat, als je opgericht opwaarts leeft,  
je uitstrekkend naar het licht dat van boven komt, diep geworteld in de aardse moederschoot.

Gezegend ben je, als je -als een boom- deemoedig en sterk, gebogen en vrij, je kroon draagt  
en put uit een krachtbron die dieper is dan jijzelf.

Gezegend ben je, als je in overeenstemming met jezelf en je Schepper leeft

en in medemensen je zusters en broeders erkent en hoogacht. Gezegend ben je, als je in al wat je ziet afbeeldingen van het onzichtbare ziet,  
als voor jou in de beelden van alledag zinnebeelden van een grotere werkelijkheid oplichten. Gezegend ben je, als je kunt loslaten in het vertrouwen, dat je God jou daarin vormt  
en omvormt tot het beeld dat Hij je altijd al had toebedacht.

Caroline Oosterveen

#### **Dank**

Soloplus van "De Johanniter Opvang", het project waar wij als wijkgemeente afgelopen jaar financieel behoorlijk aan hebben bij mogen dragen, is afgerond. Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met daarnaast een ontmoetingsruimte voor sociale contacten. In Soloplus wonen de cliënten zelfstandig. Zij huren het appartement van de woningcorporatie Woonstede op voordracht van Soloplus. <http://www.johanniteropvang.nl/hulpnodig/wat-is-soloplus>

Er is het prachtige bedrag van €1890,20 bijeengebracht en overgedragen.

Dit zal worden besteed aan activiteiten in de ontmoetingsruimte. Wekelijks is er zo al een maaltijd.

Nogmaals hartelijk dank.

Diakenen Jan Klok en Aljo Bos

#### **Wijkerkerenraad Noord**

Op 9 januari was de kerkenraad bijeen. Jan Klok opent met 'Wees toch wijzer' van Anne van der Meiden. Het meditatief moment gaat over het gedicht 'Ikoon' van Catharina Visser. Het aanbod van basiscursussen Pastoraat en Diakonaat wordt besproken in relatie tot de toekomst van het wijkwerk. Het inluiden van de actie kerkbalans is op 20 januari in de Oude Kerk. Naast het weblog is de papieren PKN 40dagenkalender voor iedereen tegen betaling beschikbaar. Het wijkwerk komt na de kerst/nieuwjaartijd weer vol op gang. De bijeenkomst wordt besloten met 'Ontmoeting' van Stef Bos.

Sander van Voorst

#### **Nieuw in de Noorderkerk: "Preek-van-de-leek dienst"**

Het idee van een "preek-van-de-leek dienst" komt uit Amsterdam. In het jaar 2008 werd daar voor het eerst zo'n dienst gehouden. Men vond daar dat als je mensen van deze tijd wil bereiken, je het soms in de kerk eens op een andere manier moet aanpakken. Het bijzondere van deze "preek-van-de-leek diensten" is dat niet-predikanten het woord krijgen. In Amsterdam waren dat bijvoorbeeld wijlen burgemeester Eberhard van der Laan en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Aan hen werd gevraagd hun licht te laten schijnen over een onderwerp dat hen aan het hart ging. Zij werden uitgedaagd om in een preek een verbinding te leggen met een Bijbelgedeelte dat ze zelf hadden uitgekozen. Ondanks het feit dat er geen predikant vooring, bleef het karakter van een kerkdienst wel bewaard met Bijbellesing, collecte en muziek. Wij zijn de uitdaging aangegaan om zo'n dienst ook eens in de Noorderkerk te organiseren. We hebben een bekende Edenaar bereid gevonden de rol van "leek" in deze dienst op zich te nemen: onze nieuwe burgemeester René Verhulst. Erik Onnink speelt deze middag op de vleugel. Deze "preek-van-de-leek dienst" zal plaats vinden op zondag 15 april om **15.30 uur** in de Noorderkerk.

Peter Blokhuis, Fenno Bolks, Wim den Ouden

#### **Ontvangen voor het bloemenbusje**

Via mevr. Antje Mollema €20,00

Via dhr. Sander v. Voorst €10,00

Namens Greet Pereboom en Elisabeth Verduijn hartelijk dank.

**HARSKAMP GEREFORMEERD**

Beatrixlaan 2  
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

**Predikant:**

Ds. T. Volgenant -Beima  
Hulkestein 51  
7339AW Apeldoorn  
Tel.: 055-5331731  
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

**Scriba:**

Dhr. J. van de Hoef  
Apeldoornseweg 73  
6731 SB Otterlo  
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )  
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

**Hartelijk dank!**

Voor alle goede wensen en de felicitaties rond mijn ambtsjubileum wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Ik zie het als een voorrecht dat ik al die jaren de boodschap van Gods liefde voor mensen in Jezus Christus heb mogen uitdragen. En ik hoop dat wij nog een tijdje met elkaar op mogen lopen om te delen wat ons ten diepste raakt. Mag God mij daarvoor de kracht geven.

**4 februari**

In de dienst van zondag 4 februari zal Mia Oppelaar ons iets komen vertellen over Siloam village. Al enige jaren zet het echtpaar Oppelaar zich hiervoor in en mijn man en ik steunen hen. Het is de bedoeling dat het project van de kindernevendienst de komende tijd voor Siloam zal zijn.

Letterlijk betekent Siloam "gezondene". In Johannes 9 staat het verhaal van een blinde die door Jezus genezen wordt en zich daarna moet gaan wassen in het badhuis van Siloam. Nadat de man zich gewassen heeft, kan hij zien!

Siloam is een christelijke instelling die in 1997 op Curaçao is gesticht door Herman en Bep Gijsbers. Het allereerste doel is de zorg voor zieke kinderen en kinderen die thuis niet krijgen wat ze nodig hebben. Daarnaast helpt Siloam in de omgeving ook arme mensen met voedsel, kleding en dergelijke.

Helaas is Herman, naar onze maatstaven te vroeg, overleden. Tegenwoordig wordt Siloam geleid door Robert en Durkje de Vries. Zij werken samen met verschillende vrijwilligers om zo de liefde van God te verspreiden op Curaçao. Elke zondag wordt vanaf 10.00 uur een huis samenkomst op de veranda van het Siloamhuis verzorgd.

Met de inzet van onze gemeente hopen we een steentje bij te dragen aan dit project.

**Alpha-cursus?**

Gaan we ook in onze gemeente in Harskamp starten met een Alpha-cursus? In veel gemeenten worden deze cursussen gehouden met vaak verrassende resultaten.

Het doel van Alpha is om samen op zoek te gaan naar de zin van het leven in het licht van het christelijk geloof. De cursus richt zich zowel op mensen binnen de kerk, als op rand- en buitenkerkelijken. Het gaat erom dat mensen op vrijblijvende wijze kunnen zoeken naar antwoorden op de vragen in hun leven.

De cursus bestaat uit acht of tien avonden en een weekend of (zater)dag.

Elke avond begint met een gezellige maaltijd, waarna er een inleiding volgt. Na een koffie/theepauze wordt er in groepjes over het onderwerp verder gepraat. Samen sluiten we de avond weer af.

Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn:

Wie is Jezus?  
Wat is de bijbel voor een boek?  
Waarom bidden we eigenlijk?  
Wie is de heilige Geest?

Een cursusgroep bestaat uit ongeveer de helft cursisten en de helft begeleiders (mensen uit de kerk).

Ook zijn er aan aantal mensen nodig die willen koken.

Zou Alpha ook iets voor ons zijn? Het is dan in ieder geval nodig dat een groepje van minimaal 6 personen bereid is zich hiervoor in te zetten en mee te doen met de avonden.

Hebt u interesse? Wilt u meer weten?

Bel of mail mij. Ik ben benieuwd!

Ds. Tineke Volgenant - Beima

**Wijk**

U hebt al gelezen dat dominee Volgenant op 10 januari jl. haar 25-jarig ambtsjubileum mocht vieren. Wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zondag 4 februari is er na afloop van de dienst, onder het genot van koffie met iets lekkers, gelegenheid om haar geluk te wensen met het bereiken van deze mooie mijlpaal. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat mevrouw Janny Verweij zich bereid heeft verklaard om het ambt van wijlkouderling te aanvaarden. Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging D.V. plaatsvinden in de dienst van zondag 4 februari aanstaande.

**Organisten gezocht!**

Het is de laatste tijd regelmatig een probleem om het rooster voor de organisten volledig gevuld te krijgen ondanks alle verwoede pogingen die Gerrit Verweij daarvoor onderneemt. Gelukkig hebben we enkele organisten die trouw hun diensten in onze kerk vervullen naast de verplichtingen die ze ook in andere kerken hebben, maar het zou fijn zijn als we nog een paar extra namen hebben van personen die we kunnen benaderen. Bent u organist of weet u iemand die bij ons zou willen spelen dan kunt u dat doorgeven aan Gerrit (tel. 0318-846871) of aan mij.

Vrijdag 5 januari hebben we een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad met een heel mooie opkomst en na afloop positieve reacties. Bij het naar huis gaan kwam mevrouw Ploeg-Zondag vervelend ten val waardoor een bezoek aan het ziekenhuis nodig was. Dat was erg schrikken maar gelukkig viel het uiteindelijk toch mee en mocht ze weer mee naar huis. We hopen van harte dat u er geen vervelende gevolgen meer van heeft.

Graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,  
Jan van de Hoef

**Catechesedienst**

Op D.V. zondag 4 maart is er een Catechesedienst. Het thema zal zijn "Mensen zoals jij."

Komt u / jij ook?

De catecheseleiding,  
Ria, Jellie en Rian

**Hallo jongens en meisjes****28 januari - Jezus geneest een man met een verschrompelde hand**

Jezus ging naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. De Farizeeërs letten goed op Jezus, want het was sabbat en dan mag je niet werken, dus mag Jezus volgens hen ook niet iemand genezen. En als hij dat wel doet dan kunnen ze hem aanklagen. Jezus zei tegen de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan.' Aan de anderen vroeg hij: 'Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?' De mensen zeiden niks. Jezus keek ze boos aan, maar ook was hij teleurgesteld in ze. Toen zei Jezus tegen de man: 'Steek uw hand uit.' De man stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeërs verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen.

Gods bedoeling met de sabbat is niet dat mensen helemaal niets doen, maar dat ze de tijd nemen om te zien hoe goed en gaaf de schepping is. Alles ligt klaar om er iets heel moois van te maken. Je moet Hem daarvoor bedanken en God eren. Maar ook leven zoals God dat wil. God wil gezondheid en genezing,



geen ziekte en handicap. Hij wil mensen gelukkig maken. En als Jezus daarvoor een kans krijgt, dan doet Hij dat, ook al is het sabbat.

#### 4 februari - Jezus spreekt over het Koninkrijk



Iedereen wil naar Jezus' verhalen luisteren. Ook nu zit er weer een grote menigte om hem heen. En Hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad strooit op de aarde. De mens slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad een plantje wordt. Ook al weten wij niet hoe. De aarde zorgt er zelf voor dat het gaat groeien en wanneer het goed is dan halen wij het van het land en gaan

het oogsten.' En Jezus zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is al een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaïen opkomt, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.'

Een plant groeit, maar als je er bij gaat zitten zie je daar niets van. Het gebeurt onzichtbaar. Het begint met zaad en eindigt met een boom of een plant met bloemen of vruchten. Zo gaat het ook met het Koninkrijk. Je weet hoe het groeit: geloven in Jezus, leven zoals God graag wil. Maar wat er nu precies anders wordt, dat kun je niet zien. Het is Gods grote geheim. Jezus roept ons op om God te vertrouwen. Gods wonderlijke liefde voor ons. Maar eens is het Koninkrijk af.

#### 11 februari - Het begin van een nieuwe schepping



Je hebt vast wel eens gespeeld dat het niet meer doet. Je vindt het mooi en bent er zuinig op. Wat doe je ermee? Weggooien? Of probeer je het te (laten) maken? Misschien zit er een draadje los of de batterij verkeerd. Als dat is opgelost, dan is het speelgoed weer goed. Een kleinigheidje is zo opgelost, maar wat als de schade niet te herstellen lijkt?

God heeft de wereld geschapen. Het werd precies zoals Hij dat wilde. Maar de mensen gingen hun eigen weg, wilde niet naar hem luisteren, met verschrikkelijke gevolgen (ruzie, haat tussen mensen, ziekte). Zou dat nog goed kunnen komen? Ziet God nog iets in zijn kapotte goede schepping? Gelukkig wel. Hij laat de aarde niet in de steek, Hij spreekt opnieuw en stuurt de Here Jezus. Jezus vertelt de mensen wat goed en mooi is. En zij mogen luisteren en weer blij worden.

Groetjes, Mirjam Rap

#### Rooster oppas en kindernevendienst

28-01 Erica en Hennie  
04-02 Gonnie en Anne  
11-02 Elly en Mark  
18-02 Nicoline en Anouska

#### WIJGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede  
www.beatrixkerk.nl

#### Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via [www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl) te volgen

De diensten kunnen ook later bekeken worden.

#### Predikant

Ds. T. P. de Jong  
Proosdijweg 33 6714AK Ede  
Telnr 309191  
e-mail [tpdejong@beatrixkerk.nl](mailto:tpdejong@beatrixkerk.nl)

#### Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,  
tel. 0318 300833, e-mail [nhakkenberg@beatrixkerk.nl](mailto:nhakkenberg@beatrixkerk.nl)

#### Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832 e-mail:  
[scriba@beatrixkerk.nl](mailto:scriba@beatrixkerk.nl)

#### Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84  
e-mail: [j.hordijk4@kpnplanet.nl](mailto:j.hordijk4@kpnplanet.nl)  
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38  
e-mail: [breusemans@hetnet.nl](mailto:breusemans@hetnet.nl)

#### Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74  
e-mail: [wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl](mailto:wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl)

#### Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas  
Beatrixkerk te Ede

#### Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

#### Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68  
e-mail: [wijkbrief@beatrixkerk.nl](mailto:wijkbrief@beatrixkerk.nl)

#### In Memoriam

Op 1 januari is heel rustig ingeslapen Ilse Wendt-Goldman. Mevrouw Wendt was 88 jaar. Ongeveer een jaar geleden kwam zij vanuit haar woonplaats Zetten naar Ede, naar het kleinschalig wonen in St. Barbara. Hier voelde zij zich prettig. Mevrouw Wendt had wat geheugenproblemen, maar was een gezellige prater. Ze kon het goed vinden met de pastoraal medewerker die haar bezocht.

Begin december kreeg ze een lichte hersenbloeding, waarna haar gezondheid snel achteruit ging. Vanuit de Beatrixkerk was er toen intensief pastoraal contact in woord en gebed en dat deed mevrouw Wendt zichtbaar goed.

Mevrouw Wendt is vrijdag 5 januari in besloten kring in Zetten naast haar man begraven.

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

#### In Memoriam

In de vroege uren van 4 januari overleed Johannes Overeem. Hans is 74 jaar geworden. Sinds afgelopen zomer woonde hij in De Ridderhof in Amerongen. Dit was een enorme overgang voor hem en zijn vrouw Joke. Zij waren tot dan toe onafscheidelijk geweest, samen één. Joke en de kinderen hoopten dat hij vanuit deze plek nog een tijdje bij hen mocht blijven. Maar zijn gezondheid nam ondanks alle inspanningen van de verzorging en familie snel af. De familie is intens verdrietig om het verlies van hun lieve man en vader.

Hans was een groot liefhebber van de natuur en bracht samen met zijn vrouw vele vakantie door op Terschelling. Dit klonk ook door tijdens de afscheidsdienst die in het teken stond van het door hem zo vaak gezongen lied: psalm 23, De Heer is mijn Herder. Een psalm over ons aardse bestaan, waarbij geloven betekent dat je weet hebt van de Herder-God. God als plaats van rust en bescherming.

Op woensdag 10 januari leidde dominee Santing deze afscheidsdienst in de Aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, waarna Hans Overeem op de begraafplaats is begraven.

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

**Omzien naar elkaar**

Een heel blij bericht van Erik en Elze Onnink. Op 2 januari is Etje Suzanna geboren. De roepnaam van dit meisje, en zusje van de bijna 2-jarige Janne, is Suze.

Meerdere gemeenteleden zijn de afgelopen periode voor korte tijd in het ziekenhuis geweest, maar konden weer snel naar huis. Mevrouw Ans Nagtegaal-Rutgers kreeg een nieuwe knie. Mevrouw Vermeer-Folmer is aan haar knie geopereerd. Dit is nog de nasleep van een valpartij vorig jaar. De heer Peter de Graaf werd na een hartinfarct gedotterd, maar kon Oudejaarsdag naar huis. En de heer van Post, bekend met hartfalen, bracht in januari een nachtje in het ziekenhuis door.

Op dit moment ligt de heer Wierda voor onderzoek in het ziekenhuis.

Ook december werd mevrouw Roseboom als gevolg van een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat inmiddels veel beter met haar. Daarom is zij nu voor herstel naar de revalidatie-afdeling van De Engelenburgh in Veenendaal. Omdat de heer Roseboom 24-uurszorg nodig heeft hebben de kinderen voor hem een mooie plek gevonden in het kleinschalig wonen-project De Kleine Meent in Renswoude. Hij maakt het hier goed. De gezondheid van de heer en mevrouw Hettema wordt langzamerhand steeds minder. Daarom verblijven zij nu beide in een herstelcentrum in Groesbeek, vlak in de buurt van hun dochter. Het ziet er naar uit dat zij van hieruit gaan doorverhuizen naar een woonzorgcentrum, ook in de buurt van hun dochter.

Mevrouw van Apeldoorn heeft inmiddels definitief onze gemeente verlaten. Zij woonde jaren in Het Maanderzand. In verband met haar veranderde zorgvraag is zij naar De Herbergier in Heerde verhuisd. Dit is in de buurt van haar zoon.

Momenteel verblijft Edie Gijsbertsen in De Klinkenberg. Ze heeft tijd nodig om tot rust te komen. Vermoedelijk is ze hier ongeveer drie maanden. We wensen haar heel veel sterkte.

En we leven mee met mevrouw van Bostelen-Bok, die een ingreep aan haar oog zal moeten ondergaan.

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

**In Memoriam**

Op 18 december 2017 is Johanna Charlotte Carolien Veen-Brouwer overleden. Jo was geboren in een gezin met een Schots-Duitse moeder en een Nederlandse vader. Ze groeide in de crisisjaren samen met haar twee broers op in Amsterdam. Met haar man ging ze wonen in een tuinhuis, totdat er een grotere woning beschikbaar was. Lang woonden ze Amsterdam, waar Jan, Carla en Ton werden geboren. In 2000 verhuisden ze naar Ede, om dichterbij hun zoon en schoondochter te zijn.

Jo was een spraakzame vrouw, ze hield van mensen om haar heen. Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar een aanleunwoning. En omdat daar meer te doen was en ze meer aanspraak had, deed dat haar dan ook goed.

Ze was nooit chagrijnig. Als ze pijn had liet ze het niet merken, als ze ziek was deed ze alsof ze niet ziek was. Maar de laatste tijd werd toch wel gekenmerkt door haar ziek-zijn.

Op 23 december hebben we afscheid van Jo genomen in het Maanderzand.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe!

**Vanuit Proosda Beatitudinum**

Nog maar net in het nieuwe jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de 40-dagen tijd die over een paar weken begint. De stal van de driekoningen moet nog naar de rest van de kerstspullen, op zolder ... Maar het bezig zijn met de liturgie voor de veertigdagentijd maakt wel dat ik er al naar uit begin te zien. Dit jaar zullen we ons vooral met Paulus voorbereiden op het Paasfeest, anders dan de lezingen uit Klaagliederen, vorig jaar. Van harte uitgenodigd om zo mogelijk in ieder geval bij de vesper op aswoensdag aanwezig te zijn om samen aan onze voorbereidingstijd te beginnen.

Mijn bijdrage op deze plaats houd ik deze keer kort. Met het hoofdartikel heb ik volgens mij het aantal toegestane woorden al weer overschreden...

Een vriendelijke groet, en met name hen die in verdrietige of moeilijke tijden leven van harte kracht en troost toegebeden,

ds. Theo Pieter de Jong

**Afscheid van Jan Willem van Ree, cantor/ musicoloog, tijdens de kerkdienst in de Beatrix Kerk.**

Op zondag 4 februari a.s. neemt onze cantor Jan Willem van Ree in de Beatrix Kerk afscheid als Cantor van de cantorij van (tot voor kort) de Gereformeerde Kerken Ede, nu PGE. Jan Willem van Ree was bijna 15 jaar onze cantor. Hij heeft al die jaren op een deskundige en prettige manier sturing gegeven aan de cantorij. Als musicoloog kon hij door zijn (historische) muziek kennis als geen ander de betekenis en de bedoeling van de componist aan ons overbrengen. Naast de primaire taak van ondersteuning van de gemeentezang, met name van de meer onbekende kerkmuziek, zongen we onder zijn leiding ook bijvoorbeeld Evensongs, Lessons en Carols, Mattheüs Passions en in Vespers.

Door de vraag naar zijn muzikale kennis, is hij als musicoloog inmiddels druk bezet en dat is de reden waarom hij de cantorij los moet laten. Wij gaan hem missen! Als cantorij nemen we op een ander moment, op gepaste wijze afscheid van Jan Willem. Wilt u hem de hand drukken, dan kan dat op zondag 4 februari na de dienst, waarin Ds. T.P. de Jong zal voorgaan. U bent van harte uitgenodigd om daarna met ons een kopje koffie of thee te drinken.

Namens de cantorij,  
Josje van Soest en Ans Noordmans

**PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF**

Hoflaan 2,  
www.openhof-ede.nl

**Scriba:**

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede  
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

**Pastoraat**

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

**Wijkindeling**

Predikant Hans Breunese:  
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102  
Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

**Ouderling: Vacature**

Aanspreekpunt tijdens vacature van ouderling voor de Hoffen, Beken en Velden: Nel de Vries, T 0318-631259;  
nelwentzel@yahoo.com

**Dalen en de wijk Klaphek**

Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;  
htimmerman@che.nl

**Kernhem en Lunteren**

Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;  
john.vandenberg@xs4all.nl  
Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

**Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen**

Ouderling: Vacature

**Ede-overig en Bennekom**

Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;  
herman.slijper@gmail.com

**Bij ernstige ziekte en overlijden:**

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,  
T: 0318-591029 / 06-15686248  
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

### In Memoriam

**Corry Evers - Zandbergen, 25 december 1934 - 27 december 2017**  
**Arend Evers 4 juli 1933 - 4 januari 2018**

Wie had dat kunnen denken, dat in tien dagen tijd Corry zowel als Arend zouden overlijden. Van Corry wisten we dat het einde aanstaande was, maar dat Arend zo direct na de begrafenis van zijn vrouw zou overlijden was verbijsterend. Voor zijn kinderen en kleinkinderen een schok om op deze manier ongedacht en onverwacht beide ouders te moeten missen. Corry is lang ziek geweest en leefde met de wetenschap dat haar ziekte ongeneeslijk was. Zo lang mogelijk wist ze haar gewone doen aan de Loevestein voort te zetten en zo zelfstandig mogelijk te leven. Toen het niet meer ging, verhuisden ze beiden tijdelijk naar de "Valckenburg" in Oosterbeek en een tijdje later nogmaals naar de "Honskamp" in Lunteren. Daar werden ze geïnstalleerd in een appartement waar Arend zou kunnen blijven als Corry er niet meer was. Helaas liep dat anders.

Corry en Arend waren bijna 60 jaar getrouwd. Beiden hebben veel betekend voor maatschappij en kerk. Corry deed veel vrijwilligerswerk. Ze deed o.a. de ledenadministratie voor DOK en vele andere dingen. Voor de kerk zorgde ze wekelijks voor de bloemen in de kerk en wist op welk adres die het meeste nodig waren. Samen met iemand anders verzorgde ze jarenlang het preekrooster voor heel gereformeerd Ede. Een heel karwei om te zorgen dat er elke zondag een voorganger was in de verschillende kerken. Ook hielp ze bij de diaconale vakantieweken in Lunteren. Arend was lange tijd diaken, voorzitter van de wijkdiaconie en voorzitter van de Algemene Diaconie. Zijn ziekte in 1986 bracht een grote verandering in hun leven. Arend moest voortaan leven met een beperking en van de een op de andere dag werd Corry mantelzorger. Ze deed het met liefde en geduld. Ondanks deze verzwarende van haar taken zag ze toch kans om haar kerkelijke activiteiten voort te zetten. Twee jaar geleden werd vastgesteld dat Corry ongeneeslijk ziek was. Het was voor haar heel moeilijk om de zorg voor Arend los te laten. Dat was toch haar taak. Ze bleef, zoals gezegd, lange tijd heel flink, maar moest het uiteindelijk loslaten toen ze zieker werd. De rollen wisselden, Arend verzorgde haar dag en nacht op bewonderenswaardige wijze. In de dankdienst voor het leven van Corry was psalm 23 de leidraad. In de dankdienst voor het leven van Arend stond het verhaal over de storm op het meer centraal. Het stuurloze scheepje van Arend en Corry was op drift. Ze wisten dat het niet meer goed kon komen. In het verhaal is Jezus bij de discipelen in doodsnood aan boord gestapt is en de storm ging liggen. We mogen geloven dat de Heer ook bij Corry en Arend scheep is gegaan en hen in veilige haven heeft gebracht. We bidden hun kinderen en kleinkinderen toe, dat Hij er ook voor hen zal zijn en hen wil troosten in hun verdriet.

Ds. Jan Overbeeke

### Walking Dinner

Vorig kerkblad las u al over het walking dinner op 10 maart a.s. Verschillende mensen vroegen ons al waar zij zich hiervoor kunnen opgeven. Bij de kijk op de wijk, voorafgaand aan de zondagen 4, 11 en 18 februari treft u informatie en een aanmeldingsformulier. Ook is er op genoemde zondagen iemand in de hal van de kerk aanwezig met uitnodigingen en inschrijfformulieren.

### Verantwoording

Tijdens een huisbezoek ontving ik € 20,00 voor ons Nepal-project.

Ds. Jacqueline Dam

### Uit de wijkkerkenraad van 8 januari 2018

De voorzitter opent de eerste vergadering van het nieuwe jaar met het lezen van 'licht genoeg' uit het dagboek van Henri Nouwen en gaat voor in gebed. Voordat de vergadering begint wordt er eerst afscheid genomen van Arjen Threels. Arjen heeft in december jl. aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de Werkgroep Vieringen en dus ook als afgevaardigde vanuit de WV naar de wijkkerkenraad toe. Als wijkkerkenraad respecteren wij zijn besluit en hebben veel respect en waardering voor wat Arjen de afgelopen jaren voor de wijkkerkenraad en de kerk heeft gedaan. Arjen blijft nog wel betrokken bij de jeugdkerk en zijn activiteiten bij Bespreek Het Samen.

De notulen van 4 december worden met een kleine wijziging vastgesteld met dank aan de scribe. De actiepunten worden besproken en waar nodig wordt er weer actie op ondernomen. De diaconie heeft een aantal mededelingen. Voor de wijkkas is een gift ontvangen van 200 euro, waarvoor heel veel dank. Verder stond de agenda van de wijkkerkenraad in het teken van het beroepingswerk. Hoewel er nog geen schriftelijke bevestiging is van de goedkeuring van de solvabiliteitsverklaring (wel mondeling), menen wij u toch te kunnen informeren over de voortgang.

Deze avond is de profielschets voor gemeente en predikant, op basis van onder meer uw aanvullingen op 29 november jl., vastgesteld.

Wij zijn blij dat vanuit de gemeente veel namen zijn genoemd voor het samenstellen van de beroepingscommissie (BC). Daaruit heeft de wijkkerkenraad in goed overleg een principekeuze gemaakt. Op basis van die principekeuze worden de beoogde kandidaten voor de beroepingscommissie telefonisch benaderd met de vraag of zij zitting willen nemen in de beroepingscommissie. Roelof Vogelzang heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap op zich te nemen. Daar zijn we als wijkkerkenraad erg blij mee.

Verder heeft de wijkkerkenraad het concept beleidsplan in wording geaccordeerd. Gezien de nieuwe situatie waar wij als gemeente voor staan is de fase van het vormen van beleid nu aangebroken. Vanuit de kerkorde is het echter een verplichting dat wij een beleidsplan hebben. In de komende jaren zal datgene wat er staat geëvalueerd worden en vervangen worden door daadwerkelijk beleid. Van al deze stappen brengen wij u op de hoogte en vragen u hierin mee te denken. Het beleidsplan wordt in de vergadering van februari vastgesteld.

Betty Plumers, scribe

### "Mag ik dit wel vragen?"

Van de week had ik een gesprek met Marjan, echtgenote van Wim, die samen 3 kinderen hebben. Twee van de kinderen hebben autisme. Hierdoor hebben ze veel extra begeleiding nodig bij kleine dagelijkse dingen. Ook op school. Marjan heeft altijd haar mobiel bij zich, voor het geval school belt of één van haar jongens een appje stuurt om te vragen hoe hij iets moet doen. Ook al zijn de jongens niet thuis, toch laat de zorg om haar kinderen haar nooit los.

In gesprek met haar vertelde ik over hulp in het huishouden, over een logeerplek voor haar kinderen, over begeleiding die ze als gezin kunnen krijgen. Ze wist niet goed raad met deze opties zag ik. Toen ik vroeg wat er was zei ze: "Mag ik daar wel om vragen? Ik ben toch gewoon moeder van mijn kinderen, dus dan hoor ik toch voor ze zorgen? Dan moet ik dat gewoon kunnen, toch?"

Deze reactie krijg ik vaak en is volkomen logisch. Toch mag je erkennen dat je niet alles alleen kan. Te meer wanneer er zulke zorgen zijn in je gezin of familie. Vraag om je heen om hulp, zoek naar gelijkgestemden/lotgenoten, deel je zorgen. Lees Mattheus 7:7 waar staat: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.

Veel vragen kunnen we bij Malkander beantwoorden. Zo vanzelfsprekend als het is om voor je zieke of beperkte familielid/vriend(in) te zorgen, zo vanzelfsprekend vind ik het dat je niet alles kan en weet. Dus stel je vraag en wie weet wat we samen kunnen bedenken om wat zorgen te verminderen.

Jan Jong  
 Sociaal werker bij Malkander  
[www.malkander-edel.nl](http://www.malkander-edel.nl)

### Jeugdwerk Open Hof

Zaterdag 13 januari was er 's middags een Nieuwjaarsinstuif in De Open Hof. De middag is best druk bezocht en werd georganiseerd door Leiding van Jeugdwerk. Het thema op die middag was "eten doe je samen = Leuk en gezellig" en er was vanuit iedere kant ook iets lekkers meegenomen. Van vers gebakken oliebollen tot lekkere hapjes, cola en chips.

We weten nu ook weer dat De Open Hof veel grote spellen verstopt heeft staan in allerlei hoeken en de verschillende opslagruimtes zoals een tafeltennis tafel, voetbalspel, twister en sjoelbakken. We hebben ze allemaal gevonden en gebruikt.

Er zijn 2 pingpong balletjes gesneuveld dus die ga ik binnenkort aanvullen maar verder was de middag zeer geslaagd

Er is een start gemaakt met de plannen voor het opknappen van de Jeugdruimte in de Open Hof!

We hebben tijdens de nieuwjaar instuif en ook bij de zondagdienst van de Jeugdkerk nagedacht wat we belangrijk vinden aan een nieuw Jeugdthonk. We willen de bestaande jeugdruimte in De Open Hof gaan ombouwen van een jeugdruimte tot een echt jeugdthonk.

In willekeurige volgorde noem ik wat onderwerpen op die door de jongeren in De Open Hof zijn aangedragen.

Wifi, groot prikbord, vaste beamer, tafelfootbal, grote zachte zitbank, wifi, een TV, radio, kussens opnieuw bekleden, zitzak, tafeltennis, ruimte voor creativiteit, een fijne zitplek maken, voldoende stopcontacten voor opladen telefoon, bakken vol met spelletjes, bordspellen, wifi, Netflix, muziek, flipperkast, een plek voor jongeren om zich thuis te voelen, playstation, discobal, opknappen van de bar, tekenen (Feline kwam hiermee).

Vanuit de leiding hebben we beloofd dit nieuwe jeugdthonk ergens in het voorjaar te gaan realiseren en de ideeën van de jongeren hierin mee te nemen.

Wordt dus vervolgd...

### Sirkelslag YOUNG 2 februari

We willen op vrijdagavond 2 februari, als Open Hof Jeugd, meedoen aan Sirkelslag YOUNG

Sirkelslag YOUNG is de spannendste online wedstrijd voor jeugdgroepen (12 t/m 16 jaar).

Waar moet je zijn: Op vrijdagavond 2 februari tussen 19.30 en 22.00 uur in de Jeugdruimte in de Open Hof.

Het thema van Sirkelslag YOUNG 2018 is 'onvoorwaardelijke liefde'. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje.

Het verhaal van Ester loopt als rode draad door het programma. De thematiek sluit aan bij de 40dagencampagne van Kerk in Actie. De jongeren krijgen opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn en ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is!

De opdrachten speel je online en dat doe je in competitie tegen meer dan 600 jeugdgroepen door heel Nederland.

Meer informatie over dit event kun je vinden via:

<http://www.sirkelslag.nl/young>

Kom in beweging en geef je deze week nog op!

Opgeven kan bij je leiding voor het Jeugdwerk of direct bij mij op onderstaand mailadres

Ronald Westdijk

Mailadres: [r.westdijk@openhof-ede.nl](mailto:r.westdijk@openhof-ede.nl)

### KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52  
[www.emmaus-ede.nl](http://www.emmaus-ede.nl)

#### Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Ds. A.J.. van Zanden, tel. 0317-843395

L. van Laar, tel. 06-15110184

#### Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,  
[donkers@emmaus-ede.nl](mailto:donkers@emmaus-ede.nl)

#### De krentenkerstboom

Met heel veel plezier kijk ik terug op inspirerende vieringen rond kerst! Tijdens de kerstnachtsdienst zong het koor (o.l.v. Tanja) prachtige liederen (met mijn persoonlijke favoriet: Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar), het licht werd gedeeld en de krentenboom werd volgehangen met allerlei kerstwensen. Het is eigenlijk niet te doen om een samenvatting te geven van al het goede wat gewenst werd, daarom een bloemlezing:

'Ik hoop dat alle kinderen liefde mogen voelen en een plekje hebben om zicht thuis te voelen'

'Ontvankelijk, met verwondering als een kind in het leven staan'

'Dat onder invloed van de hoop de vrede, het vertrouwen en de liefde komend jaar verder zal groeien'

'Dat ieder mens de moeite waard is'

'Vrede voor iedereen. Kracht en sterkte voor hen die dit nodig hebben'

'Voor een vriend die onlangs te horen kreeg dat hij ernstig ziek is.'

'Ik droom van een wereld waar iedereen kan en durft te ervaren dat hij/zij er mag zijn'

'Het licht in alle ogen van alle mensen laten oplichten en delen met de hele wereld'

'Ik wens dat mijn kinderen opgroeien in deze wereld met vertrouwen in de toekomst'

'Vrede en veerkracht voor mijzelf en mijn familie'

'Hoop dat onze kleindochter weer licht in haar leventje mag zien'

'Rust voor onze kinderen en hun familie. Dat ze vrede krijgen in hun hart en ook voor ons zelf'

'Inspiratie voor, door en met elkaar'

'Minder egoïsme. Minder voor de rijken, meer voor de armen. Laat die mensen die al zoveel hebben beseffen dat ze genoeg hebben.'

'Dat mensen meer gaan zien waar het in het leven om gaat'

'Ik vind dat mijn oma iets leuks verdient'

'Wijsheid voor hen die ons denken te besturen en dat zij ook buien hun eigen landje aan de mensen en de aarde denken'

'Laat angst verdwijnen door liefde te geven. Alleen dan krijg je vrede.'

'Een beetje aandacht voor elkaar, een lach, een hand, een gesprekje, een luisterend oor...'

'Respect voor elkaar'

'Ik wens dat we nog heel veel kerstdagen met mijn moeder mogen vieren'

'Mijn kerstwens is dat alle kinderen op de hele wereld veilig kerst kunnen vieren zonder oorlog of andere problemen'

'Navolgen is mondiaal denken, lokaal handelen aan de minsten'

Naast al deze wensen en gedachten waren er ook veel wensen om vrede, om respect en om aan aandacht voor elkaar.

De kerstmorgenviering werd begeleid door Susan op de piano en een aantal Emmaüsjongeren (o.l.v. Martine) op allerlei verschillende instrumenten. Prachtige muziek, enthousiaste musici, en opnieuw een viering die vrolijk en opgewekt was en eindigde met een kerstmuzikale verrassingstoegift!

Dank aan iedereen die op wat voor manier (beameraars, kosters, lectors, koffiezetter, glühweinmakers, zangeressen/zangers, musici, en al die anderen...) heeft gezorgd voor deze naar mijn idee prachtige diensten!

#### Oudjaar + pastoraat

Op oudjaarsmorgen namen we afscheid van Janneke Bron als pastoraal werker binnen de Emmaüs. Het was bijzonder goed om te merken hoe blij heel veel Emmaüsgangers zijn geweest met haar aanwezigheid, haar zorg, haar omzien naar, en haar begeleiding rondom verdrietige en blijde gebeurtenissen. Janneke heeft in de afgelopen twee jaar veel voor ons betekend! Haar warme persoonlijkheid en haar ongedwongen aanwezigheid zorgden voor rust en ruimte om op verhaal te komen. Ook vanaf deze plaats: dank je wel! Het ga je bijzonder goed. En gelukkig sta je nog op het vieringrooster voor komend jaar.

#### Nieuw jaar

Ieder jaar opnieuw vraag ik het me af: wat gaat er dit jaar gebeuren? Sinds een poosje gebruik ik een digitale agenda en kan ik in één oogopslag zien welke vergaderingen, diensten en bijeenkomsten er voor 2018 op de rol staan. Maar dat is niet wat ik bedoel: er zijn allerlei zaken die al geregeld zijn, maar hoe zal het gaan? Wat zal er nog meer gebeuren? Wat komen we tegen op onze weg door 2018? Ik weet het niet, en ik hoef het ook niet te weten. Ik zal wel zien. Ik ga de weg in de overtuiging dat ik niet alleen ga, maar dat we die weg met elkaar gaan, in het geloof dat de Eeuwige ons niet aan ons lot zal overlaten!

Ik hoop en wens dat u/jij in alles wat gaat gebeuren, in alle ontmoetingen, in mooie en moeilijke momenten, de liefde van God zult blijven ervaren!

### Gesprekskring

Alvast een vooraankondiging:

Binnenkort gaan we starten met een gesprekskring. Over wat we gaan bespreken en wanneer en waar we samenkomen: check de komende weken de website!

Jan-Peter Prenger

### Inloopochtend Emmaüs donderdag 15 februari

Marcel en Gretha van Solingen komen vertellen over de doelstelling van **World Servants**. World Servants is een internationale vrijwilligersorganisatie op protestants-christelijke grondslag. Enthousiaste jongeren helpen in verschillende landen mee aan de bouw of verbetering van scholen of medische centra en hebben daarbij veel contact met de plaatselijke bevolking. Drie weken samen werken in een totaal ander land is een enorme ervaring. Kom luisteren wat deze organisatie doet.

Vanaf januari 2018 gaan de inloopmorgen van Emmaüs en de seniorenkring van de Kleopasgemeente hun deuren voor elkaars bezoekers openstellen. De bedoeling hiervan is dat bezoekers van de inloopmorgen welkom zijn bij de seniorenkring van de Kleopasgemeente en omgekeerd. Vrijblijvend en zonder aanmelding vooraf. Het kan zijn omdat het onderwerp je aanspreekt of om eens andere mensen te leren kennen. Een en ander uiteraard voor wie dat wil. Beide morgens blijven zelfstandig.

De seniorenkring is de tweede donderdag van de maand en begint om 10.00 uur en de inloopmorgen is zoals bekend de derde donderdag. Na enige tijd zal bekeken worden hoe de ervaringen hiermee zijn.

---

## ALGEMEEN

---

### Kerkbalans voor dummies



Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

### Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

#### Wat is Actie Kerkbalans?

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

#### Hoe werkt de Actie Kerkbalans?

In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijks gift zijn.

### Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?

Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar het beleid op afstemmen.

### Welk bedrag is nodig?

Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 172 miljoen.

### Waar wordt dit geld aan besteed?

Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld is het meeste geld bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken, is er geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant betaald. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans 80 procent van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

### Er gaat toch ook een deel van het geld naar 'Utrecht'?

Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

### Is iedere euro van belang?

Ja, iedere euro is van belang. Vraag dus echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook. Het is algemeen bekend dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te maken van het feit dat de kerk geld kost. Leer ze dit door ze vanaf een bepaalde leeftijd om een klein bedrag te vragen.

### Hoe en wanneer gaat de actie Kerkbalans van start?

Op 20 januari 2018 begint de actie en gaat deze in vrijwel al onze gemeenten van start. Veel gemeenten luiden de klok of organiseren een andersoortig startmoment.

### KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via [www.edefm.nl](http://www.edefm.nl)

### Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.  
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.  
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.  
Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein  
Herhaling: zondag 21.00 uur.

29 januari 2018 Interview met Mevr. Annelies van der Kolk over De Stichting Oude Gelderse Kerken. Lied van de Week: 'Schreeuw uit de diepte' (Psalm 130). Boekbespreking: Arie Romein over 'Heilige Strijd' door Prof. Dr. Beatrice de Graaf. Intermezzo's: muziek en zang.

**KERKELIJKE STAND****Overleden**

27 dec 2017: C.H. Evers-Zandbergen, Dorpsstraat 25-18, Lunteren, 83 jaar  
 1 jan 2018: I. Wendt-Goldsmann, min. Aalbersepark 1A318, 88 jaar  
 1 jan 2018: A. Veldhuizen, Kweeklustlaan 12, 71 jaar  
 4 jan 2018: J. Overeem, Balilaan 4, 74 jaar  
 4 jan 2018: A. Evers, Dorpsstraat 25-18, 84 jaar  
 7 jan 2018: E.J.J. van Capelleveen-van Deijzen, B. van Lyndenln 67, 87 jaar

**Nieuw ingekomen**

A.H. van Koldenhoven, Diepenbrocklaan 20  
 C. Stam-Brand, Nwe Klinkenberg 1-304  
 A.H. Ghaffari, Nienhof 52  
 C.M. Bot, Mr. Marijnenpark 4  
 M. Kaldewaij, Patrijsplein 21  
 N. van Elten, Ln van Kernhem 137

**Verhuisd**

T. van Hemert, Stationsweg 144 naar Muurhuizen 102W, Amersfoort  
 R. Schut, Wijenburg 64 naar Wadestein 41  
 A.K. van Brink, ML Kingstate 69 naar JT Tooroplaan 14-2  
 J.J. van Brink, ML Kingstate 69 naar Leeghwaterstraat 108  
 C. van Donkelaar, Valkestein 909 naar Bellestein 9  
 D. Doorn, Grotestraat 123 naar W. Horstingstraat 6  
 L. Tiimmer-Willemsen, Grotestraat 108-4 naar Bunschoterplein 31  
 fam. Potman-Hartman, Olthorst 3 naar Duubbelhof 69  
 P.A. de Peuter, Pienemanstraat 128 naar Zoutmanstraat 7  
 S.A. Kleverlaan, Vondelingpark 39 naar Ln van Kernhem 259

**Vertrokken**

A.M. Hamminga, Meinersstraat 12 naar Bennekom  
 H.B. Maas, Bovenbuurtweg 412 naar buitenland  
 V.S. van der Niet, Kazernelaan 2 D 86 naar Wageningen  
 L.W. van de Peppel, J. Voermanstraat 10 naar Amersfoort  
 B. Mulder, J. Haanenstraat 11 naar Arnhem  
 J. van Apeldoorn-Rothuizen, L. Henriettelaan 17 naar Heerde  
 E. Booleman, Zuiderkroon 1 naar Den Haag

**NIEUWS****Opnieuw beginnen**

ma. 15 jan. 2018

**Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Misschien hebt u deze slogan de afgelopen tijd ook wel gehoord of gedacht.**

Er spreekt iets uit van 'ik ga het in 2018 beter doen dan in 2017.' Misschien hebt u ook meegeedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. In mijn woonplaats namen ruim 600 mensen een duik in de koude gemeentelijke waterplas. Het werd aangekondigd als hét nieuwjaarsevent: een vrolijk, fris en stoer begin van het nieuwe jaar. Het heeft wel iets van een doop, bedacht ik, zo'n nieuwjaarsduik. In het koude natuurwater spoel je het oude jaar af om schoon het nieuwe jaar in te gaan.

**Opnieuw beginnen**

De slogan en de nieuwjaarsduik: ze gaan in wezen allebei over 'opnieuw beginnen'.

Dit thema staat ook centraal in deze Maand van de Spiritualiteit. Een mooi thema. Het raakt aan een diep verlangen naar een beter en mooier leven. Naar het opnieuw beginnen met een schone lei. Alleen: hoe doe je dat? Hoe begin je echt opnieuw? Verdamp de wens om het in een nieuw jaar beter te doen dan in het oude niet binnen de eerste dagen van januari? Is opnieuw beginnen sowieso wel mogelijk? Kan ik mijn karakter veranderen? Draag ik mijn verleden niet altijd met me mee? Neem ik mijzelf niet overal mee naar toe? Word ik niet bepaald door mijn DNA-structuur?

Bij de start van de Maand van de Spiritualiteit las ik een verhaal over een tiendaagse stilte-retraite. Afgezonderd van de buitenwereld, mochten de deelnemers niet praten, lezen, muziek luisteren of oogcontact hebben. Alleen een gesprek met de meditatie-trainer was toegestaan. Tien dagen waren de deelnemers in absolute stilte overgeleverd aan hun eigen gedachten. Een van de deelnemers erkende dat deze retraite haar hoofd ten slotte inderdaad leeg maakte, maar dat ze gedurende de week vooral moest denken aan seks en pizza's. In de stilte werd ze hoofdzakelijk geobsedeerd door haar eigen natuurlijke verlangens.

Opnieuw beginnen. Hoe doe je dat? Niet door een stoere nieuwjaarsduik of door dagenlange stilte. Dat brengt je niet veel verder dan euforie over een barre prestatie of gedachten aan primaire menselijke verlangens. In deze Maand van de Spiritualiteit worden we opgeroepen om onszelf te herpakken en te vernieuwen. Om het leven eens compleet anders te benaderen.

**Nikodemus**

Mooi gezegd, maar hoe doe je dit? Ik moet denken aan het verhaal over Nikodemus, een vrome joodse man. Hoe keurig en correct zijn leven ook is, hij wil opnieuw beginnen. Op een nacht raakt hij in gesprek met een rabbi, die iets zegt wat hem niet meer loslaat: om opnieuw te beginnen moet je 'opnieuw geboren worden'.

U hebt het goed, die rabbi was Jezus. Opnieuw beginnen is volgens Jezus niet iets dat je zelf voor elkaar kunt krijgen, maar iets dat aan je gebeurt. Net zoals geboren worden, je doet er zelf niets voor, het overkomt je.

Opnieuw beginnen door me te concentreren op mezelf en mijn prestaties is onbegonnen werk. Ik blijf draaien om mijn eigen as. Om opnieuw te beginnen is een ander nodig. God wiens liefde mij grond onder de voeten geeft. Jezus die mij roept Hem te volgen. Die medemens in wie God tot mij komt.

Wat een zegen dat opnieuw beginnen niet mijn prestatie is, maar een uitnodiging om elke dag opnieuw, als nieuw te beginnen. Als een door God geliefd menskind.

*Ds. René de Reuver, scriba generale synode*

In de maandelijks rubriek 'Protestants perspectief' laat de scriba zijn licht schijnen op de actualiteit.

**Kerken steunen petitie 'Ze zijn al thuis'**

Protestantse kerken tekenen deze week de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon. Onder meer ds. Dekker van de Joriskerk in Amersfoort en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zetten afgelopen week hun handtekening. Eerder tekenden veel andere bekende Nederlanders de petitie, waaronder Arie Boomsma, Trijntje Oosterhuis en Jan Terlouw.

"Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug", zegt Karel Jungheim, specialist vluchteling bij de Protestantse Kerk. "De Kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden", vindt Jungheim die het belang van deze kinderen noemt als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon.



do. 11 jan. 2018

### Rechtvaardig én barmhartig

De Sint Joriskerk in Amersfoort merkte van dichtbij wat het voor kinderen betekent die al lange tijd hier verblijven toen vorig jaar een Armenia Hambartsjuman van twee kinderen werd uitgezet naar Armenië. “Ik vind dat wetgeving op het punt van het kinderpardon niet alleen rechtvaardig maar ook barmhartig moet zijn, aldus ds. Dekker die predikant is van de Amersfoortse kerk.

“Er wordt door verantwoordelijken (politiek; rechters; IND e.a.) nu heel scherp langs alleen de regels gezeild. Dan wordt wetgeving hard en wordt er geen rekening gehouden met het welzijn van kinderen. Als de procedures die wij zelf bedacht hebben ertoe leiden dat asielaanvragen zo lang kunnen duren dan moeten we die procedures tegen het licht houden, maar kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn.”

### 400 kinderen leven in onzekerheid

Voor ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken duurt deze onzekerheid al meer dan vijf jaar. “Ze zijn onze burens, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten, onze kerkgenoten en onze vrienden geworden. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, ze zijn het op papier nog niet”, zo vertelt Jungheim. “Ze dreigen te worden uitgezet en leven ook in een land dat veilig moet zijn met de angst dat er iemand voor hun deur staat om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land. Dat vinden wij onwenselijk.”

Om aan die onzekerheid een eind te maken hopen de kerken de politiek te dwingen tot een waardig Kinderpardon. Tot en met eind januari kan iedereen die dat wil de petitie tekenen om de politici te overtuigen van wat iedereen die deze kinderen kent allang weet: ze zijn al thuis.

### Wat is het kinderpardon?

Het Kinderpardon is een ander woord voor de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd komen in aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. Aan het Kinderpardon is een jarenlange strijd voorafgegaan voor de erkenning van de rechten van gewortelde kinderen in Nederland. De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden - de zogenaamde 1F-ers -, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn.

### Wat staat erover in het regeerakkoord?

In het regeerakkoord staat dat de permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.

### Wat vindt Kerk in Actie ervan?

- Als kerk komen we op voor wie en wat zwak is, barmhartigheid en gerechtigheid (we hoeven dus niet op de stoel van de overheid te gaan zitten)
- Internationale verdragen (waarop Kerk in Actie zich vaak oriënteert (rechtenbenadering)) gaan ervan uit dat overheden moeten handelen in het belang van het kind.

- Onderzoek van Mevr. Kalverboer (nu kindombudsman) heeft aangetoond dat het schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind als het meer dan 5 jaar in Nederland heeft verbleven en dan terug moet naar een land dat het niet kent.
- Dus pleit Kerk in Actie met andere organisaties al jaren voor een ruimer kinderpardon.

Met andere organisaties blijft Kerk in Actie er bij de politiek op aandringen dat een ruimer kinderpardon wordt toegepast. De criteria zijn nu zo scherp, dat bijna geen enkel kind voldoet aan de voorwaarden en het pardon daardoor maar heel zelden wordt verleend.

### Wat u kunt doen?

- Lees voor meer informatie het ingezonden artikel in de NRC van twee predikanten.
- Teken de een petitie ‘Ze zijn al thuis’.
- Bid voor de kinderen die in Nederland zijn neergestreken en daar willen blijven, thuis of in de kerk.

## Financiën en adressen

### Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via [kopijkerkblad@hotmail.com](mailto:kopijkerkblad@hotmail.com)

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

### Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36  
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur  
e-mail: [kerkbureau.ede@planet.nl](mailto:kerkbureau.ede@planet.nl)  
webpagina: [www.protestantsegemeente-ed.nl](http://www.protestantsegemeente-ed.nl)

**Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,**  
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

**Collectebonnen** zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

### Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.  
Diakonie Protestantse Gemeente Ede