



## “ Het is nog niet af...”



René Magritte, La Page blanche (Het onbeschreven blad), 1967, olie op doek, 54 x 65 cm

Zou dit schilderij van René Magritte een weergave van de tijd na Pasen kunnen zijn? Het heet: *'Het onbeschreven blad'*. Tabula rasa. Dat heeft iets in zich van de kans om heerlijk en bevrijd een nieuw begin te maken. Wie wil er niet weleens helemaal opnieuw beginnen en alles achter laten? Onze geschiedenis, onze beslissingen, fouten... in één beweging van tafel vegen! Als een onbeschreven blad en opstandingsmens weer doorgaan. *Nu vangt het nieuwe leven aan.....*

Een oneindig palet van anderskleurige ervaringen en nieuwe gedachten en emoties biedt zich aan om ons leven in te vullen. De manier waarop wij naar het leven kijken is met Pasen toch volledig op zijn kop gezet? Eindelijk leren we dat liefde sterker is dan dood; dat er voor elkaar zijn echt mogelijk is; dat we aan Jezus de zin van het bestaan leren zien. Telkens, keer op keer, ontdekken we daar iets van, toch?

'Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan'

Waar in de filosofie al vele discussies bestaan over de vraag of er in een mens al niet veel meer in wezen is vastgelegd dan wij zouden willen, kan dat ook herkenning geven in ons alledaagse bestaan. Wij veranderen niet zomaar van uiterlijk, innerlijk, zienswijze, zinswijze. We kunnen hele boeken vol schrijven over wat we hebben meegemaakt aan tegenslag, tegenwerking, tegenlicht. Ja, misschien is het schilderij wel herkenbaar voor de tijd na Pasen: even die witte stip (een leeg graf?); maar onze eigen (belevings-) wereld blijvend donker en onverlicht.

Maar wacht eens: juist in de echte wereld zou je toch nooit de maan vóór de donkere bladeren zien?

In de echte wereld zou het net andersom zijn. De maan op de achtergrond. Niet zo bij Magritte. *'Ik hou er ook van om bladeren te zien die de maan verbergen, maar als we erachter de maan zouden zien, zou het leven eindelijk zin hebben!'*, zei hij over het schilderij.

Ja, precies! Je zou je levensverhalen willen schrijven in de volle overtuiging dat leven zin heeft, dat God er altijd vol warmte is, dat liefde, ook al is ze verborgen of verloren of onbereikbaar, toch zin heeft.... Wat kun je verlangen naar een ontmoeting met iemand die dat belichaamt. Soms hoor je iemand, zie je iemand en je voelt: zij of hij heeft echt iets opgevangen van het licht van Pasen.

'Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is'.

Magritte schilderde zo, omdat hij hoopte dat met dat onbekende beeld in iets dat algemeen herkend wordt (= het bekende), iets van het mysterie van de werkelijkheid opgewekt wordt. *"Kunst moet mysterie oproepen; zonder mysterie zou de wereld niet bestaan"*.

En ik vind het opmerkelijk mooie hieraan dat hij daarbij andere mensen nodig wilde hebben. Niet in zijn eentje de werkelijkheid willen scheppen, maar samen op zoek naar het mysterie. Want dit is het laatste werk van de kunstenaar voor zijn overlijden in augustus 1967. Enkele weken eerder had hij aan een bezoekend journalist gevraagd om het werk te beschrijven. Toen de journalist een halve maan achter bladeren zag, veranderde Magritte het werk: het werd een volle maan óp het gebladerte. Daarna zagen nog twee andere bezoekers het werk en telkens hield Magritte rekening met hun commentaar en paste het aan. Het was niet zomaar af.

Jezus heeft nog veel meer gedaan; als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

### SCHRIFTLEZEN

#### 22 april

Het alternatieve rooster leest Genesis 6: 1-4: voor mij één van de vreemdste verhalen uit de bijbel. Over zonen van goden die zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en hen tot vrouw namen. Niet alleen vreemd, maar ook tamelijk bizar. In die zin dat het nou niet echt past in de 'normale' bijbelse verhaallijn. Maar goed, er zijn vandaag de dag genoeg mannen (en waarschijnlijk ook wel vrouwen) die zichzelf gedragen als godenzonen en pakken wat ze pakken kunnen. De andere lezing komt uit Johannes 10:11-16. Over Jezus die van zichzelf zegt dat hij de goede herder is. Als je goed leest en tot je door laat dringen wat Jezus nog meer zegt, lijken in eerste instantie de omstanders wel een punt te hebben als zij zeggen dat hij bezeten of gek is. Het valt namelijk niet mee om te horen en te begrijpen wat er gezegd wordt. Zeker als je de rest van zijn leven nog niet kent.

Lees verder op pagina 2.

# Bijbelleesrooster

zo. 22	Genesis 5:25-6:4	Gemengde gevoelens	wo. 2	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
ma. 23	Spreuken 25:1-15	Spreken is zilver en Spreuken is goud	do. 3	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst
di. 24	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden	vr. 4	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde
wo. 25	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas	za. 5	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden 1
do. 26	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs	zo. 6	Genesis 8:1-14	Drooglegging
vr. 27	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die mij mijn feilen toont	ma. 7	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
za. 28	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid	di. 8	Spreuken 30:10-14	Wijs en bescheiden 2
zo. 29	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw	wo. 9	Spreuken 30:15-33	Dierkundeles
ma. 30	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen	do. 10	Psalm 93	Hemelvaart Hemelvaart
Mei			vr. 11	Genesis 9:1-7	Tegen bloedvergieten
di. 1	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen	za. 12	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie

Blijkbaar moet je niet alleen alles vol willen stoppen met letters en ervaringen of fouten. Maar soms (en dan toch dat onbeschreven blad!) even terugkeren naar de kern. Naar de diepere laag onder alle donker. Hoe ziet je levensblad eruit, als dat op de voorgrond geplaatst wordt? Als jij mét al je verhalen toch bedoeld bent en blijft voor het licht? Zouden onze levensgeschiedenissen ook niet heel anders worden als we ze schrijven met elkaar, samen in het verrassende licht van liefde, die toch (weer) de juiste woorden weet te vinden?

Ik kan het niet mooier zeggen dan in het voorbeeld dat een vriendin me pas gaf, een schitterende, perspectief biedende spreuk:

'Ik ben maar water', zei de druppel.  
'Je schittert', antwoordde de zon.

Het is nog niet af...; het begint pas. Samen!

Caroline Oosterveen

## 29 april

Het vervolg van het alternatieve leesrooster: Genesis 6,5-22. Het kon ook niet doorgaan zo, met die godenzonen die maar doen wat ze willen. Er moet iets gebeuren. En er is één man die zich niet gedraagt als een barbaar: Noach. Johannes 15,1-8. Eén van de 'ik ben' uitspraken van Jezus. Deze keer: de ware wijnstok. Als deze wijnstok niet losgelaten wordt, worden er goede vruchten beloofd. Maar het is best een ingewikkelde vraag: wanneer laat je los en wanneer niet?

## 6 mei

Genesis 8,1-14, over het einde van de watersnood. Een paas- en doopverhaal in Genesis: een tocht door het water van de dood heen. En dan blijkt er toch nog groen en nieuw leven te zijn. Een verhaal van hoop en toekomst. Ondanks alle vernietiging blijkt het niet over en uit te zijn met de schepping en de mensen.

Het gedeelte uit Johannes 15, 9-17 eindigt met de indringende en wellicht moeilijkste opdracht die er bestaat: heb elkaar lief. Is de liefde af te dwingen? Is het mogelijk om willekeurig wie lief te hebben, of gaat de opdracht niet verder dan je meest naasten? Kunnen we kiezen om lief te hebben, of is dat iets waar je geen controle over hebt, maar wat gebeurt?

ds. J.P. Prenger

## Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
7	4 mei	13, 20 en 27 mei
8	25 mei	3, 10 en 17 juni

## OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

## ALGEMEEN PLAATSELIJK

### ZWO-collecte 22 april 2018: Vreedzaam leven voor gezinnen: Guatemala



Guatemala is gebrandmerkt door de zesendertig jaar durende burgeroorlog. Hoewel de oorlog al in 1996 beëindigd werd, zijn de gevolgen van de oorlog nog iedere dag merkbaar. Het land kent veel criminaliteit, geweld en corruptie. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot.

Red Paz is een organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt zich op de inheemse bevolking in het district Alta Verapaz. Ze reikt mensen handvatten aan om conflictsituaties binnen hun gezinnen, dorpsgemeenschappen en kerken op te lossen en gezamenlijk te werken aan een betere toekomst.

### ZWO-collecte zondag 6 mei 2018: Onderwijs voor Dalit kinderen in India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

'Dalits' betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastensysteem en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Steunt U dit werk ook!

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,  
Wim Plumiers

# Kerkdiensten

## Zondag 22 april

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen  
Special Sunday:  
'Leven in een lied'

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong  
17:00 uur Evensong ds. T.P. de Jong

### Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. T. Volgenant-Beima

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. J. Dam-Oskam

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur dhr. M. Tax

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

### Hartenberg:

10:00 uur  
14:30 uur dhr. G. Sleuwenhoek  
vertelviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur voorganger RKK

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. G.F. Dekker

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 21 april

19:30 uur ds. C. Hendriks

## Zondag 29 april

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. A. Boelhouwer

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

### Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. J. Visser-Sonneveld

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. T. Kraan

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur mr. D.G. van den Bos

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur drs. P.K.A. Akerboom

### Hartenberg:

10:00 uur ds. A. Vogelzang  
14:30 uur dhr. J. van Riessen sr.  
zangviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur ds. A.D. Poortman

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. H.J. Nieuwenhuis

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 28 april

19:30 uur ds. A.C. Borsje

## Zondag 6 mei

### Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. H.J. Oortgiesen

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

### Hemelvaartsdag 10 mei

9.00 uur ds. T.P. de Jong

### Wijkgemeente Tabor:

10.00 uur ds. J. Goorhuis

### Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. H. Wolters

### Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. D. Gutter

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger  
Maaltijd van de Heer

### Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. J.H. Uytendogaard

### Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling  
14:30 uur mevr. J. Fredrikze  
zangviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. C. Ippel

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. A.P. Spaa

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 5 mei

19:30 uur ds. J. van der Kolk

## Andere tijden

*Hoe de miljoenen van de kerk verdampen*

### Onrust

Er is, met name in de Open Hof, veel onrust ontstaan. Wat is het geval? De predikantsvacature mag van onze toezicht-houder slechts voor een deel worden vervuld. De reden: onze meerjarenbegroting is niet sluitend. Hoe kan dat? We hebben toch een Eigen Vermogen van € 1,8 miljoen op de balans staan? Sommigen zeggen dat we stikken van het geld. Is dat zo?

### Eigen Vermogen van de kerk

Die € 1,8 miljoen is voornamelijk ontstaan uit de verkoop van 2 kerkgebouwen: Noorderkerk en De Akker. Voorts is het vermogen na de fusie aangevuld door de Tabor-gemeente. Sinds de verkoop in 2010 en 2011 hebben we van ons vermogen ruwweg € 1 miljoen gebruikt. Met de rente van de deposito's konden we een halve predikantsplaats financieren. Daarnaast is geld apart gezet om het zogenaamde extra pastoraat te kunnen betalen. We hebben dat geld dus op een zinvolle manier gebruikt.

### Begroting afgelopen jaren

De begrotingen konden de afgelopen jaren, door gebruik te maken van ons vermogen, steeds sluitend worden aangeboden. Ook de jaarrekeningen waren, op een uitzondering na, in evenwicht.

Dat had twee oorzaken:

De rente uit de deposito's konden in de exploitatie worden ingezet en de traktementen en de salarissen zijn de laatste jaren nagenoeg niet gewijzigd.

Dat gaat vanaf heden veranderen.

### Meerjarenbegroting

Bij de begroting van de kerk wordt door het College van Kerkrentmeesters altijd een meerjarenbegroting gepresenteerd. Mede op verzoek van onze toezichthouder hebben we de gebruikelijke meerjarenbegroting uitgebreid tot een periode van 10 jaar. Daaruit blijkt dat er indien het huidige beleid wordt gehandhaafd, grote tekorten gaan ontstaan. De aangepaste meerjarenbegroting geeft een gecumuleerd tekort in de komende 10 jaar van € 1,5 miljoen te zien. En daar hebben we ons eigen vermogen voor nodig.

### Oorzaken

Vanaf volgend jaar worden de predikantstraktementen met 2,6% per jaar verhoogd. Dat is een landelijk gegeven. De dominees volgen de salaristrends van de overheid.

In 2020 lopen onze deposito's af. Dat betekent dat we vanaf dat jaar geen of nauwelijks meer rente over ons vermogen ontvangen. Van dat vermogen hebben we € 1 miljoen in pastorieën belegd. Een rendement van 1%. Het restant staat op spaarrekeningen omdat we het beleid hebben om ons geld niet te beleggen.

De VVB kan die ontwikkeling niet volgen. Integendeel. Wij ramen een teruggang van leden en een navenante teruggang van de VVB.

### Predikant De Open Hof

Onze toezichthouder accepteert geen tekorten op de meerjarenbegroting. Voorts gaat men er van uit dat er 1 predikantsplaats per 1.000 leden wordt aangehouden. In beide gevallen voldoen

wij niet aan die criteria. Dus is het eigenlijk een logisch besluit dat we terug moeten met het aantal predikantsplaatsen. Jammer dat De Open Hof daar nu de rekening van krijgt gepresenteerd. Maar door een mogelijke inzet van ons predikantencorps kan deze wijziging uit de brand worden geholpen.

#### Hoe nu verder

Als er geen ingrijpende maatregelen worden getroffen zal aan het eind van de komende 10 jaar ons vermogen vrijwel geheel zijn verdampt. Over de balk gegooid? Neen, natuurlijk niet. We hebben met dat vermogen, met de olopende tekorten, predikanten betaald, kerkgebouwen in standgehouden enz. Maar we zullen de tering naar de nering moeten zetten. Met andere woorden we gaan kosten besparen en we gaan een dringend beroep op de gemeente doen: verhoog uw VVB. Pas die in ieder geval aan de geldontwaarding aan. Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans zullen wij daar nader op ingaan.

#### Besluitvorming

Het ligt in de bedoeling dat het Moderamen van de Algemene Kerkenraad zich gaat bezinnen op de nieuwe situatie. Daarover zal de Algemene Kerkenraad in de loop van de tweede helft van dit jaar worden geïnformeerd en geadviseerd. Voor het eind van het jaar zullen besluiten worden genomen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede

#### Hoe dan andere tijden?

Er gaat veel veranderen. Ook in onze kerk zal niet alles meer blijven zoals het nu is. Wij houden u op de hoogte van de te nemen maatregelen en de gevolgen daarvan. Houd in ieder geval rekening met andere tijden!

Niettemin met een hartelijke groet van  
Het College van Kerkrentmeesters PGE

## BESPREEK HET SAMEN

De onderstaande activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van harte uitgenodigd!  
- Op maandag 30 april 19:30 uur in Silva Sanat, Stationsweg 60 door Ina ter Avest:  
In dialoog met Islam

Denkt u in eerste instantie bij 'Islam' aan IS en terrorisme of aan de vriendelijke buurvrouw van Marokkaanse origine? We verkennen elkaars 'ervaringskennis'. Te gast zijn drs. Bahaeddin Budak (docent Hogeschool Inholland) samen met een leerkracht van een islamitische basisschool uit Arnhem.

Meld u vooraf aan via de mail bij Ina: [khteravest@gmail.com](mailto:khteravest@gmail.com)



- Op donderdag 26 april om 19:30 houden we in de Noorderkerk een bijzondere activiteit namelijk: Lente in Parijs, een vertelconcert. Een concert waarbij de verteller - Caroline Oosterveen - je bij de hand neemt en in de sfeer brengt van de kunststad Parijs. Al verhalend worden de gespeelde stukken toegelicht. Ervaar hoezeer muziek betekenis krijgt, wanneer je beter begrijpt waarnaar je luistert. Het muzikale trio - Corien vd Berg op piano, Sander Westphal, cello & Francien Post, fluit - speelt prachtige stukken van onder andere Debussy, Fauré, Ravel en Satie. *Van harte welkom!*

Het Bespreek het Samen team

#### Collectebonnen nog eenvoudiger bestellen

Collectebonnen zijn bij het Kerkelijk Bureau verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10,- (rose), à € 0,75 = € 15,- (wit) en à € 1,25 = € 25,- (oranje).

Collectebonnen kunt u bestellen door het juiste bedrag over te maken naar de bankrekening van het Kerkelijk Bureau onder vermelding van kleur en aantal vellen.

Sinds kort kunnen gemeenteleden die een account hebben bij SKG collect nog eenvoudiger collectebonnen bestellen.

1. Via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. Ga naar [www.skgcollect.nl/136](http://www.skgcollect.nl/136) en klik links in het menu op collectebonnen en bestel de collectebonnen en betaal met iDEAL.

2. Met de Kerkgeld app. Kies in de Kerkgeld app het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede, klik op 'Artikelen' en bestel de collectebonnen en betaal met iDEAL. De collectebonnen worden dan binnen enkele dagen naar u toegestuurd.

Hebt u nog geen account bij SKG Collect?

Ga naar [www.skgcollect.nl/136](http://www.skgcollect.nl/136) en volg de aanwijzingen in het menu-onderdeel 'Introductie'.

Maakt u nog geen gebruik van de Kerkgeld app? Download de app via de App Store of via Google Play Store.

Zoek in de app het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede en log in met (bestaande) gebruikersnaam en wachtwoord.

College van Kerkrentmeesters

#### Jaarrekeningen Kerk en Diaconie 2017

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 15 maart de jaarrekeningen 2017 van Kerk en Diaconie voorlopig vastgesteld. Op grond van de Kerkorde die door de PKN wordt gehanteerd worden de jaarrekeningen in samenvatting aan de gemeente gepubliceerd. Dat doen wij op de website van onze kerk. U mag het College van Kerkrentmeesters over deze jaarrekening vragen stellen, adviezen geven en met hen over de cijfers van gedachten wisselen.

Indien u deze samenvatting onvoldoende vindt om een goed oordeel te vormen over het gevoerde financieel beleid of indien u niet in staat bent onze site te bezoeken, kunt u een exemplaar, inclusief bijlagen, aanvragen bij het Kerkelijk Bureau van onze kerk. Desgewenst kunt u de jaarrekening digitaal aangeleverd krijgen of op papier. Een berichtje aan het Kerkelijk Bureau met dit verzoek is voldoende. Telefoon: 0318-612336

Email: [kerkbureau.ede@planet.nl](mailto:kerkbureau.ede@planet.nl)

Het College van Kerkrentmeesters en  
het College van Diakenen van de PGE

#### Opbrengst landelijke postzegel- en kaartenactie in 2017.

Ook in 2017 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2017 is totaal € 31.533. Een heel mooi bedrag! We weten dat er heel veel uren aandacht door u is besteed aan al die dozen vol met materiaal. Er is ingezameld, gesjouwd, mee rondgereden en er is uitgezocht. We doen het allemaal met plezier en gericht op een mooie opbrengst voor Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Met deze opbrengst kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven. Wij merken dat het steeds moeilijker wordt om waardevol materiaal te ontvangen. Maar er zijn nog redenen genoeg om door te blijven gaan met de inzameling. Zolang er mensen zijn die met energie zich inzetten, zolang er kopers zijn en zolang er voldoende opbrengst is, gaan we door met deze activiteiten. Wij hopen dat we nog lang van uw inzet gebruik mogen maken. Heel hartelijk dank daarvoor!

Namens Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond,  
Breus Versteeg

#### Avondmuziek 21 april

Een pianorecital door Jasper van der Klis (\*1991), die voor zijn 'Master of performance' studeert aan de 'Guildhall School of Music and Drama' in London. Hij heeft in binnen en buitenland concerten gegeven (zie bijvoorbeeld [www.classical-music.com](http://www.classical-music.com), 'The official website of BBC Music Magazine').

Het programma:

G. F. Händel: Suite in E gr. t., HWV 430 "The Harmonious Blacksmith"

J. S. Bach / F. Busoni: 'Nun komm, der Heiden Heiland' en 'Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ'.

F. Chopin: Vier mazurka's, opus 17

W. A. Mozart: Sonate in F gr. t., KV 533/494

Na het concert gelegenheid wat na te praten met de solist, onder het genot van een glas goede wijn.

De toegang is gratis, collecte bij de uitgang.

#### Concert in Oude of St Alexanderkerk te Bennekom

Op zaterdagmiddag 21 april zal het historische kabinetorgel van de Oude Kerk of St. Alexanderkerk te Bennekom centraal staan tijdens een concert dat wordt verzorgd door Rien Donkersloot op het kabinetorgel en de sopraan Marleen van Os.

Er worden werken gespeeld en gezongen van o.a. Byrd, Schütz, Telemann, Haydn en Mozart.



Het belooft een prachtig en virtuoos concert te worden.  
De aanvang van het concert is om 16.00 uur en de toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.  
Van harte uitgenodigd.  
Namens de Stichting Vrienden van het Kabinetorgel 1762 Onderhorst,

Johan van Markesteijn

### Klinkenberg

Op 27 maart hebben we met de bijbelkring gesproken over de betekenis van Pasen aan de hand van de Paaskaars. Wij hebben afscheid genomen van Jannie Broer die 4 jaar vrijwilliger is geweest en Gerrie Luchies, die 30 jaar vrijwilliger is geweest. De laatste bijbelkring in de huidige situatie zal zijn op dinsdagmiddag 24 april.

De volgende weeksluiting zal zijn op 28 april.

Hierin zal de heer Stef Looijen (Jonahgemeente) voorgaan en verzorgt Piet Poot voor de laatste keer de muzikale omlijsting. Hij neemt dan ook afscheid.

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van  
Marie-José Ebersson

### PROT. WIJGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,  
[www.taborkerk.nl](http://www.taborkerk.nl)

#### Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

#### Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede  
e-mail: [info@taborkerk.nl](mailto:info@taborkerk.nl)

#### Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074  
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

#### Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,  
tel. 61 06 79

#### Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

#### Bevestiging ambtsdrager

In de dienst op Palmzondag, 25 maart jl., werd de heer Kevin Heimgartner bevestigd in het ambt van diaken. Ook op deze plaats nog eens van harte gelukgewenst met dat bijzondere moment!

Verheugend, dat er -ook jonge- mensen zijn die hun tijd en energie willen inzetten voor de gemeente. En in het geval van een diaken: voor de wereld buiten de kring van de eigen gemeente. De Wijkkerkenraad is daarmee overigens nog niet op de gewenste sterkte, dus het valt te hopen dat Kevins voorbeeld velen zal inspireren!

#### Stille Week en Pasen

Ook dit jaar hebben velen zich ingezet het hoogtepunt van het Kerkelijk Vierjaar bijzondere glans te geven: in de diensten, rond het Paasontbijt etc. Zangers, speellieden en andere nijvere werkers: hartelijk dank.

#### Avondmuziek 21 april

Een pianorecital door Jasper van der Klis (\*1991), die voor zijn 'Master of performance' studeert aan de 'Guildhall School of Music and Drama' in London. Hij heeft in binnen- en buitenland

concerten gegeven (zie bijvoorbeeld [www.classical-music.com](http://www.classical-music.com), 'The official website of BBC Music Magazine').

Het programma:

G. F. Händel: Suite in E gr. t., HWV 430 "The Harmonious Blacksmith"

J. S. Bach / F. Busoni: 'Nun komm, der Heiden Heiland' en 'Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ'

F. Chopin: Vier mazurka's, opus 17

W. A. Mozart: Sonate in F gr. t., KV 533/494

Na het concert gelegenheid wat na te praten met de solist, onder het genot van een glas goede wijn.

De toegang is gratis, collecte bij de uitgang.

### Seniorenkring 9 mei

Wie het aangaat: noteer woensdag 9 mei, 10.30 in uw agenda. De Seniorenkring komt bij elkaar voor een gezellig maar goed gesprek, persoonlijk en betrokken: luchtig waar het kan, diepgaand als het moet. Nooit oppervlakkig. Over wat ons bezighoudt, in ons leven, in de kerk, in de maatschappij.

Ik stel voor het te hebben over het lied 'de aarde is vervuld' (223/650) - poëtisch profetisch 'par excellence', een geloofslid dat dezer dagen wel mijlenver van de realiteit verwijderd lijkt. Hoe gaan we om met die spanning?

### PROT. WIJGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9  
<http://ede.protestantsekerk.net>

#### Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,  
tel. 0342-476572

#### Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205  
e-mail: [tijmenapeldoorn@yahoo.com](mailto:tijmenapeldoorn@yahoo.com)

**Meldpunt:** voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:  
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

#### Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

#### Uit de wijk

Pater Jan van Kilsdonk: *'Troosten is niet een schouderklopje geven, maar met zwijgzame tederheid naderen tot die innerlijke plek waar iemands levensbron stroomt die misschien vertroebeld is. Het is helpen om iemand op te roepen tot het besef van zijn eigen kracht die sterker is dan alles wat er nu gebeurt en waardoor de toekomst verlamd schijnt.'*

Dit is wat velen in de gemeente met schroom maar ook liefde doen. Pasen vindt zijn voortzetting in ons mensen. Dat ieder daarbij dit (paas-)gebed ons moge vergezellen:

*Leer mij langzamer te lopen, Heer.*

*Geef mij te midden van de verwarringen van de dag de rust van de eeuwige bergen.*

*Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust doordat het stil wordt in mijn ziel.*

*Laat mijn versnelde pas vertragen*

*met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.*

*Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.  
 Leer me langzamer te lopen,  
 om een bloem te zien,  
 een paar woorden te wisselen met een vriend,  
 een hond te aaien,  
 een paar zinnen in een boek te lezen.  
 Leer mij langzamer te leven, Heer  
 en geef me de wens  
 diep in de eeuwige grond te wortelen,  
 opdat ik groei naar mijn ware bestemming.*

Anselm Grün

Op 22 april is het thema van de special Sunday: Leven in een lied. Soms past een lied je als een handschoen. Soms roept het herinneringen op. Soms blijft het maar in je hoofd zingen.

In deze viering luisteren we naar verhalen achter de liederen die geschiedenis schrijven met mensen. En we zingen ze, met elkaar! Jan Broekhuis begeleidt.

Binnenkort, hier maar vast vermeld, heb ik vakantie. Ik ben weg van 6-12 mei. Op 13 mei is de volgende special Sunday, deze keer weer in samenwerking met de musici van het Internationaal Kamermuziek Festival! Vorig jaar zo mooi en ontroerend. Een feest, met professionele musici. Ik maak u er nu vast weer op attent: 13 mei, 10.00 uur! Hartelijk welkom in deze bijzondere, unieke muzikale viering! Ik verheug me er zeer op:

Ook voor de tweede keer doen wij als Noorderwijkgemeente graag mee aan het festival. Op zondagmorgen 13 mei in het hemelvaart weekend zullen de musici van het IKFE weer te gast zijn. En inmiddels weten we dat zij garant staan voor een ongekend prachtige inbreng en toonzetting in de dienst. Muziek is immers de taal van de ziel, iedereen heeft er wel een kamer voor openstaan... de beeldende taal van het universum. Het kan vormgeven aan de kern van ons bestaan. Dan is het een uiting van de klank van de ziel. Dan begrijp je muziek als een geslaagde 'poging het tijdelijke te overstijgen, liefde een partituur te geven' (Oostvogel, Ziel op de fiets).

Dat het festival valt in het weekend van hemelvaart heeft ook een mooie inhoudelijke verbinding. Centraal vanuit de bijbelzetting staan de woorden uit het Johannesevangelie: 'In het huis van mijn Vader zijn vele kamers...' Woorden die, net als muziek, lucht willen geven aan levens van mensen. Er is plaats voor al wat je met je meedraagt. Hoe vul je vanuit de partituur van liefde je leven in?

Iedereen van harte welkom in de 'huiskamer' van de Noorderkerk!"

Vrede en alle goeds,  
 Caroline Oosterveen

### Meldpunt gesloten

Vanaf 6 mei is het meldpunt gesloten.

De eerste periode neemt Tijmen Apeldoorn waar, tel 618205. Bij hem kunt u uw berichten doorgeven.

U leest in het kerkblad en op de liturgie wie de tweede periode de berichten verzorgt.

Na 24 juni hoop ik het meldpunt weer te verzorgen.

Een goede tijd en een hartelijke groet,

Ineke Kerkstra

### HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

### Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima  
 Hulkestein 51  
 7339AW Apeldoorn  
 Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

### Scriba:

Dhr. J. van de Hoef  
 Apeldoornseweg 73  
 6731 SB Otterlo  
 Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )  
 Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

### Wijk

We mogen terugzien op goede diensten op Goede Vrijdag en eerste Paasdag. De Paasdienst was mede voorbereid door de liturgiecommissie en werd extra vrolijk door de mooie trompetmuziek en het orgelspel, want vrolijk mogen we zijn met Pasen als we vieren dat onze Heer en Heiland de dood heeft overwonnen, echt reden voor feest! Als het volgende kerkblad verschijnt is Hemelvaartsdag al weer geweest. Op deze dag is er om 9.00 uur een dienst waarin ds. E.S.A. van Buuren zal voorgaan.

In de komende weken mogen de volgende leden van onze wijk hun verjaardag vieren: 29 april de heer. P. Rap en 30 april mevr.. J.C. van de Kamp-van Garderen. Wij wensen u beide een goede en gezellige dag toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Van 22 april tot 6 mei is dominee Volgenant vanwege een welverdiende vakantie afwezig.

Van 30 april tot en met 15 mei zijn Renate en ik in Canada. Wij gaan de 70e verjaardag van mijn broer Harry meevieren en natuurlijk gaan we rondkijken in een deel van dat prachtige land. Als er in deze periode iets is wat niet kan wachten, dan kunt u contact opnemen met een van de andere leden van de kerkenraad.

Met een hartelijke groet,  
 Jan van de Hoef

### Hallo jongens en meisjes

#### 22 april - Kaïn en Abel



Afgelopen weken hebben we het gehad over hoe God de mens en zijn vrouw schiep en dat ze van de verboden vruchten hadden gegeten. Hierdoor kwamen ze erachter dat ze naakt waren.

De mens (Adam) en zijn vrouw (Eva) kregen een zoon. Ze noemden hem Kaïn. Een paar jaar later kreeg Kaïn er een broertje bij. Hij heette Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een dag bracht Kaïn God een offer van

wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Hij koos van alle eerstgeboren dieren van zijn kudde de mooiste uit. God had aandacht voor het offer van Abel, maar niet voor het offer van Kaïn. Dit maakte Kaïn boos. Hij was jaloers. Hij zag Abel niet als broer en medemens, maar als concurrent. God waarschuwde Kaïn. 'God houdt ook van jou, hou gewoon veel van Abel en word samen gelukkig. Allebei zijn jullie kinderen van God.' Maar Kaïn wilde niet luisteren. 'Laten we het veld in gaan' zei Kaïn tegen Abel. Aangekomen in het veld viel Kaïn zijn broer aan en sloeg hem dood. Zo boos was hij. Toen vroeg God: 'Waar is Abel, je broer?' 'Dat weet ik niet,' antwoordde Kaïn. 'Moet ik soms op hem passen?' 'Wat heb je gedaan?' zei God. God heeft het allang gezien. Kaïn kreeg straf. Hij moest weg van deze plek. Weg van zijn ouders, want wat hij gedaan heeft kan echt niet.

#### 29 april - Gods opdracht aan Noach



Vele jaren nadat Kaïn was vertrokken, kregen Adam en Eva nog een zoon. Die noemden ze Set. Daarna kregen ze nog een aantal zonen en dochters. Deze zonen en dochters kregen ook allemaal weer kinderen en die kinderen kregen ook weer kinderen. Zo ging het nog een hele tijd door. God was niet zo tevreden over de andere mensen die op de aarde leefden. Die mensen deden allemaal slechte dingen. Ze maakten ruzie en vochten, ze stalen, logen. In die tijd leefde ook Noach. Hij was een man die een voorbeeldig leven leidde en hij had veel contact met God. God zei tegen Noach: 'Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want de

mensen doen allemaal slechte dingen. Maak een ark (grote boot).’ Hij moet 135 meter lang worden, 23 meter breed en 14 meter hoog. De ark moet drie verdiepingen krijgen met verschillende ruimtes. Bovenin moet een raam komen en aan de zijkant een grote deur. En de binnen- en buitenkant moet je bekleden met pek zodat hij niet kan zinken. Ik ga het zo lang laten regenen dat de rivieren overstromen en het water tot aan de bergtoppen zal komen te staan. Maar jij mag in de ark gaan wonen. Samen met je vrouw en zonen en vrouwen van je zonen. En van alle soorten dieren moet je er twee in de ark brengen. Een mannetje en een vrouwtje. Zij zullen samen met jou in leven blijven. Leg ook een voorraad eten aan, zodat iedereen te eten heeft.’ Noach deed precies wat God had voorgedragen en begon met het bouwen van de ark. Dat was nog een hele klus en de mensen om hem heen lachten hem uit. ‘Wat moet je nu met zo’n grote boot, er is hier toch geen water!’ Maar Noach ging gewoon door en gehoorzaamde God. Dat zouden die mensen eigenlijk ook moeten doen.

### 6 mei - Gods verbond met de mens



Noach en zijn familie zaten samen met de dieren in de ark. God had het veertig dagen laten regenen. Toen werd het droog en zagen ze al 150 dagen alleen maar water om zich heen. God liet de wind waaien en het water begon langzaam te zakken. Na een aantal dagen liet Noach een duif los om te kijken of zij al ergens kon gaan landen, maar de duif kon nergens landen en kwam weer terug. Noach wachtte zeven dagen en liet toen de duif weer los. Tegen de avond kwam de duif weer terug met een olijftakje in haar bek. Toen wist Noach dat het water weer verder gezakt was en dat er al bomen en planten begonnen te groeien. Dat was goed nieuws. Weer wachtte Noach zeven dagen en liet de duif weer los. Dit keer kwam de duif niet meer terug. Nu wist Noach dat het water helemaal was verdwenen. Toen zei God tegen Noach: ‘Ga de ark uit, samen met je familie. En laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten.’ Dit deed Noach en hij bouwde een altaar en bracht God een offer. Dit deed God goed. Hij zei tegen Noach: ‘Nooit meer zal dit gebeuren. Als teken hiervan zal ik een boog in de wolken plaatsen.’ Dus als je die boog ziet, dan kun je denken aan de belofte die God heeft gedaan. Dat is namelijk de regenboog.

Groetjes, Mirjam Rap

### Rooster oppas en kindernevendienst:

22-04 Erica en Hennie  
29-04 Gonnie en Anne  
06-05 Elly en Mark  
13-05 Nicoline en Anouska

### WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede  
[www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl)

### Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via [www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl) te volgen  
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

### Predikant

Ds. T. P. de Jong  
Proosdijweg 33 6714AK Ede  
Telnr 309191  
e-mail [tpdejong@beatrixkerk.nl](mailto:tpdejong@beatrixkerk.nl)

### Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,  
tel. 0318 300833, e-mail [nhakkenberg@beatrixkerk.nl](mailto:nhakkenberg@beatrixkerk.nl)

### Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail:  
[scriba@beatrixkerk.nl](mailto:scriba@beatrixkerk.nl)

### Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84  
e-mail: [j.hordijk4@kpnplanet.nl](mailto:j.hordijk4@kpnplanet.nl)  
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38  
e-mail: [breusemans@hetnet.nl](mailto:breusemans@hetnet.nl)

### Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74  
e-mail: [wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl](mailto:wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl)

### Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas  
Beatrixkerk te Ede

### Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

### Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68  
e-mail: [wijkbrief@beatrixkerk.nl](mailto:wijkbrief@beatrixkerk.nl)

### In Memoriam

Op donderdag 29 maart is Teuntje Cornelia de Bruin-Vink overleden, ze was 90 jaar oud. Teuni was een gezellige en tevreden vrouw. Ze woonde al zo'n zes jaar in De Herbergier. Hier had ze het naar haar zin, samen met haar medebewoners. Ze luisterde graag naar het voorlezen van verhalen en bijbelverhalen en ze hield er enorm van wanneer er liedjes werden gezongen. Na een val en heupoperatie vorig jaar werd haar gezondheid snel minder. Ze is 's nachts heel rustig ingeslapen. De afscheidsbijeenkomst voor Teunie was in familiekring in Houten. En ze is daar bij haar man begraven.

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

### Omzien naar elkaar

Het spreekwoord ‘Oost west, thuis best!’ kennen we allemaal. Voor sommigen is een woonzorginstelling hun thuis geworden. Zij kunnen vaak lastig naar anderen op bezoek en daarom is het prettig als anderen naar hen toekomen. Maar ook gemeenteleden die tijdelijk in een zorginstelling verblijven zijn blij met de aandacht die ze van ons mogen ontvangen. Daarom een hartelijke groet van mevrouw Slagmolen vanuit het Pieter Pauw, mevrouw Linde en mevrouw Franken vanuit Oranje Nassau's Oord en mevrouw Edie Gijsbertsen vanuit de Klinkenberg.

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

### PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,  
[www.openhof-ede.nl](http://www.openhof-ede.nl)

### Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede  
email: [scriba@openhof-ede.nl](mailto:scriba@openhof-ede.nl) tel.: 591029

### Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:  
ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.  
Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.



**Wijkindeling:**

**Predikant: ds Hans Breunese** T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur

**Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden**

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

**Dalen en de wijk Klaphek**

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552; htimmerman@che.nl

**Kernhem en Lunteren**

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045; john.vandenberg@xs4all.nl

**Predikant: ds. Jacqueline Dam-Oskam** T 0318-575907

**Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen**

Ouderling: VACATURE

**Ede-overig en Bennekom**

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226; herman.slijper@gmail.com

**Bij ernstige ziekte en overlijden:**

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers, T: 0318-591029 / 06-15686248 scriba@openhof-ede.nl

**In memoriam Maria Dina Lodewijkx de Pagter**

20 maart jl. is overleden op de leeftijd van 94 jaar Rie (Maria Dina) Lodewijkx de Pachter. Zij woonde Commandeursweg 3 in Bennekom. Hoewel in Bennekom woonachtig, leefde ze mee in De Open Hof.

Ze is jaren lang scriba geweest in de Tabor gemeente, wijk centrum. Ze deed tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk rondom de kerkdiensten in Ziekenhuis Gelderse Vallei en was ook zeer betrokken op de Open Hof, waar ze zich op het laatst van haar leven erg thuis voelde.

Rie had haar wensen voor haar begrafenis klaar liggen. Ze wilde dezelfde teksten en liederen laten klinken die geklonken hadden bij de uitvaart van haar man in 2005. Zijn plotselinge dood is voor Rie een grote klap geweest. Ze heeft zich steeds weer kunnen troosten met alles wat er bij die rouwdienst gelezen en gezongen is, vertelde ze mij ooit. Nu wilde ze daarmee zoon Hans, schoondochter Gwen en de vele andere vrienden en bekenden troosten.

We lazen Prediker 3 en bedachten wat het betekent om kennis van tijd te hebben.

Rie is altijd een zelfstandige en ondernemende vrouw geweest, zo had ze al jong haar rijbewijs en reed tot twee jaar geleden nog zelf naar Frankrijk. Ze was punctueel in haar werk, betrokken op haar vrienden en geïnteresseerd in ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Ondanks haar leeftijd, moeten we toch zeggen dat Rie plotseling is overleden. Ze laat een zoon en schoondochter na. We leven met hen mee.

**In memoriam Sybren Hans Piso**

22 maart jl. is overleden Ben (Sybren Hans) Piso op de leeftijd van 78 jaar.

Ben woonde lang aan de Weerdestein 12, waar zijn vrouw nog woont. Op het laatst van zijn leven woonde Ben aan de Pleinen in Ede.

Ben is geboren in Haarlem, had zijn jeugd in Alphen aan de Rijn, woonde met zijn vrouw Guusta eerst in Delft. Daar werd hun oudste dochttertje geboren dat ze maar twee jaar bij zich mochten hebben. Ze hebben samen nog twee dochters gekregen en met hen kwam het gezin naar Ede, omdat Ben werk vond aan de MTS. Dit heeft hij tot zijn vervroegde pensioen gedaan, de laatste jaren als decaan op die school.

Ben's passie was zingen. Vele jaren was hij lid van het koor Fiducia. Ook deed hij vrijwilligerswerk bij de gehandicaptenraad.

Tijdens de rouwdienst in het crematorium in Ede waren er warme woorden over- en dierbare herinneringen aan vader en opa. We stonden stil bij psalm 43. Samen met psalm 42 is deze psalm een lied van ontheemd en ver van huis zijn, met een groot verlangen om te naderen tot Gods altaren. Verlangen om weer mee te doen, mee te zingen in Gods huis.

Ben 's laatste jaren waren jaren van ontheemd zijn, in een mist van steeds meer wijkende gedachten. Toen dat begon, was het hem duidelijk hoe zijn weg zou zijn. De kalme aanvaarding zijn voor zijn vrouw en kinderen een voorbeeld geweest. De familiebanden waren al sterk, maar in deze periode werden die nog hechter. Mooi was het hoe de kleinkinderen met opa uit fietsen gingen met de speciale duofiets, tot ook dat niet meer kon. Ben is in nabijheid van zijn familie overleden, laat vrouw, twee dochters, schoonzonen en kleinkinderen na. In gedachten zijn wij met hen verbonden.

**In memoriam Titia Christina Verver**

25 maart jl. is overleden in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Titia Christina Verver Tempel

Zij woonde samen met haar man Abel aan de Karel Doormanstraat 22 te Ede.

De heer en mevrouw Verver kwamen ooit vanwege werk van de heer Verver vanuit Musselkanaal naar Barneveld. Een van hun twee dochters was gebonden aan de rolstoel. Voor deze dochter (Christa) zijn ze vervolgens naar Ede verhuisd om bij haar in de buurt te wonen.

Met name mevrouw Verver heeft veel mantelzorg verleend aan deze dochter. In die tijd kwamen ze met z'n drieën in de Open Hof. Christa is jong overleden, een groot verdriet in het leven van dhr. en mevr. Verver. Ze zijn altijd in Ede blijven wonen, maar de laatste jaren werden zij beperkter in hun mobiliteit. Hun dochter Margreth uit Barneveld was nu hun mantelzorger.

De crematieplechtigheid was zaterdag 31 maart jl. Na het overlijden van dochter Christa kocht de familie een graf op hun geboortegrond, Musselkanaal. Daar zal straks ook de urn van mevrouw Verver worden bijgezet.

ds. Jacqueline Dam

**In memoriam Harm Willem Mulder**

Op tweede paasdag, 2 april jl., overleed Harm Willem Mulder op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Bijna tot het eind gezond, vitaal en ondernemend. Op 2 maart jl. kreeg hij een longontsteking en een week later een kleine hartaanval. Daarna ging hij naar "de Valkenburcht" om te revalideren. Maar dat lukte niet echt meer.

In onze Open Hof - gemeente was hij - niet alleen bij de kerkdiensten, maar ook bij allerlei bijeenkomsten - een vaste verschijning. Volop betrokken en meedenkend bij allerlei ontwikkelingen in onze gemeente en in de samenleving. En voor alles een familieman. De 3 kinderen uit zijn eerste huwelijk met Tijmentje ter Brugge, die op 25 juni 1998 overleed, en de 3 kinderen van Margriet Gijsbertsen, waarmee hij in 2000 op 80 jarige leeftijd nog in het huwelijk trad en die in 2010 overleed, vormden met hun partners, kinderen, en kleinkinderen een grote warme familie.

In de gedachtenisdienst in De Open Hof op 7 april jl. hebben we Prediker 8: 1-8 en Johannes 14: 1-7 gelezen. De beschouwelijkheid van Prediker en de navolging van Jezus, die in het Johannes gedeelte, "de weg, de waarheid en het leven wordt genoemd". Beschouwelijkheid en navolging die in zijn leven samen kwamen in een groot verantwoordelijkheidsbesef tegenover iedereen die op zijn weg kwam. Na de dienst is hij in Almelo begraven. Wij gedenken hem met grote dankbaarheid voor wat hij heeft betekend voor zovelen.

**In memoriam Lineke Fahrenhorst - Kelderman**

Op 4 april jl. overleed Lineke Fahrenhorst - Kelderman 78 jarige leeftijd. Met haar man Joop, die ruim 3 jaar geleden overleed, was ze vele jaren betrokken bij de Taborgemeente, de Emmaüsgemeente en onze Open Hofgemeente. Ze was actief in het jeugdwerk en als contactpersoon. En ze hield van zingen. De laatste jaren wist ze dat ze ernstig ziek was. Maar ze koos ervoor geen behandelingen te ondergaan, maar te gaan voor zoveel mogelijk "kwaliteit van leven". Die periode is haar langer vergund dan ze had gedacht. Maar 2 maanden geleden werd toch duidelijk dat de periode van neergang was ingezet.

In de dienst van Woord en Gebed op 11 april jl. in het crematorium Slingerbos stonden we stil bij de betekenis die zij voor zovelen heeft gehad. Als lieve en zorgzame moeder, oma, overgrootmoeder, vriendin, gemeentelid. Altijd gastvrij om vrienden en vriendinnen van haar 3 kinderen te ontvangen, en waar altijd ruimte was in haar vroegere huis aan de Berkenlaan om te logeren. In de lezing uit Johannes 14: 1-14 zagen we een parallel



tussen de "vele kamers in het huis van mijn Vader" en de vele kamers die zij altijd weer beschikbaar had voor gasten. Zij leefde vanuit het vertrouwen dat ook voor haar Jezus, "de weg, de waarheid en het leven" was.

ds. Hans Breunese

### In Memoriam Ben Overbeeke

Na een bewogen leven, met veel herinneringen aan zijn militaire tijd in wat toen nog Nederlands Indië was, maar ook van de tijd daarna, is zaterdag 14 april jl. overleden Bernardus Johannes Josephus Overbeeke. Ben Overbeeke woonde aan de Oortveldlaan 2. We mogen wel zeggen dat zijn diepste wens in vervulling is gegaan, want hij verlangde naar het einde. Na het overlijden van zijn vrouw Cockie viel het alleen zijn hem steeds zwaarder. Ook de lichamelijke ongemakken drukten steeds meer, ook op zijn gemoed. Ben heeft zich altijd verbonden blijven voelen met zijn Rooms Katholieke wortels, maar hij maakte de overstap naar het protestante geloof met en uit liefde voor zijn vrouw. In de Open Hof heeft hij zich thuis gevoeld. Ook de contacten en vriendschappen vanuit de Open Hof waren belangrijk voor hem. Mantelzorgers Karel en Annemieke werden steeds belangrijker voor hem. Zij brandden in de dienst van 15 april een kaars voor Ben. De afscheidsdienst voor Ben was 20 april j.l. in crematorium Slingebos in Ede. Ben is 89 jaar geworden. Een markant mens is van ons heen gegaan.

ds. Jacqueline Dam

### "Pop up Pinksterkoor"

Pasen is nog maar net achter de rug en wij bereiden ons al weer voor op de Pinksterdienst van 20 mei a.s.

Wat zou een kerkelijke feestdag zijn zonder muziek en zang?

Omdat onze vertrouwde Open Hof cantorij al zomerreces heeft, zochten Albert en ik een andere manier om de pinksterdienst kleur, maar vooral klank te geven.

Op Pinkstermorgen 09.00 uur wordt u van harte uitgenodigd om in minder dan een uur tijd een "mini oratorium" te oefenen. Een aantal liederen uit het oratorium "Aanwezig" ( een vervolg op de Graankorrel die we vorig jaar met Pasen zongen) leidt ons langs de lezing van Handelingen 2.

Zingt u mee? Dan vindt u hieronder alles wat u weten moet:

08.45 uur inloop in de kleine kerkzaal

09.00 uur start repetitie

09.45 uur koffie met iets lekkers voor de zangers

10.00 uur start kerkdienst in de grote zaal.

In De Open Hof zijn er nogal wat zangers die lid zijn van een van de vele Edese koren. Laten we op pinkstermorgen onze stemmen bundelen in één taal en klank. Ook als u niet in een koor zingt, is dit uw kans om het eens te proberen.

Om als een echte 'eenheid' over te komen, willen we u uitnodigen (is niet verplicht) iets roods of een rood accent te dragen in of op de kleding.

Graag tot ziens Pinkstermorgen 09.00 uur (stipt)

Albert Brink en Jacqueline Dam

### Uit de wijkkerkenraad

Zowel de vergadering van 5 maart als die van 8 april jl. stonden in het teken van de uitspraak van het RCBB dat er voor De Open Hof een predikant beroepen mag worden voor 0,6 fte vast en voor 0,4 fte voor een periode van 5 jaar.

De wijkkerkenraad van De Open Hof is hier bijzonder ontstemd en verdrietig over. In de tussentijd zijn er verschillende gesprekken geweest met o.a. het moderamen van de AK, een afvaardiging van het CvK en ook met een adviseur van het RCBB. We zijn nog volop in gesprek over ons ingezette resultaat, een fulltime predikant voor De Open Hof.

Parallel hieraan heeft u kunnen lezen dat de Algemene Kerkenraad (AK) een commissie Toekomstbeeld heeft geïnstalleerd die onderzoekt op welke wijze mensen, middelen en gebouwen van de PGE kunnen worden ingezet om geld te creëren voor de PGE. Hierin zijn een paar vertegenwoordigers van De Open Hof betrokken. Verdere informatie hierover zal via de AK plaatsvinden.

Andere punten die aan de orde geweest zijn:

Er is een evaluatie geweest met de diaconie en de werkgroep vieringen over de Maaltijd van de Heer. Het collecterooster van het College van Diakenen is besproken en de afgevaardigde van

De Open Hof neemt het standpunt van de wijkkerkenraad mee naar de volgende vergadering van het CvD. Er komt een nieuwe lay-out voor Kijk op de Wijk. Fijn dat er mensen zijn die zich wekelijks willen inzetten voor deze nieuwsbrief.

De wijkkerkenraad is bijzonder blij met de inzet van onze beide 'hulpdiensten'. Zowel ds. Dam als ds. Breunese hebben veel crisispastoraat de laatste tijd en ook zeer regelmatig een uitvaart. Dit vergt veel tijd en aandacht, naast de lopende werkzaamheden voor onze wijkgemeente. Wij waarderen dat zeer.

### Verantwoording

Na het overlijden van een gemeentelid mochten wij een gift ontvangen van € 250,- bestemd voor de wijkkas. Wij danken de nabestaanden hier hartelijk voor. Zij hebben ook een persoonlijk dankwoord ontvangen.

Ook mochten wij € 40,- ontvangen na de verkoop van tafels op Marktplaats door een gemeentelid. Dit bedrag is ook bestemd voor de wijkkas. Hiervoor onze hartelijke dank.

Betty Pluimers, scriba

### Boekenmarktactie Koningsdag vrijmarkt Veldhuizen



Fijn dat er zoveel boeken voor de boekenmarktactie zijn ingeleverd tijdens de oud papier actie (OPA) de afgelopen maanden. Op Koningsdag zijn deze boeken voor de spaaractie

Diyo Nepal te koop. Door het grote aanbod aan boeken hebben we twee kramen moeten regelen! Je kunt de boekenkramen en ons vinden op het grasveld naast wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17. Kom je daar ook even langs? Graag en tot ziens!

Namens de boekenmarkt cie.,  
Wim, Marc, Truus, Janneke, Els

### Wandelen? Weet je welkom!

We hebben weer 5 wandelingen geselecteerd.

Met andere Open Hoffers 1 tot 1 ½ uur samen op pad.

Opgeven is niet nodig. Hier volgen alvast de data:

- Donderdag 19/4 om 9.30 uur. Schaapskooiwandeling.

Startpunt: parkeerplaats bij de schaapskooi tegenover Jufvrouw Tok. Wijde Veldweg.

- Donderdag 17/5 om 9.30 uur. Sijsselt. Startpunt: duidelijke parkeerplaats aan de Nieuwe Kazernelaan, vlak voor parkeerplaats Pizza en Pizza.

- Donderdag 21/6 om 9.30 uur. Startpunt: In Goede Aarde, Doesburgermolenweg 8

- Donderdag 19/7 om 9.30 uur Boswandeling. Startpunt: parkeerplaats Driebergweg. (Hondenuitlaatgebied, rotonde bij de Langenberg)

- Donderdag 16/8 om 9.30 uur. Doolhofwandeling. Startpunt: restaurant Vroeger, Otterloseweg 40.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618, Wim Pluimers tel. 0621988729 of 591029, Truus van Otterloo tel. 06 33754367 of 621059 en Dora vd Velde tel. 0318-482269 of 06 30965515.

### KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52  
www.emmaus-ede.nl

### Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395

L. van Laar, tel. 06-15110184

**Secretariaat Cora:**

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,  
donkers@emmaus-ede.nl

**Terugblik**

Het waren intense vieringen rond Pasen. En hoe verschillend! Met een ingetogen Witte Donderdag, in een inderhaast omgebouwde kerkzaal. Alsof we ook geen tijd hadden, net als het volk Israël geen tijd had om het brood te laten rijzen en op weg moest, weg uit de slavernij, richting het beloofde land. Het maakte het tot een bijzondere viering waar zelfs het geluid niet helemaal mee wilde werken. Maar wel met mooie liederen van het koor en een ontluisterend einde dat ons deed stil staan bij het lijden dat er aan zat te komen en tegelijkertijd al in de wereld om ons heen aanwezig was.

Op goede vrijdag de Passie in een volle kerk, met het kruis dat binnengedragen werd, met muziek van vandaag, het lijdensevangelie en uitstapjes naar vandaag. Geweldige zanger en zangeressen, een uitstekende band en professioneel geluid en belichting van PlanetVibes (Rutger Harmsen) zorgden voor een bijzondere sfeer. Het einde was helemaal indrukwekkend, toen we in stilte de kerk verlieten. Hoe stil kan het zijn...

De paaswake was weer ingetogen met verstilling, met water uit de harde steen, de nieuwe paaskaars, het delen van het licht en de doopgedachtenis. Indrukwekkend om mee te maken wat dat met mensen deed!

En dan tot slot een paasmorgenviering in een tuin die tot leven begon te komen. Hopelijk is er met Pasen weer echt iets nieuws tot leven gekomen in het leven van ieder van ons persoonlijk en in het leven van ons als Emmaüs in haar geheel!

Ik ben iedereen die op wat voor manier dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan deze diensten, heel erg dankbaar! In het bijzonder Tanja en het koor, die tijdens drie vieringen hebben meegewerkt, en Willy, Erna en Geke (en zoveel andere vrijwilligers...) die de Passie hebben mogelijk gemaakt!

En als allerlaatste een foto van een prachtig bloemstuk, gemaakt door Riet van den Berg, dat rond Pasen in de gedachtenishoek stond.

**Nieuw adres**

In de afgelopen weken kreeg ik een paar keer de vraag wat ons nieuwe adres is. Het is sinds eind februari: Korenlaan 60, 6721CV in Bennekom. Ons telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 0318-306943.

**CORA-weekend**

In het weekend voor Pasen kwamen we op vrijdagavond en zaterdagmorgen onder bezielende leiding van Corry Watez bij elkaar om te praten over onszelf met behulp van het Enneagram. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel waarbij mensen in 9 verschillende types kunnen worden ingedeeld. Best ingewikkeld om in een paar zinnen uit te leggen, maar zeer interessant! Volgens de theorie van het Enneagram worden de 9 types gedreven door drie intelligentiecentra: hoofd, hard en buik. We kregen van tevoren naar aanleiding van een artikeltje de vraag door welke van de drie wij gedreven werden.

Als je Hoofdcentra dominant is, bekijk je de werkelijkheid door een mentaal filter. Door te denken probeer je bezorgdheid te minimaliseren en een gevoel van zekerheid te krijgen door te analyseren, vooruit te kijken, te plannen en te verbeelden. De kwaliteiten die daarbij horen zijn: wijsheid, weten, intuïtie en verdieping.

Als je Hartcentrum dominant is, neig je ertoe de werkelijkheid waar te nemen door een filter van emotionele intelligentie. Je bent afgestemd op het gedrag en de gevoelens van anderen door liefde, genegenheid en verbondenheid met anderen. Hierbij horen de kwaliteiten: empathie, begrip, medeleven en zorgzaamheid.

Als je Buikcentrum dominant is, neig je ertoe de werkelijkheid waar te nemen door een filter van gevoelde waarneming, fysieke waarnemingen en onberedeneerbare instincten (gut feeling) en associaties. Hogere kwaliteiten: 'intuïtief weten', geaardheid, hier en nu kunnen zijn.

Natuurlijk horen bij alle drie de centra valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden, maar het gaat wat te ver om hierover te schrijven. Het waren in ieder geval boeiende en open bijeenkomsten. Het werd vooral duidelijk dat niemand hetzelfde is en dat iedereen op een andere manier 'waarneemt'. En dat dat ook betekent dat je je best moet doen om iemand te verstaan. Het kan voor de onderlinge communicatie erg helpen om te beseffen dat jij vooral waarneemt via je hoofd, je hart of je buik. Het meest bijzondere om te merken is dat voor een goed functionerende CORA (of welke andere organisatie ook) het van buitengewoon belang is om alle drie centra in je midden te hebben omdat de een de ander aanvult! En gelukkig hebben we dat in de CORA...

**Vakantie**

Van 29 april tot en met 4 mei ben ik met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u/ kun jij het beste even contact opnemen met iemand van de CORA.

**ALGEMEEN****Ontmoetingsdag op de Veluwe voor iedereen die geraakt is door kanker**

Onder het thema 'Zin in Leven?!' organiseert de stichting 'Als kanker je raakt' een ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging op dinsdag 8 mei van 10.30 uur tot 15.30 uur in Boer-

derij 't Paradijs, Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld.

Met deze ontmoeting wil de stichting mensen, die door kanker worden geraakt, ondersteunen aan de hand van het thema 'Zin in Leven?!'. De dag heeft een afwisselend programma en staat in het teken van ontmoeting van lotgenoten, (h)erkenning en (geloofs)bemoediging. Er wordt gesproken over de vele levens- en zingevingvragen die deze ziekte oproept. Vragen die opstapelen en die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe pak ik mijn leven weer op? Hoe geniet ik van het leven?

De dag wordt geleid door Bouwina de Haan. Het thema 'Zin in Leven?!' wordt in verschillende vormen uitgewerkt. Wijnanda Hellinga verzorgt een creatieve workshop. De begeleiders zijn zeer deskundig en weten vanuit eigen ervaring wat het betekent om te leven met kanker. Er is volop gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoeten. Er is ruimte voor zo'n 12 deelnemers.

Meer informatie? Aanmelden?

We nodigen je uit om 8 mei a.s. om 10.30 uur naar de Boerderij in Barneveld te komen. Graag vooraf aanmelden op [www.alskankerjeraakt.nl](http://www.alskankerjeraakt.nl) of stuur een e-mail naar [ontmoeten@alskankerjeraakt.nl](mailto:ontmoeten@alskankerjeraakt.nl).

**Armoede op het spoor**

Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. En op het eerste oog is er niets van te merken. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor? Deel 1 van een serie over armoede. Een diaconie die wacht op financiële hulpaanvragen van particulieren, kan doorgaans lang wachten. Mensen die leven in armoede, kloppen meestal niet zelf aan. Er is schaamte en een diaconie is voor velen buiten de kerk een totaal onbekend fenomeen. Daarnaast kwam er vroeger meer info binnen via de predikanten en kerkelijk werkers. Nu de betaalde krachten veel minder huisbezoek doen en er wijken zijn samengevoegd, droogt dit informatiekanaal langzaam op. Binnen een gemeente zijn wel veel vrijwilligers die als oren en ogen van de diaconie kunnen dienen. Denk, naast de diaconen, maar aan ouderlingen, contactpersonen, vrijwilligers van een maaltijdproject of helpers bij de jaarlijkse rommelmarkt. Omdat ook veel kinderen en jongeren te maken hebben met armoede is het wijs de vrijwilligers van de kindernevendienst en jeugdkerk er ook bij te betrekken. Deze mensen zijn niet gewend om signalen van armoede op te vangen. Wat kun je deze vrijwilligers als diaconie vertellen?

### Koud in huis?

Vrijwilligers die bij mensen thuis komen, kunnen veel signalen opvangen als ze goed om zich heen kijken en 'tussen de regels door kunnen luisteren'. De staat van meubels en kleding kan een indruk geven van het geld dat mensen te besteden hebben. Geen krant meer of een koud huis kan ook een indicatie zijn. In een gesprek kom je erachter hoe mensen hun (vrije) tijd doorbrengen. Gaan ze op bezoek, met vakantie, gaan ze met de auto of de bus? Vieren ze hun verjaardag? Hebben ze een partner verloren of zijn ze hun werk of sociale contacten kwijt? Ineens kan er bij de vrijwilligers een belletje gaan rinkelen. Soms lukt het om gebrek aan geld gewoon heel open ter sprake te brengen. De vrijwilligers kunnen hun signalen weer aan u doorgeven.

### Sleutelfiguren

Er zijn meer organisaties actief bezig om armoede op te sporen en te bestrijden. Denk maar aan diaconieën van andere kerken, voedsel- en kledingbanken, een inloophuis en de kringloopwinkel. Goed contact met deze organisaties voorkomt dat er dubbel werk gedaan wordt. Kijk wat er al gebeurt en stem goed op elkaar af! Binnen en buiten de plaatselijke kerk zijn er mensen die zicht hebben op armoede in de regio, of ze dat nu vanuit hun betaalde of onbetaalde werk doen. Zij hebben vaak ook rechtstreeks contact met arme mensen. Deze zogenaamde sleutelfiguren zijn bijvoorbeeld arts, medewerker bij de sociale dienst of ouderenbond, wijkverpleegkundige, leerkracht, wijkagent of werkzaam bij het vluchtelingenwerk. Uiteraard kunnen zij geen namen noemen, mensen hebben recht op privacy. Maar vragen stellen kan nuttige informatie opleveren: Waar ziet u mensen die in armoede leven? En: wat zou u aan armoedebestrijding doen als u in de diaconie zat? Deze sleutelfiguren kunnen ook mensen in armoede doorverwijzen naar de diaconie.

### Vindbaarheid

Als een diaconie er wil zijn voor armen, moet ze wel makkelijk vindbaar en aanspreekbaar zijn. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Komt de diaconie op plekken waar arme mensen komen? Een diaken die meewerkt bij de voedselbank kan een schat aan informatie inbrengen. Controleer eens hoe de diaconie zich presenteert op internet. Vaak staat op een website van de kerk formele informatie over de diaconie, met beleidsplan en al, maar geen gezicht, telefoonnummer of uitleg over wat een diaconie doet.

Bron: *Diakonia* (februari 2018).

### KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via [www.edefm.nl](http://www.edefm.nl)

### Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.  
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.  
Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein  
Herhaling: zondag 21.00 uur.

23 APRIL Vraaggesprek met Corinne van Pommeren en Lisan Verboom over 'Kerk en schuldhulpverlening.' Lied van de Week: 'Nu is het Pasen, Jezus leeft.' Boekbespreking: Adriana Balk. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

30 APRIL 2018 Gesprek met Ed van Seters over 'De geestelijke verzorging van militairen voorheen in Ede.' Lied van de Week: 'Dat eens de Heer zal komen.' Column: Bart Cusveller. Zang en muziek. Actueel nieuws.

### PROGRAMMA 'KERKVENSTER' MEI 2018

Alle liederen van de week komen van de CD 'De vreugde vrolijk tegemoet' en zijn te vinden in de bundel 'Zingende gezegend' van André Troost.

7 MEI 2018 Interview met Ds. Peter Sinia over zijn proefschrift met als onderwerp 'Kinderen aan het avondmaal'. Lied van de Week: 'Weest in de Heer standvastig.' Column: Maarten Vermeulen. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

### KERKELIJKE STAND

#### Overleden

20 maart 2018: M.D. Lodewijkx-de Pagter, Commandeursweg 3, 94 jaar

22 maart 2018: S.H. Piso, Weerdestein 12, 78 jaar

25 maart 2018: T.C. Verver-Tempel, K. Doormanstraat 22, 87 jaar

28 maart 2018: J. Rodenburg-Benders, W. Brandtlaan 40-413, 90 jaar

29 maart 2018: T.C. de Bruin-Vink, Diamantstraat 7, 90 jaar

2 april 2018: H.W. Mulder, Wadestein 1, 97 jaar

4 april 2018: E. Fahrenhorst-Kelderman, St Hubertus 134, 78 jaar

#### Nieuw ingekomen

G.L. Kamphuis, Jan Linsestraat 25

H.J.G. Jochems, Maanderbroekweg 6

C.E. Bos, Reehorsterweg 9

J.J.S. Koren, Enkalaan 28

J.M.T. Grotenhuis, Sterkerij 77

#### Verhuisd

K. Purmer, Visserstraat 27 naar Logerij 13

fam. Boot-Louwerse, Meinersstraat 10 naar Julianalaan 11

M.E. Metz, Verl Maanderweg 18 naar Waterloweg 40

M. Willemsen, Maanderweg 82A naar Trompstraat 15

fam. Moret-Versteeg, Van Okeghemlaan 16 naar

Oude Arnhemseweg 21A

#### Vertrokken

A. Rap, Arnhemseweg 28 naar Ermelo

M.A. de Ronde, Braamberg 20 naar Schiedam

S. Ankersmit, Van Borsselelaan 27 naar Nijmegen

S.J.H. de Lugt, Topaasstraat 8 naar Cocksdoorp

H. Dunnewind, Slunterweg 50 naar Lunteren

## Financiën en adressen

### Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via [kopijkerkblad@hotmail.com](mailto:kopijkerkblad@hotmail.com)

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

### Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: [kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl](mailto:kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl)

webpagina: [www.protestantsegemeente-ed.nl](http://www.protestantsegemeente-ed.nl)

### Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

**Collectebonnen** zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à € 1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede ([www.skgcollect.nl/136](http://www.skgcollect.nl/136)) of via de Kerkgeld app.

### Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente Ede