



Godenzonen??

Soms heb je van die bijbelteksten die ineens op hun plaats vallen. En soms gebeurt dat zelfs met teksten waar je eerst helemaal niets mee kon. Ik bedoel dit stukje uit Genesis 6: 'Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.'

Nou kan ik op zich nog steeds niets met dit stukje, maar ik begrijp wel beter - denk ik- waar het over gaat. Want op de dag dat ik dit stukje las, ging ik 's avonds naar een lezing over grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En het kwartje viel niet meteen, maar toch best snel. Want nadenkend over die betreffende avond bedacht ik mij dat er nog steeds ontzettend veel mannen zijn die denken dat ze godenzonen zijn en kunnen doen wat ze willen. Mannen die denken dat ze van de vrouwen van de aarde kunnen nemen wat ze willen. De verhalen zijn legio. Binnen de kerk (en al helemaal niet alleen binnen de Katholieke kerk), buiten de kerk, bij sportverenigingen, binnen gezinnen, binnen relaties. Overal gedragen mannen zich als godenzonen die maar mogen doen, ongeacht de consequenties. Grensoverschrijdend seksueel geweld. Niet een verhaal van toen dus, ook niet alleen een verhaal van de jaren vijftig en zestig van al het misbruik in kostscholen, maar nog steeds helaas een verhaal van vandaag. Het lijkt wel alsof het nog steeds niet tot de mensheid doordringt dat er sprake is van machtsmisbruik. En het lijkt alsof het niet uitmaakt wat de consequenties zijn voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

METOO is belangrijk geweest in de afgelopen maanden. Het heeft deuren geopend en vrouwen hebben hun stem durven laten horen. Maar het gevaar van zoveel aandacht in de media gedurende een betrekkelijk korte periode is dat we denken dat mannen hun lesje wel zullen hebben geleerd en dat het nu niet meer gaat gebeuren. En dat terwijl METOO vooral ging over grensoverschrijdend gedrag, over seksuele intimidatie, en het nog niet eens ging over het mensonterende van misbruik.

Toch kwamen er onder andere door METOO meer verhalen naar boven. Er kwam wat meer taal voor al die anderen die misbruikt zijn. Herkenning, 'ik ben niet de enige', 'ik ben niet de schuldige', 'dit had nooit mogen gebeuren'.

Op de avond over seksueel misbruik vertelde Esther Veerman (<https://estherveerman.wordpress.com>) haar persoonlijke verhaal. Indringend, schokkend, en voor sommige aanwezigen zeer herkenbaar. Iets waarvan je dacht dat het niet kon, niet waar was of wat alleen voor jou gold blijkt toch vaker voor te komen. En wel veel vaker dan je denkt, ook al lijkt het soms alsof hulpverleners niet beseffen dat dat werkelijk kan. Vooral het feit dat je je soms nauwelijks meer kunt herinneren wat er gebeurd is. Of dat je er pas veel later achter komt omdat je het 'geblokt' hebt. Weggeschoven, verdrongen omdat het té heftig was, en om te kunnen overleven onbewust in een kast gestopt met het slot stevig dicht. Totdat ineens, om wat voor reden dan ook, dat slot

afbrokkelt, het kastje opengaat en er van alles uitvalt. En als je daar dan over begint, er met mensen overpraat kan dat zo maar leiden tot onbegrip en zelfs ontkenning. 'Dat kan niet waar zijn, anders had je het wel veel eerder verteld'. 'Dat kan niet waar zijn, want zo ken ik hem niet'. 'Hoe durf je hem/mij daarvan te beschuldigen, wie denk je wel niet dat je bent!'

Misschien zijn zulk soort ervaringen redenen van vrouwen om er maar niet over te beginnen en probeer je het kastje weer zo snel mogelijk dicht te doen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat dat niet meer lukt. Uit de verhalen die klonken blijkt dat het erg kan helpen om er met anderen over te praten, om gekend te worden in je pijn en je verdriet, dat er iemand is door wie je wel serieus genomen wordt, dat je in verhalen van anderen je eigen leven herkent. Mochten er meer vrouwen zijn die hier graag over zouden willen doorpraten, laat het vooral weten (jpcprenger@gmail.com), dan zoek ik iemand (en ik dacht persoonlijk aan een vrouw) die een lotgenotengroep zou willen leiden.

Het verhaal van de godenzonen wordt gevolgd door het verhaal van de grote vloed en de ark die op de woeste golven van de pijn een uitweg zoekt. Want zo is de aarde, zo is het leven niet bedoeld, zo kunnen mensen niet met elkaar omgaan.

ds. J.P. Prenger

SCHRIFTLEZEN

Zondag 3 juni, Marcus 2, 23 – 3, 6

Aren plukken op de sabbat - de Farizeeën vinden dat dat niet mag. De lijst van op sabbat ongeoorloofde activiteiten is in de rabbijnse traditie nogal uitgebreid: er mag bijna niets. En dat is allemaal heel precies

beschreven. Een mens redden mag wél, je druk maken om een 'verschrompelde hand' niet. Die aandoening is immers niet levensbedreigend. In de praktijk van het hedendaagse orthodoxe Jodendom is het een aparte tak van sport geworden, de strenge voorschriften te omzeilen en uitzonderingen te verzinnen. Kennelijk is de mens er dan voor de sabbat en niet andersom. De 'heiliging' van de sabbat ligt niet besloten in een regelwerk van wetten en bezwaren, maar behelst bevrijding uit de macht van machtige sleur en economische gewoonte. 'Van ophouden weten', schreef C.B. Postumus Meyes ooit in zijn dissertatie (1993) over de betekenis van het sabbatsgebod in onze tijd. Mooier is het niet samen te vatten: van ophouden weten.

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 3	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen
ma. 4	Job 1:13-22	Jobstijdingen
di. 5	Job 2:1-13	Jobsgeduld
wo. 6	Job 3:1-26	Het zwijgen doorbroken
do. 7	Psalm 12	Onderdrukten worden bevrijd
vr. 8	Marcus 3:7-19	Speciale aanstelling
za. 9	Marcus 3:20-35	Familiebetrekking
zo. 10	Marcus 4:1-9	Goed luisteren gaat niet vanzelf
ma. 11	Psalm 84	Thuiskomen
di. 12	Job 8:1-22	Harde reactie op ellende
wo. 13	Job 9:1-24	Verstand en gevoel

do. 14	Job 9:25-10:7	Wie kan rechtspreken?
vr. 15	Job 10:8-22	Aanklacht
za. 16	Psalm 55:1-12	Dreiging
zo. 17	Psalm 55:13-24	Wie is betrouwbaar?
ma. 18	Job 28:1-28	Wijsheid is moeilijk te vinden
di. 19	Job 29:1-20	Vroeger was alles beter
wo. 20	Job 29:21-30:19	Verschrikkingen
do. 21	Job 30:20-31	Noodkreet
vr. 22	Job 31:1-15	Oogverbond
za. 23	Job 31:16-40	Zelfonderzoek

Zondag 10 juni, Marcus 3, 20 - 35

Jesus te maken met de schriftgeleerden, die vraagtekens plaatsen bij wat hij doet. Demonen uitwerpen, dat zal hij wel doen met de hulp van de chef-boze-geest - daar valt de naam Beëlzebul.

Het kost weinig moeite daarin een oude bekende te herkennen: Baäl. In talloze teksten is hij aanwezig als de anti-God bij uitstek. Tegenover alles wat over de God van Abraham, Isaac en Jakob gezegd is, is hij het tegen-ontwerp, een contrastfiguur.

Dat sommigen menen dat Jesus uitgerekend met zijn hulp geesten uitdrijft is wrang: zijn missie stuit op veel kritiek, die zo principieel is, dat men suggereert dat hij aan de verkeerde kant staat, in het gevecht tussen de goede God en de foute Baäl.

Het is een dodelijke én herkenbare verdachtmaking: aan iemands uitgangspunten, zijn principes openlijk twijfelen. Zijn doel in een kwaad daglicht stellen, suggereren dat hij andere belangen heeft dan hij voorgeeft te hebben. Een oude truc, tot op de dag van vandaag in zwang.

Zondag 17 juni, Marcus 4, 26 - 34

Net als Mattheus en Lukas vertelt Marcus de parabel van de zaaier. Maar hij is de enige evangelist die het verhaal over het mosterdzaadje opneemt. Een overbekend verhaal intussen, waarover de exegeten het wel eens lijken te zijn: zo is dat dus met het koninkrijk. Het begint klein - en het is er natuurlijk al wel, dat zaadje is er immers, en het loopt uit op iets machtig groots. Vanzelf. Zoals het zaad opkomt, terwijl de boer waakt en slaapt, hij waakt en slaapt, dag na dag, nacht na nacht. Het zaad komt op, *automatè* staat er in het Grieks. Automatisch - je hoeft niets te doen. Je zaait en daarna gaat alles vanzelf. Het koninkrijk groeit terwijl je slaapt. Ik las ergens dat je er in grote onbekommerdheid op kunt wachten. En dat je zo onbekommerd kunt en durft zijn, dat heet geloof. Zou het echt?

GHW

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
9	15 juni	24 juni, 1 en 8 juli
10	6 juli	15, 22 en 29 juli

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte zondag 17 juni 2018: "Handen en voeten geven" aan boeren op Zuid-Sumatra



Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt.

Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodeken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe zaden of karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruik maken om een tegenbeweging te starten. "Zuid Sumatra is een huis voor iedereen."

Henriëtte Nieuwenhuis is sinds 2011 uitgezonden als toerustingswerker naar Zuid Sumatra. Ze werkt daar voor de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een partnerkerk van Kerk in Actie. De kerk wil diakenen versterken om de diaconie te transformeren van het uitdelen van geld of goederen naar bestrijding van de oorzaken van armoede. Onder andere in samenwerking met Yabima wil de GKSBS dit werk handen en voeten geven. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij.

Uw gift kan hier ook aan bijdragen. Van harte aanbevolen

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers

Inloop Open Kerk



Ook in deze zomermaanden gaat de inloop in "Ons Huis" bij de Taborkerk gewoon door. Op donderdag 7 en donderdag 14 juni is er handenarbeid en spel. Op 21 juni komt ds. Caroline Oosterveen vertellen over haar reis naar Amerika. Op 28 juni staan handenarbeid en spel weer op het rooster. Vanaf 9.30 uur is iedereen hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

Klinkenberg: Het is zover.

Wanneer dit kerkblad verschijnt, zijn de bewoners van 'de Klinkenberg' op het voormalige terrein van de Simon Stevin kazerne aan de Nieuwe Kazernelaan verhuisd naar hun nieuwe woningen aan de Amsterdamseweg dicht bij het centrum van Ede.

Kerkdiensten

Zondag 3 juni

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
Thema: 'Rome'

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. G. van Belzen, Leusden

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. D.de Jong, Voorhuizen

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur ds. K.A.E. de Waard

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling
14:30 uur dhr. J. van Riessen
sr. zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 2 juni

19:30 uur dhr. C.T.J. van Dussen

Zondag 10 juni

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. A. Verbaan, Bennekom

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. K. Santing, Ede

Harskamp:

10:00 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. M. Wielhouwer

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur ds. C. Oosterveen

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A. Metske, Arnhem

Hartenberg:

10:00 uur Maj. J. Fennema
14:30 uur dhr. J. van Riessen
jr. vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. F.C. van Dijke
Heilig Avondmaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 9 juni

19:30 uur dhr. B. van Roest

Zondag 17 juni

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
Special Sunday, thema:
'Iconen'

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. E. Bakker, Utrecht

Harskamp:

10:00 uur ds. T. Volgenant-Beima
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. T. Kraan

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur mw. L.P.H. van Laar

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling
14:30 uur mevr. I. Oosterhof
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur voorganger RKK

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. A.M. Verbaan

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 16 juni

19:30 uur mevr. M. Ziemer

Op zaterdagavond 12 mei was de laatste weeksluiting in 'de Klink' in de oude setting. Deze werd verzorgd door ds. Peter 't Hoen en ds. Marie-José Ebersson. Pianiste Corrie Glasbergen verzorgde de muzikale begeleiding.

De vrijwilligers van de weeksluitingen, die decennia lang zijn gevierd, hebben aan het eind van de viering de bewoners het zegenlied 'Dat 's Heren zegen op u daal' toegezongen. Voor de bewoners was dit een ontroerend afscheidsmoment. Ook hebben we afscheid genomen van vijf vrijwilligers die niet meegaan naar het nieuwe gebouw.

Met de leiding van 'de Klinkenberg' is afgesproken dat gedurende de maanden juni, juli en augustus er wel de Bijbelkring zal zijn. Deze is een maal per maand voor de geriatrische afdeling en een maal voor de somatische afdeling. De eerste zal zijn op dinsdagmiddag 5 juni om 3 uur voor de somatische afdeling, en verzorgd worden door ds. P. 't Hoen en op dinsdagmiddag 19 juni om 3 uur voor de geriatrische afdeling en verzorgd worden door ds. Marie-José Ebersson.

De weeksluiting op zaterdagavond valt weg. Er wordt tijdens de zomermaanden gekeken wat er eventueel in de toekomst wel mogelijk is. De nieuwe Klinkenberg heeft namelijk geen grote ruimte voor bijeenkomsten zoals wij die gewend waren. Wij wensen alle bewoners een goede tijd toe in hun nieuwe woningen en dat zij daar met veel plezier mogen wonen.

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van
Marie-José Ebersson

Hij komt, de classispredikant



Minder, minder, minder en dan komt er een nieuwe predikant? Kerk 2025 is ingezet om terug te keren tot waar de kerk voor bedoeld is. Minder vergaderen, minder lagen, minder mensen. Maar als we alleen zien op minder wordt de toon ook mineur en dat is niet de bedoeling. Natuurlijk moeten we de situatie in de gemeenten eerlijk onder ogen zien want we lopen in de kerk niet met molentjes. Maar in de Kerk geloven we in de kracht van het Woord, we voelen de wind van de Geest en zien dat de vlam wordt doorgegeven van geslacht op geslacht. En juist om dat met elkaar te delen, te stimuleren en te zoeken naar nieuwe wegen is er gedacht aan een nieuwe functie van classispredikant. Hij gaat rond in de classis en bezoekt de predikanten en de gemeenten. Het gaat daarbij om vraagstukken van mobiliteit, bestaansrecht en ook het nemen van voorlopige besluiten en dat alles voor het welzijn van de gemeenten.

De classicale vergadering Veluwe heeft als resultaat van de selectieprocedure ds. Wilbert van Iperen benoemt en beroepen. Dat is in de gemeenten bekend gemaakt. Hij heeft het beroep aangenomen en zal op zondag 2 september aan de classicale vergadering worden verbonden. Hij legt dan zijn werk in de Protestantse gemeente van Barneveld neer om zich volledig te wijden aan zijn nieuwe taak. Wilbert is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij blijft in Barneveld wonen. Naast hem komen er nog tien classispredikanten voor de andere delen van het land. Een nieu-

we functie in een veel grotere classis vraagt ook om aandacht voor een goede balans tussen werk en privé en ook een goede balans in de verschillende taken als classispredikant. Daarbij hebben we naar elkaar uitgesproken dat het van belang is om ook regelmatig te blijven voorgaan of mee te werken aan erediensten binnen de classis Veluwe. Ook dat is een taak van de classispredikant om op die wijze de gemeenten te ontmoeten.

Gerrit Bok, scriba CV Veluwe

Jubileumconcert Dick Troost op zaterdag 16 juni

Op de zondag van de eerste Advent 1967 speelde Dick Troost zijn eerste kerkdienst als officieel aangestelde cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Ede, de kerk waaraan hij het overgrote deel van zijn loopbaan verbonden is. Zijn gouden jubileum wordt gevierd met een feestelijk concert in de Evangelisch-Lutherse Kerk (hoek Beukenlaan/Maanderweg) op 16 juni, aanvang 20.00 uur. De jubilaris zal van zich laten horen op de orgels die de kerk rijk is. Daarnaast wordt medewerking verleend door het Veenendaals Koperensemble onder leiding van Wim van Schaik en door organist Erik van der Heijden. Er zal veel dubbelkorige muziek klinken: het koperensemble zal in twee groepen spelen alsmede in combinatie met orgel. Ook zal er muziek voor twee orgels klinken, waaronder een speciaal voor de gelegenheid geschreven compositie van de hand van Dick Troost.

De toegang voor dit concert is gratis; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Erik van der Heijden

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Liedboek 2013

Vanaf zondag 27 mei (Trinitatis) gebruiken wij het 'nieuwe' Liedboek, het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' uit het jaar 2013. Voor wie er (nog) niet over beschikt liggen er exemplaren naast de ingang van de kerkzaal te leen. Wees er s.v.p. zuinig op: het is een fysiek kwetsbaar boekwerk!

Ten opzichte van wat een gastvoorganger kortgeleden de 'oude bundel' noemde, het Liedboek voor de Kerken (1973), is het eerste in het oog springende verschil de ruime verdubbeling van het aantal liederen. Van 491 naar 1016... Het verschil is feitelijk nóg groter, omdat een aantal nummers is voorzien van extra versies, die met letters worden aangeduid.

We zullen niet al die liederen gebruiken, er zijn er bij die minder goed passen in de liturgie zoals wij die in Tabor vieren; wij hebben dat al eens eerder uitgelegd.

Waar we in elk geval blij mee zijn, is de rubriek 'De eerste Dag', die de nummers 270 tot en met 431c beslaat en die een ruime keuze uit 'vaste en wisselende gezangen voor de orde van dienst op zon- en feestdagen' biedt. Van begin tot eind, van gebedsgroet tot wegzending en zegen. Met daartussen talloze acclamaties, gebeden, tafelgebeden, toonzettingen van liturgische teksten en vrijere liederen.

Voor liederen uit het LvdK die niet in het Liedboek 2013 zijn opgenomen, grijpen we terug op de vertrouwde techniek van de afgelopen jaren: die drukken we af op de Kerkbrief.

En nog iets: Liedboek 2013 maakt geen onderscheid tussen psalmen en gezangen - men nummert vanaf 1 (is psalm 1) en gaat door tot 2016. Op de borden in de kerkzaal zullen we dat - wat mij betreft afkeurenswaardige - gebruik volgen.

Vleugel

Eveneens vanaf zondag 27 staat er in de kerkzaal een vleugel, een Yamaha G2 voor wie het weten wil.

Het is een al wat oudere, maar benijdenswaardig goed geconserveerde dame, die ons in bruikleen is gegeven door ds. Jan Valk en zijn vrouw. Onze dank is groot! Waarschijnlijk mag ik die naam hier niet noemen, vanwege de AVG, maar een uitzondering is hier op zijn plaats: onze blijdschap is groter dan de vrees voor de wrekende arm van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die komt overigens vanwege personeelsproblemen vooreerst vermoedelijk aan de persoonsgegevens niet toe.

Vakantie

Vanwege mijn vakantie gaan er op de zondagen 10, 17 en 24 juni gasten voor. Op 10 juni de ons inmiddels welbekende collega Santing. Op 17 juni ds. Bakker uit Utrecht, ook een al eerder (en graag) geziene gast. En tenslotte op 24 juni ds. Ries Nieuwkoop, een 'nieuweling', die tot zijn emeritaat predikant was in Zwolle-Zuid. Hij is (nog) actief in van allerlei rondom 'bijbelse theologie' en bijbelvertalen, daarnaast bekommert hij zich om contacten met de protestanten in het Hongaarssprekende deel van Roemenië.

Wie tijdens mijn vakantie behoefte heeft aan de diensten van een dominee, wende zich tot de scriba, de heer Jan Hoogteijling. Voor contactmogelijkheden: zie het colofon.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk: kerkdiensten

3 juni 10:00 uur Thema: *Rome, eeuwige stad vol dagelijkse geheimen*

Vanuit *Bespreek het samen* gaat een reis naar Rome. Ook uit onze gemeente gaan mensen mee. Rome, een stad vol cultuur, maar ook vol religie. Boeiend is de vraag welke invloed dit vandaag op reizigers en denkers heeft. Paulus schrijft aan de Romeinen dat het zijn wens is dat ook daar de boodschap van liefde en genade te verkondigen. Wees heilig. Val op. Elke nieuwe dag.

Dit leggen we in de dienst aan tegen woorden van de schrijfster Rosita Steenbeek, die ons tijdens de reis langs voor haar belangrijke plaatsen in Rome rondleidt:

'Dat trekt me ook enorm aan in Rome: de lange geschiedenis die de stad uitademt en die doorwerkt in het leven van alledag. Kun je dat uitleggen? Nou, ik woon dus naast een kerk uit de achtste eeuw. Het theater tegenover de binnenplaats staat op de plek waar Julius Caesar werd vermoord. De pizzeria waar ik vaak eet is gebouwd in het badhuis van Agrippa... Al die stukjes geschiedenis neem je mee. Het geeft een gevoel van grootsheid daar even onderdeel van te zijn en het relativeert tegelijkertijd'.



17 juni Special Sunday
Thema: *Iconen, kijken met andere ogen*

Met Joost Heutink en Liesbeth van Es, beide conservator van het iconenmuseum Kampen!

Nederland telt een aantal musea op het gebied van christelijke en religieuze kunst. Het Iconenmuseum Kampen onderscheidt zich door louter iconen te tonen. Men vertelt op een laagdrempelige manier wat een icoon is en welke stijlen er zijn. Ook wordt duidelijk wat iconen voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog vervullen: iconen vormen immers nog steeds een bron van kracht en inspiratie. Joost Heutink en Liesbeth van Es verdiepen zich samen met ons in de wereld van en de wereld achter de icoon.

Een icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Iconen zijn meestal geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vevat in de schildersboeken (de zgn. canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen.

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

Pastorale Raad op 15 mei 2018

Wim den Ouden opent uit 'Ongelooflijk' van Ivonne Zonderop. Het thema van de pastorale dag op 26 mei is: 'Een goed gesprek'. De heide wandeling op 8 september wordt binnenkort voorbereid. De startzondag op 9 september staat in het teken van de doop. In de septembervergadering is speciaal aandacht voor het omgaan met ouderen in de wijk. De goedlopende buurtlunch in Careander heeft behoefte aan een gastvrouw/heer en kok. Caroline Oosterveen stelt in het inhoudelijk deel het mooie en/of moeilijke Pinksterfeest aan de orde. Sander van Voorst sluit met 'Werktuig van vrede' van Franciscus van Assisi.

Sander

Meldpunt

Gedurende de vakantie van Ineke Kerkstra wordt het meldpunt voor ziekenhuisopnames, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden waargenomen:

Vanaf 1 juni door Dolf Smits tel: 0318-611503

Vanaf 18 juni door Tijmen Apeldoorn tel: 0318-618205

Vanaf 24 juni is Ineke Kerkstra weer terug van vakantie.

Tijmen Apeldoorn

Ontvangen

Via dhr. Sander v. Voorst € 20,00 voor het bloemenbusje.
Namens de commissie hartelijk dank.

Met een vriendelijke groet,
Elisabeth Verduijn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

U hebt de afgelopen tijd ongetwijfeld gehoord en gelezen over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een nieuwe wet die 25 mei jl. van kracht is geworden binnen alle EU-lidstaten en ook ons als kerk raakt. Nu gingen wij altijd al heel zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leden en dat zullen we ook zeker blijven doen. Uw gegevens zoals naam, adres, emailadres enz. worden door ons alleen gebruikt voor handelingen die het gemeente-zijn dienen. Een voorbeeld hiervan is het digitaal rondsturen van de nieuwsbrief waarmee wij onze leden snel kunnen informeren over dat wat in onze gemeente speelt. Als u het informeren zoals omschreven niet meer op prijs stelt of als u andere vragen heeft, dan kunt u dat natuurlijk te allen tijde aangeven. Wij zullen alles doen wat nodig en mogelijk is om te voldoen aan de regels die de nieuwe wetgeving van ons vraagt maar op dit moment zijn er ook veel vragen waarop wij nog geen antwoord hebben.

Arend Peelen is maandag 14 mei naar Norschoten gegaan voor revalidatie. Wij wensen hem veel sterkte bij alles wat in dit traject op zijn pad zal komen. Wij wensen ook Marja en de kinderen sterkte. Jan Hardeman mocht 24 mei weer thuis komen uit het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed. Jan en Willy en de kinderen, ook jullie wensen we veel sterkte. Wij bidden God of Hij Arend en Jan en hun families nabij wil zijn en hen wil sterken in deze moeilijke periode die zij moeten doormaken.

Henny en Menno Visser zijn 4 juni 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Wij wensen jullie een heel gezellige dag en nog veel goede en gezegende jaren samen met jullie kinderen. Vrijdag 18 mei zijn Marlou van Omme en Vincent Kroon getrouwd. Het was een heel mooie dag aan de Damakkerweg. Wij wensen Marlou en Vincent veel goede en gezegende jaren toe vol liefde en geluk.

Eerste Pinksterdag mochten we een mooie dienst hebben in onze goed gevulde kerk, een fijne voorganger in de persoon van ds. Koning, mooie muziek en veel bekende liederen. Het was een dienst om dankbaar voor te zijn.

Zondag 17 juni mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst zal dominee Volgenant voorgaan.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Hallo jongens en meisjes

3 juni - Jobs vrienden zitten stil bij hem



God sprak met de Satan. De Satan had alles van Job afgepakt en nog bleef Job op God vertrouwen. Ook al had Job dat niet verdiend. De Satan zei tegen God: 'Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als hij erg ziek wordt dan zal hij niet meer op U vertrouwen. 'Goed', zei God, 'doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.' De Satan ging weg en Job werd erg ziek. Zijn hele lichaam zat onder de zweren. Zijn vrouw, die ook alles

kwijt was, zei tegen hem: 'Waarom blijf je zo positief? Laat God toch vallen en ga verder zonder Hem.' Maar Job zei tegen haar: 'God blijft dezelfde trouwe God als het goed gaat en als het iets minder gaat.' Ondanks alles bleef Job op God vertrouwen. Drie vrienden van Job hoorden wat hem was overkomen en ze besloten hem op te zoeken. Toen ze zagen hoe erg Job het had begonnen ze te huilen en gingen ze naast hem op de grond zitten zonder iets te zeggen. Dit deden ze zeven dagen en nachten lang. Allemaal om Job te laten zien dat ze medelijden met hem hebben. Dat ze niks zeggen maakt Job niks uit. Hij is blij dat ze hem niet vergeten.

Het is soms best eng om naar iemand te gaan die erg ziek is. Je weet niet wat je moet zeggen. Dat geeft niet. Je bent bij hem, dat helpt al. De zieke weet dat hij niet vergeten wordt. Het is veel erger als je iemand geen tijd en aandacht aan je besteedt en gewoon doorgaat met zijn dagelijks leven.

10 juni - Protesteren bij God



Job weet niet hoe het verder moet. Hij voelt zich ziek en ellendig. Zijn vrienden zijn bij hem, maar zij kunnen hem niet beter maken. Dan gaat Job naar God. Hij bidt en vraagt God waarom dit gebeurt. Hij voelt zich zo ongelukkig en door God in de steek gelaten. Hij begrijpt er niets van en vraagt God om hulp. Als je bidt, praat je met God, is het soms moeilijk de goede woorden te vinden. Soms ben je

boos op God of verdrietig als je merkt dat Hij er wel is. Bedenk dan dat je tegen God alles mag zeggen- natuurlijk wel eerbiedig; je gaat God niet uitschelden- . Hij begrijpt je gedachten al, voordat je ze hebt uitgesproken. Hij kent jou. Hij luistert naar je en zal je verder helpen. Misschien anders dan jij denkt, maar Hij helpt. Zeg dus alles tegen Hem.

17 juni - God is jouw Schepper



Job begrijpt niets van God. Hij zegt: 'Als ik God was, dan zou ik het anders hebben gedaan. Dan had Job niet zo veel ellende over zich heen gekregen.' Dat is nogal wat! God zegt tegen de verdrietige en boze Job in een storm: 'Ik ben de Allergrootste, groter en machtiger dan dieren en mensen. Jij voelt je nu ellendig en begrijpt niks van wat er gebeurt, wat ik doe. Maar echt waar, Ik zorg voor het machtige

nijlpaard en de krokodil. Ik heb ze geschapen. Ik weet alles van ze. Niemand kan ze aan. Maar ik zorg ook voor jou en weet alles van je. Ik hou van jou en laat je nooit alleen. Weet jij echt beter hoe het verder moet dan Ik, Job? Ik weet echt wel wat ik doe, ook al begrijp jij het niet. Vertrouw op mij!' Je mag God vertrouwen dat Hij het beste met je voor heeft. Hij houdt van jou en geeft om je.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

03-06 Erica en Hennie
10-06 Gonnie en Anne
17-06 Elly en Mark
24-06 Nicoline en Anouska

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Omzien naar elkaar

Mevrouw Breman-Kas verbleef de afgelopen tijd in Het Baken in Bennekom. Haar herstel verliep daar zeer voorspoedig. Zodoende kon ze al snel weer naar huis. Vanwege haar broze gezondheid is mevrouw Grondman-Sellies opgenomen in ziekenhuis De Gelderse Vallei. Zevertrouwt op onze Heer, dat hij weet hoe het verder met haar zal gaan. Woonzorgcentrum De Klinkenberg op het oude kazerneterrein is vorige week verhuisd naar een andere plek in Ede. Een mega-operatie en best wel ingrijpend voor de bewoners. Onder hen zijn ook enkele van onze gemeenteleden: mevrouw de Heer-Radsma, de heer Diesman en de heer Simonis. Omdat op de nieuwe locatie aanmerkelijk minder plaatsen zijn, blijft een klein groepje bewoners voorlopig achter. Een van hen is Edie Gijsbertsen. Wij leven met haar mee in deze chaotische periode.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam. Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature:
mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Predikant: ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248 scriba@openhof-ede.nl

Geboortebericht

Op 29 april aanschouwde Jannie Jacoba Janiek van de Brug het levenslicht in Ede. De blijde en gelukkige ouders van Janiek (want met die roepnaam zal ze door het leven gaan) zijn Bert en Henriette van de Brug - van Renselaar en ze wonen aan de Mariendaal 410. Henriette maakt deel uit van de 30 pluskring. We wensen de ouders van harte geluk met deze nieuwe wereldburger en voor hen samen hopen we op een lang en gelukkig leven in gezondheid, vertrouwen, liefde en vrede. Het ga jullie samen goed onder de zegen van de Heer!

Ds. Jan Oortgiesen,
consulent en leider 30plus kring

Gift voor de wijkkas

Op pastoraal bezoek ontving ik een gift van € 50 voor de wijkkas. De persoon die me deze gift meegaf uit dankbaarheid wil verder niet met name genoemd worden. Hartelijk dank voor deze goede gave. De wijkkas kan het goed gebruiken!

Ds. Jan Oortgiesen,
consulent

Overlijdensbericht

Afgelopen vrijdag is in Hospice de "Olijftak" overleden mevr. Martha Colijn in de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde aan de Hofbeeklaan 78. Hoewel zij de laatste jaren niet meer zo 'n kerk-ganger was, heeft ze de banden met de Open Hof nooit willen doorsnijden, daarom gedenken wij haar ook in onze kring. Martha was in haar leven onderwijzeres op ZMLK scholen. Sinds ze in Ede woonde was dat op de Koningin Emma School.

De crematie vond donderdag 17 mei plaats in de kring van haar vrienden en vriendinnen.

Ds. Jacqueline Dam

Dank

Lieve mensen, afgelopen Pinksterzondag nam ik afscheid van jullie in mijn rol van "invaller in vacaturetijd", of zoals dat in de kerkorde heet: als hulpdienst.

Zo'n afscheid is dat nou ook weer niet, want ik blijf gewoon gemeentelid. Ook sta ik voor aankomend najaar nog een paar keer op het preekrooster, dan dus weer als gastvoorganger.

Op deze plek wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben om dit werk te mogen doen. Ik heb met velen samengewerkt en daarbij grote bewondering gekregen voor de betrokkenheid waarmee veel gemeenteleden zich inzetten voor de voortgang in de gemeente en voor de onderlinge band in De Open Hof. Ik ben trots een deel van deze gemeente te zijn.

Voor nu: gewoon tot ziens!

Met een hartelijke groet,
Jacqueline Dam

Vanuit de wijkkerkenraad

Maandag 7 mei jl. heeft de wijkkerkenraad (WKR) vergaderd. Onze consulent en plaatsvervangend voorzitter, Jan Oortgiesen, opent de vergadering met het lezen van psalm 133 en 134 en gaat voor in gebed.

De notulen van 8 en 16 april worden met een paar kleine aanpassingen vastgesteld.

Er zijn gemeenteleden benaderd voor de vacature van ouderling. Helaas konden zij hierop nu nog geen ja zeggen. Positief is dat er binnenkort weer een gesprek is met beoogde kandidaten. Ook voor een jeugdouderling is een naam genoemd. Op 24 april is een afvaardiging van de WKR als gast aanwezig geweest op de ingelaste vergadering van de algemene kerkenraad (AK) van de PGE. Dit ter ondersteuning van onze voorzitter om ook om een statement te maken dat een 1,0 fte predikant voor onze Open Hof echt nodig is. Naar aanleiding van deze vergadering is besloten dat er op 1 juni a.s. een gesprek is met het RCBB en de voorzitters van de AK, het CvK en van de WKR. We hopen en bidden om een goede afloop voor onze wijkgemeente.

Op 25 juni a.s. is er een gemeenteavond gepland. (Zie verder in dit kerkblad).

De begroting 2018 wordt op onderdelen aangepast en vastgesteld en verstuurd naar de penningmeester van het CvK.

Op 17 mei is er een reguliere vergadering van de AK van de PGE. Omdat onze voorzitter nog in het buitenland is voor zijn werk, gaat namens de WKR Johan Odie naar de AK.

Op 1 juni a.s. nemen we afscheid van onze hulpdienst-pastor ds. Jacqueline Dam-Oskam. Haar 'afcheid' wordt besproken en ook de mogelijkheden tot opvolging. Er is een verzoek richting AK gegaan voor een interim-predikant voor de periode van ½ -1 jaar. Op deze manier hopen we de gemeente weer te kunnen bouwen, inspireren, motiveren en een, wederom, tijdelijk vast gezicht naast onze andere hulpdienst-pastor ds. Hans Breunese. De werkgroep diaconaat meldt dat dat er voor 2019 acht vrije collectes zijn. Het betreft voor 2019 een pilot van het College van Diakenen. Daarna wordt er verder gekeken hoe de collectes in te vullen. De WKR van De Open Hof is hier blij mee.

Er zijn zorgen over het aantal leden van de Kindernevendienst dat na jaren trouwe dienst stopt als leiding. We zoeken opvolgers. Dit zal ook één van de punten zijn die op onze gemeenteavond van 25 juni a.s. besproken worden.

Er komt nog een aantal punten vanuit de werkgroep vieringen en jeugd aan de orde en leden van de WKR bespreken dit met betrokkenen.

Rond 22.15 uur sluiten we de vergadering af met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader'.

Datum om te noteren in uw agenda: 25 juni 2018 gemeenteavond

Maandag 25 juni a.s. is er een gemeenteavond in De Open Hof. Namens de wijkkerkenraad van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. We beginnen om 20.00 uur en einde van de avond zal zijn uiterlijk 22.00 uur.

Wat gaat we die avond doen? De wijkkerkenraad wil drie onderwerpen met u bespreken c.q. delen:

- 1 Voortgang nieuwe predikant.
 - 2 Beleidsmatige zaken; zoals vervulling van diverse vacatures zowel binnen de wijkkerkenraad als ook binnen andere werkgroepen in onze wijkgemeente.
 - 3 Evaluatie Maaltijd van de Heer; ouwel of brood.
- Wij hopen velen van u maandag 25 juni a.s. te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Betty Plumers, scriba

Verantwoording:

Op 13 mei €5,- ontvangen voor de bloemen in de kerk. En op 20 mei €50,- ontvangen voor de wijkkas. Beide gevers heel hartelijk bedankt.

Betty Plumers, scriba

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943 J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Gemeentemorgen op zondagmorgen 3 juni

Op zondag 3 juni, na de morgendienst (dus niet op 27 mei!), willen we graag met elkaar verder praten over 'de koers' van de Emmaüs. Tijdens de huiskamergesprekken hebben we al nagedacht over wat we van grote waarde vinden in de vieringen en andere momenten van gemeente-zijn, maar we gaan dat nu nog wat breder trekken en kijken welke sporen we in de toekomst willen volgen om een inspiratieve, actieve en aantrekkelijke gemeenschap te blijven. Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen komen, want we willen graag van iedereen horen wat zij of hij belangrijk of inspirerend vindt! We beginnen dus na de viering en sluiten de morgen af om ongeveer 13.00 uur met een broodmaaltijd. Zou iedereen zelf brood mee willen nemen? Dan kunnen we met elkaar het verhalen en brood delen.

Paaskaars

De oude paaskaars is met een hartelijke groet naar Kick en Erna Meij gebracht. Met grote dank voor al hun werk!

Afscheid

In de notulen van de Cora stond het al, maar hier nog even extra aandacht voor het afscheid van Annie Benjamin als lid van de Werkgroep Vieringen en in die hoedanigheid lid van de Cora. Het is eigenlijk veel te weinig om te zeggen dat Annie lid was van de werkgroep: ze was de werkgroep zelf! Ik weet niet precies hoe lang ze het heeft gedaan, maar in ieder geval heel lang. Altijd aanspreekpunt voor alles wat met (bijzondere) vieringen te maken had, coördinator van van alles en nog wat, overal aan denkend, regelen, bellen, overleggen. Het was eigenlijk veel te veel voor één iemand. Het past ons als Emmaüsgangers dan ook echt om Annie heel erg te bedanken voor al het werk wat zij zo nauwgezet heeft gedaan! Het zij je van harte gegund om 'niets' te doen, je niet meer verantwoordelijk te weten en gewoon naar diensten te gaan zonder je af te hoeven vragen of alles wel goed geregeld is. Dank je wel!

Gelukkig zijn er een paar nieuwe mensen gevonden om in de werkgroep plaats te nemen: Joke Scherpenzeel en Janet Mol. Ik

ben er heel blij mee dat ik niet alles alleen hoeft te verzinnen, anders zou ik ook zomaar in mijn stokpaardjes vervallen. Maar dat betekent niet dat er niet nog meer mensen bij zouden kunnen! Lijkt het je leuk om mee te denken over de (inhoud) van de gewone vieringen, maar ook over bijvoorbeeld de gedachtenisdienst of advent/kerst/paascyclus? Laat het vooral weten.

Huwelijk

Hannelies en ik willen graag ons huwelijk samen met onze familie, vrienden en met jullie vieren! Op vrijdag 8 juni, om 18.45 uur is er een viering in de Emmaüs, waarin Chris Stroo (een vriend van ons) en Loes van Laar voorgaan. Aansluitend is er koffie met taart. We zouden het prachtig vinden als jullie zouden komen!

Jan-Peter Prenger

Uit de CoRa-vergadering

In de vergadering van 7 mei is onder andere het volgende aan de orde geweest.

- Albert Wielink en Maarten van der Dussen hebben een goed gesprek gehad met het College van Kerkrentmeesters (CvK). Men is positief over de rol van Mies van Steenberg vanuit Emmaüs in het CvK en over de manier waarop Dorine Donkers haar taken als penningmeester uitvoert. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de financiële samenwerking. Het CvK wil voor de diaconie vanuit PGE graag een Ede-breed beleid ontwikkelen. Het team DADW zal bespreken of en hoe dit binnen Emmaüs past.
- Annie Benjamin stopt met haar activiteiten voor de werkgroep Vieringen en haar deelname aan de CoRa. In de komende maanden zullen ook Maarten van der Dussen en Aart-Jan Stokkers de CoRa verlaten. We zijn dus voor de CoRa op zoek naar nieuwe enthousiaste Emmaüsgangers. Op dinsdag 5 juni is er een extra inhoudelijke CoRa-vergadering over het vrijwilligersbeleid en de vacatures.
- Omdat voor zondag 20 juli geen voorganger kon worden gevonden, hebben we besloten dat er op deze datum geen viering is in Emmaüs. We maken van de nood een deugd en benutten de gelegenheid om die zondag (met elkaar) naar een van de andere Edese kerken te gaan. Hieraan zullen we in het Emmaüsnieuws van juni, en via de contacten en in de kerkbladen van de moederkerken, aandacht besteden.
- Nellie Schol gaat verhuizen en zal daarom stoppen als pianiste. Daarmee zijn er nog maar drie (vaste) pianisten beschikbaar. Er wordt gezocht naar geschikte nieuwe pianisten. Suggesties zijn welkom!
- Op zondag 3 juni is er na de viering een bijeenkomst rondom Gemeentebouw. Als Emmaüsgangers bedenken we samen wat voor gemeente we willen zijn: wat moet vooral behouden worden, wat moeten we meer samendoen, waar is vernieuwing wenselijk? Deze vragen zijn ook van belang in het contact met de moederkerken, in het bijzonder voor het opruimen van het beeld 'Wat is Emmaüs'.
- De Passie is geëvalueerd. Iedereen kijkt er positief op terug. We geven de organisatie voor volgend jaar graag door aan een andere kerkgemeenschap in Ede, maar gaan wel weer aandacht vragen voor de Ede-doet-vouchers voor de financiering.
- De bezoekers hebben een bijeenkomst gehad met als thema Wie ben je? Ze bekijken op dit moment of er mogelijk meer mensen zijn die graag bezoek krijgen, als daarvoor voldoende bezoekers gevonden kunnen worden.
- De werkgroep Communicatie gaat aan de slag met een ledenlijst die op het besloten deel van de website beschikbaar zal zijn. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuwe folder over Emmaüs.
- Het CoRa-weekend is door iedereen als inspirerend ervaren. Het plan is om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst voor de CoRa te organiseren.
- Tijdens de eerstvolgende reguliere CoRa-vergadering op 2 juli bespreken we onder meer de begroting en willen we de ervaringen met de kerk-TV evalueren (zie ook de oproep elders in Emmaüsnieuws).

Evaluatie kerk-TV

Inmiddels zenden we een aantal maanden niet alleen geluid maar ook beeld uit van onze vieringen. De CoRa wil de ervaringen hiermee graag evalueren in haar vergadering van 2 juli. Daarvoor horen we natuurlijk heel graag wat u/jij vindt van de uitzendingen.

Kijkt u of kijk jij regelmatig mee tijdens een viering of later een viering terug? Wat zijn uw of jouw ervaringen daarmee? Die horen we graag! Denk daarbij aan de kwaliteit van geluid en beeld, hoe ervaar je de viering met beeld, mis je iets, wat zou je graag anders zien? Stuur uw of jouw reactie naar Albert Wielink, via voorzitter@emmaus-ede.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-83561997.

Emmaüs-wandeling zondagavond 3 juni

In de omgeving van ons mooie Ede is er zondagavond 3 juni een Emmaüs-wandeling. We beginnen de wandeling met een korte oefening om contact te maken met ons lichaam: we activeren onze zintuigen. Tijdens de wandeling zijn we eerst stil. Ieder loopt een deel in zijn of haar eigen tempo en vervolgens wisselen we onze gedachten uit met een ander aan de hand van een vraag of tekst.

Soms blijven we tussentijds stilstaan of gaan we even zitten. Ik draag er zorg voor dat we allemaal dezelfde kant op gaan en tegelijk terugkomen op het vertrekpunt.

We verzamelen om 19.15 uur bij het Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94. De wandeling duurt ongeveer een uur. Wilt u meelopen met deze wandeling geef u dan op via onderstaand e-mailadres.

info@incompany-ede.nl

ALGEMEEN

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze tekst is afkomstig van de website van de PKN.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Gelden deze regels ook voor kerken?

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto's op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

- het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
- het nemen van een foto van de predikant voor op de website.
- het sturen van een rekening voor de collectebonnen.
- het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
- het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
- het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
- publicatie van het kerkblad op de website
- uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera's)
- eventuele bewakingscamera's op het kerkterrein
- het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
- het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
- het hebben van personeelsgegevens.
- en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving?

Stap 1: maak beleid en spreek erover

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Spreek er dus over in uw gemeente (of classis, of stichting, etc). Omschrijf uw plaatselijke situatie zo duidelijk en concreet mogelijk.

Stap 2: het informeren van mensen en het privacystatement

Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Als u gebruik maakt van formulieren (zowel online als op papier) waar mensen hun gegevens achterlaten moeten mensen geïnformeerd worden over hoe er met hun privacy om wordt gegaan. De dienstenorganisatie heeft een model-privacystatement ter beschikking gesteld dat u kunt gebruiken en aan dient te passen naar uw plaatselijke situatie. U vindt dit model onder 'documenten'.

Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging standaard en weet wat er gebeurt

Beveiliging moet standaard zijn. U moet weten wie welke gegevens heeft en waarom deze persoon de gegevens gebruikt. U moet er ook voor zorgen dat de informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is: zorg voor een af te sluiten kast, zorg voor een afgesloten gedeelte op de website en maak geen gebruik van inlogcodes die meerdere mensen hebben. Gratis diensten als google drive of dropbox kunnen gebruikt worden, zolang maar helder is wie er toegang hebben tot de gegevens en de gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Beveiliging betekent ook het verwijderen van oude bestanden. Als u bijvoorbeeld gegevens uit het ledenregistratiesysteem haalt en op uw computer downloadt, moet u die na gebruik weer verwijderen. Maar het gaat ook om het verwijderen van oud-leden die zijn verhuisd, vertrokken of overleden. Meer informatie over wanneer u gegevens dient te verwijderen kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens vinden.

Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is

De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen de kerk deelt mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de kerk staan in uw privacystatement. Als u de gegevens ergens anders voor wilt gebruiken dan binnen de taak van de kerk valt en in uw privacystatement is te lezen, dan moet u expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens u wilt gebruiken.

Stap 5: meld het als het fout gaat / meld datalekken

Soms gaat het mis. Misschien hebt u per ongeluk een deel van de ledenlijst naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Of is de zondagsbrief met de namen van zieke gemeenteleden toch op de website terecht gekomen. In zo'n geval moet u nagaan of u een melding moet maken. Lees meer over het melden van datalekken hier of neem contact op met de dienstenorganisatie als een situatie als deze zich voordoet voor nadere informatie.



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 – 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' JUNI 2018

Alle liederen van de week komen van de CD 'De vreugde vrolijk tegemoet' en zijn te vinden in de bundel 'Zingende gezegend' van André Troost.

4 juni

Interview met de heer J. Kranendonk te Wekerom over 'Van onderwijs naar jeugdorganisatie HGJB.' Lied van de Week: 'Wanneer ik zoek naar woorden.' Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

11 juni

Vraaggesprek met Kees Hoogendoorn over 'De KenHem Community.' Lied van de week: 'Het einde van de oogst is daar.' Column: Bram van der Beek. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

18 juni

In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week op het gebied van kerk en geloof. Lied van de Week: 'Here Jezus, dit is leven.' Column: Piet Griffioen. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

25 juni

Gesprek met Henk van de Weerd over 'De winkel van Sinkel in Ede.' Lied van de Week: 'De hemel zoekt een woning.' Boekbespreking door Adriana Balk van het boek: 'Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie', door Craig Harline. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

In de maanden juli en augustus wordt het Orgeluur niet uitgezonden. KERKVENSTER is deze zomer elke week present met herhalingen van interessante interviews en columns, omlijst door mooie muziek

NIEUWS

Levenseindezorg vraagt om goede samenwerking

Als arts een predikant of geestelijk verzorger betrekken bij iemand die aangeeft zijn leven te willen beëindigen? Het gebeurt nog te weinig, zegt Wim Graafland, gepensioneerd huisarts en lid van de werkgroep Pastoraat en gezondheidszorg van de Protestantse Kerk. Maar dat is geen onwil.

Uit onderzoek dat de werkgroep Pastoraat en gezondheidszorg vorig jaar deed, in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk, bleek dat predikanten en geestelijk verzorgers zich regelmatig te laat betrokken voelen bij mensen die hun leven willen beëindigen. Graafland: "Een van de dingen die uit dit onderzoek naar voren kwam, was de behoefte van predikanten om contact te hebben met de behandelend arts van hun pastورانen. Dat contact ontbreekt nu nog wel eens." Om beide beroepsgroepen met elkaar in gesprek te brengen, organiseerde hij begin maart in Woerden een expertmeeting rondom het thema levenseindezorg, samen met Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger van het St. Antonius Ziekenhuis.



ma 14 mei 2018

Geestelijke zorg gewaardeerd

De bijeenkomst leverde een belangrijk inzicht op, vertelt Graafland. "De aanwezige artsen gaven aan dat ze inderdaad nauwelijks contact hebben met geestelijk verzorgers en predikanten, maar dat wél zouden willen. Geestelijk verzorgers hebben volgens hen echt wat te bieden, zeker in het geval van levenseindezorg. Ze staan echter niet op het netvlies van artsen, omdat ze zich - anders dan psychologen en maatschappelijk werkers - niet in hun netwerk bevinden." Het contact tussen beide beroepsgroepen is dus niet vanzelfsprekend. "Eigenlijk zou dat in de bestuurlijk-politieke hoek geregeld moeten worden", aldus Graafland. "Tijdens de expertmeeting werd een lans gebroken voor het opnemen van geestelijke verzorging in het basispakket. Dan worden geestelijk verzorgers toegevoegd aan het arsenaal van beroepsgroepen waar artsen nu al mee samenwerken, en komt deze zorg beschikbaar voor iedereen."

Wederzijds belang

Zolang dat nog niet geregeld is, kunnen artsen en predikanten echter ook op een andere manier investeren in de onderlinge contacten. Graafland: "Het is belangrijk dat er op lokaal niveau netwerken ontstaan tussen artsen en geestelijk verzorgers. De expertmeeting in Woerden kan een voorbeeld voor andere regio's zijn: organiseer een bijeenkomst waar artsen en geestelijk verzorgers met elkaar in gesprek kunnen gaan." En dat gesprek hoeft niet alleen te gaan over het thema levenseindezorg. "Ook bij andere levensvragen kunnen geestelijk verzorgers een rol vervullen die weer anders is dan die van een psycholoog of maatschappelijk werker. Als arts heb ik bijvoorbeeld in het geval van relatie- of gezinsproblematiek regelmatig samengewerkt met predikanten of geestelijke verzorgers. Beide beroepsgroepen hebben belang bij een goede samenwerking."

Bent u predikant of geestelijk verzorger en hebt u goed contact met artsen in uw omgeving? Wij horen graag uw verhaal, via webredactie@protestantsekerk.nl.

Kerk in, van en voor het dorp



ma 28 mei 2018

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoeren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de

dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.

Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.

De dorpskerkenbeweging

zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Lees hier meer over de dorpskerkenbeweging.

Speciaal voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext vindt op maandag 24 september de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.

In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek.

Initiatief en draagkracht

De Protestantse Kerk is initiatiefnemer van de dorpskerkenbeweging. De dorpskerkenbeweging is open naar andere kerkgenootschappen en zoekt naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

Zingen = bidden



vr 25 mei 2018

Het nieuwe 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk' bestaat vandaag precies vijf jaar. Emerituspredikant Reinder Reitsma zou graag zien dat er meer gebruikgemaakt wordt van de vele extra's die het Liedboek biedt.

Liturgische gezangen

'In het nieuwe Liedboek staan, naast strofische liederen (met coupletten), ook liturgische gezangen zoals een Kyrie en Gloria. Daarnaast biedt het acclamaties voor bij de Bijbellezingen, antifonen, drempelgebeden, gezongen gebeden zoals het Onze Vader, en canons die een mooie verrijking van de eredienst kunnen vormen. Het is fijn en mooi om deze liederen samen te zingen, vooral met een meerstemmig zingende cantorij.'

Getijdengebed

'Erg handig is de opgenomen orde voor een getijdengebed (190a). Veel gemeenteleden zijn weleens in een klooster geweest en vinden het mooi om deze traditie ook in de kerk te ervaren. Als predikant sta je met deze officiële versie sterk bij de introductie van een vesper of morgengebed in de kerk, pioniersplek

of andere kleine kring. Begin eerst met deze orde, daarna kun je varianten kiezen.'

Gezongen tafelgebeden

'Er zijn verschillende gezongen tafelgebeden aan het Liedboek toegevoegd. Voor sommige daarvan heb je een cantorij nodig, bij andere zingt de voorganger zelf voor. De gebeden zijn inhoudelijk erg mooi, de muziek voegt daar nog een diepere laag aan toe. Zingen is dubbel bidden. Kerkgangers waarderen het erg als we tijdens de avondmaalsviering deze gebeden zingen.'

Teksten en gebeden

'Het nieuwe Liedboek biedt een aantal gesproken gebedsteksten, meditatieve teksten en gedichten ter overweging. Thuis met gasten, tijdens een gemeenteviering, kerkenraadsvergadering, gespreksgroep of pastorale ontmoeting kun je dus bidden of voorlezen uit het Liedboek of een kort lied zingen dat juist voor die gelegenheid is bedoeld. Andere aanwezigen kunnen het Liedboek er bijpakken en de tekst meelesen.'

Psalmvariaties

'Naast de honderdvijftig psalmen uit het oude Liedboek heeft deze nieuwe versie daarop ook variaties. Dezelfde psalm op een Engelse melodie bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er Engelse, Duitse en nieuwe Nederlandse liederen uit liedbundels als Gezangen voor Liturgie toegevoegd, plus heel wat psalmen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries. Sommige daarvan zijn prachtig en echt van deze tijd. Heel fijn om ook daaruit te kunnen putten.'

Meer informatie: liedboek.nl

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à € 1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Ede