



Land van leugens en belofte

Wij krijgen in Nederland natuurlijk vreselijk veel 'mee' van wat er in de VS gebeurt.

Andersom is dat overigens volstrekt niet het geval: de Amerikaanse media besteden hoegenaamd geen aandacht aan ontwikkelingen buiten het eigen land. Wie in New York het TV-nieuws volgt en na 55 minuten te horen krijgt dat er eindelijk een paar minuten aandacht voor de wereld buiten NYC zal zijn, wordt teleurgesteld: de wereld buiten de eigen stad is de wereld op de andere oever van de Hudson. Wie denkt wel zo'n beetje te weten wat er in de 'Nieuwe Wereld' momenteel aan de hand is, wordt al reizend door de VS al snel uit de droom geholpen. Het blijkt allemaal nog maller en griezeliger te zijn dan wij toch al dachten - en natuurlijk groter, sneller en heftiger. En leugenachtiger, meer dan wij aangenaam vinden, gefixeerd op de rol en positie van de president (die dat dan weer wél heel prettig vindt). Wij lezen de groezeligste leugens, de griezeligste onwaarheden. Dat de meeste radio- en tv-zenders avond aan avond met Trumps leugens in de weer zijn en hem bijna zonder ophouden persifleren, nadoen en belachelijk maken, dat onttrekt zich aan mijn waarneming en voorstellingsvermogen.

Eén van de dagelijkse hoogtepunten: 'The late show', met Stephen Colbert. Hij begint steevast met het voordragen van een paar tweets van Trump, op 's mans lijkige manier gebracht: het effect is ijsig en hilarisch - de teksten ontmaskeren zichzelf als meestal domme- en soms perfide onzin.

Op dinsdagavond 14 juni was de toon ineens verre van badinerend. Cabaretier Colbert werd bitter en fel. Wat bleek? Sinds enige tijd worden in het kader van een rigide aangescherpt visum- en vluchtelingenbeleid kinderen aan de grens van hun ouders gescheiden. In Texas gebeurt dat zo. De bedoeling is dat ouders niet meer proberen illegaal het land binnen te komen, als ze weten dat ze hun kinderen kwijtraken (en de kinderen hun ouders): dat haalt de moed er wel uit, is het idee. De minister van Justitie, de heer Sessions, verdedigde dit beleid met een beroep op Romeinen 13 - u weet wel, over gehoorzaamheid aan de van god gegeven overheid. De minister stelde dat de huidige overheid alleen maar doet wat 'god' vraagt en dat dat wat zij doet op die manier door 'god' gelegitimeerd is en gewild.

In veel beschaafde landen zou men wellicht schouderophalend op zo'n man en zijn uitspraken reageren. Zo niet in de VS. De woordvoerster van het Witte Huis deed er nog talloze -wat mij betreft godslasterlijke- scheppen bovenop. En op alle tv-zenders vlogen de bijbelteksten over de schermen: over de vreemdeling (Mt 25, 'ik was een vreemdeling, en gij hebt mij gehuisvest'), de kinderen (Mt 19, Mc 10, Lk 18). Pastoors en dominees in beeld, schuimend van woede: hoe durft een regering de zonde van 'kinderroof' en kinderdetentie te legitimeren met een beroep op de bijbel, met het woord 'god' in de mond?

Een typerend voorbeeld van hoe kerk en geloof nooit heel ver uit beeld zijn in dit land. Te pas (en uiteraard veel vaker te onpas) wordt 'god' aangeropen, als getuige of als garant. Ik schrijf 'god' zonder kapitaal en tussen aanhalingstekens. Want hij/zij wordt wel vaak aangehaald (of er bij gehaald), maar het is meestal volstrekt niet duidelijk over wie men het dan heeft. De 'god' van de 'angry white man' Trump is hoogst waarschijnlijk niet de 'god' van de wanhopige Latino aan de Mexicaanse grens.

In dat verband is het veelzeggend dat 90% van de Amerikaanse kerkgenootschappen raciaal bepaald is, dat wil zeggen dat de meerderheid van de leden tot hetzelfde 'ras' behoort. Ik gebruik dat woord met de nodige aarzeling, maar volg het woordgebruik van het desbetreffende onderzoek door 'LifeWay Research'. Zo zijn er dus witte middenklasse kerken en zwarte onderklasse gemeenschappen. Met de bijbehorende godsbeelden en ontsporingen daarvan - en daartussen en daarnaast goedwillenden die vooroordelen te lijf gaan en verzoening tussen etniciteiten preken. Maar ook de mannen (!) die de suprematie van de blanken (en de blanke 'god') preken: uitverkoren zijn 'niet de Joden, niet de zwarten, niet de halfbloeden, niet de Chinezen, niet de homo's, niet de homoseksuelen', zegt Paul Mullet, een prediker in Ohio 'maar de blanken.'

Ieder zingt dus zijn eigen lied, hoort een eigen belofte en waarheid (en weet dat de ander liegt), en heeft een eigen 'god'. Die per definitie nooit kritisch is op het eigen gelijk, op de eigen manier van leven, op de eigen politieke keuzes. Die 'god' neemt anderen de maat om overigens comfortabel samen te vallen met de eigen maat. De groep heeft het vervolgens vooral goed met 'god' en met elkaar - dat is de indruk die je dikwijls overhoudt aan vieringen in dit land: de kerkgemeenschap is misschien ook wel een geloofsgemeenschap, maar toch vooral een gezelligheidsvereniging. Men steunt elkaar, men helpt elkaar, men laat elkaar niet los. Dat is prima, maar als kerk nooit méér is dan dat, is dat de dood in de pot. Sterker: het is de dood van 'god'.

GHW

SCHRIFTLEZEN

24 juni - Plaatselijke zondag van de eenheid & gedenkdag van de Augsburgse Confessie

Lezing: Spreuken 11:10,11

Op 25 juni 1530 werd deze door Melancthon opgestelde geloofsbelijdenis op de Rijksdag te Augsburg voor het eerst voorgelezen aan Karel V. Dit jaar voor de tweede is juist op deze zondag in Ede een brede variëteit aan christelijke kerken, gemeenten en groepen in Ede bij elkaar op bezoek. Als een soort carrousel bezoeken verschillende gemeenteleden elkaars gemeenten. Vrijmaakten bezoeken baptisten, baptisten bezoeken hervormden, hervormden bezoeken evangelischen, evangelischen bezoeken protestanten, etc. In veel van deze gemeenten wordt op deze zondag stil gestaan bij een Spreuk uit de Wijsheidsliteratuur. *Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.* In verbondenheid wordt samen nagedacht over wat deze tekst al die verschillende gelovigen te zeggen heeft als het gaat om een taak/roeping/opdracht voor heel de Edese samenleving. Wellicht past op deze zondag dan ook schuldbelijdenis voor verdeeldheid en gebed om éénheid.

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 24	Job 38:1-15	Machtsverhouding
ma. 25	Job 38:16-30	Natuurkunde
di. 26	Job 38:31-39:12	Ontzag voor de Schepper
wo. 27	Job 39:13-30	Struisvogelpolitiek
do. 28	Job 40:1-14	Zwijgtekst
vr. 29	Job 40:15-24	Behemot
za. 30	Job 40:25-41:26	Leviatan

Juli

zo. 1	Job 42:1-17	Happy end
ma. 2	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
di. 3	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in

wo. 4	Marcus 5:1-20	Bezeten
do. 5	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vr. 6	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
za. 7	Psalm 123	Oogopslag

zo. 8	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
ma. 9	Marcus 6:14-29	Dodendans
di. 10	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
wo. 11	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
do. 12	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
vr. 13	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
za. 14	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd

1 juli Lezing: Jesaja 3:25-4:6, 2 Korinthe 8:9-15, Markus 5:22-43

Op deze vijfde zondag na Trinitatis horen we over een oude vrouw en een jonge vrouw. De vrouw die al 12 jaar aan bloedingen leidt, en het meisje wat zelf nog maar 12 jaar is, en gestorven is. Of slaapt ze? Wonderlijk, hoe de levens van deze twee vrouwen verweven raken op deze ene dag waarop kracht van Christus uitgaat. In de brieflezing wordt de gemeente in Korinthe opgeroepen om ook zo dienend, *diacoonaal*, te leven als Christus; de gemeente wordt aangespoord mee te doen met de inzamelingsactie voor de noodlijdende moedergemeente in Jeruzalem. Datzelfde Jeruzalem waarover ook de lezing uit Jesaja gaat. Ook in deze lezing gaat het over vrouwen in Jeruzalem. Vrouwen die bescherming nodig hebben, want de mannen zijn gestorven in een oorlog. Maar het zal de HEER zelf zijn die bescherming geeft, aan oude en jonge vrouwen in Jeruzalem.

8 juli Lezing: Ezechiël 2:1-7, 2 Korinthe 12:1-10, Markus 6:1-6

Op deze zesde zondag na Trinitatis lezen we hoe Jezus zich verwondert over het ongeloof. Juist de mensen die Hem al van jongs af aan kenden, bleken Hem juist niet te kennen. Ze kennen Jezus alleen als die zoon van Jozef, de zoon van Maria... Ze willen niets met Hem te maken hebben, tenminste niet zolang Hij meent uitleg over God te mogen geven. Daardoor ontlopen ze Zijn kracht, triest genoeg. In de tweede Korinthe brief lezen we dan alsnog wel iets over kracht van God. Wonderlijk genoeg blijkt dat niet eens zozeer in bijzondere, bovennatuurlijke zaken te zitten (die zijn er wel, maar Paulus weigert daarover uit te weiden) maar juist in het verduren van onze eigen zwakheid. Gods kracht in onze zwakheid als geheim van het geloof. Dezelfde kracht wellicht, die Ezechiël al op deed staan.

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
10	6 juli	15, 22 en 29 juli
11	27 juli	5, 12 en 19 augustus

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 24-06-2018: Rwanda, landbouwprogramma zendingsdiaconessen.



De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Vanuit Kerk in Actie zien wij het belang van dit project voor de regio, en tevens een belangrijke nevensdoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het onderwijs van hun kinderen te betalen.

U kunt dit project steunen met uw bijdrage aan de collecte. Bedankt!

Namens de bestemmingscommissie ZWO,
Bart van der Pol

Andere tijden



Verslechtering financiële positie PGE

Het artikel in het kerkblad over de toekomstige financiële positie van de PGE heeft heel wat tongen losgemaakt. Het heeft zelfs de podiumpagina van het kerkblad gehaald. Daarom reageren wij graag. Hoe kunnen na een aantal rustige jaren op het financiële front er nu ineens grote tekorten dreigen? We hebben dat in genoemd artikel uitgelegd: dalende inkomsten (lagere VVB) door een dalend aantal kerkleden en stijgende kosten, onder andere omdat in de komende jaren de salarissen van predikanten stijgen (landelijke besluitvorming). Niet meer en niet minder. We hebben voorts op basis van landelijke normen te veel gebouwen en te veel predikantsplaatsen. De daarmee verband houdende kosten kunnen op termijn niet meer worden betaald uit de teruglopende VVB.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

De VVB is de kurk waarop de kerk financieel drijft. Dat was in het verleden zo en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Wij zullen er alles aan doen om deze inkomstenbron op niveau te houden of zelfs te laten toenemen. Maar we moeten ook reëel zijn: de gemeente vergrijst snel en 65% van de VVB wordt opgebracht

Kerkdiensten

Zondag 24 juni

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. A. Romein

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong
19:00 uur ZomerZangavond

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur dhr. J. Lotterman, Utrecht

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. M. Dijkstra

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur dhr. M. Tax

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden
Heilig Avondmaal

Hartenberg:

10:00 uur
14:30 uur dhr. G. Sleuwenhoek,
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. M.L.W. Karels - met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dhr. R.A. Bouw

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 23 juni

19:30 uur ds. H. v. Hemmen

Zondag 1 juli

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
Thema: Een eeuw orgel

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. M. Bassa, Voorst

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. T.Volgenant-Beima

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. G. Dekker

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur ds. J.P. Prenger
Maaltijd van de Heer

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. M. Kolkman
14:30 uur mevr. I. Oosterhoff,
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur drs. C. Ippel

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Maj. J.J. de Heer

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 30 juni

19:30 uur ds. J.S. Heuting

Zondag 8 juli

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Dienst in de Taborkerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. I. Postma,
Genemuiden Prot.

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. N. van Tellingen

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur ds. E.S. ten Heuw

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur Dienst in de Taborkerk

Hartenberg:

10:00 uur ds. G. van Asselt
14:30 uur mevr. J. Fredrikze,
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 7 juli

19:30 uur ds. G.H. Westra

door onze 65 plussers. Het is daarbij opvallend dat de groep onder de 65 jaar echt minder opbrengt: De groep tot en met 39 jaar betaalt per geveer gemiddeld 80 euro per jaar. De groep 40-64 jaar zorgt voor 243 euro per geveer. De groep 65+ betaalt 330 euro per geveer. In totaal geven 1848 geveers gemiddeld 275 euro per jaar. Conclusies mag u zelf trekken. Daarom zullen we als College van Kerkrentmeesters meer aandacht besteden aan de VVB. U zult van ons horen. En niet alleen bij de actie Kerkbalans.

Eigen vermogen van de kerk

Een deel van het eigen vermogen zit vast in de pastorieën. De huur die deze opbrengen, zorgt voor een rendement van ongeveer 1%. Ook is er natuurlijk geld in kas nodig om iedere maand de salarissen te betalen en de kosten van alle gebouwen te kunnen opbrengen. Verder is een bedrag van 750.000 euro tot eind 2020 weggezet in deposito's tegen een gemiddelde rente van 3,5%. Het hangt af van de renteontwikkelingen hoeveel de deposito's vanaf 2020 nog opbrengen. Moeten we die gelden dan niet gaan beleggen? Een duidelijk antwoord daarop: neen! Ons beleid is simpel en helder: we nemen geen risico met het geld dat van u is. Liever geen of minder rendement dan het risico lopen dat uw geld verdwijnt. En bij beleggen is dat risico aanwezig. In de afgelopen jaren zijn deze renteopbrengsten gebruikt om de jaarrekening sluitend te krijgen. Echter in 2017 was er een tekort van 57.000 euro, vanwege de steeds maar dalende opbrengsten van de VVB en extra kosten voor predikanten. In de komende jaren dreigt een oplopend tekort en daardoor een afname van het eigen vermogen, de spaarpot van de kerk. Dat is ook geconstateerd door het provinciaal orgaan van de PKN, dat belast is met de controle van de kerkelijke financiën. Het had merkbare gevolgen bij de vervulling van de vacature in de Open

Hof, omdat er ernstige twijfels zijn over de financiële positie van de PGE in de komende vijf tot tien jaar.

Ombuigingen

Het zal waarschijnlijk niet anders kunnen dan dat er gebouwen worden afgestoten of een ander gebruik krijgen waaruit rendement wordt verkregen en dat het aantal predikantsplaatsen wordt verminderd. Wij zullen met plannen en voorstellen moeten komen om deze lastige problemen op te lossen. We doen dat op een zeer zorgvuldige manier, in samenspraak met de wijkkerkeraden en de gemeenteleden.

Alternatieven

De Algemene Kerkenraad heeft een tweetal commissies ingesteld. De eerste adviseert de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters over het creëren en genereren van geld op niet traditionele wijzen. Daarover wordt voor 1 oktober geadviseerd. De Commissie Toekomst gaat de maatregelen waartoe de Algemene Kerkenraad gaat besluiten uitwerken en implementeren. Die Commissie zal in de loop van volgend jaar van start gaan.

Communicatie

Wij zullen u informeren over de voortgang van dit project en u betrekken bij de besluitvorming.

Een hartelijke groet van
Het College van Kerkrentmeesters

Reisverslag Rome anders! met Bespreek het Samen

BESPREEK HET SAMEN

Zes dagen Rome. Kerkmuren overschrijdend. Met stoere stappers. Doorzetters. Betrokken reizigers. Fotografes naar hartenlust. Gesprekspartners die diepte niet schuwen. Gidsen die Rome nog veel mooier maken. Fietsen

op het slotparcours van de Giro. Prosecco, en ochtendgebed in een klooster. Rosita, en de Paus. Voor wie mee was roept het zó weer een wereld van herkenning op. Van verlangen misschien wel, naar hoe vanzelfsprekend verbonden en verrassend eigentijds een eeuwenoude omgeving kan zijn. Hoe wandelen elders je ziel verruimt. Voor wie niet mee was is het wellicht aardig een klein verslagje te lezen over deze reis. Wat is het dan wel, dat mensen zo kan raken?.....Vraag het gerust de Romereizigers zelf. Maar neem dan wel de tijd!.....

De eerste dag werd ten volle benut. Vroeg op pad vanaf Veenendaal-de Klomp. De officiële KLM-bus naar Schiphol, en een paar uur later ben je dan in Rome. Wat? Bewolking, regen?.... Zonnebrillenverkopers ruilen die voor paraplu's, maar wij blijven alles zonnig zien. De eerste gevoelens van verbondenheid zijn namelijk al gesmeed. En we weten: die kunnen alleen maar dieper worden. Kloosterkamer betrekken, wierook ruiken, een Jezusbeeld als je je kamer uitkomt: nieuwe energie komt vanzelf om te gaan happen en stappen in de mooie wijk Ponte, vanaf Campo de Fiori. Stoer word je vanzelf als de terugtocht naar het klooster nog véle trap treden behelst, maar in de eigen kunstzinnige Monti-wijk terug is het goed rusten.

Niet lang, want vanaf het plein bij de fontein waar de volgende ochtend echt iedereen op tijd weer verschijnt, gaan we op ontdekkingstocht: hoe er ook vroeger veel ongelijkheid was. De ene bouwkundige Bernini heeft geld en mogelijkheden. Wie kent niet de Fontein op de Piazza Navona bijvoorbeeld. Zijn rivaal Borromini heeft dit niet. Maar we ontdekken hoe hij in alle eenvoud de mooiste ontwerpen maakt, Echt. Levensles.....We leerden het van Hadelinde, onze Zeeuws-Vlaanderse gids, getrouwd met George Clooney, nou ja....een Borromini-achtige dan. Veel leuker... De dag erop twee groepen: niet uit verdeeldheid. Wie al eerder bij paus Franciscus op audiëntie is geweest gaat nu (Rome anders!) engelen bezoeken. Onnoembaar veel, maar wel zichtbaar te vinden in de Engelenburcht. Na de indrukwekkende viering op het Sint Pietersplein waar de warme, menselijke paus iets in hen los maakte is ook voor de andere groep de gang naar verdere boodschappers van God een logische. Ook op naar de Engelenburcht. De groepen bevinden zich dus op verschillende verdiepingen, maar zwaaiend en, ach ja, hedendaagse boodschappers, append houden we ook in verdeeldheid de verbinding hoog!

Op donderdag twee hoogtepunten. Een rondleiding door een deel van Rome door de schrijfster Rosita Steenbeek. Morgen is ze jarig, maar ze is speciaal voor onze groep naar Rome gevlogen. Zij verstaat de kunst geschiedenis zó te vertellen dat het vandaag lijkt (en ook nu nog zich afspeelt om de hoek). En daarbij zichzelf een rol te geven die leven léven maakt. Eén van de geheimen van Rome. We zingen haar toe; ontroering komt om het hoekje kijken bij een gevierd, maar ook kwetsbaar schrijfster. Die twee emoties herkennen we 's middags op de fiets door een chaotisch Rome.

De dag erop naar de Capitolijsse musea. Met Hadelinde. Er was net een trouwerij. En dat kunnen alleen de Italianen: lopen op zulke hoge naaldhakken. Daarom moeten wij op onze stoere stappers maar vaak terugkomen om te oefenen. Ja, redenen vinden om terug te komen zijn er volop. Ook na het indrukwekkende museumbezoek en de geweldige lunch daar op het dakterras. En ja, voor het eten kom je ook terug: 's avonds een *Aperitivo Archeologico*..... En dan is het de dag van vertrek, hoe neem je ooit afscheid van zo'n levendige stad vol historie en gelaagdheid.....ach, je zoekt de stilte iets buiten Rome in het Benedictijner klooster. Je hoort weer vogels zingen, ziet het groen van de natuur en raakt zwaar onder de indruk dat men zoiets moois kan bouwen. Imposant passend in de natuur van buiten, en binnen met schilderijen zó vol zeggingskracht dat je er zelf (weer) stil van wordt..... Hoe rijk, hoe ánders, hoe boordevol mooie herinneringen kom je dan weer in Veenendaal-de Klomp....en thuis. Hoe heerlijk om al die laagjes die zich in je gevormd hebben te koesteren, op te diepen, te delen en te bewaren....diep in je ziel. Dankjewel, lieve reisgenoten!

Caroline Oosterveen

Zin op Zondag

Vanaf januari 2018 zijn ze elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur in het Luthers centrum van harte welkom. Wie? De jongens van de straat, de dak- en thuislozen en de mannen en vrouwen die niet goed weten hoe ze de zondag door moeten komen. Zo'n 15 tot 20 gasten weten wekelijks de weg te vinden naar een zinnige zondagmiddaginvulling. We verzorgen voor onze gasten een voedzame maaltijd, een kopje koffie of thee en een luisterend oor.

Afgelopen zondag vroeg ik aan onze gasten wat hen ertoe heeft gebracht bij ons binnen te komen. De antwoorden waren nogal divers.

- Ik heb honger.
 - Ik ben alleen en zoek een beetje aanspraak..
 - Ik voel me hier veilig en op mijn gemak.
 - Ik heb al vanaf donderdag niet meer gegeten en lust wel wat.
 - Anders loop ik de hele dag op straat en op zondag kan ik verder nergens terecht.
- Er is bij jullie altijd wel iemand die even naar mij omkijkt.

Dat is ook wat wij willen zijn: een veilige plek waar mensen even kunnen vertoeven. Even opladen en hen een goede maaltijd bieden.

We zoeken nog mensen die ons team zouden willen versterken. Per zondagmiddag zijn we met 3 vrijwilligers aanwezig, vaak kookt er een persoon en de twee anderen zijn meer als gastvrouw/-heer aanwezig.

Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij:

Han Pol tel. nr.: 06 - 28795597 of

Janneke Odie tel. nr.: 06 - 23618317

Namens het kernteam 'Zin op Zondag'

Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand

Het Maanderzand

Wonen - zorg - ontmoeten

Wilt u wat betekenen voor een ander? Bij woonzorgcentrum Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger!

Wij zijn onder andere op zoek naar:

Vrijwilligers weeksluiting

Samen met andere vrijwilligers en verschillende betrokken dominees assisteert u bij de weeksluiting. Werkzaamheden o.a.: bewoners ophalen, verzorgen koffie & thee, evt. het aankondigen van een aantal liederen. Wanneer: zaterdag (in roosterverband) 18.30-21.00

Wandelvrijwilligers

Houdt u van wandelen? Veel bewoners van Het Maanderzand ook! Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die met één of meer bewoners willen wandelen. Dit kan één keer per week zijn, tweewekelijks of af en toe. Een lange wandeling, bijv. naar het dorp, maar ook een korte wandeling in de buurt wordt erg gewaardeerd.

Onze coördinator vrijwilligers (Marieke Rodenburg) vertelt u graag meer over deze vrijwilligersfuncties, maar ook over andere mogelijkheden! mariekerodenburg@maanderzand.nl; 0318-685318 (maandag en donderdag)

Inloop - Open kerk



Donderdag 28 juni is er in "Ons Huis" bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Donderdag 5 juli staat op het programma: de mislukte wapendropping, door B. Verduijn, donderdag 121 juli is er handenarbeid en spel. De deuren zijn open vanaf 9.30 uur en dan is de koffie en thee ook klaar. Iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Kerk Buurt

Regenboogviering



Op zondag 1 juli wordt voor de 10^e keer in Emmaüs een bijzondere viering gehouden in het kader van de jaarlijkse landelijke manifestatie Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Na 9 jaar roze vieringen nu een Regenboogviering. Bij de eerste roze viering gaf

Marijke van den Bosch in een interview in Ede Stad aan dat homo's en lesbische vrouwen vaak nog geen volwaardige plek kunnen hebben binnen de kerk. Gelukkig is er in 10 jaar veel ten goede veranderd. Er blijven echter gelovige gemeenschappen waar één en ander nog niet gemakkelijk ligt en er soms kille afwijzingen plaatsvinden. Vorig jaar sprak Ds. Anne-Marie van Briemen op de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Lang wist van Briemen zich geen raad met haar geartheid tot dat de liefde haar inhaalde. Ze vertelde op de synode dat toen ze bekend maakte verliefd te zijn op een vrouw felicities van gemeenteleden kreeg maar ook afwijzing. Plekken in de kerk bleven leeg, preekbeurten werden afgezegd en in een winkel werd haar de rug toegekeerd.

Vorig jaar kwam het boek 'De veilige kerk' uit. De schrijver John Lapré was betrokken bij een christelijke stichting. Hij had er een mooie tijd als spreker en schrijver maar liep er met een zwaar drukkend geheim rond, zijn homoseksualiteit. Toen hij er met iemand in vertrouwen over sprak werd dit doorverteld aan de directeur. Daardoor verloor hij er zijn baan, zijn kerk, zijn woonplek en zijn vrienden. Door zijn boek is hij deelgenoot geworden van meer pijnlijke verhalen van homoseksuelen. De rode draad is dat sommige kerken niet veilig genoeg zijn om voor je geartheid uit te komen. Er is soms een hardvochtige houding te vinden. Een reformatorische vrouw werd bij een supermarkt voor haar voeten gespogen omdat haar zoon uit de kast was gekomen en zij hem niet de deur had gewezen! Er zijn nogal wat homoseksuelen die zich volledig buiten spel voelen gezet. Velen kennen periodes van inktzwarte duisternis, voelen zich depressief en soms gedreven tot suïcide.

Naast een veilige kerk is het ook belangrijk dat er een veilig klimaat op school voor LHBT'ers is. Een mooi initiatief dit jaar was dat Christelijke Hogeschool Ede LHBT 'ers, wat staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender, duidelijk op de agenda van de school heeft gezet. Het taboe is er nog niet helemaal verdwenen maar studenten en docenten staan wel steeds meer open voor een gesprek. Er is een switch gemaakt van praten over LHBT naar praten met LHBT. Ook is er een speciaal lespakket ontwikkeld over seksuele diversiteit en gender.

Maatschappelijk is er ook nog wel winst te behalen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezing dit jaar werden twee lesbische vriendinnen in Cultura negatief aangesproken door een oudere meneer. Zij waren met hun buurvrouw van 77 jaar gekomen waarvoor zij mantelzorgers zijn. In een ingezonden brief in De Ede Post nam zij het voor hen op.

Een mooi gebaar zou ook zijn als op de Internationale Coming-Outdag de regenboogvlag bij het gemeentehuis zou wapperen. In 2016 werd een motie van GroenLinks/Progressief Ede met negentien tegen zeventien stemmen verworpen. Terug naar de vieringen in Emmaüs. In 2013 kwam er een mail binnen van een vrouw die naar een viering was geweest. Ze schreef het volgende: 'Gisteren was ik na een hele lange tijd weer eens in de kerk. Wetend dat het godsbeeld, zoals ik die in mijn geloofsopvoeding heb meegekregen niet klopt, lukte het me niet om God op een andere manier te ervaren dan de oordelende God. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik me een aantal jaren geleden heb laten uitschrijven. Omdat ik het verrassend vond dat in Ede een roze dienst werd gehouden besloot ik te gaan. Ik wil u laten weten dat het voor mij voelbaar was dat het geloof en het samenzijn daarom heen kan betekenen: het ervaren dat je goed bent en de troost die daarvanuit kan gaan. Niet oordelen maar bevestigen'.

In de viering zal Ds. Jan-Peter Prenger voorgaan. Medewerking zal worden verleend door het koor In Between o.l.v. Myra van der Jagt. Zij zullen o.a. het lied 'The Lord Bless you and keep you' van John Rutter ten gehore brengen. Er zal worden gecolleteerd voor Stichting Verscheurd. Verscheurd is een groep mensen die homoseksualiteit bespreekbaar wil maken binnen orthodoxe- en evangelische geloofsgemeenschappen. Verscheurd is ontstaan n.a.v. het boek Verscheurd van de Amerikaan Justin Lee. De mensen kennen de verscheurdheid m.b.t. homoseksua-

liteit uit eigen ervaringen binnen henzelf als wel hun familie en geloofsgemeenschappen. Aanvang van de dienst is 10.30 uur.

Arie de Niet

De nieuwe Klinkenberg

De verhuizing van de het kazerne terrein naar de Amsterdamseweg heeft op donderdag 24 mei plaatsgevonden. Het zijn drie prachtige gebouwen met balkons waar de bewoners heerlijk kunnen zitten.

Tijdens de eerste bijbelkring op dinsdagmiddag 5 juni hebben wij het over verhuizen gehad. Als voorbeeld lazen wij over Abram. Hij verhuisde met zijn gezin vanuit het verre noorden naar het land Kanaän. Aangekomen bij de stad Betel bouwde Abram een altaar. Hier mocht hij uitrusten en met God praten over zijn toekomst in de nieuwe omgeving. Wij hebben gesproken over de betekenis van de naam Betel, huis van God, en de namen van de gebouwen 'de Ginkel', 'de Roekel' en 'de Sijs-selt'. Dit zijn drie natuurgebieden die werden herkend en waar sommigen van ons hebben gewoond. Zo kwamen de gesprekken op gang. Bijzonder was het om te horen en te zien dat er bewoners zijn die hun bijbeltje, kruisbeeld of Maria beeldje een nieuw plekje hebben gegeven.

De kring zijn wij begonnen met luisteren naar het luiden van de bel van de Noorderkerk. Samen zongen wij mee met de gemeente van de Noorderkerk door middel van de CD 'Wij moeten Gode zingen'.

Wat zijn de appartementen met frisse kleuren ingericht met twee aparte kamers, een eigen keuken en doucheruimte. Het is wel wennen voor de bewoners en het verzorgend personeel.

Ongestoord hebben wij voor de eerste keer van de buurtkamer de 'Leeuwerik' gebruik kunnen maken.

De volgende bijbelkring is op dinsdagmiddag 19 juni om 15.00 uur in de buurtkamer de 'Populier' met ds. Marie-José Ebersson.

Dominee Peter 't Hoen

Verhuizing Toon Hermans Huis Ede



Het Toon Hermans Huis Ede is er voor wie geraakt wordt door kanker. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers hier terecht voor diverse vormen van ondersteuning. Het Toon Hermans Huis Ede is verhuisd van de Telefoonweg 124b naar de Hoflaan 2 in Ede. Vanaf dinsdag 12 juni is het inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door kanker gevestigd in De Open Hof. Op woensdag 30 mei ondertekenden Wijnand Rietman, voorzitter beheersraad De Open Hof, en Miranda Freriks, voorzitter van het Toon Hermans Huis Ede, de huurovereenkomst. verkocht wordt." Naarstig werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. "En het is gelukt! 1 juni zijn we verhuisd naar De Open Hof." In De Open Hof is bijna elke avond wat te doen. Er zijn vier verschillende bridgeclubs die er op maandag, woensdag en donderdag bridgen en een aantal van deze clubs geeft ook cursussen. Ook zijn er twee slankclubs, een schaakvereniging en een zangkoor gevestigd en worden er taalondersteuningscursussen en cursussen Engels en Frans gegeven. Ook wordt er door diverse verenigingen gebruik gemaakt van de zalen. Miranda Freriks: "Er is veel reuring in dit gebouw en dat vinden wij fijn. Wij huren drie ruimtes in De Open Hof. Een huiskamer, waar wij onze gasten kunnen ontvangen, een creatieve ruimte waar onze teken- en schilderclub aan het werk kan en de kinderen die Toon Tovenars Kinderinloop bezoeken welkom zijn en een kantoor. Ons koor Zingen voor je Leven mag in de kerk zingen en als wij een thema-avond organiseren, kunnen wij één van de zalen gebruiken. De grote parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden maakt het voor ons helemaal af. De eerste week van juni hebben we gebruikt om ons inloophuis dezelfde warme uitstraling te geven als aan de Telefoonweg. Vanaf dinsdag 12 juni zijn wij geopend."

De inloophuis momenten van het Toon Hermans Huis Ede zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur en elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op www.toonhermanshuisede.nl staan alle activiteiten vermeld. Voor informatie: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Ring Ede en privacy

Op 24 mei vond in De Brink te Bennekom de eerste bijeenkomst van de Ring Ede plaats. Per 1 mei zijn de 74 classes van de Protestantse Kerk opgegaan in elf nieuwe classes. De vroegere classis Ede vormt nu samen met de voormalige classes Apeldoorn, Harderwijk, Hattem en Nijkerk de nieuwe classis Veluwe. Vanaf 1 september zal ds. Wilbert van Iperen uit Barneveld in deze classis zijn aangesteld als classispredikant.

De vroegere classes - waaronder de voormalige classis Ede - zijn nu omgevormd tot **ringen van gemeenten**. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats, terwijl de nieuwe classes bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. Vrij vertaald: in de ring kunnen de plaatselijke gemeenten elkaar op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen.

De startbijeenkomst van de Ring Ede werd voorbereid door het bestuur van de werkgemeenschap van predikanten en het voormalig breed moderamen van de classis Ede, uitgenodigd waren voorzitters en scriba's; belangstellenden waren van harte welkom. Na de opening door ds. Verspuij moesten enkele besluiten over de opzet van de ring genomen worden. Een eerste vraag was of een stuurgroep de activiteiten van de Ring gaat coördineren of dat hiervoor jaarlijks een kerkenraad wordt aangewezen: er werd gekozen voor een stuurgroep. Hierin doen in ieder geval ds. Agnes Gilles (Bennekom) en ds. Gerben Westra (Ede) mee, er wordt gezocht naar aanvulling met nog enkele leden.

De tweede vraag ging over de verkiezingsregeling m.b.t. de afvaardiging van vier ambtsdragers naar de classis Veluwe: een verkiezingsvergadering (waar elke kerkenraad één stem heeft) of via schriftelijke stemming? Men koos voor de eerste optie.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van een zeer actueel onderwerp, namelijk de gevolgen van de invoering van de **nieuwe privacywetgeving** per 25 mei. Bert de Jong (bureau ProjectPerfect te Amersfoort) gaf een zeer heldere presentatie over de impact die deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook voor de kerken heeft. Elke kerkenraad moet een privacyreglement opstellen (gelukkig is er een model beschikbaar), uiteraard moet dit goed met de gemeente gecommuniceerd worden. Er zijn heel veel praktische vragen die aandacht verdienen: hoe zit het met foto's op de website, noemen van namen van gemeenteleden in voorbeden, uitzenden van kerkdiensten via internet, hoe te handelen bij een datalek, medegebruik van e-mailadres door gezinslid van kerkenraadslid (niet doen!), verwijderen van vertrouwelijke informatie bij afscheid van een kerkenraadslid, enz. enz.

De gevolgen voor de kerken zijn nog niet geheel duidelijk, er worden vanuit de landelijke kerken nog steeds gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over eventuele aanpassing van de regels, maar dat is zeker geen reden voor de kerkenraden om achterover te leunen. De presentatie van dhr. De Jong zal toegestuurd worden aan de scriba's van de (wijk)kerkenraden.

Henny Dolstra (voormalig actuaire protestantse classis Ede)

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Gezamenlijke diensten

Vanaf zondag 8 juli vieren we weer een aantal zondagen in LuTa-No-verband. Mooi dat dat ook dit jaar weer doorgaat! Let op tijden en plaatsen - zie het kerkblad.

Vakantie

Vanaf 27 juni ben ik weer thuis en herneem het 'dienstwerk'. Op het moment van schrijven verblijf ik in het oosten van de USA, te weten in Albany, hoofdstad van de staat New York. De stad is ooit gesticht door Nederlanders, die er handel dreven in beverpelzen. Eind 17^e eeuw noemden ze de stad dus maar Nieuw-Beverwijk. In het hoofdartikel geef ik een aantal indrukken van stad en land.

Intussen: wie op vakantie gaat - een goede tijd gewenst! Kom uitgerust en welbehouden weerom.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Nieuwe ontdekkingen in de zomerperiode....

*De mensen om ons heen
zijn ons door God gegeven
om samen mee te leven,
want niemand leeft alleen.*

Hoe vaak merk ik niet in gesprekken met mensen, dat zij zo blij zijn als er mensen om hen heen zijn die er zijn. Gewoon er zijn. Die in vele moeilijke vragen ook niet het goede antwoord weten, die meebidden in en juist om alle ellende die er is. Die vaak zelf denken dat het niet meer dan normaal is wat zij doen. Maar die juist daarin van onschatbare waarde blijken voor de mensen om hen heen.

Door God gegeven, zegt dit liedje.

Zo waardevol, als je zo naar elkaar kunt/ leert kijken.....

Elkaar als geschenk zien is elke vanzelfsprekendheid voorbij.

Dat merkt mw. Kisters, die nu in het hospice verblijft. We wensen haar Gods nabijheid toe. In familie en diep van binnen.

Oude mensen zouden ontdekkingsreizigers moeten zijn. Hier en daar hebben geen belang We moeten roerloos zijn en toch blijven bewegen Naar een andere intensiteit toe Voor een diepere eenheid, een inniger vereniging

Door de duistere koude en de lege verlatenheid, De kreet van de golf, van de wind, de wijde wateren Van de stormvogel en de bruinvis. In mijn einde is mijn aanvang. T.S. Eliot,

De kracht van ouder worden.

Naast de kracht van jong worden:

*Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen,
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast.
Houd je aan regels, volg je eigen zinnen,
laat die hand maar los of pak er juist een vast.*

*Wees niet bang voor al te grote dromen,
ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen die je hebt voorgenomen,
het mooiste overkomt je het minste is bedacht.*

*Wees niet bang voor wat ze van je vinden,
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden,
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.*

*Wees niet bang, je bent een van de velen,
tegelijk is er maar een als jij,
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij. Freek de Jonge*

Eeuwfeestdienst

Op 1 juli is er een bijzondere dienst. Reden: het orgel staat 100 jaar in de Noorderkerk! Hoe kan het anders dan dat muziek centraal staat. Verschillende mensen verlenen muzikale medewerking. In deze dienst vieren we ook de dienst van de Tafel.

*Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me al;
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart. (Teresa van Avila)*

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

In memoriam mw. Tiny Vlug- Koopman



Het boekje over Singapore, de stad waar haar kleindochter verblijft, lag op haar nachtkastje.

Een mooi beeld voor een betrokken mens. Wat ver is, kan nauw aan je hart zijn.

Van jongs af aan lag haar kracht in het uitstippelen van routes, begaanbare wegen. Thuis, bij haar gezin, waar zij als middelpunt alles wist te

regelen. De vaardigheid daarvan trok ook ruimere kringen toen ze ouder werd. Fietsclub, bridge, in de kerk, rondje toeristisch toeren met kinderen en familie: ze wist de weg en gaf hem aan. Die kant moet het op.

Ook in haar geloof wist zij dat te vertalen: *wentel je weg op de Heer*, dat was de tekst die vanuit haar binnenste naar buiten kwam in het hospice.

Beeld van een mensenkind dat zich ontwikkelt en dat groeit. Net als de natuur, die zozeer haar hart had dat ze in een stoel door de paarse bloemenpracht van de tuin gedragen werd.

Een keerzijde was er ook. De bloem die centraal stond in de dankdienst voor haar leven had paarse bloemblaadjes als vormgeving van leven met veel schakeringen. Geen mens, geen kind hetzelfde. Maar de bloem was ook gemaakt van steen. Als teken van het feit dat een mens soms ook, uit onmacht om verdriet om een kind, als teken van gemis van een partner, als moeite om om te gaan met de vraag of je alles wel goed doet vast kan komen te zitten. Hoe graag zou je haar toewensen dat ze wat meer mocht opengaan en genieten van alle verbondenheid. Een steen van je hart.....

En toch....Ook aan het eind van haar leven ontvouwde zich een weg voor haar. In kleine, waardevolle dingen besloten zoals het bidden met haar kleindochter, praten over God die vergeeft met een schoondochter. Al die tekenen van verbondenheid, het bellen elke week met geliefde mensen, het praten over politiek en het bidden bij onmacht hebben haar daar vast bij geholpen en op een bevrijdende weg gezet.

Ze zei het: Ja. Ik ga. Mooi, hè? Amen.

Een beeld dat zelfs een steen voor een graf doet weggrollen.....

Het was met alle familie erbij een bijzondere afscheidsdienst. Achterkleinkinderen die erbij waren met hun eigen onbevangenheid kleurden het afscheid troostvol en goed. Dankbaarheid om mens en God overheerste. Hoe goed als een mens zich mag herkennen in de warme gloed van liefde.

Door de techniek was er verbinding met overzee.

Door de liefde zal er verbondenheid blijven bestaan, dwars door de dood heen.

De kleine paarse hartjes die komen uit de bloem op haar graf hebben een spiegeltje als keerzijde. Die zegen van herkenning en je verbonden weten wens ik heel haar mooie familie toe!

Caroline Oosterveen

Zondag 1 juli 2018 feestdienst in de Noorderkerk

Een eeuw geleden werd het Ypma-orgel (1882) in de Noorderkerk in Ede geplaatst vanuit de R.K. St. Corneliuskerk te Limmen (NH). De kerk die kortgeleden getroffen werd door een grote brand.

Deze gebeurtenis willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De kerkdienst op zondag 1 juli die om 10.00 uur begint zal dan ook een feestelijk karakter hebben. Er zullen muzikanten meewerken die in de loop der tijd hebben meegewerkt aan de diensten of mensen die bekend zijn in de kerk.

Er is in de dienst ook Heilig Avondmaal zodat tijdens de deling ook muziek gemaakt kan worden. Caroline Oosterveen zal voorgaan en het thema feest/100 jaar/muziek uitwerken.

Zoals u ziet wordt het een zeer feestelijk geheel voor en met onze eeuweling. Het orgel dat ook na de verkoop van de kerk in 2011 behouden is gebleven voor het gebouw (met dank aan de heer Berry Peereboom). Wij genieten nog wekelijks van haar fraaie klanken en hopen dat nog een tijd te mogen doen. Volgens sommige bronnen zou het orgel pas in 1921 in de kerk zijn geplaatst (het is niet helemaal duidelijk), mocht dat zo zijn dan hebben we over 3 jaar nog een feestje! U bent allemaal van harte uitgenodigd om deze feestdienst bij te wonen/mee te maken.

Johan van Markesteijn

Wijkkerkenraad Noord op 5 juni 2018

Dolf Smits opent met 'Luisteren'. Tijdens het meditatief moment wordt stilgestaan bij 'Begravenissen'. De AVG Privacy wetgeving wordt serieus genomen. Ons diaconale project 'Johanniter opvang' loopt tot 31 december 2018. Komend najaar krijgen de 6 wijkkerkenraden bezoek voor nader inzicht in de financiële situatie van de PGE. De landelijke Pastorale dag was inspirerend. In juli en augustus komt de kerkenraad niet bijeen. De bijeenkomst wordt besloten met 'Vakantie'; van geen tijd naar alle tijd.

Sander van Voorst

Inloopuitje op 31 mei 2018

Onder leiding van Peter de Jong gingen 2 busjes, 2 auto's en een fiets aan bij het Kijk en luister museum, boerderij Hoekelum en Manege zonder drempels. Het ontstaan van de grammofoon, de lunch en het paardenparadijs zullen ons beslist heugen. Zo blijkt de ontwikkeling van instrumenten vroeger heel kundig en tijdrovend geweest, de maaltijd van alle tijden en de heling met paarden iets van onze tijd. In ieder geval is iets ontwikkelen tijdloos en zonder paarden geen manege. We hebben ons vermaakt.

Sander van Voorst

HASKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkhaskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Wijk

Vandaag, vrijdag 15 juni, kregen we het verdrietige bericht dat woensdag 13 juni jl. geheel onverwacht mevrouw Roelie Blaak - Lenten is overleden op 81-jarige leeftijd. Wat een slag voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Roelie was altijd heel actief, elke dag, als het weer dit toeliet, op de fiets naar Wicherumloo waar haar man Aaldert woont, ook daar deed ze allerlei vrijwilligerswerk en kookte ze regelmatig voor de groep. In de zondagse dienst mochten wij haar ook regelmatig begroeten en natuurlijk kennen we haar prachtige schilderwerkjes op de verjaardagskaarten waar we allemaal jaarlijks mee verrast worden. Maandag 18 juni is de afscheidsdienst gehouden in de Beatrixkerk in Ede waarna Roelie in besloten kring is begraven. Wij wensen Aaldert, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte nu zij zonder hun zo geliefde Roelie verder moeten, wij bidden God of Hij jullie zeer nabij wil zijn.

Als alles volgens plan is verlopen is Arend Peelen gisteren weer thuis gekomen vanuit Norschoten. Jan Hardeman mag ook thuis verder herstellen van alles wat hij in de afgelopen maanden moest ondergaan. De situatie van meneer Riezebos is erg zorgelijk. Wij wensen jullie allen veel sterkte ook voor hen van wie de namen niet genoemd zijn en voor wie het leven door zorg, verdriet, ziekte of afnemende krachten moeilijk is.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Catechisatie seizoen afgesloten



Vrijdag 8 juni hebben we het seizoen met een uitstap afgesloten. We zijn naar een Escaperoom in Arnhem geweest. Eerst patat en een snack gegeten en daarna proberen te ontsnappen uit de Escaperoom. Dat

laatste is niet gelukt, maar we hebben een heel gezellige avond met elkaar gehad. Mooi om te ervaren, hoe de jongeren met elkaar omgaan, ook al was het een tijdje geleden dat ze elkaar hadden gezien.

Op de foto is de groep te zien waar we God dankbaar voor zijn. We zien uit naar het volgende seizoen!

De leiding

Overstapdienst op zondag 1 juli om 10:00 uur in de kerk

Estelle Waaijbergen neemt afscheid van de Kindernevendienst. We verwelkomen haar in de kerkzaal, ook gaan we een door haar zelf gekozen lied zingen. Deze dienst zal worden geleid door Ds. Volgenant. Na afloop kan er worden nagepraat en is er koffie, thee en fris. Als er nog vragen zijn dan horen we dit graag.

Hartelijke groeten van Henny en Nicoline

Senioren

Op D.V. 6 juli hopen we met de senioren naar "de levenstuinen van Groot Honschoten" te gaan. We vertrekken om half 10 vanaf de kerk en beginnen daar met een kopje koffie. Aansluitend willen we gaan lunchen in restaurant de Hangar. Als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Janny en Elly. Wel graag voor 2 juli i.v.m. reserveren.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes



24 juni - Alles komt goed

Vorige week was Job boos op God. Hij vond dat hij het beter wist en dat hij het anders had gedaan als hij God was. Maar na een gesprek met God zag Job dat dit niet juist was. Daarvan had hij spijt. Dat zei hij eerlijk tegen God. Hij trok zijn woorden terug. God was daar blij mee. Hij zei dat Hij veel van Job houdt en liet dat ook zien. Dat gebeurde op drie manieren. Eerst kreeg Job zelf vergeving. Daarna offerde Job samen

met zijn vrienden, die ook grote fouten hadden gemaakt, een aantal jonge stieren en rammen zodat zij ook vergeving kregen voor wat ze gedaan hebben. En als derde kreeg Job kinderen en heel veel dieren van God. De ellende en ziekte waren nu voorbij. Job was veel gelukkiger dan voor dat hij alles kwijt raakte en ziek werd.



1 juli - Gods liefde is het geheim

Waarom smaakt de ene appeltaart anders dan de andere? Natuurlijk zitten in beiden deeg en appels, maar het maakt uit welke appels er gebruikt worden. En iedere bakker voegt aan zijn of haar taart iets anders toe, bijvoorbeeld rozijnen, kleine stukjes abrikoos of een klein beetje kruiden. En vaak willen ze niet precies zeggen wat, want hun recept is geheim.

Paulus zegt dat God de Vader altijd al een plan heeft gehad. Hij houdt van zijn schepping, van de mensen. Daaraan verandert niet. Hij laat ons nooit vallen. Ook niet als iemand weinig van Hem wilde weten. Hoe God aan zijn plan werkt, zien en begrijpen wij niet precies. Daar is het te wonderlijk voor. Maar Jezus is gekomen en gestorven voor ons. Door hem mogen we Gods kinderen zijn.



8 juli - Gods liefde brengt ons samen
Paulus vindt het belangrijk dat de Efeziërs Jezus steeds beter leren kennen. Dat ze steeds beter begrijpen wat Hij ons wilde leren over zichzelf en over de manier waarop wij iedere dag geloven. Natuurlijk zijn bijbel lezen en bidden belangrijk. Als je dat doet, ontdek je dat het veel fijner is om dat samen te doen en erover te praten. In de kerk doen we dat ook. Daar komen we samen om naar

het verhaal van God te luisteren en samen te zingen. Je kunt elkaar helpen om gehoorzaam te zijn aan Jezus. Dit is alleen op zondag, maar je kunt ook elkaar helpen als je op school zit of aan het spelen of sporten bent.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

24-06 Nicoline en Anouska
01-07 Alice en Lisa
08-07 Marike en Djoerd
15-07 Erica en Hennie

WIJGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong Proosdijweg 33 6714AK Ede Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail:
scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf Proosda Beatitudinum

In deze weken raakt mijn bureau stukje bij beetje weer wat leger. De ene taakgroep na de andere rondt het werk af om een paar maanden rust te nemen. De 'zomerstop' is voor mij vaak een tijd van balans opmaken, terugblikken en vooruitkijken. Het is de tijd waarin er soms net wat meer tijd is voor bezoekwerk, maar ook moeten er veel voorbereidingen getroffen worden voor het nieuwe seizoen. De overstappers (de 12 jarigen) moeten worden bezocht. Gesprekken met eventuele nieuwe ambtsdragers gevoerd. Het jaarthema moet uitgewerkt en gepland, de diensten gepland (wanneer doen we wat?) en nieuwe kringen lijken te ontstaan (!).

Wat is mijn rol in die hele gemeente? Hoe 'smeer ik mij over al die lagen, al die groepen en al die leden uit'? Daarbij komt dat ik vanaf september in het kader van de permanente educatie een 2-jarige opleiding (een missionaire specialisatie) ga volgen, wat ook de nodige tijd zal vragen. Op dit moment weet ik nog niet precies hoe de agenda er grofweg in het komende seizoen uit zal zien. Maar ik ben blij dat ik in die dingen niet helemaal alleen en zelf keuzes hoeft te maken, maar me ook gesteund weet door de kerkenraad die met mij nadenkt over wat wijs is zowel voor de gemeente als voor mij.

Over die missionaire opleiding hoort u later vast nog meer. De voltallige kerkenraad wordt in ieder geval geacht ook een zaterdag aanwezig te zijn, dus dat klinkt veelbelovend...!

Ook al vliegt de tijd, ik werk nog ruim een maand voordat Maarten en ik op vakantie gaan, ik zeg dus nog geen gedag - er zijn nog een aantal diensten waarop ik u wellicht nog zie.

Wel vanaf deze plaats opnieuw een hartelijke groet aan allen, met name hen die om wat voor reden dan ook de deur niet uit kunnen of zich niet in orde voelen.

Kracht en alle goeds toegewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

P.S. Ook al ligt er veel 'stil' deze maanden in de kerk, het Pastorale Team is natuurlijk gewoon actief. Als er dingen zijn die het Pastoraat moet weten kunt u gewoon net als altijd een briefje in de kist doen die daarvoor in de hal van de kerk staat, of Nettie of Breus bellen, als meldpunten voor het pastoraat. Soms vraagt iemand mij bezorgd of ik ergens van op de hoogte ben... Als u daar aan twijfelt, meld het dan vooral aan Nettie en Breus - zij zorgen wel dat ik of Netta op de hoogte gesteld worden. Beter dat iets twee keer gemeld wordt, in plaats van niet... Het is goed om voor elkaar te zorgen!

Zomerzangavonddiensten Beatrixkerk

Evenals vorig jaar zullen er ook deze zomer weer zomerzangavonddiensten worden gehouden. De 1e is op zondag 24 juni, aanvang 19.00 uur. De voorganger in deze dienst is onze eigen wijkpredikant ds. de Jong. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Yes uit Oosterbeek o.l.v. dirigent Klaas Hoefnagel. De andere data om te onthouden zijn: Zondag 29 juli, muziekgroep Beatrixkerk Zondag 26 augustus, gelegenheidskoor Beatrixkerk zondag 23 september, By Grace gospelkoor uit Bennekom o.l.v. Marleen van der Kolk

Beatrixkerk Jaarthema 2018/2019 "Aan tafel!"

- 1) 16 september (startdienst) Aan tafel! Lukas 14:12-24
- 2) 14 oktober Aan tafel! Het nieuwe leven begint met een maaltijd Handelingen 16:19-34
- 3) 25 november Aan tafel met Jakob en Ezau Genesis 25:24-34
- 4) 9 december (2° advent, Populus Sion) Aan tafel voor de kerstmaaltijd...Lukas 1:39-56
- 5) 6 januari (HA) (Epifanie) Een wonderlijke maaltijd in de bergen...Exodus 24 (vers 11)
- 6) 17 februari Een feestmaaltijd... ?! Daniel 5
- 7) 10 maart (1° zondag 40 dagen tijd: invocabit) Met Jezus aan tafel...Lukas 7:36-50
- 8) 31 maart (HA) (4° zondag 40 dgn tijd: laetare) Opnieuw een tafel en een berg... Jesaja 25:6-8
(in april niet: want twee keer in maart, + in april is de Goede Week)
- 9) 12 mei (HA) (zondag Jubilate) Aan tafel! Maar... moet ik dát eten?! Handelingen 11:1-18
- 10) 23 juni Aan tafel op een bruiloft...! Openbaring 19:1-10

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese. Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur,
hans.breunese@gmail.com

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-ede.nl

Vanuit de wijkkerkenraad

Na opening en gebed op de wijkkerkenraad van 4 juni jl. werden de volgende onderwerpen besproken;
Voortgang nieuwe predikant, stand van zaken interim predikant, opdracht beroepscommissie, gemeenteavond van 25 juni a.s., start nieuwe seizoen, de startzondag en mededelingen vanuit de diverse werkgroepen.
De vergadering werd besloten met onderstaand gedicht.

Betty Pluimers, scriba

HIJ ZIET HET ZO

*Als u de ander tegenkomt, de ander
Die iets vindt, iets denkt, iets doet
Wat u maar moeilijk kunt aanvaarden
Wees dan niet bevreesd, zeg ik
Wees niet terughoudend en wantrouwig
Zelfs niet een heel klein beetje op uw hoede
Daar is beslist geen reden voor
Eenmaal samen aan tafel
Of wandelend over een zanderig pad
Zult u merken dat u zonder strijd
Uw eigen inzicht overeind mag houden
U blijft wie u bent, raak niets kwijt
Krijgt er alleen een visie bij
Om over na te denken op een stil moment
Wees niet benauwd, zeg ik
Erken de verschillen, die zijn er nu eenmaal
In de wereld die ik schiep; als iedereen
Hetzelfde was, wie zou zich dan nog verwonderen
Verwonder u, toon nieuwsgierigheid
Nader elkaar, praat met elkaar, praat, praat*

*En houd op met praten
Getweeën door één deur, waarheid
Naast waarheid, mens naast mens
Moet geen punt zijn, gaat vast goed
Geloof mij maar*

(Uit het ouderlingenblad van april 2018, Robert Grijsen)

**KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS
SAMENWERKENDE KERKEN**

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943 J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Eerste indruk gemeentebijeenkomst 3 juni

Tijdens de CoRavergadering op 5 juni hebben we de inbreng van de gemeentebijeenkomst besproken. Eén ding is duidelijk als we alle 'geeltjes' naast elkaar leggen. Verbonden is voor iedereen op dit moment een heel belangrijke kernwaarde. We willen graag dingen samendoen. Vooral ook kleine dingen. Natuurlijk doen we dat ook al: koor, zondagse soep, eetgroep, koffiedrinken, gesprekskringen, inloopochtend. Ook de huiskameravonden worden gewaardeerd. Maar er worden ook nieuwe activiteiten genoemd: bespreken van de zondagviering, samen naar de film. In de afgelopen jaren zijn diverse vergelijkbare nieuwe activiteiten succesvol gestart. Onlangs nog een nieuwe leeskring. En op 16 september zal er weer een startzondag zijn, ook dat hebben jullie genoemd.

Er zijn nog meer goede ideeën: van het organiseren van een activiteit in het nieuwe ontmoetingscentrum in de Stadspoort en het maken van een 'klussenbord' voor in de hal tot een smoelenboek dat herkenning en gespreksstof biedt. Met dat laatste is de werkgroep Communicatie al aan de slag.

Samenvattend kunnen we concluderen dat onze kernwaarden nog goed passen bij Emmaüs, maar dat de nadruk meer op verbondenheid mag liggen. En dat iedereen daar graag een steentje aan bij wil dragen.

Jongerenreis?

In de afgelopen jaren ben ik twee keer op reis geweest met een groep jongeren. Eén keer naar Brazilië en één keer naar Zuid-Afrika, beide keren naar een project van Kerk in Actie. Het waren reizen die verder gingen dan zomaar een vakantie. Er ging een traject van voorbereidingsbijeenkomsten, acties om geld in te zamelen voor de reis én voor het desbetreffende project, kerkdiensten en trainingen aan vooraf en dat betekende dat de jongeren er best veel tijd aan hebben besteed. Ook na de reis bleven ze acties organiseren voor het project. Het doel van de reis was niet om bijvoorbeeld een school te verven, maar vooral om kennis te maken met de projecten en om in gesprek te komen met de lokale bevolking. En als er dan op dat moment iets gedaan kon worden, deden we van harte mee. Het was tegelijkertijd zo dat we graag wilden dat het niet alleen een reis van jongeren was, maar dat de hele gemeente betrokken werd bij het project en bij de reis. Dat gebeurde door onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden, uitleg en info via kerkdiensten, website en andere sociale media. We wilden het graag zo interactief mogelijk doen. Nou lijkt het mij leuk om ook zo'n project met de jongeren van de Emmaüs en met de Emmaüs in zijn geheel te doen! Dienst aan de Wereld heeft haar medewerking al toegezegd, door aandacht te willen schenken

aan en te willen collecteren voor het project dat de jongeren uitkiezen. Want dat project is niet iets dat al is bedacht, maar wat we met elkaar gaan zoeken: een project dat past bij de interesses van de groep. Natuurlijk is ook nog niet bekend wanneer de reis precies is: dat hangt af van onze mogelijkheden, maar zeker ook van de mogelijkheden van de buitenlandse partner. Al met al staan we dus nog helemaal aan het begin van het traject. Het staat of valt natuurlijk met het aantal jongeren dat mee zou willen gaan. En ik begrijp natuurlijk dat het ook wel allerlei vragen kan oproepen: moet je Emmaüsgangers zijn of vaak in de kerk komen, hoe zou zo'n reis er dan uit zien, welke avonden komen we bij elkaar, wie gaan er mee, moet je meteen beslissen of je mee gaat of kan dat later ook nog, gaan we in de zomer of met kerst en oud en nieuw. Nou ja, vragen genoeg denk ik.

Voorlopig kan ik alleen zeggen dat de reis wel vanuit de Emmaüs georganiseerd wordt, maar dat je niet per se lid hoeft te zijn en dat het ook echt geen voorwaarde is dat je met regelmaat naar de kerk komt. Wat ook zou kunnen is dat je je zoon, je kleindochter of een vriend of vriendin vraagt om mee te gaan. Je hoeft ook niet meteen te beslissen of je mee gaat, dat komt wel in het najaar. En verder kan ik niet veel meer doen dan uitleggen hoe de reizen er in het verleden hebben uitgezien en wat we gedaan hebben. Beide keren was het heel verschillend en 'onze' reis zal vast ook weer heel anders worden! Als je wilt, kun je alvast wat verslagen van de vorige reizen lezen:

<http://zeistnaarzuidafrika.waarbenijj.nu/> of
<http://achterhoekiscomin.reismee.nl>

Op zondag 8 juli, om 20.00 uur in Emmaüs zou ik graag van alles willen vertellen over de afgelopen reizen. En ik ga proberen ook een paar jongeren die op een reis zijn mee geweest te vragen aanwezig te zijn, zodat zij hun verhaal kunnen doen en jullie allerlei vragen aan hen kunnen stellen.

Er zitten wel een paar voorwaarden aan: je moet goed gemotiveerd worden/raken en in ieder geval 17 jaar zijn op het moment dat we op reis gaan. Omdat we nog helemaal aan het begin staan, zal de reis niet voor de zomer van 2019 plaatsvinden. Als je er meer over wilt weten en op 8 juli wilt komen: graag aanmelden vóór 1 juli (jpcprenger@gmail.com of een appje naar 0613848477).

Jan-Peter Prenger

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-edede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-edede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à € 1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede