



2 Korinthe 9

Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: 'Achaje is vorig jaar al begonnen.' Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: 'Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.' God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

In de Beatrixkerk zullen we ons in het komende seizoen gaan bezighouden met het thema 'aan tafel!'. Veel Nederlanders zullen dan aan een gevlugelde uitspraak van een prime-time talkshow denken - maar in de kerk denken we daarbij misschien toch meer aan de tafel van de Heer. En trouwens, hebben die beide tafels, die van de talkshow en de liturgische tafel - met elkaar te maken? Boeiende vragen - en genoeg stof voor een heel seizoen. Nadenkend over de tafel en de gaven, komt ook de rol van de gaven in de dienst weer naar boven. Die collecte, is dat niet een plat, noodzakelijk gebeuren omdat er nu eenmaal 'onkosten zijn die bestreden moeten worden'? Paulus wijdt er een heel hoofdstuk aan - en de beroemde collecte voor de moedergemeente in Jeruzalem doet vermoeden dat er méér aan de hand is, en de inzameling van de gaven met méér te maken heeft. Bij de Algemene Kerkenraad spreken we in deze tijd ook weer uitvoerig over de financiën. Hoe staan we er (financieel) voor als gemeente? Wat is verantwoord beleid? Welke lijnen lopen er aan de inkomstenkant, en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Pittige vragen waarvan het goed is om er samen over in gesprek te zijn. Paulus gaat er ook diep op in en leert de gemeente van Korinthe (en ons) de 'geestelijke kant' van dat 'aardse slijk' te zien.

Korinthe was een grote en welvarende Griekse havenstad. Kosmopolitisch en de thuisbasis van een breed palet aan religieuze en filosofische bewegingen. Ook was Korinthe een tegenhanger van Athene (het intellectuele centrum). Korinthe had het imago van een stad met losse zeden. Een stad waar alles te koop was, ook lichamen...

Paulus schrijft zijn brief vanuit Efeze, waarschijnlijk in de lente van het jaar 54. In de jaren 49-51 heeft Paulus voor het eerst Korinthe bezocht en hij verbleef er toen 18 maanden. De gemeente kwam samen in het huis van een zekere Titius Justus, die belangrijke contacten in de synagoge had en daarnaast woonde.

In hoofdstuk 9 schrijft Paulus over de collecte voor de armen in Jeruzalem, waar de moedergemeente is. Er is Paulus veel aan gelegen de collecte tot een 'succes' te laten zijn, om daarmee de gemeenschap der heiligen te ondersteunen. Een gemeenschap die bestond uit joden-christenen en heiden-christenen. Mensen waar tot voor kort, of 'tot voor Christus' nog een diepe kloof tussen gaapte.

Maar er is nog iets anders. Met zowel geven als ontvangen wordt God gediend. Wij kennen de uitspraak: het is zaliger te geven dan te ontvangen, maar vanuit dit hoofdstuk gezien is dat onjuist. Zowel het geven als het ontvangen is zalig en beide houden de lof aan God gaande.

Zorgen voor elkaar is een uiting van dankbaarheid en het nieuwe leven in Christus. Daarom heeft de collecte een wezenlijke functie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een kerkdienst zonder collecte is geen kerkdienst. In de collecte geef je door, wat je eerst ontvangen hebt. Juist die dimensie is wezenlijk bij de viering aan de Tafel van de Heer.

Hier blijkt ook op het diepste dat gever en ontvanger naast elkaar staan, niet boven elkaar. Beide delen in Gods zegen. Samen vormen zij/wij lichaam van Christus. Gever en ontvanger vullen elkaar aan.

SCHRIFTFLEZEN

Zondag 15 juli Marcus 6: 6b-13: de uitzending van de 12 leerlingen

De leerlingen worden geroepen om op weg te gaan. Ze krijgen geen opdracht mee - ja, de opdracht om weinig spullen mee te nemen en wanneer je niet welkom bent, of als mensen niet willen luisteren: ga dan verder. Als ze onderweg zijn roepen ze mensen op om tot inkeer te komen, drijven ze demonen uit en genezen vele zieken. Het is best een spannende vraag aan onszelf: Wat zouden ze tegen ons zeggen? Waar zouden we van tot inkeer moeten komen? Welke demonen, (tijd)geesten, zouden moeten worden uitgedreven? En aan welke ziektes lijden wij?

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 15	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt	do. 26	Rechters 1:1-21	Veroveringen
ma. 16	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid	vr. 27	Rechters 1:22-36	Strijd
di. 17	Psalm 14	Dwaasheid	za. 28	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
wo. 18	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade	zo. 29	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
do. 19	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft	ma. 30	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
vr. 20	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden	di. 31	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?
za. 21	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht	<i>Augustus</i>		
zo. 22	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop	wo. 1	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
ma. 23	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte	do. 2	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
di. 24	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak	vr. 3	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
wo. 25	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende	za. 4	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst

Prachtig zijn de beelden die Paulus gebruikt van zaaien en oogsten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. De apostel roept op tot ruimhartigheid. Tot zaaien met een royale maat. God geeft het zaad en Hij zal het ook laten ontkiemen. Uit alle woorden spreekt een groot vertrouwen. God zal het doen gelukken. Als wij zó geven én ontvangen, wordt het tot een loflied voor God. In dat loflied worden mens en medemens aan elkaar verbonden, in het lichaam van Christus.

Dat was toen zo, in Jeruzalem en Korinthe, en mag nog zo zijn, in Ede en daarbuiten. Wij mogen ons laten voeden door God, van Hem ontvangen wij, en mogen wij doorgeven. De HEER zegene u en uw gave, in de gemeente, tot heil van Ede.

Ds. T.P. de Jong

Zondag 22 juli Marcus 6: 30-34

Over Jezus en de leerlingen die even willen uitrusten en de boot nemen naar een rustige plek. Maar daar aangekomen blijken ineens al heel veel mensen te zijn die leken op schapen zonder herder. Jezus is met ontferming bewogen en in plaats van de boot te draaien, gaat hij door met onderwijzen. Wanneer heb je 'recht' op vakantie, heb je recht op vrije tijd, tijd om op te ademen en tot rust te komen en wanneer luister je naar de roep van hen die iets van jou nodig hebben. Wanneer ga je maar door en wanneer maak je pas op de plaats. Leuke vraag, zo midden in de vakantie!

Zondag 29 juli Marcus 6: 45-52

Jezus stuurt de leerlingen weg om naar de andere kant te roeien, maar er is meer tegenwind dan ze aankunnen: een storm op het meer. Het is een metafoor van hoe het in het leven kan gaan. Soms gaat het je voor de wind, soms is er wat tegenwind, en soms bevind je je ineens in een storm.. En juist dan komen de vragen: hoe kom je vooruit, halen we wel de overkant? Zullen we niet teruggeblazen worden? Hoe logisch om dan niet meer te kunnen zien dat er iemand is die naar je toekomt en je zou willen helpen. Hoe snel houd je niet de boot af.. Het zal wel niet waar zijn, het kan niet anders zijn dan een spook. Maar zou er niet meer God zijn die met je meegaat dan je denkt? Ja, soms moet je dan wel op een ander been gezet worden en op een nieuwe manier zien.

ds. J.P. Prenger

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
11	27 juli	5, 12 en 19 augustus
12	17 augustus	26 augustus, 2 en 9 september

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is wegens vakantie gesloten van 15 augustus t/m 5 september 2018.

De verzending van collectebonnen kan hierdoor vertraging oplopen.

ZWO-collecte 15 juli 2018: Rabbi's voor mensenrechten - Israël



Juist vanuit de Joodse waarden van recht en gelijkheid is het nodig om op te komen voor de rechten van alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden. Dat is het uitgangspunt van de beweging Rabbis for Human Rights (Rabbi's voor mensenrechten).

Rabbis for Human Rights willen de traditionele zorg voor vreemdelingen en zwakkeren in de samenleving effectief stem geven in de Joods-Israëliëse gemeenschap. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor de beweging. Zo hebben ze een onderwijsprogramma voor dialoog binnen en tussen religies op scholen en universiteiten en militaire vooropleidingen voor dienstplichtigen. Ze steunen de samenwerking tussen arme Palestijnen en Russisch-Joodse immigranten in Wadi Ara waar de mensen samen werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Ook hebben ze een mensenrechtenprogramma in de Palestijnse gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem).

Voor Kerk in Actie is het werk van Rabbi's for Human Rights een heel goed voorbeeld van het noodzakelijke bouwen aan bruggen tussen de Israëlische en de Palestijnse gemeenschappen.

Van harte aanbevolen!

ZWO-collecte 22 juli 2018: Goede predikanten opleiden - Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

Kerkdiensten

Zondag 15 juli

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur dienst in Lutherse kerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. O. Doorn, Nijkerk

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur dienst in Lutherse kerk

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. K. Santing, Ede

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. Y. Voorhaar

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur ds. L.C. Manuputty

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling

14:30 uur mevr. W. Schouten,
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur mevr. D.M. Rietveld-Hup

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dhr. M. Tax

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 14 juli

19:30 uur ds. L. Kruimer

Zondag 22 juli

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. M. Boon, Austerlitz

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. G. van Belzen, Leusden

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur dienst in Noorderkerk

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. E.S.A. van Buuren,
Rheden

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. N. Boonstra

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur geen viering

Evang. Lutherse Kerk:

10:00 uur dienst in Noorderkerk

Hartenberg:

10:00 uur ds. W.J. Bakker,
Nieuweroord

14:30 uur dhr. J. van Riessen jr,
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur mevr. A. van Engeland -
met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.W. Inia - Pley

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 21 juli

19:30 uur ds. J.E. de Groot

Zondag 29 juli

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur dienst in Taborkerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. P. 't Hoen

19.00 uur ZomerZangavond Prot.

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaus:

10:30 uur dhr. R. van der Linden

Evang. Lutherse Kerk:

10:00 uur dienst in Taborkerk

Hartenberg:

10:00 uur mevr. C. de Peuter

14:30 uur dhr. J. van Riessen sr.
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dr. L. Engelfriet

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 28 juli

19:30 uur ds. J.T.J. van Dussen

Beurzen voor 25 theologie-studenten

Aan de theologische faculteit studeren zo'n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen - vaak samen met hun gezin - op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie.

Uitgezonden medewerkers

De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Na Henk en Deborah van den Bosch en Hermen en Johanneke Kroesbergen, hoopt Kerk in Actie zomer 2018 Thijs en Marike Blok uit te zenden. Volg Thijs en Marike Blok t.z.t. via de weblogs die ze gaan bijhouden.

De Klinkenberg

Dinsdag 19 juni vond de tweede bijbelkring plaats in de buurtkamer 'Populier' en is door mijzelf verzorgd. Wij begonnen met een kop koffie en daarna staken wij de kaars aan die we hebben meegenomen van de vroegere weeksluitingen.

Net als op 5 juni hebben wij het ook nu over verhuizen gehad. Met de mensen hebben we gesproken over wat het betekent wanneer je verhuist, binnen je eigen stad of dorp, in eigen land of naar een vreemd land zoals Abram deed.

Wat neem je mee? Wat is belangrijk voor je?

De volgende bijbelkring is op dinsdag 10 juli om 15.00 uur in de buurtkamer 'De Leeuwerik' en wordt dan verzorgd door da. Marie-José Ebersson.

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van,
Marie-José Ebersson

Inloop- Open Kerk



De komende drie donderdagen is er weer een inloop in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Op 19 juli wordt er een natuurfilm gedraaid, op 26 juli is er handenarbeid en spel, en op 2 augustus komt de heer Chris de Wilde. Hij was adjudant in dienst van destijds Hare Majesteit Koningin Beatrix. De deuren zijn open vanaf 9.30 uur. Iedereen is op deze ochtenden hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Zomertijd

In veel opzichten is het rustig in het gemeentewerk. Al wordt er nog vergaderd, dat dan weer wel.

En in de nieuw opgerichte Ring wordt gewerkt aan het eerste seizoen. In de nieuwe Classis Veluwe zijn de voorbereidingen voor de bevestiging van de Classispredikant in volle gang. Nieuwe structuren, nieuwe functies, een nieuw ambt: er wordt veel van verwacht.

Jubileum Tabor

Noteer alvast zondag 30 september in uw agenda. Dan vieren we een tweetal jubilea: het 70-jarig bestaan van de Taborgemeente (Tabor werd toen nog met een 'h' na de 't' geschreven) én het 65-jarig bestaan van het kerkgebouw. De eerste dienst in het gebouw werd op 26 augustus 1953 gevierd 'in de Thaborkerk der Ned. Herv. Vereniging voor Evangelisatie te Ede'. Vooranger was indertijd ds. P.G de Vey Mestdagh, die natuurlijk pas aan het werk kon na 'opening door voorzitter' en de overdracht en aanvaarding van het gebouw. Uiteraard gevolgd door 'enkele toespraken', besloten met koorzang. Gezang 146 klonk - uit de Bundel '38: 'Kom nu met zang van zoete tonen...'

Uit een nalatenschap werd mij de orde voor de dienst ('Liturgie') geschonken - een kostbaar geschenk!

Wij zullen bescheiden maar met vreugde aandacht besteden aan dat dubbele jubileum: let op de berichten op de Kerkbrief en in het Kerkblad!

Avondmuziek

In de vorige editie van het Kerkblad stond het programma voor het komend seizoen van Bespreek het Samen afgedrukt. Het programma van de traditionele Avondmuziek kon nog niet worden opgenomen, omdat dat nog niet helemaal compleet was. Nu wél:

Programma Avondmuziek Taborkerk, seizoen 2018-2019

Een traditie van een kwart-eeuw wordt voortgezet: 5 maal een uur muziek op de vroege zaterdagavond. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Taborkerk, Prinsesselaan 8, Ede. De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang. Een glas goede wijn na afloop.

22 september: Mark Beurgens, piano. Klassiek en jazz op klavier.

17 november: Azzurra Raneri (It.), cello en Sergi Pacheo Portalés (Sp.), piano.

15 december: Jasper van der Klis (NI, studeert in London), piano en Elena Pavoncello (It, studeert in London) - werken voor piano en viool uit de Romantiek.

19 januari: Duo Isas Kwiek (Argentinië), Cecilia Isas (viool) en Alan Kwiek (piano)

16 maart: Margret Spelt (orgel) en Diane Combee (hobo). Orgel solo en barokmuziek voor hobo en continuo.

Nadere informatie over de te spelen muziek: zie publicaties in lokale pers en kerkblad.

Geef u op voor de mailing: taboravondmuziek@gmail.com.

Voor wie op vakantie gaan: geniet van het ongewone, al was het maar van de rust.

Voor wie inmiddels weer thuis zijn: hier is alles bij het oude gebleven.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Er zijn veel zieken in de gemeente. In ziekenhuis, hospice, thuis. Als gemeente staan we rondom hen. Soms in onmacht, omdat het zo donker is alsof de zon is ondergegaan. Het is zwaar als je lijfelijk of in je ziel het licht mist.

Soms ontdekken we ook dat we juist aan elkaar worden gegeven om nabij te zijn, te luisteren, te ontvangen. Alsof de zon opgaat...

Er bestaat een prachtig lied van Toon Hermans. Dat gaat hierover. Hartverscheurend en hoopgevend als het leven en de liefde zelf. Het mooiste is om het te beluisteren en te bekijken op YouTube. De stiltes, de ruimte, de opkomende moed, de eerlijkheid...het lijkt wel een psalm. In de gezichtsuitdrukking van Hermans weergaloos mooi neergezet. Maar de tekst geef ik hier ook graag door.

*'k zing van 't leven dat zo prachtig is
Van 't leven met 'n lach en met 'n traan
Van 't leven dat zo onverwacht reusachtig is
Als op lege plekken toch weer bloemen staan*

*Ik zing van 't leven met z'n blijde hoge zijde
Van: dat zou 'k nog wel es over willen doen
Van 'n leven om waanzinnig mee te vrijen
Of van 'n leven dichter bij je dan 'n zoen*

*De zon gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat op
En licht aan je ruit
De zon gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat onder*



*Ik zing van 't leven dat wonderen doet
Als een hand het lage land met lente siert
En de hoge hemelen bliksemen en donderen doet
Of de laatste mooie zomerdagen viert*

*'t Heeft mijn mooiste luchtkastelen afgebroken
Ik ken de lach maar ook de hulpeloze schreeuw
Ik heb gezongen met de weemoed in mijn knokken
Dat liefde lente was maar ook een beetje sneeuw*

*De zon gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat op
En licht aan je ruit
De zon gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat onder*

*'k Zing van 't leven dat zo zot kan zijn
Zo kapot kan zijn, zo leeg kan zijn, zo kil
Dat van de duvel en zijn moeder maar ook van God kan zijn
Totdat je eigenlijk zegt: doe nou maar wat je wil
Je hebt je zoveel mooie dingen voorgenomen
Maar dan opeens dan kent 't leven geen pardon
En je ballon blijft ergens hangen in de bomen
Terwijl jij denkt dat je op weg bent naar de zon*

*En ze gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat op
En licht aan je ruit
De zon gaat op
De zon gaat onder
De zon gaat onder*

Maar ze gaat niet uit

In de komende periode zijn er weer gezamenlijke diensten met Tabor en de Lutherse kerk. Een mooie traditie. Ik ben op vakantie van 10 juli tot 10 augustus. Als u als vanouds het meldpunt belt als er iets is, wordt er samen gekeken wat voor u van belang is. Een ieder die op pad gaat een goede tijd. Wie (soms in zorg) hier blijft net zozeer. Na de vakantie staat er weer van alles op het programma: o.a. een heide/ stiltewandelig, een startdienst rondom de doop van Eva, gespreksgroepen etc. Daarvoor laden we ons nu heerlijk op.

Voor ons allen een prachtige zegen uit het abdijsboek van Iona; mooi aansluitend bij het lied van Toon Hermans.

*Moge God,
die erbij is als de zon opgaat
en ondergaat en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.*

*Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.*

*Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.*

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

Heidewandeling zaterdag 8 september



Als het goed is bloeit de heide en trekken we er zaterdagmiddag 8 september weer op uit. Dit keer een echte 'paarse heidewandeling' dus. We blijven vrij dicht bij Ede, want we wandelen vanaf de parkeerplaats bij restaurant de Langenberg en verkennen dan de Edese heide. We doorkruisen het terrein, maar kijken ook vanaf de grafheuvels over de vlakke met de hessenwegen. Bezinning is, net als vorig jaar, onderdeel van de heidewandeling. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We sluiten af bij het restaurant de Langenberg.

Praktisch:
Verzamelen 13.30 uur bij de parkeerplaats van het pannekoekenrestaurant
Wandelen van tot maximaal 15.30 uur
Afronding met 'koffie plus' bij de Langenberg
Opgave bij onderstaande personen, per mail



Jan van 't Hof: jmvthof@xs4all.nl
Jan Klok: h.janklok@gmail.com
of telefonisch bij:
Sander van Voorst 0318-611474
opgave uiterlijk 2 september
heeft u op de dag zelf vragen, bel dan met Jan Klok (0614660075) of Jan van 't Hof (0651226960)

Jan van 't Hof
Hoofd regio Noord-Oost &
Board member E-RIHS
0031(0)651226960

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Inmiddels zijn de vakanties begonnen als u dit leest, ook in onze regio. In deze tijd staat het kerkenwerk op een wat lager pitje. Dinsdag 10 juli heeft de kerkenraad vergaderd en in augustus slaan we de vergadering gewoonte getrouw een keer over. Dit alles betekent natuurlijk niet dat we niet bereikbaar zijn voor dringende zaken of als er iets is waar u toch iemand van de kerkenraad over wilt spreken. Van 9 tot en met 23 juli geniet dominee Volgenant van een welverdiende vakantie, de wijkouderlingen en de scriba zijn tijdens deze weken wel aanwezig.

Woensdag 4 juli is Jan Wilgenburg opgenomen op afdeling De Passage in verpleeghuis Markenhaven in Beekbergen, het adres is Verpleeghuis Marken Haven, Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen. Wij wensen Jan, Jellie, Ymke en Janne veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe bij alle zorg en verdriet, weet dat er aan jullie wordt gedacht en dat er voor jullie wordt gebeden.

Mevrouw A. Stribos - Willemsen hoopt 23 juli haar 96e verjaardag te vieren en mevrouw M. van Grootheest - Huttinga viert 29 juli haar 90^e verjaardag. Wij wensen u beide een goede en gezellige dag toe. Verder zijn er mij op dit moment geen dingen bekend die hier vermeld moeten worden.

Als u in de komende weken op vakantie gaat, dan wens ik u een heel goede tijd toe en natuurlijk wens ik dit ook de thuisblijvers toe.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren

We zijn vrijdag 6 juli met de senioren een tuin wezen bewonderen in Teuge. De dominee was met echtgenoot ook van de partij. De levenstuinen van Groot Hontschoten, een mooi tuin met verschillende benamingen, o.a. de tuin van het licht (de geboorte), het varenpad, tuin van de tast.

Allemaal verschillende namen en planten. De planten hadden wel te lijden gehad van het warme weer, dat is jammer. De wandeling is 1,5 km. en loopt in een spiraal.

Daarna bij Brasserie The Hangar, bij vliegveld Teuge, van een lunch genoten.

Het was een mooie dag wat het weer betreft. Wat ook mooi was, dat Arend Peelen erbij kon zijn met Marja. Fijn Arend dat het zo goed met je gaat. Wij vonden het een mooie en fijne dag.

De volgende keer dat we weer samenkomen is op 7 september, dan gaan we naar een museum in Beekbergen. Nadere gegevens volgen nog. U allen een fijne zomer gewenst en tot ziens.

Janny en Elly

BBQ en Startzondag

Graag alvast de volgende data reserveren in de agenda: BBQ op 29 september en de Startzondag zal plaatsvinden op 30 september. Graag zien we jullie dan!

Met vriendelijke groet,
Rian & Carina

Hallo jongens en meisjes

15 juli - Helemaal nieuw gemaakt



Als een auto beschadigd raakt, kun je er soms gewoon mee blijven rijden, maar mooi is dat niet. Een autoschadebedrijf kan die weer als nieuw maken. Met nieuwe onderdelen, krassen en deuken wegwerken en tenslotte alles in de goede kleur spuiten. Je ziet niets meer van wat er mis was. Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs: God maakt ons nieuw. Niet zo goed als nieuw, nee, helemaal nieuw. Iedereen luistert liever naar zichzelf dan naar God.

Dat is fout; daar ga je ook verkeerde dingen door doen. Dan gebeuren Gods wonderen. Wonder één is dat Jezus komt en ons redt. Daardoor mogen wij net als Hij voor altijd leven, voor altijd dichtbij God zijn. Wonder twee is, dat wij dat wonder ook zien en er blij mee zijn. Dan gaan we anders leven. Niet meer zoals we waren, eigenwijs, maar goed luisterend naar God met goede daden voor Hem en onze naaste. En daardoor helemaal nieuw.

22 juli - Bij Gods volk horen



Aan het einde van het schooljaar ga je altijd op schoolreis. Een week voordat je gaat komt er een nieuw meisje in je klas. Mag zij ook mee? Waarom? Ze heeft toch het hele jaar niet in jouw groep gezeten.

Wat we vandaag lezen over Paulus die schrijft aan de Efeziërs lijkt een beetje op dit verhaal. De Efeziërs zijn geen Joden, maar dat betekent niet dat ze niet in God mogen geloven. Zij horen er ook bij, zegt Paulus. Doordat God Jezus naar de aarde heeft laten komen mag iedereen die in hem gelooft bij zijn volk horen.

Ze zijn geen vreemden, maar burgers van Gods Rijk. God wil Heer zijn van de hele wereld. Zo groot is zijn liefde.

God heeft aan zijn kerk gebouwd vanaf de schepping. Vanaf Adam heeft hij mensen geroepen om te geloven in Hem en later in Jezus Christus. Dat zal Hij blijven doen. Christus blijft op zoek naar mensen die in Hem willen geloven. En zo groeit de kerk tot de dag dat Jezus terugkomt op aarde.

29 juli - God doet meer dan wij kunnen bidden



Vind je het moeilijk om hardop te bidden? Waarschijnlijk wel. Je laat zien wie God voor jou is. Het is iets tussen God en jou. Wij houden het graag voor onszelf: het is iets tussen God en jou.

Paulus zegt in zijn brief dat door samen uit de Bijbel te lezen, met elkaar te bidden en te danken; dan kun je van elkaar leren, elkaar stimuleren en elkaar behoeden voor fouten. Je dankt God voor wat Hij je heeft gegeven. Je vraagt of Hij je

wil helpen zijn woorden goed te begrijpen en dicht bij Hem te leven. Dat God je helpt om goed te kiezen wat je iedere dag moet doen. Dat je thuis en op school en bij het spelen zijn kind bent. Maar zal dat ook lukken? Ja, zegt Paulus, als je samen dankt dat God van je houdt en bidt dat jij van Jezus houdt en elkaar helpt bij het geloven, dan is God daar blij mee. Dan geeft Hij daarover zijn zegen: Hij zorgt ervoor dat het nog beter lukt dan wij kunnen dromen. Dat is de bedoeling van de kerk: samen steeds meer van Gods liefde leven. Helemaal lukt dat niet; daar is God te groot voor, maar als je er om vraagt, zul je verwonderd zien dat God jouw verwachtingen overtreft.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst

15-07 Erica en Hennie
 22-07 Anne
 29-07 Mark
 05-08 Anouska

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
 De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong Proosdijweg 33 6714AK Ede Telnr 309191
 e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
 tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail:
scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
 e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
 Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
 e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
 e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
 Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
 e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In memoriam

Op maandag 2 juli overleed de echtgenoot van Nel Simonis-van Nierop, Rémi Allain Simonis. Rémi was introvert, zorgzaam en een harde werker. Hij leefde voor zijn gezin. Omdat zijn gezondheid verslechterde was Rémi onlangs opgenomen in De Klinkenberg. De familie was enorm blij met de goede verzorging en de mooie plek die hij hier in de nieuwe locatie had gekregen. Maar zijn gezondheid bleef achteruitgaan en in het bijzijn van zijn vrouw en dochters is hij rustig ingeslapen. Rémi is 90 jaar geworden.

Op zaterdag 7 juli is in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede afscheid van hem genomen, waarna hij op de begraafplaats daar is begraven.

Netta Hakkenberg
 pastoraal werker

In memoriam

In de avond van dinsdag 3 juli is, op 92 jarige leeftijd, Mattheus de Zeeuw gestorven. Om dichterbij zijn kinderen te zijn, woonde Theo de laatste jaren van zijn leven in De Herbergier in Ede. Hier had hij het goed. Ervoor kwam uit Zoetermeer en was getrouwd met zijn geliefde Gerda, totdat zij in 2008 overleed. Samen kregen ze drie zonen. Theo was een was vriendelijke en innemende man met een brede interesse voor tal zaken waar hij graag met anderen over sprak. En Theo was een heel gelovig man. Toen praten voor hem op het laatst fysiek haast onmogelijk werd, vond hij het prettig als je gewoon bij hem ging zitten en verhalen voorlas uit de bijbel.

Zaterdag 7 juli was er in de Pelgrimkerk in Zoetermeer een afscheidsdienst voor hem, hierna is hij op de Algemene Begraafplaats, ook in Zoetermeer, begraven.

Netta Hakkenberg
 pastoraal werker

Omzien naar elkaar

Mevrouw Breman-Kas was nog maar net thuis na een heupoperatie en herstelperiode toen zij opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen. Dit keer voor een operatie aan haar andere heup. Op dit moment revalideert zij in Norschoten in Barneveld. Het gaat goed met haar. Anny Gootjes verblijft ondertussen voor herstel in de Engelenburgh in Veenendaal.

Verder is het fijn te kunnen vertellen dat mevrouw Linde-Spelt Oranje Nassau's Oord in Wageningen inmiddels heeft kunnen verlaten. Terug in Ede heeft zij een appartement in het Kreelse Zand gekregen.

Wel was er een tegenvaller voor Theo en Hilly Bruil. De revalidatie van Hilly ging zo goed totdat ze tijdens een fietstraining even mis stapte en haar schouder brak. Na hieraan in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem te zijn geopereerd is ze thuis waar ze draad met tal van oefeningen weer heeft opgepakt.

Allemaal heel veel sterkte gewenst.

Netta Hakkenberg
 Pastoraal werker

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
 email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese.

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur,
hans.breunese@gmail.com

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature:
 mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Plumers, 0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-ede.nl

Overlijdensbericht Astrid van Vriesland

In de nacht van 16 op 17 juni overleed na een kort ziekbed ons gemeentelid Astrid van Vriesland op de leeftijd van 76 jaar. Zij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Geboren in de tweede wereldoorlog in moeilijke gezinsomstandigheden en vanwege haar handicap al op jonge leeftijd in een instelling, kwam ze op latere leeftijd tot geloof. Ze heeft in haar leven op diverse plaatsen in de omgeving van en in Ede gewoond. Plaatsen waar ze liefdevol werd begeleid en verzorgd door degenen die haar verzorgden. Op de rouwkaart schreef haar familie: *"met jouw moed, warmte en belangstelling heb jij veel betekend voor jouw medemens, We zullen je missen"*. Die woorden tekenen haar ten voeten uit. Zelf had ze al ruim voor haar overlijden de liederen uitgekozen voor de dankdienst voor haar leven. Als bijbelgedeelte koos ze de bekende psalm 23 over "de Heer die mijn herder is". In de rouwdienst, geleid door ds. Hans Breunese op 21 juni in de aula van de gemeentelijke begraafplaats, stonden we stil bij wat die tekst voor haar betekende. Een bron van troost en bemoediging, maar ook van inspiratie om op haar beurt herderin te zijn voor velen die op haar weg kwamen. En daarmee ook een bron van inspiratie voor ons allemaal. In dankbaarheid kijken we terug op haar leven als een gezegend leven.

ds. Hans Breunese

Voortgang nieuwe predikant

Maandagavond 2 juli jl. is in een extra vergadering de Algemene Kerkenraad definitief toestemming verleend voor het kunnen aanstellen van een predikant voor De Open Hof en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

De AK heeft na een lange discussie, op basis van argumenten consensus bereikt dat er ruimte is voor De Open Hof, naast het aanstellen van een predikant voor 0,8 Fte vast, voor aanvullend 0,2 Fte voor een periode van 3 jaar. Met dien verstande dat na 2,5 jaar, na ingang van aanstelling van een nieuwe predikant, er een financiële evaluatie op PGE niveau zal plaatsvinden.

Van belang hierbij is dat wij ons als PGE bewust moeten zijn dat in de afgelopen jaren de jaarlijkse kosten jaarlijks met 2% zijn gestegen. En veelal is de VVB daar niet op aangepast. Anderzijds weten we dat de predikantstraktementen de komende 5 jaar, jaarlijks met 2,7% gaan stijgen. Daar moeten we dus met elkaar als PGE wat aan doen. In september / oktober komt de AK / WKR daar gericht bij u op terug.

Daarnaast zal de commissie die kijkt naar het creëren van geld begin oktober haar ideeën / voorstellen neerleggen bij de AK. Daar wordt onder meer gekeken op welke wijze wij als PGE (meer) rendement kunnen verkrijgen uit onze gebouwen en terreinen.

De AK heeft uitgesproken dat de problematiek die zich nu voordoet in De Open Hof, in basis elke wijkgemeente van de PGE had kunnen treffen. Het is dan ook een kwestie van solidariteit om met elkaar als PGE hard te werken om de benodigde middelen bijeen te brengen om daarmee het voortbestaan van de PGE te kunnen handhaven.

Wij hebben elkaar keihard nodig!

Wijkkerkenraad De Open Hof

Pak de agenda maar! - Startzondag op 23 september

Op zondag 23 september start het nieuwe kerkelijk seizoen van de Open Hof met de startzondag. Iedereen van harte welkom, dus zet het vast in de agenda.

De zondag begint met een inloop in de Open Hof waar we elkaar kunnen ontmoeten met iets te drinken. Vervolgens de viering en erna een gevarieerd programma met muziek, actief zijn, spelletjes doen; allemaal anders maar wel met elkaar.

Dit samen zijn wordt afgesloten met samen eten waarna we rond de klok van half 2 / 2 uur (tijdelijk) afscheid nemen van elkaar.

Voor nu: iedereen een fijne vakantie tijd toegewenst, laat de zon maar doorschijnen.

Namens de voorbereidingscommissie,
Els Möller en Ad Tukker

**KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN**

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943 J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Vakantie

Van 21 juli tot en met 19 augustus ben ik met vakantie. Als u of jij in die periode dringend een voorganger nodig hebt, neem dan contact op met Jolanda Soeting, 0318-620024 of jolandasoeting@gmail.com. Zij kan u of jou in contact brengen met een voorganger die wel aanwezig is.

Ds. Jan-Peter Prenger

Zondag 22 juli geen viering in Emmaüs

Op zondag 22 juli is er in Emmaüs geen viering, omdat er geen voorganger kon worden gevonden. We maken van de nood een deugd en benutten de gelegenheid om die zondag (met elkaar) naar een van de andere Edese kerken te gaan.

ALGEMEEN

Nieuw! Start Groot Reformatiekoor 3 in heel Nederland!

Na de zomer 2018 gaat het Groot Reformatiekoor van start voor het derde jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor onder leiding van Martin Zonnenberg dat ook in 2018 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de reformatie en aan Maarten Luther. In 2018 wordt de synode van Dordrecht herdacht en in 2019 de Reformatie in Zwitserland. Het hele project wordt ondersteund door stichting In de Rechte Straat. Er wordt het komende jaar onder andere gezongen in de St. Joriskerk te Amersfoort en de Grote Kerk te Dordrecht en in 2019 weer in de Doelen te Rotterdam. In Amersfoort zingen we samen met het Soli Deo Gloria van Jaap Kramer en in Dordrecht met het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus.

Het Groot Reformatiekoor zingt een repertoire dat geschikt is voor een groot koor in vier repetities. Voor het nieuwe seizoen komt er 100% nieuw repertoire met psalmen uit verschillende landen en culturen (o.a. Taizé, Duistland, Engeland, Israël) aangevuld met hartverwarmende en nieuw gecomponeerde liederen én een knipoog naar klassiek.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is iedereen welkom op dit 'alle-leef-tijdenkoor'. Voor dit project is het koor op zoek naar koorleden. We hopen op 500 koorleden voor 500 jaar reformatie Zwitserland! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er mogen nog wat leden bij! In april 2018 hopen deze repetities van start te gaan. In 2019 maken we een koorreis naar Israël!

In de volgende plaatsen en regio's kan er worden gestudeerd:
Amersfoort en Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg;
Apeldoorn en Nunspeet o.l.v. Rik Gerritsen;
Barneveld o.l.v. Ria van den Noort; Bollenstreek o.l.v. Peter Burger;
Krimpen aan den IJssel o.l.v. Arie van der Vlist;
Middelharnis o.l.v. Rik van de Veer;
Goes o.l.v. Jolanda van de Wege;
Hardenberg, Hollandscheveld en Nijverdal (repeteren op 1 locatie) o.l.v. Freddy Veldkamp
Urk o.l.v. Fred de Vries; Zuidhorn o.l.v. Edwin Velvis.

De leden ontvangen een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen cd met de zangpartij erop! Hierdoor is thuisstudie ook mogelijk. Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden, waaronder de repetitiedata van de locaties.

Aanspreekpunten koor:
 Klaas-Jan Roggeveen
 06-23723358 info@reformatiekoor.nl
www.reformatiekoor.nl

Woonruimte gezocht

Ingrid de Bruijn, op dit moment woonachtig in London, zoekt voor teugkeer naar Ede zelfstandige woonruimte in Ede. Bij voorkeur in de wijk Beatrixpark.
 Contact: debruijngrid@hotmail.com.

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Presentatie: Ike Nijhof, Rita Tijmes en Sijnie Fredrikze. Redactie: Ds. Arie Romein, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis, Daan Laban en Cock Walraven. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 – 23.00 uur. 20.00 uur.

ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
 Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA'S JULI EN AUGUSTUS 2018

In de maanden juli en augustus wordt ORGELUUR niet uitgezonden. KERKVENSTER is deze zomer elke week present met herhalingen van interessante interviews en columns, omlijst door mooie muziek. Ook ZINGEND GELOVEN is wekelijks te beluisteren in de zomer.

NIEUWS

Pausbezoek Wereldraad van Kerken ontroert ds. Karin van den Broeke



vr 22 jun. 2018

Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Het bezoek van de paus raakt haar veel meer dan ze van tevoren had gedacht. 'Wij zijn pelgrims op dezelfde weg'.

Al vanaf het allereerste treffen van het uitvoerend comité is een zekere spanning voelbaar: de paus komt, en dat brengt veel in beweging. Honderden journalisten hebben zich gemeld, een forse beveiligingsoperatie samen met de Zwitserse overheid is gaande. En in de wandelgangen klinken ook wel wat vragen: 'We hebben toch de paus niet nodig om te bewijzen dat de Wereldraad zinnig is?'

Dat laatste klopt natuurlijk. De Wereldraad van Kerken is een prachtige gemeenschap van kerken waarin al zeventig jaar lang het onderling verstaan en de onderlinge verbondenheid van kerken groeit. De Wereldraad van Kerken heeft op tal van plaatsen concreet bijgedragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen en aan de ontwikkeling van vredesprocessen. De Wereldraad van Kerken brengt mensen met verschillende geloofs- en culturele achtergronden met elkaar in gesprek en bevordert het onderling verstaan. En toch is het niet altijd eenvoudig om aan zo'n veelkleurige gemeenschap gezicht te geven. Het bezoek van de paus helpt in elk geval om de Wereldraad in het nieuws te krijgen.

Het werd een mooi bezoek, waarin de paus heel nadrukkelijk liet blijken veel meer oecumenische toenadering te zoeken. Persoonlijk was ik verbaasd dat zijn komst in de kapel van het oecumenisch centrum van de Wereldraad met toch veel meer raakte dan ik tevoren, als nuchtere protestant, gedacht had. Mogelijk werd de ontroering ook wat aangewakkerd door de sfeer van lang wachten met 'maar' 300 mensen die dit bijzondere moment gaan meemaken. Leden van het Central Committee, bijzondere gasten zoals de voormalige secretarissen-generaal, enkele fotografen en journalisten waren er. Hier en daar volgden mensen via een livestream dat de paus geland was op het vliegveld. Zo nu en dan hoorden we een beveiligingshelikopter overvliegen. En dan opeens: groot gejuich buiten als teken dat de paus het oecumenisch centrum bereikt heeft. Als de paus binnenkomt treft de combinatie me van een toch ietwat kwetsbare gestalte met een bijzonder aandachtige blik. Het doet me goed dat we de liturgie met een Argentijns lied openen: in de Wereldraad is altijd een rijkdom aan liederen aanwezig in verschillende talen en vanuit verschillende culturen. Dit is een mooie kans om aan te sluiten bij de gast die ontvangen wordt.

Als de paus eenmaal spreekt, blijkt hoezeer ook hij zijn best doet om aansluiting te zoeken. De Wereldraad roept op tot een wereldwijde pelgrimage van gerechtigheid en vrede. En de paus maakt dat beeld van onderweg zijn tot leidraad van zijn verhaal. 'Walking in the Spirit', noemt hij het, met een verwijzing naar Galaten 5. 'Walking in the Spirit' betekent, volgens de paus in deze toespraak, dat je het wereldse van je af moet gooien. Alle gescheidenheid tussen kerken is het gevolg van het feit dat we een al te wereldse mindset toegelaten hebben, van vooral om onszelf denken. De oecumenische beweging heeft de gave van de Geest. 'Lieve broeders en zusters, ik heb ernaar verlangd om hier te zijn, een pelgrim die zoekt naar eenheid en vrede. Ik dank God dat ik u hier gevonden heb, broeders en zusters die diezelfde reis al aan het maken zijn. Voor ons als christenen is samen op weg zijn niet een manier om onze posities te versterken, maar het is gehoorzaamheid aan God en liefde voor de wereld. Laten we de Vader vragen om ons te helpen samen nog meer vastbesloten de wegen van de Geest te volgen. Moge het kruis onze voetstappen leiden, want daar, in Jezus, zijn de scheidingsmuren al neergehaald en is vijandigheid overwonnen. In Jezus zullen we zien, met al onze tekortkomingen, dat niets ons zal scheiden van zijn liefde.' Een krachtig statement: wij zijn pelgrims op dezelfde weg.

Nog twee ontmoetingen zullen volgen. 's Middags is er een bijeenkomst waarin de paus zal spreken, maar waarin ook de secretaris-generaal en de voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad zullen spreken. Tijdens die bijeenkomst word ik het meest getroffen door de voorzitter, dr. Agnes Abuom, die concreet benoemt hoeveel ongerechtigheid op aarde er is. De gescheidenheid van Noord- en Zuid-Korea, Colombia, Soedan. Geweld tegen vrouwen, waarvoor op iedere donderdag aandacht gevraagd wordt met de Black Thursday. Genoeg is genoeg. We moeten samen optrekken op de weg van gerechtigheid en vrede! Aandachtig zie ik de paus kijken. Hij knikt. En zodra ze klaar is staat hij op en geeft haar een hand.

Aan het einde van de dag wonen we met een klein aantal mensen vanuit de Wereldraad ook nog de mis bij die de paus voor 40.000 Zwitsers opdraagt. De dagtekst komt uit Mattheüs 6, waarin het Onze Vader klinkt. 'Onze' Vader, benadrukt de paus. Niemand op aarde kan de Vader voor zichzelf reserveren. God sluit geen mens uit.

De uitdaging om dit alles te vertalen naar concrete vormen van kerk-zijn waarin de verbondenheid ook echt gestalte krijgt, ligt er ook na dit pausbezoek nog. De toon is echter gezet. Op de weg van gerechtigheid en vrede gaan we samen.

Ds. Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken namens de Protestantse Kerk

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit wordt in Amsterdam gevierd.

Gezinshuisouder Sandra: "Dit is net zo goed jouw huis" **Nieuws**



donderdag 28 juni 2018

Sandra (32) en haar man Wolter (37) hebben samen een gezinshuis. Eerst 5 jaar in Uithoorn. "Daar werd ook onze dochter geboren." Twee jaar geleden zijn ze verhuisd naar Jeugdorp De Glind om te werken met kinderen met complex trauma.

"Een gezinshuis is een gewoon huis, met een gewone gezinssituatie, dat plek biedt aan jongeren die residentiële zorg nodig hebben. Gezinshuisouders bieden zorg die verder gaat dan alleen woonopvang. "Je bent een beroepsopvoeder", aldus Sandra. "Iets in het leven van uithuisgeplaatste kinderen maakt dat gewoon opvoeden niet genoeg is. Er is extra opvoedondersteuning nodig. Dit varieert van verslaving of psychische problemen bij biologische ouders, maar ook een compleet grenzeloze opvoeding kan onveilig zijn of schadelijk voor je ontwikkeling."

In Nederland zijn ruim 700 gezinshuizen. In De Glind, waar dominee Rudolph al honderd jaar geleden begon met woonopvang in gewone gezinnen, vangt 1 op de 6 huishoudens kinderen op. In totaal vinden 120 kinderen in het Jeugdorp een veilig thuis in 25 professionele gezinshuizen. De Rudolphstichting is nog steeds actief in het dorp.

"Elk gezinshuis in Nederland is anders, die diversiteit is ook de kracht", vertelt Sandra. "Je hebt gezinshuizen met als specialisme kinderen met autisme, gezinshuizen voor tienermoeders, gezinshuizen waar jonge kinderen instromen, gezinshuizen die goed zijn met pubers of met licht verstandelijk beperkte jeugd. Wolter en ik zijn er voor jongens en meisjes met complex trauma, hechtingsstoornissen en sterk onregelgedrag door bijvoorbeeld ADHD of ODD. Op dit moment hebben we 5 meisjes, maar dat is toevallig zo gelopen, we zijn niet bewust een meidenhuis."

Op donderdag je kamer opruimen (of niet)

"Wij doen aan traumasensitief opvoeden. Bij hun komst in ons gezinshuis geven we jongeren het vertrouwen in alles. Ze mogen naar buiten als ze wel even zeggen waar ze naar toe gaan. Ze

mogen van 9 tot 9 op de wifi. En ze krijgen ook gewoon op zijn tijd een knuffel of ze worden gekieteld tot ze niet meer kunnen, ook de groteren, want soms hebben ze dat helemaal niet gehad. "Ik maak het verleden van onze gezinshuis kinderen niet meer goed, maar ik kan wel positief bijdragen aan hun gevoel van bestaansrecht en hun ontwikkeling. Want ze mogen er bij zijn. In het nu. En dan hoop ik dat ze weer leren om te vertrouwen."

"In ons gezinshuis hanteren wij een methode met veel vrijheid. We zeggen niet dat een kind iets per se moet doen. We spreken onze verwachtingen uit over wat we denken dat kinderen zouden moeten doen. Op donderdag is het 'kamer opruimdag'. Maar als een jongere op die dag juist een enorme crisis heeft, dan passen we de regels aan, want jij bent belangrijker dan het nakomen van de regel. "Aan ons als gezinshuisouders de kunst om wijs te kiezen als het gaat om het ongewenste gedrag. Je bord niet leegeten, niet opruimen, laat naar bed. Nee, we vinden het niet goed, maar je mag er zijn. Je hoeft niet meteen van alles (goed) te doen, weet eerst maar eens dat je er mag zijn. Dat je niet weg hoeft. Dit is net zo goed jouw huis als het mijne."

Gezinshuisouders gezocht

In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ook gezinshuisouder worden? Stichting Jeugdorp De Glind is op zoek naar professioneel opvoeders die een gezinshuis willen runnen in Jeugdorp De Glind. Bekijk hier de vacaturetekst.

De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie geeft financiële steun aan de gezinshuizen in jeugdorp De Glind.

Overstappen doe je zo.

Van kindernevendienst naar kerkdienst



18 juni 2018

Voor kinderen een bijzonder moment: overstappen van kindernevendienst naar de kerkdienst, en aansluiten bij de jeugdactiviteiten. Een bijzonder moment dat gevierd mag worden, maar hoe?

Elvira van Mourik en Mirjam Middelkamp vertellen over de Overstapdienst in hun gemeenten. Elvira is jeugdouders in de Gereformeerde Ontmoetingskerk Noordeloos, en Mirjam is voorzitter van de kindernevendienst in de Poststraatkerk (PKN Stadskanaal). Elvira: "We vinden het belangrijk om herinneringen te maken, om mooie momenten te creëren waar op latere leeftijd aan terug gedacht kan worden."

De dienst voorbereiden met een patatje

In beide gemeenten is de Overstapdienst een dienst voor én door de overstappers. Elvira: We gaan eerst een avond in gesprek met alle groep 8-leerlingen. De overstappers geven aan wat ze bij willen dragen tijdens de dienst. Mirjam: "De dominee bereidt samen met de voorzitter van de wijkraad, ouders en overstappers de dienst voor. Het is traditie dat ze er een patatje bij eten."

Hallo 'nieuwkomers'

De overstappers doen actief mee in de dienst: van het consistoriegebed tot het Bijbellezen, en van de afkondigingen tot een muzikale bijdrage. Ook maken de gemeenteleden kennis met de kinderen. Mirjam: "Op de beamer hebben we doopfoto's van de

overstappers gevolgd met foto van hoe ze er nu uitzien.” Ook in Elvira’s gemeente worden de kinderen voorgesteld: “We hebben de kinderen tijdens het voorgesprek de vraag gesteld om een foto te maken van zichzelf, passend aan het thema van de dienst. De foto’s laten we zien op de beamer en de kinderen vertellen er dan iets bij.”

Mooie rol voor ouders

Bij Mirjam in de gemeente lezen ouders vaak een zelfgeschreven brief of gedicht voor hun kinderen om hen iets mee te geven. Ook bij Elvira in de gemeente hebben de ouders van de overstappers een mooie rol in de dienst: “Om beurten komt één van de ouders naar voren, steekt een kaars aan voor hun kind en spreekt een wens uit. Vervolgens komen de ouders achter hun kind staan. Net als in het leven: ze zullen altijd achter hun kind blijven staan.”

Een cadeau om de weg te wijzen

Elvira: “Vervolgens overhandigen de jeugdouders een cadeau aan de overstappers, meestal een boek. We zingen hen dan als gemeente toe.” In de gemeente bij Mirjam krijgen de overstappers een Bijbel als cadeau. Ook de kinderen van de kindernevendienst geven iets mee. Mirjam: “Zij delen een rugtasje uit aan de overstappers met daarin een kompas (om je de weg te wijzen), een rolletje KING pepermunt (Kindernevendienst Is Nu Geweest), een flesje water terugdenkend aan de doop en soms ook een steen met daarop de bijbeltekst die hoort bij de preek.”

Een warm welkom

Mirjam vertelt dat de overstappers op een bijzondere manier welkom geheten worden door de jeugd: “We hebben eens skelters en fietsen gehad waarop de overstappers werden meegenomen. Ook heeft de jeugd de overstappers een keer ingewikkeld door middel van een grote bol wol, en soms geeft de jeugd een persoonlijk cadeau aan de overstappers. De overstappers voelen zich zo heel welkom.”

AGENDA

70 jaar Wereldraad van Kerken



do 23 aug. 2018

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen

Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo'n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering

Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

Nog meer jubileumactiviteiten

- Symposium georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit: 23 augustus, 11.00 uur in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer informatie op de site van de PThU
- Walk of Peace door Amsterdam. Deze start om 13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur op de Dam. Een wandeling langs bijzondere plekken in Amsterdam. Deelnemers aan de wandeling die ook genodigd zijn voor de viering, zijn op tijd bij de Nieuwe Kerk. U kunt dus aan beide activiteiten meedoen. Meer informatie op de site van de Raad van Kerken.

Website

<https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc>

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede