



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Barmhartigheid

De vakantie is zo goed als afgelopen en de heideweek is weer voorbij: er is een tijd om uit te rusten en een tijd om weer aan de slag te gaan. De startzondagen liggen in het verschiet en de eerste vergaderingen kondigen zich ook al weer aan.

Maar ik weet niet of dat voor u geldt - hoe vaak hoor je niet dat mensen graag wilden dat de tijd om uit te rusten wat langer duurde. Hoe plezierig kan het zijn om je even niet druk te hoeven maken, nergens over te hoeven nadenken, dat je zelfs even alles mag vergeten. Hoe logisch is het dan dat je je er weer even toe moet zetten om Italië of Zuid-Frankrijk achter je te laten en toe te geven aan het feit dat de eerste dag na de vakantie er aan zit te komen. Het is niet voor niets zo dat juist vlak na de vakantie mensen ziek thuis blijven. Omdat het té veel is, te spannend, dat je niet bestand bent tegen de druk, of dat je opziet tegen de ontmoeting met je collega's of je leidinggevende met wie het voor de vakantie niet zo lekker liep. Zouden we niet iemand kunnen gebruiken die ons weer op weg helpt?

En toen moest ik denken aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. In eerste instantie klinkt het verhaal niet echt aantrekkelijk, want zo heb ik het ook altijd gehoord: Hup, aan het werk! Omzien naar elkaar, klaar staan voor de ander, aan het werk, ook al ben je er nog niet helemaal aan toe.

Dat klinkt toch wel een beetje door in de gelijkenis: Naast alles wat we al moeten doen, moeten we ook nog eens een keer klaar staan voor onze naaste. Dichtbij, onderweg, ver weg.

Maar gaat het daar echt om en moeten we inderdaad altijd of zit er veel meer rust en - ook als het seizoen weer begint - 'op adem komen' in dan je zou denken?

Wie is mijn naaste. Dat is de vraag van de wetgeleerde. Een logische vraag, want als je weet wie je naast is, kun je afbakenen. Niet hij, maar wel zij. Niet ver weg, maar wel dichtbij. Alleen die en die. Niet iedereen, toch?

Het bijzondere is dat Jezus daar geen antwoord op geeft. Jezus draait de vraag juist om. Hij wil dat de wetgeleerde zichzelf herinnert wat het ook maar weer is om een naaste te hebben. Jezus vraagt: Wie is de naaste van het slachtoffers van de rovers. Je vraagt wie jouw naaste is, maar wat zou het voor iemand betekenen om een naaste te hebben? Wat zou het voor jou betekenen om te kunnen rekenen op een barmhartig mens? Als Jezus dan zegt: 'Doet u dan voortaan net zo', betekent dat dat je niet in eerste instantie moet doen wat die Samaritaan deed, maar dat je moet doen als die man die daar aan de kant van de weg ligt: Beseffen dat je het niet alleen kunt en niet alleen hoeft! Want het is niet goed dat een mens alleen is. Het zou het begin van het seizoen zo mooi maken als we open en ontvankelijk door het leven zouden kunnen gaan. Als we mensen toe zouden kunnen laten in ons leven en kunnen ontdekken dat er mensen zijn die er voor jou willen zijn.

Die Samaritaan ziet er uit als een vrij mens: als iemand die weet van geliefd zijn en van liefhebben. Er zijn mensen die hij nodig heeft en hij weet dat er mensen zijn die hem nodig hebben.

Het is een heen en weer tussen nodig zijn en nodig hebben.

En als je goed kijkt, dan zie je in die mens langs de weg en die mens die er aan komt iets van de Eeuwige. Van: Zo heb ik het nu bedoeld met jullie mensen. Als het moeilijk is in je leven: laat toe.. laat je liefhebben En als je een ander ziet die het moeilijk heeft: bied je aan, heb lief.

Dit hele verhaal heeft dus alles te maken met God en met Christus. In de Eeuwige heeft ons leven zijn oorsprong. God is de barmhartigheid zelf en van die barmhartigheid is Jezus het gezicht.

Ik hoop dat u/jij in de tijd die komt, of je nu alsnog op vakantie gaat of het 'gewone' leven weer oppakt, kunt genieten van liefde. En dat je de barmhartigheid daarvan ontdekt. Ik hoop dat er iemand voor jou is, en dat jij er kunt zijn voor iemand.

Tot slot een lied dat ik hier prachtig bij vond passen.

Zingenderwijs 16 (tekst Barbara Leijnse)

*De druk van alledaagse dingen
waar is het eind en het begin?
Ergens weerklinkt een oud verlangen:
Leven met hart en ziel en zin.
Breng ons dan in herinneringen
uw adem, geest van het begin.*

*Leer ons vanuit jouw woord te leven:
liefde die niemand tot iets dwingt,
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,
vreugde die ons voor altijd bindt.
Brens ons dan in herinnering,
uw zachtheid die de dood bedwingt.*

*Liefhebben, houden van mijn naaste,
wees ons nabij, geen mijn en dijn.
Ogen die vragen: Maak Jij mij vrij
om kwetsbaar mens te kunnen zijn
Breng mij toch in herinnering,
blijf en spreek van dat ene ding.*

ds. J.P. Prenger

SCHRIFTLEZEN

26 augustus Haggai 2:1-9, Johannes 2:14-22

In de zomermaanden verlaten we in de Beatrixkerk voor enkele weken het Oecumenisch Leesrooster. Vandaag lezen we uit de profeet Haggai. Deze profeet trad op in de tijd dat groepen ballingen terug mogen keren naar Jeruzalem. Daar breekt een periode van wederopbouw aan. Maar is het herstel van de oude luister van de tempel van weleer eigenlijk wel mogelijk? In de evangelielezing betreft Jezus dat wat er fysiek met Hemzelf zal gebeuren op die oude tempel. We staan stil bij de beloften die via Haggai klinken. Boeiende materie, ook als wij nadenken over al óns 'bouwen aan Gods huis'...!

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 26	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats	do. 6	Deuteronomium 3:1-11	Museumbed
ma. 27	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling	vr. 7	Deuteronomium 3:12-22	Iedereen moet meedoen
di. 28	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting	za. 8	Deuteronomium 3:23-4:4	Onverhoord gebed
wo. 29	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis	zo. 9	Deuteronomium 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
do. 30	Deuteronomium 1:34-2:1	Luisterhouding	ma. 10	Deuteronomium 4:21-31	Verantwoordelijkheid
vr. 31	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen	di. 11	Deuteronomium 4:32-43	Bevoorrecht volk
za. 1	Deuteronomium 2:16-25	Volksverhuizingen	wo. 12	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
zo. 2	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting	do. 13	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
ma. 3	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep	vr. 14	Marcus 8:27-9:1	Petrus: rots of Satan?
di. 4	Psalm 20	Overwinningslied	za. 15	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
wo. 5	Deuteronomium 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd			

2 september; 1 Timotheus 6:3-12, Lukas 12:13-24

Geldzucht als 'wortel van alle kwaad', dat klinkt stevig. Maar misschien nog wel steviger is wat Christus over deze *materie* te zeggen heeft. Vooral voor ons rijken zijn dit wellicht lastige lezingen. Of misschien wel voor iedereen? Rijkdom en armoede zijn thema's waarover al veel gesproken en geschreven is en toch neemt wereldwijd de actualiteit en urgentie van deze thematiek alleen maar toe. We luisteren naar woorden uit het evangelie en van de apostel Paulus.

9 september; Job 1:1-11, Johannes 6:48-69

Satans uitdagende vraag uit Job 1 echoot na tot op vandaag. Waarom is Job zo gelovig? Vanwege Gods beloningen in rijkdom en voorspoed? Is geloven eigenlijk wel zo 'onvoorwaardelijk', door dik en dun? Wat is de reden waarom mensen geloven - of dat geloof vaarwel zeggen? Heeft heel veel rondom geloven en religie niet gewoon met dat oude 'do ut des' (ik geef opdat jij geeft) te maken? Niet persé duivelse vragen. Ook Christus zélf duwt zijn leerlingen in de richting van deze vragen als Hij hen vraagt of zij óók niet zouden weglopen uit de kring om Hem heen. En dan blijkt waarom Petrus wil blijven; niet zozeer om aardse voorspoed, maar om 'woorden van eeuwig leven'. Twee lezingen die ook aan ons de vraag stellen waarom wij eigenlijk geloven of zouden willen geloven.

ds. T.P. de Jong

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
13	7 september	16, 23 en 30 september
14	28 september	7, 14 en 21 oktober

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 2 september 2018: Vredesonderwijs en verzoeningsprogramma's India

Het Henry Martyn Institute (HMI) is een Internationaal Centrum voor Onderzoek, Interreligieuze Relaties en Verzoening.

Het HMI heeft een jarenlange relatie met Kerk in Actie. Ook onder predikanten en studenten in Nederland is dit centrum bekend, omdat het HMI, al dan niet op maat, cursussen biedt aan buitenlanders. Er is veel kennis over Islam. Staf en studenten hebben een christelijke, moslim of hindoe achtergrond. Een interessante plek voor wie iets wil weten over kerk zijn en/of Islam in een Aziatische plurale samenleving.

Het HMI doet aan onderzoek en onderwijs, maar heeft ook verschillende vrede- en verzoeningsprojecten in de regio. Dit biedt het HMI de mogelijkheden om ervaringen in het veld en reflectie op de campus met elkaar te verbinden.

Door uw gift kunt u dit werk steunen.

ZWO-collecte 9 september 2018: Eigen inkomsten voor gehandicapten Myanmar

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk.

Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een handicap. Gezinnen waarin een kind of volwassene gehandicapt is hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomens. Gehandicapten en hun families zijn daarom extra kwetsbaar.

The Leprosy Mission International-Myanmar (TMLI-M) zet zich al sinds 1898 in voor gehandicapten in Myanmar. De organisatie heeft zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Daar wordt niet alleen de noodzakelijke zorg en

revalidatie geboden, maar worden mensen met een handicap, geholpen met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap. Ze stimuleren gehandicapten zich te registreren zodat ze in aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid. Ze motiveren werkgevers om gehandicapten in dienst te nemen. Ze stimuleren (groepen) gehandicapten hun eigen bedrijf te starten.

Met uw gift kunt u dit werk steunen, van harte aanbevolen!

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Plumiers

Ouderenmiddag in de Beatrixkerk



De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt alle ouderen van harte uit voor de ouderenmiddag op woensdag 19 september in de grote zaal van de Beatrixkerk (te bereiken via de zijingang bij het Kerkelijk Bureau).

Alie Hoek - Van Kooten, zelf arts, gehuwd met een theoloog, schrijfster van meerdere boeken, bekijkt door middel van een PowerPointpresentatie de Bijbel door een medische bril.

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik. Ook lees je nogal eens van hun ziekten, aandoeningen en kwalen. Met onze

Kerkdiensten

Zondag 26 augustus

Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
19.00 uur ds. T.P. de Jong,
ZomerZangavond

Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur G.H. Westra
Heilig Avondmaal.

Wijkgemeente Harskamp:
10.00 uur ds. H. Wolters, Barneveld

Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. C. Boers

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur ds. C.C. de Vreugd
14.30 uur dhr. G. Sleeuwenhoek
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. N.W. van den Houten -
met tolk - Voorbereiding
Heilig Avondmaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur majoor J.J. de Heer

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 25 augustus
19.30 uur ds. T. Vos

Zondag 2 september

Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. H. Pals

Wijkgemeente Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur s. M. Wielhouwer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden,
Maaltijd van de Heer

Evang. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. W. Tinga

Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur ds. R. Reiling startdienst

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. A.D. Poortman
Heilig Avondmaal.

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1 september
19.30 uur dhr. K. de Lijster

Zondag 9 september

Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

Wijkgemeente Harskamp:
10.00 uur A. Pilkes -van Delft, Rheden
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen
Maaltijd van de Heer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. J.H. Uytendogaard,
Utrecht

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Venderbos
14.30 uur R.K. voorganger
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihamy

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8 september
19.30 uur ds. T. Vos

huidige medische kennis van zaken kunnen wij achterhalen waar zo iemand aan geleden moet hebben. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darm kanker, ouderdomssuikerziekte enz. Er moest er een klomp vijgen gelegd worden op de zweer van koning Hizkia. Een heel goede therapie.

Er komen in de Bijbel nogal wat bevallingen voor. Zo worden er twee tweelingen geboren. In het Nieuwe Testament komen er veel wonderen voor. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lucas, die arts is, veel over de genezingen vertelt. De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerderre teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?

Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar - sluiting is om ± 16.30 uur.

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel. 625268

Inloop- Open Kerk



Hier weer een berichtje over de inlooptochten in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Op donderdag 30 augustus komt o.a. Mariëlle Jellema vertellen over de Rome reis die een groep kerkleden onlangs maakte. Donderdag 6 september is er handenarbeid en spel. Op donderdag 13 september komt

de familie van Aggelen vertellen over het project Sri Lanka. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open en is iedereen hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt.

Klinkenberg

De bijbelkring op 14 augustus werd verzorgd door ds. Peter 't Hoen en mijzelf.

Wij hebben gesproken over Mozes die op de berg Nebo het beloofde land mocht zien, maar er niet binnengaan.

De eerstvolgende bijbelkring is op 28 augustus om 15.00 uur in buurtkamer 'de Populier' in gebouw 'de Roekel'.

Op 11 september is dan weer de bijbelkring in de buurtkamer 'de Leeuwerik' om 15.00 uur in gebouw 'de Ginkel'. Deze wordt verzorgd Marie-José Ebersson.

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van Marie-José Ebersson

Solidariteitskas

Een maal per jaar ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden die ouder zijn dan 25 jaar een verzoek van de kerk om een bijdrage te geven aan het Solidariteitsfonds van de PKN.

Hoewel in de begeleidende brief, weliswaar summier, de doelen van het Solidariteitsfonds worden aangegeven, blijkt er misverstand te zijn met betrekking tot besteding.

Waar gaat het geld naar toe en om hoeveel geld gaat het eigenlijk.

In het jaarverslag van de PKN (te downloaden vanaf de website van de landelijke kerk) is een overzicht gegeven van de baten en lasten van het Fonds.

In het kort komt het er op neer dat de gemeenteleden van de landelijke kerk een bedrag van € 3.795.000,- opbrengen. Dat is dus het totaal van de vijfjes die de kerkleden bijeen brengen.

Deze middelen worden aan de volgende doelen besteed:

Ondersteuning van gemeente voor vernieuwende projecten	€ 814.000,-
Pastorale projecten zoals	
• Studentenpastoraat	€ 881.000,-
• Internationaal studentenpastoraat	200.000,-
• Blindenpastoraat	108.000,-
• Dovenpastoraat	186.000,-
• Koopvaardijwerk	224.000,-
• Luchthavenpastoraat	25.000,-
	<u>1.624.000,-</u>
	€ 2.438.000,-

Het overschot wordt dit jaar (2017) gestort in de reserve Steunverlening plaatselijke gemeenten.

Vorenstaande bijdragen zijn uitgegaan van € 5,- per lid. Wij vragen € 10,-.

Dat is een beleid van de landelijke PKN waarbij de andere € 5,- besteed mag worden voor de plaatselijke kerk, als het kan voor projecten met een solidariteitskarakter.

De Protestantse Gemeente Ede volgt de landelijke kerk en vraagt € 10,- per lid. Wij hebben dat bedrag hard nodig om de afdracht aan de Solidariteitskas te kunnen betalen. Wat is namelijk het geval? Omdat de voormalige Gereformeerden niet bekend waren met de Solidariteitskas, was de bereidheid om te geven niet groot. Zo lag de opbrengst altijd onder het bedrag van de afdracht.

Het eerste jaar van de Protestantse Gemeente Ede was afdracht en bijdragen van de gemeenteleden nagenoeg in evenwicht.

College van Kerkrentmeesters



Een nieuw project van de werkgroep KUNSTindeKERK: 15 september - 21 oktober '18

We nodigen u uit om zaterdag 15 september om 16:30 uur bij de opening van een nieuwe expositie in Emmaüs onder het motto "WORDING" aanwezig te zijn.

Deze keer hebben we werk bij elkaar gezocht van 3 kunstenaars, die alle drie zijn aangesloten bij www.Artway.eu, een organisatie die makers van Hedendaagse Religieuze Kunst op die website verzamelt.

We proberen het thema "WORDING" via diverse kunstvormen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. "Wording" als bron van het leven op aarde, beelden die met Genesis te maken hebben. "Wording" als persoonlijke bron van leven. "Wording" als toekomst? Hoe ieder die ook kan bezien.

De 3 kunstenaars zijn:

Hannelieke van de Beek. Zij woont en werkt in Leersum in een stille omgeving en mooie natuur die haar inspireert. In haar omgeving gaat ze vaak op zoek naar allerlei onderdelen en materialen, vaak weggegooid of achtergelaten. Daarin vindt zij vormen die haar weer op nieuwe gedachten en ideeën brengen. Zij bewerkt en omkleedt die materialen vaak met textiel en ze brengt haar gedachten er op over met naald en draad, zowel met de hand als met de machine, in vele kleuren en dessins. Op afstand lijken haar werken de mooiste foto's te zijn, maar het is vrijwel allemaal textiel en andere materialen, kunstig vorm gegeven. Zij geeft hiermee aan die vormen en beelden diepere lagen en gedachten mee.

Feico Hajonides. Hij woont en werkt in Voorstonden bij Brummen in een collectief - Atelier Organische Beeldhouwkunst - van diverse kunstenaars, die als gemeenschappelijk belang het gebruik van een bronsgieterij hebben. Hij werkt met zijn - veelal grote - ontwerpen soms jaren vooruit voor diverse opdrachtgevers, vaak in monumentale objecten.

Maar hij wilde voor deze expositie diverse werken uit zijn eigen voorraad beschikbaar stellen.

Marleen B. Berg. Zij woont en werkt in Zeist met atelier en com-

puters voor haar grafische ontwerpen in haar woonhuis. Zij werkt vooral met dunne koperplaat, email en graveerstift. En met dun vlaggendeoek, waarop haar grafisch werk wordt afgedrukt.

Zij brengt vooral historische teksten, symbolen, gebruiken en figuren via deze eigentijdse technieken opnieuw onder de aandacht.

De kunstwerken van bewerkte koperplaat worden vaak voorzien van een stevige houten omranding.

We gaan - bijna 30 - werken van deze kunstenaars rondom in de kerkzaal van Emmaüs ophangen en de driedimensionale beelden op sokkels neerzetten. 2 grote doeken van Marleen Berg hangen aan het hoge plafond vooraan met veranderende belichting vanuit de hoge ramen.

De expositie wordt op zaterdagmiddag 15 september om 16:30 uur geopend in de kerkzaal.

U bent daarbij van harte welkom. De bijeenkomst zal tot ca. 17:30 uur duren.

Op zondag 16 september is de Startzondag in Emmaüs. Jan Peter Prenger zal daarbij aan deze expositie aandacht besteden. We hopen dat ook dit project het gesprek over de relatie tussen Kunst en Kerk zal aanmoedigen.

Als er nog suggesties bij u leven, kunt u altijd uw voorstel bij de secretaris bezorgen. Het adres staat hieronder. Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,

Theo Boessenkool, tel. 637679, Adamsdreef 213
e-mail: t.boessenkool@wxs.nl

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

In memoriam Pieter Arie Kruijt

Op 7 augustus is in Bennekom overleden Pieter Arie (Piet) Kruijt, op de leeftijd van 96 jaar. Op 11 augustus is hij in Bennekom begraven, na een dienst in de Oude Kerk aldaar.

Op de kaart stond: 'na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben geschonken'. Zo kwam hij ook naar voren uit het verhaal dat zoon Piet in de dienst vertelde. Zo kennen de leden van de Taborgemeente hem ook, als een markante en enigszins eigenwijze man, die totdat hij wat minder mobiel werd een trouwe en betrokken kerkganger was, stevast zittend op 'zijn' stoel op de achterste rij. Hij leefde bijna een eeuw en kon over die eeuw aangrijpend én vermakelijk vertellen: over het grote gezin, waarin hij één van de dertien kinderen was, over de armoede in het Schoonhoven van de jaren twintig en dertig. Maar ook over het goede en lange leven dat hij had. De laatste jaren waren minder makkelijk, maar -zoals zijn kinderen zeiden- er waren 93 goede jaren.

De dienst had hij al een paar jaar geleden zelf in elkaar gestoken, met liederen en lezing. Die lezing kwam uit Romeinen 1: '16

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.' Een kerntekst van Paulus én een hoeksteen van de Reformatie. Een kenmerkende keuze: zo stellig als Paulus het opschrijft, zo helder was Piet Kruijt zelf ook - recht door zee. En zorgzaam en trouw. Zoon Piet, dochter Mary en kleinzoon Harmen stonden liefdevol stil bij zijn leven. Moge zijn gedachtenis tot troost en zegen strekken, voor zijn vrouw (Hendrik van Poelwijcklaan 103, 6721 PL Bennekom), kinderen, klein- en achterkleinkinderen!

Seniorenkring

Een nieuw seizoen begint: op woensdag 5 september komen we weer bij elkaar, vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk. Wees welkom, voor een fijn gesprek en een kop goede koffie!

Afwezigheid predikant

Vanaf 6 september ben ik een dag of tien afwezig. In voorkomende gevallen kunt u de scriba bellen.

Met een goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

In memoriam Marry Kisters

Op 25 juli 2018 is Marry Kisters - van der Caaij (Gildestraat 120) overleden in het Wageningse hospice, waar ze de laatste weken van haar leven verbleef. Ze werd geboren in Gouda, op 21 mei 1942. Op 31 juli namen we afscheid en vierden in het Crematorium Slingerbos de dankdienst voor haar leven. Dank voor het leven van Marry, dank voor wie zij was en voor wat zij gegeven heeft - een leven lang. Liefde, wijsheid, trouw - een betrokken moeder. Een echte moederkloek, die er niet over piekerde haar kinderen in de steek te laten, zelfs niet toen duidelijk werd dat dat onvermijdelijk zou zijn: ze was er niet aan toe, althans niet zomaar. Er was verzet - maar uiteindelijk ook overgave, in de mooiste zin van dat woord. Op de manier zoals we lezen in Mattheus 6: 'weest niet bezorgd over uw leven.....'. We zongen door haar gekozen liederen, die ook nog maar heel kort geleden klonken bij de uitvaart van haar man, afgelopen november: o.a. 'wat de toekomst brengen moge...'

Zoon Eric, schoondochter Jolanda en kleindochter Linsey haalden liefdevol herinneringen op, aan moeder en oma, die zich met volle overgave toelagde op haar verzorgende rol als moeder en echtgenote. We luisterden naar Trijntje Oosterhuis die psalm 139 zong in de bewerking van haar vader: 'ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?' Marry geloofde van wél en legde haar lot in handen van God, zoals haar kinderen vertelden. 'Ze wist waar ze op kon vertrouwen en waar ze heen ging.' Moge haar gedachtenis een vreugde zijn en troost geven: dat haar geliefden elkaar zullen vasthouden nu zij haar moesten loslaten.

Gerben H. Westra

Uit de wijk

Na een heerlijk vakantie in Fontaine de Vaucluse is het goed om weer terug te zijn. Om weer samen met anderen wegen van ontmoeting en verbondenheid te gaan.

Momenten van je even terug trekken zijn wel heerlijk en onontbeerlijk. Dat heb ik deze vakantie geleerd van een van de meest beroemde dichters en misschien wel de invloedrijkste dichter van de westerse literatuur, in elk geval de grootste liefdesdichter, die daar een deel van zijn leven doorbracht: Petrarca.

'Ik denk dat er op aarde nauwelijks een plekje te vinden is dat zo mooi gelegen is als dit.' Francesco Petrarca. Hopelijk heeft een ieder waar en hoe dan ook een plek waar je rust kunt vinden; en vooral: waar je innerlijke rust vindt door iets van het geheim van Liefde te ontdekken.

Maar laat ik Francesco Petrarca zelf aan het woord laten....

*Alleen en peinzend ga ik door de dreven,
met trage tred, door onbewoond gebied;
Ik kies zorgvuldig juist de wegen niet
die leiden naar een oord waar mensen leven.*

*De eenzaamheid kan mij bescherming geven,
zodat geen ander mijn verwarring ziet,
want door de grijze sluier van verdriet
ziet men het vuur der liefde in mij beven.*

*Ik denk dat wel de heuvels, wouden, weiden
en stromen weten van mijn levenspijn;
maar geen der anderen wordt haar gewaar.*

*De Liefde is voortdurend aan mijn zijde,
hoe steil en moeilijk ook mijn paden zijn,
terwijl zij met mij praat, en ik met haar.*

In het nieuwe seizoen hebben we als jaarthema: engelen. In de diensten, gespreksgroepen, bij bespreek het samen. Op vele plekken in de bijbel, in kerstnacht en bij het paasverhaal, op kernmomenten van menselijk bestaan zijn ze er.



*Wat ze zegt opent nieuw perspectief.
Hij geeft een zinvolle opdracht.
Ze praat met God.
Hij verkondigt grote blijdschap.
Ze wijst een nieuwe richting.
Hij vraagt de hemel niet te vergeten.
Ze verschijnt in oneindig veel kunstvormen.
Hij begeleidt naar het paradijs.
Ze behoedt je voor gevaar.
Hij loopt zomaar naast je.*

*Is het een engel?
Is het een mens naast je?*

Genoeg vragen en invalshoeken voor een heel jaar!

Op 9 september zal het thema van de startdienst dan ook zijn: Je bent een engel!

Het belooft een bijzondere dienst te worden. De doop, de overstap naar het voortgezet onderwijs, muziek; alles vindt er zijn plek. Van harte welkom om samen (kerkelijk) weer van start te gaan!

"Ik wens je de engel die je wijs laat worden, die je tevreden laat zijn met het leven, die je ogen opent voor de grond van al het bestaan, voor de liefde van God. Daar, in Gods liefde, kun je ja zeggen tegen je leven met al zijn tegenstrijdigheden. Daar proef je wat leven wil zeggen, daar zie je wat echt is, daar weet je hoe alles met elkaar samenhangt." -Anselm Grün-

De zondag ervoor begroeten we in de dienst weer ds. Hans Bouma. De dienst heeft als thema: *Applaus voor de Schepper*.

Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen

Heidewandeling zaterdag 8 september



Als het goed is bloeit de heide en trekken we er zaterdagmiddag 8 september weer op uit. Dit keer een echte 'paarse heidewandeling' dus. We blijven vrij dicht bij Ede, want we wandelen vanaf de parkeerplaats bij restaurant de Langenberg en verkennen dan de Edese

heide. We doorkruisen het terrein, maar kijken ook vanaf de grafheuvels over de vlakke met de hessenwegen. Bezinning is, net als vorig jaar, onderdeel van de heidewandeling. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We sluiten af bij het restaurant de Langenberg.



Praktisch:

Verzamelen 13.30 uur bij de parkeerplaats van het pannekoekenrestaurant

Wandelen van tot maximaal 15.30 uur

Afronding met 'koffie plus' bij de Langenberg

Opgave bij onderstaande personen, per mail

Jan van 't Hof: jmvthof@xs4all.nl

Jan Klok: h.janklok@gmail.com

of telefonisch bij:

Sander van Voorst 0318-611474

opgave uiterlijk 2 september

Heeft u op de dag zelf vragen, bel dan met Jan Klok (0614660075) of Jan van 't Hof (0651226960)

Jan van 't Hof

HASKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2

www.gereformeerdekerkhaskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima

Hulkestein 51

7339AW Apeldoorn

Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef

Apeldoornseweg 73

6731 SB Otterlo

Tel.: 591252 (na 18.00 uur)

Email: scriba@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Wijk

De kerkenraad deelt u mee dat inmiddels is voorzien in de invulling van de vacature ouderling-kerkrentmeester die was ontstaan doordat Arend Peelen zich vanwege persoonlijke omstandigheden moest terugtrekken. Henk van Omme zal deze taak op zich nemen en Dick Hols heeft zich bereid verklaard om het ambt van diaken te aanvaarden en zo de huidige taken van Henk over te nemen.

Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de (her)bevestiging van Henk en Dick D.V. plaatsvinden in de dienst op zondag 2 september a.s. Wij zijn erg blij met beide toezeggingen.

Op 12 september mag mevrouw J.G. de Hoop-Monster haar verjaardag vieren. Wij wensen u een goede dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Inmiddels zijn de vakanties weer bijna afgelopen. Maandag beginnen de scholen weer en zo komt alles weer in het gewone ritme. Het kerkenwerk begint aan een nieuw seizoen. Samen maken we de start hiervan op 29 en 30 september en we hopen van harte dat u allemaal aanwezig zult zijn bij de activiteiten die door een aantal enthousiaste gemeentelieden zijn voorbereid. Wat en hoe kunt u lezen in het onderstaande artikel.

Zondag 9 september mogen we het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst zal dominee Pilkes-Van Delft voorgaan.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Startweekend september met Thema "Een goed gesprek".

Zaterdag 29 september BBQ vanaf 17:00 uur welkom. Kinderen zijn welkom voor een speurtocht vanaf 16:00 uur!!!

Zondag 30 september is de startdienst om 10:00 uur. Voorganger: Ds. T. Volgenant - Beima Muzikale medewerking: zanggroep Zimri. Zij zullen liederen zingen die we kennen van Opwekking, Gospel, Sela en Remco Hakkert.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade met zelfgebakken cake / taart / koekjes

De komende weken zal er nog een uitnodiging per e-mail worden verstuurd, sommigen ontvangen deze uitnodiging op papier. In deze uitnodiging wordt gevraagd om zich aan te melden voor de BBQ, speurtocht en het bakken van iets lekkers bij de koffie.

Hartelijke groeten, namens de liturgiecommissie,
Carina en Rian

Senioren

Het was de planning om op 7 september bij elkaar te komen, maar dat wordt 5 oktober. Hoe en wat hoort u nog.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes



26 augustus - De droom van Nebukadnessar

Nebukadnessar, de koning van Babel, is onrustig. Hij heeft een droom gehad, maar weet niet goed wat het betekent. Zou er iets gebeuren met zijn koninkrijk? Hij vraagt om uitleg aan de wijze mannen in Babel. Maar doordat hij een beetje in paniek is zegt hij: 'Jullie moeten weten wat ik gedroomd heb en mij kunnen vertellen wat het betekent anders dan worden jullie gedood.' Dat kan natuurlijk niet. Een droom verklaren kunnen ze misschien nog wel maar ze kunnen natuurlijk niet weten wat de koning heeft gedroomd. De wijze mannen van Babel zeggen tegen de koning: 'Alleen de goden kunnen dit verklaren, maar die wonen niet onder de mensen.' De wijze mannen bedoelen daar hun goden mee. Daniël, knecht van de koning, die ook met de dood wordt bedreigd hoort het verhaal. Hij weet dat alleen God het antwoord aan hem kan geven. Daarom gaat hij bidden en vraagt God om hulp. Die krijgt Daniël. Daniël snelt naar de koning en vertelt hem precies wat de koning heeft gedroomd en wat het betekent. Daar is de koning heel blij mee en diep van onder de indruk: 'Daniël's God is de God der Goden.' Daniël krijgt een hogere functie in het koninkrijk en vele grote

geschenken. Ook krijgen zijn vrienden op verzoek van Daniël een andere functie. Maar of hij nu snapt dat God machtiger is?



2 september - Nebukadnessar wil aanbeden worden

Op een dag geeft koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken. Hij moet zo hoog worden als een kerktoeren. Wanneer het beeld klaar is geeft de koning het volgende bevel aan de mensen. 'Wanneer u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten knielt u voor het

beeld. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.' De mensen deden precies wat de koning zei, want ze wilden niet gedood worden. Maar de vrienden van Daniël die in het vorige verhaal een hogere functie hadden gekregen deden het niet. Nebukadnessar werd woest toen hij dit hoorde en liet de mannen bij zich komen. Maar de mannen werden niet bang van de woorden van Nebukadnessar. Ze zeiden tegen de koning: 'We vertrouwen en hopen erop dat God ons zal redden, want buigen voor uw goden zullen we nooit doen.' De koning werd razend en liet de oven nog heter opstoken en de mannen werden er ingegooid. Maar dan gebeurt er een wonder. Er komt hulp uit de hemel. Er gebeurt niks met de mannen. Ze dansen in het vuur en zonder schrammetje of brandplek stappen ze uit de brandende oven. De koning is onder de indruk en de mannen krijgen nog een hogere functie in het koninkrijk van koning Nebukadnessar. Maar zal koning Nebukadnessar nu ook knielen voor de God van Israël?



9 september - Nebukadnessar verstoten door de mensen

Koning Nebukadnessar heeft weer een droom gehad. Hij snapt er helemaal niks van. Wat moet dit betekenen? Nebukadnessar stapt naar zijn wijze mannen en vertelt zijn droom, maar de wijze mannen kunnen zijn droom niet verklaren. Dus gaat Nebukadnessar naar Daniël. Hij vertelt Daniël zijn droom: 'Ik zag een

hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker, zijn takken kwamen tot aan de hemel en hij was zo breed als de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten waren heerlijk en gaf iedereen te eten. De dieren gingen er onderliggen voor de zon en de vogels bouwden hun nesten erin. Toen kwam er een engel en die riep: 'Kap de boom om zodat alle dieren eronder liggen/die erin zitten vluchten, maar laat zijn stronk staan. Zodat er gras opgroeit die de dieren weer kunnen eten. Zeven jaar zal er voorbij gaan daarna zal er iets veranderen.' Daniël moet even denken, maar legt dan de koning uit. 'U bent die boom, U bent machtig en sterk geworden en heerst over de hele aarde. U zult verstoten worden door de mensen en gaan leven als een dier. Dat de stronk blijft staan is omdat u naar zeven jaar zal erkennen dat God de grootste en machtigste is. Dan zult u het koningschap weer terug krijgen. Dus raad ik u aan om goed te leven en aan de armen te denken misschien gaat het dan niet gebeuren.' Maar twaalf maanden later is het zover. Koning Nebukadnessar staat op te scheppen over zijn stad en dan klinkt een stem uit de hemel die dezelfde woorden spreekt als in zijn droom. Nebukadnessar wordt verstoten en gaat leven als een dier. Na zeven jaar krijgt Nebukadnessar zijn verstand terug en erkent dat God de hoogste en machtigste is en krijgt hij alles weer terug. Hij wordt weer koning, maar hij vertrouwd op de Heer.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

26-08 Hennie
02-09 Gonnie en Anne
09-09 Alice en Mark
16-09 Elly en Marike

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf Proosda Beatitudinum

Na drie weken vakantie hebben Maarten en ik deze week uitgerust het werk weer opgepakt. Het was heerlijk om via Frankrijk, waar we prachtige kathedralen bezocht hebben, in Laon en Tours, naar Spanje te rijden. De Spaans Atlantische kust is prachtig, met het daaronder gelegen gebergte 'Picos de Europa'. Op de terugweg zijn we zowaar nog in Lourdes terechtgekomen, bij de Pyreneeën. Door alle commercie en kermis heen raakte ons beiden toch wel de liefdevolle aandacht die daar voor de zieke mens is. Daar staat nu eens niet de gezonde, krachtige mens centraal, maar daar proefden we toch iets van Christus bewogenheid om hen die pijn hebben of verlangen naar heling. Kijkend naar dat alles voelde ik me een echte protestant, maar tegelijk geconfronteerd met de vraag: 'ja maar jullie dan, welke plaats hebben deze mensen bij jullie?'

Het was goed om zondag weer in de kerk te zijn, waar we stil stonden bij de tragische gebeurtenissen uit Jezus' dagen. Moordanslagen in de tempel, een toren die instort waarbij 18 mensen omkomen. Ons leven is kwetsbaar en omringd door onmogelijke vragen. In de afgelopen week was het of er opnieuw een 'Siloamse toren' instortte. Maar nu in Genua, een brug. Ik dacht terug aan de lezing - antwoorden op veel vragen kregen we niet. Wel een oproep 'tot inkeer te komen'. Daarbij mogen we elkaar ook van dienst zijn - in ons samen gemeente zijn.

Volgende maand is de startzondag al weer - ik ben benieuwd naar wat het nieuwe seizoen ons brengen gaat. Voor mij zelf zal

op 10 september de tweejarige opleiding van de Missionaire Specialisatie beginnen. Daar zal ik u t.z.t. ook nog meer over vertellen. Voor nu een hartelijke groet en al het goede aan allen toegewenst, vooral aan hen voor wie het leven in deze tijd zwaar valt. Gods vrede toegebeden,
ds. Theo Pieter de Jong

P.S. Hebt u/heb jij 16 september al in je agenda staan? Die zondag zal de startdienst zijn. Meer informatie daarover volgt ongetwijfeld nog, maar 't zal vast weer feestelijk zijn.
Bij een pastoraal bezoek ontving ik onlangs voor de wijkkas 20,-.

Theo Pieter de Jong

Catechese!

Zondag 16 september is de startdienst. In die week beginnen dus ook de catechese-groepen weer. Op woensdag 19 september zijn beide groepen weer welkom in de kerk en beginnen we met een gezamenlijke maaltijd en een kennismakingsavond. Daarna volgen we weer het zelfde systeem als vorig jaar:

De éne week is de jongste groep in de kerk en de andere groep thuis bij John en Marleen. En die week daarop is het precies andersom, de oudste groep in de kerk en de jongste groep thuis bij Menno. De avonden die in de kerk zijn beginnen met samen eten. Ds. Theo Pieter is bij de avonden in de kerk. Op die avond zullen we vooral dingen leren, en nieuwe informatie krijgen, en bij de catechese-avonden thuis ligt het accent meer op de verwerking ervan.

In het afgelopen seizoen is de jongste groep bezig geweest met de 10 geboden en de oudste groep met het Onze Vader. In het komend seizoen gaan beide groepen aan de slag met 'Bijbel'. Wat is de Bijbel? Hoe lees je dat? Waar gaan de boeken over? En wat kun jij er mee in jouw leven? We gaan in het komende seizoen met het Oude Testament aan de slag, en wellicht het jaar daarna met het Nieuwe Testament. Als catechese-team hebben we er zin in!

Een persoonlijke uitnodiging waarop het rooster met de avonden staan volgt natuurlijk nog. Ook hoor je via de groepsapp wel weer van ons...

Net als vorig jaar mag je gerust ook weer vrienden en vriendinnen meenemen! (Even aanmelden zodat er voor hen ook eten is, is dan natuurlijk wel handig... ;-) !)

Een hartelijke groet,

Menno Sportel, John Luiten, Johan Kool, Marleen Luiten en
Theo Pieter de Jong

Pastoralia

Deze rubriek vraagt nu, met de nieuwe wetgeving, aanmerkelijk meer werk... Wil ieder genoemd gemeentelid ook werkelijk zelf genoemd worden? Maar ook; net als altijd: vergeten we niemand? Daarvoor is het nog belangrijker dat de pastorale coördinatoren (Nettie Hordijk en Breus Versteeg) op de hoogte zijn en de pastoraal werker, Netta Hakkenberg) dan de predikant (die deze berichten niet samenstelt).

In deze (hete!) zomermaanden denken we vooral aan de gemeenteleden die geen koelere plaatsen kunnen opzoeken, maar aan huis gebonden zijn en soms veel last van de hitte (en stilte) hebben... We wensen de zieken, rouwdragenden en hen die worstelen met depressie van harte Gods kracht en nabijheid toe.

Gelukkig mocht mw. Margreet de Bruijn-Chardon weer vanuit het Bakken naar haar vertrouwde plek bij het Maanderzand terug keren. We wensen haar daar ook weer alle goeds en zijn met haar blij dat ze weer thuis is. De operaties zijn goed verlopen, hoewel er ook wel tegenslag was. Gelukkig is alles nu achter de rug!

We zijn blij met het echtpaar Stolker wat maandag 20 augustus hun 65-jarig huwelijk mocht vieren. Wat bijzonder om deze mijlpaal te bereiken en terug te kunnen kijken op 65 gezamenlijke jaren waarin jullie lief en leed mochten delen. Van harte Gods zegen samen toegewenst!

Aankondiging huwelijk

Ronald van Buuren en Annelot Hendriksen komend uit Barneveld en Doetinchem hebben aangegeven lid te willen worden van de Protestantse Gemeente Ede, wijk Beatrixkerk - en hopen te trouwen op 5 oktober. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst die in de St. Annakerk in Eck en Wiel gehouden zal

worden (nadere gegevens volgen binnenkort bij de afkondigingen tijdens de dienst). Vanuit de Beatrixkerk feliciteren wij hen van harte met dit voorgenomen huwelijk en heten hen tegelijkertijd ook van harte welkom in onze gemeente!

Annelot woonde vroeger in dezelfde straat als waar Maarten woonde. Zij waren lid van dezelfde gemeente in Doetinchem, de wereld blijkt klein...! Voor mij zelf is het ook bijzonder om na het beroep wat ik in 2016 vanuit Eck en Wiel ontving (tegelijkertijd met het beroep vanuit Ede) nu twee jaar later opnieuw in die prachtige eeuwenoude St. Annakerk voor te mogen gaan. Ronald en Annelot wonen in Kernhem, aan het Scharlakenbos 21.

Aankondiging geboorte

Na onze vakantie lag er een stapel post op de mat. Uit die hele stapel was het volgende bericht wel het mooist: op 21 juli werd Hugo David Kool geboren, zoontje van Johan en Roos, Dubbelhof 64. De kleine Hugo en zijn ouders maken het goed. Zijn namen verbinden hem met zijn voorgelacht, als de zoveelste Hugo op rij... Hugo betekent 'hart, verstand, ziel'. En David betekent, 'bemind'. We wensen dat de kleine jongen van harte toe, dat hij zal leren lief te hebben vanuit zijn hart, met zijn verstand en ziel, vanuit het besef dat hij zelf allereerst geliefd is. Van harte feliciteren we ook zijn ouders en heel de verdere familie!

Belijdeniscatechese

Net als vorige jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Vanouds is de 40-dagen tijd de periode waarin de nieuwe gelovigen zich voorbereiden op hun doop. Deze doop vond plaats in de Paasnacht, als de hele gemeente stil stond bij haar gestorven-zijn in Christus' kruisdood en ten leven opgewekt in Zijn opstanding...

In de afgelopen jaren is gebleken dat de belijdeniscatechisanten de 40-dagen tijd eigenlijk wel wat kort vinden als voorbereidingsperiode. Daarom beginnen we dit jaar eerder. Net als de andere catechese-groepen, in september dus al.

Op woensdag 26 september, om 20.00 uur, als de andere catechese-groep naar huis gaat, begint de belijdeniscatechese. Op de eerste avond zullen we vooral kennis maken en bespreken hoe het komende seizoen er uit zal zien. Van harte welkom!!

Meedoen aan dit belijdeniscatechese-traject betekent niet dat je nú al moet beslissen of je in de Paasnacht 2019 ook belijdenis zult doen. Wél betekent het dat je je best doet om zoveel mogelijk op de wekelijkse catecheseavond aanwezig te zijn en in de 40-dagen meegaat naar het voorbereidingsweekend in het klooster.

Wil je er eerst graag nog eens met mij over doorpraten? Dat kan!
Mail/bel: 0318 30 9191 dominee@beatrixkerk.nl

Theo Pieter de Jong

Beste lezer,

Afgelopen schooljaar mocht ik stage lopen als Godsdienst Pastoraal Werker binnen de Beatrixkerk. Dit heb ik met plezier gedaan en ik heb zowel mijn stage als mijn studiejaar goed afgerond! Komend schooljaar zal ik ook als stagiaire actief zijn binnen de gemeente, dit vooral op het gebied van pastoraat, jeugdwerk en multiculturele samenleving. Daarnaast mag ik samen met ds. Theo Pieter ook meewerken aan de zondagse diensten (zowel liturgie, als de preek). Ik zie uit naar een leerzaam jaar en dank jullie voor de mogelijkheid hier in de gemeente stage te mogen lopen!

Een hartelijke groet, graag tot ziens en Gods zegen
voor u/jou toegewenst!
Nienke Marinus

Aan tafel!

In het afgelopen seizoen was het jaarthema 'comfort and challenge - het geloof als boodschap van troost en uitdaging'. Dit jaar is het jaarthema 'aan tafel'. Tien keer zullen we stil staan bij Bijbelgedeelten die over een maaltijd gaan.

Hieronder de data van de zondagen met de Bijbelgedeelten.

16 september - Startdienst - Aan tafel! Lukas 14:12-24

14 oktober - Het nieuwe leven begint met een tafel... Handelingen 16:19-34

25 november - Aan tafel met Jakob en Ezau. Genesis 25:24-34

9 december - Populus Sion, 2e advent. Aan tafel voor de kerstmaaltijd...

6 januari - (HA) Epifanie. Een wonderlijke maaltijd in de bergen... Exodus 24 (11)
 17 februari - Een feestmaaltijd...?!??? Daniël 5
 10 maart - Invocabit, 1^e zondag 40-dagen tijd. Met Jezus aan tafel... Lukas 7:36-50
 31 maart - (HA) Laetare, 4^e zondag 40-dagen tijd. Opnieuw een tafel en een berg... Jes.25:6-8
 12 mei (HA) Zondag Jubilate. Aan tafel! Maar... moet ik dát eten?! Handelingen 11:1-18
 23 juni Aan tafel op een bruiloft...! Openbaring 19:1-10

Ouderen gesprekskring

Op maandag 27 augustus om 14.30 uur komt de ouderen gesprekskring weer bij elkaar in de Beatrixkerk. We zullen dan de preek van ds. de Jong, van de zondag er voor, bespreken. Hier voor zal hij ons een aantal vragen meegeven.
 Wilt u hier aan mee doen? U bent van harte uitgenodigd.

Zomeravondzangdienst 26 augustus

Zondagavond 26 augustus is er weer een zangdienst in de Beatrixkerk. De dienst begint om 19.00 uur en de voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant ds. de Jong.
 Het gelegenheidskoor zal medewerking verlenen en als solist zal Gert Jansen optreden.

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
 email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese. Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds. Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur,
hans.breunese@gmail.com

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
 0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-ede.nl

Nieuw kerkelijk seizoen

Op zondag 23 september staat de aftrap van het nieuwe seizoen gepland. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan deze aftrap mee te doen. De start is rond de klok van half 10 in de Open Hof. In de volgende kerkbode komt het uitgebreide programma, wat nu nog in de maak is, te staan. Graag noteren in de agenda.

Vragen- en ideeënuur voor jongeren uit Kernhem en Veldhuizen

Vanaf woensdag 15 augustus vindt elke woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur het vragen- en ideeënuur plaats voor jongeren in buurtcentrum het Kernhuis. Jongerenwerker Maarten Boele staat hier paraat voor de vragen en ideeën van jongeren uit Kernhem en Veldhuizen.

Het vragen- en ideeënuur is een inloopspreekuur waar jongeren met onderwerpen zoals werk, school, hun thuissituatie, ontmoetingsplekken, hun wijk of relaties terecht kunnen. Wanneer jongeren bijvoorbeeld een idee hebben voor de wijk waar ze wonen, kunnen ze dit met Maarten bespreken. De jongerenwerker ondersteunt jongeren om hun ideeën vorm te geven en bij de juiste persoon te brengen. Die persoon bepaalt dan of het idee uitgevoerd kan worden. Maar ook als het even niet lekker gaat thuis of op school kunnen jongeren bij Maarten terecht. Samen kijken ze dan wat nodig is om de situatie te verlichten. Maarten werkt samen met allerlei organisaties en kent daardoor veel mensen die de jongeren, waar nodig, kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie

www.malkander.nl • mboele@malkander-ede.nl

What's app: 06 821 413 50

In eerste instantie is het vragen- en ideeënuur een pilot die tot en met 14 november loopt. Bij succes loopt deze verder.

<https://www.malkander-ede.nl/ik-wil-meer-weten-over/tieners-en-jongeren/vragen--en-ideeenuur-jongeren-veldhuizenkernhem.aspx>

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943 J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
 Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
 L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Wij gedenken Tiny Huisjes

Als je in de harten van zovelen een plekje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Zaterdag 21 juli overleed Catharina Huisjes-Vlam, Tiny, na een week in het ziekenhuis zonder nog bij kennis te zijn geweest. Een week eerder was zij gevonden met een hartstilstand. Voor haar kinderen was dat een week van leven tussen hoop en vrees.

Boven de kaart stond, behalve bovenstaande tekst, een vers uit psalm 4: Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Een tekst die past bij Tiny, zij was vol vertrouwen dat zij thuis zou komen bij God, waar ze haar geliefden zou weerzien.

Achttien jaar geleden overleed Tiny's man Johan en ze heeft daar veel verdriet om gehad. Maar ze krabbelde weer op uit het dal en kreeg weer plezier in haar leven.

Tiny heeft vele jaren gezongen in het Emmaüskoor en was een trouwe mee-eter bij de eetgroep. Ze had vriendinnen en hobby's, zoals aquarelleren. Op de rouwkaart is een bloesemtakje afgedrukt, één van haar prachtige aquarellen.

Maar bovenal was ze een liefhebbende moeder en oma. Ze was zeer betrokken bij haar kinderen en kleinkinderen. Ze had oprechte interesse in al hun verhalen en kon bijzonder goed luisteren.

We hebben afscheid van Tiny Huisjes genomen in een dankdienst voor haar leven in de Oude Kerk in Bennekom, omdat ze dat zo'n mooie kerk vond en steeds had aangegeven dat ze vanuit die kerk wilde worden begraven.

Tiny heeft een rijk leven gehad, want zij heeft een plekje veroverd in vele harten.

In gedachten en gebeden leven we mee met Tiny's dochters Karin, Erica en Ciska, hun partners en de kleinkinderen.

Janneke Bron

ALGEMEEN

'Mindfulness bij kanker' weer in het Toon Herman Huis.



In het Toon Hermans Huis Ede wordt in het najaar weer een mindfulness training gegeven voor mensen die worden geraakt door kanker. De training wordt gegeven door Lex Bubbers: "Met de diagnose kanker treed je een nieuwe wereld binnen, met andere gebruiken, regels en een eigen taal. Vaak wordt er gesproken over 'vechten' en 'overwinnen', alsof je door moet te tonen de slag kunt winnen. In de praktijk heb je echter niet veel controle. Hoe ga je daarmee om? 'Mindfulness bij kanker' geeft handreikingen, tips en oefeningen. Het kan mensen met kanker helpen om te gaan met angst, pijn en machteloosheid en wellicht nieuwe inzichten bieden. Uit onderzoek blijkt dat wie regelmatig mindfulness beoefent minder vatbaar is voor stress, angst, pijn, depressie en woede. En dat aandacht, innerlijke rust, emotioneel evenwicht en welbevinden toenemen." De mindfulness training is bestemd voor (ex)-kankerpatiënten, naasten en nabestaanden.

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen.

Tijdsinvestering: acht bijeenkomsten van circa 2,5 uur, 1x per week, 30-60 minuten per dag thuis oefenen

Wanneer: we starten in september, op de zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.30 uur. Datums: 1, 8, 15 en 22 september, 6, 13 en 27 oktober en 3 november. 20 oktober is er een stille dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Deze dag is ook toegankelijk voor de deelnemers die de training eind 2017 / begin 2018 hebben gevolgd.

Kosten: Er zijn ziektekostenverzekeringen die deze training vergoeden. Indien u deze training niet kunt declareren, betaalt u 50 euro.

Voor informatie en aanmelden: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Het Toon Hermans Huis is gevestigd in De Open Hof aan de Hoflaan 2 in Ede.

Het Toon Hermans Huis Ede is er voor wie geraakt wordt door kanker. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers hier terecht voor diverse vormen van ondersteuning.

Het Toon Hermans Huis ontvangt regelmatig berichten van andere organisaties die ook voor u van belang kunnen zijn. Deze berichten worden geplaatst op www.toonhermanshuisede.nl onder het kopje 'nieuws'.

Zet uw radio weer eens aan!

Veel mensen luisteren nooit radio. De tv of pc hebben bij hen de radio geheel verdrongen. Maar de radio heeft iets wat de kijkkast mist: ze laat meer over aan je verbeelding. Je kunt al luisterend je eigen beeld vormen van wat je hoort. Zo kent Omroep Ede het programma 'kerkvenster'.

'kerkvenster' is geen meditatief of evangeliserend, maar een informatief programma van OMROEP EDE. Het startte in 1999 en wordt elke maandagavond om 19.00 uur uitgezonden en herhaald op zondag 11.00 en 22.00 uur.

Elke week is er een interview met een gast uit de grote gemeente Ede. Het is frappant te zien hoe er door de jaren heen altijd weer mensen zijn uit de breedte van het Edese christendom die iets te melden hebben over hun werk, hun ervaringen, hun visie op geloof, kerk en samenleving. Talloze onderwerpen zijn de jaren door de revue gepasseerd en dat gaat nog steeds door. Op het gebied van kerkvisie, geloofservaring, liedcultuur, communicatie van het evangelie in binnen- en buitenland, diaconaat, theologie, enz. enz. Vanaf maandag 3 september start 'kerkvenster' weer met nieuwe programma's en interessante gasten.

IN 'T VIZIER

Eén keer per maand presenteert 'kerkvenster' de rubriek 'In 't Vizier', waarin redactieleden, soms met een gast, met elkaar praten over wat hun in de voorbijgegangene week getroffen heeft in hun lectuur en dagbladen over kerk, geloof en samenleving.

Wekelijks wordt een Lied van de Week ten gehore gebracht, gekozen, kort ingeleid en toegelicht door redacteur Anton Kanis, kenner van muziek en zang, zelf organist. In elke uitzending spreekt een gast een column uit, vijf minuten, meestal over een actueel onderwerp of recente gebeurtenis in Ede of elders.

'kerkvenster' biedt ook actueel nieuws uit het brede veld van christelijke activiteiten in Ede, geput uit kerkbladen en plaatselijke nieuwsbladen. Dikwijls zijn dit aankondigingen van muzikale uitvoeringen.

De programmaonderdelen worden afgewisseld met muzikale intermezzo's, vaak nieuwe kerkliederen of fragmenten uit de klassieke muziektraditie.

Naast 'kerkvenster' biedt de omroep ook de programma's ZINGEND GELOVEN - geestelijke muziek met korte meditatie, te beluisteren elke maandag 20.00 uur en zondag om 10.00 en 21.00 uur. En maandag om 18.30 uur is er een half uur orgelmuziek, voorafgaand aan 'kerkvenster', herhaald op zondagmorgen 8.30 uur. Met interessante toelichting.

Zeker de moeite waard om eens te schakelen naar OMROEP EDE, frequentie 103.7 (ether) of 93.1 (kabel). Doen!

ds. Arie Romein,
eindredacteur 'kerkvenster'

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: 'kerkvenster': informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'kerkvenster' september 2018

3 september 2018 Interview met de heer Jaap Floor over 100 jaar Evangelisch - Lutherse Gemeente te Ede. Lied van de Week: 'Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd'(NLB156). Column: Herman Oevermans. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

10 september 2018 Vraaggesprek met Peter Moed over Keltische muziek. Lied van de week: 'When Israël was in Egyptland'(NLB168). Column: Hendrie van Maanen. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

17 september 2018 In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Loof de Heer, want Hij is goed (NLB227)'. Column: Wim Scheltens. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

24 september 2018 Gesprek met Esther Blokker over het werk van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede. Lied van de Week: 'Gezegend zijt Gij, eeuwige God.'(NLB229). Boekbespreking door Arie Romein. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

NIEUWS

Mag je alles vragen aan God?



ma 6 aug. 2018

Die vraag stelde Coen Verbraak in het programma 'Kijken in de ziel' aan een bevindelijk-gereformeerde dominee, die daar 'ja' op antwoordde. Mag je alles vragen? Mag je bidden om regen? Het gebed dat ik schreef vanwege de grote droogte die er heerst in ons land, maakte nogal wat los en laat zien dat mensen in de kerk heel verschillend tegen het gebed aankijken.

Velen waren er blij mee, anderen vonden het een ouderwetse manier van bidden: 'dit ken ik van vroeger, dit is niet van deze tijd...'

Gebed om zegen

Overigens, wat mij betreft was en is het nog steeds niet een gebed om regen, maar een gebed om zegen, een gebed waarin we ons met alles wat we zijn en voelen en ons zorgen over maken, wijden aan God. Ook dus, ja, met die zorg om de schepping nu de gewassen staan te verdrogen op het land en mensen met een zwakke gezondheid bezwijken onder de hitte en het nodig is met elkaar mee te leven in de zorg die het geeft bij boeren, de zorg die het geeft om ons veranderende klimaat. En ik schat zomaar in dat dit gebed heel anders aankomt in agrarische gebieden, waar mensen de afhankelijkheid van de elementen ondervinden dan in stedelijke gebieden waar het water toch wel uit de kraan blijft komen.

Dit gebed was een momentopname. Ik had wellicht ook wat andere en sterkere accenten kunnen leggen, ik had ons ook kunnen verootmoedigen voor ons aandeel in klimaatverandering; ik had ook kunnen aanvullen dat we in alle extreme omstandigheden ons aan God mogen toevertrouwen, naast droogte ook wateroverlast; ik had het probleem niet alleen voor ons land, maar wereldwijd kunnen benoemen: gemiste regen in ons land geeft immers nog geen hongersnood zoals in Soedan... Tel je zegeningen, zeker...

Ik ben ook eigenlijk wel blij dat dit gebed reacties heeft opgeroepen. Collega's gaven aan hoe zij dan zouden bidden en dat leverde in de social media nog meer gebeden op, mooi toch? Er wordt weer over bidden gesproken, over wat het voor gelovigen is en wat het niet is en dat is toch winst...

Veilig bidden

En toch... de reacties op dit gebed legden theologische verschillen in onze kerk bloot. Ik vind het best jammer, dat we elkaar in onze uitingen van ons geloof niet altijd kunnen vinden. Ik neem in onze kerk zoiets waar als 'veilig' bidden, veilig bidden staat voor mij dan voor zo'n algemeen geformuleerd gebed dat niemand zich er een buil aan kan vallen en God, hoe we Hem of Haar dan ook zien, al helemaal niet. Men heeft moeite met het Godsbestuur omdat men alles in oorzaak en gevolg wil vatten, regen en droogte komen voort uit verkeerd menselijk handelen en mag je dat God in de schoenen schuiven? Bidden is dan alleen nog een indirecte aansporing tot handelen. Het is bidden onder een geslo-

ten hemel, waarin we enkel nog aan God vragen ons wijsheid en moed te geven. Bidden als uiting van onze verantwoordelijkheid, waarbij we het ten diepste niet meer van een hogere macht verwachten.

Geloven is voor mij hartstocht en ik wil met alles in mijn leven bij God betrokken zijn, ik weet Hem ook in alles op mij betrokken en ik wil boven alles zijn Koninkrijk dienen. Deze hartstocht brengt met zich mee, dat ik alles deel wat mij aan het hart gaat. Niet als een vragenlijstje aan God waar Hij aan moet voldoen, dat laat ik uiteindelijk aan Hem. Maar ik noem het wel, ik zou niet anders willen.

Ik vind dat ook terug in het Psalmboek, ik vind dat ook terug in het gebed van een vrouw als Hanna. En als het om er om gaat, hoe dat dan kan werken, wil ik wel een voorbeeld uit mijn eigen leven noemen: ik bad als Hanna ook om een kind en God gaf me het inzicht dat er kinderen op de wereld zijn die graag een moeder en vader zouden hebben en ik ontving de moed om kinderen te adopteren...

Toevertrouwen aan God

Mag je alles vragen aan God? Bidden kan blasfemisch worden. God voor jouw karretje. Je moet ervoor oppassen niet naar jezelf toe te bidden, het gaat uiteindelijk om Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Maar soms is je kinderlijk toevertrouwen aan God het enige wat je hebt: ik was in een penitentiare inrichting en de vrouwen baden heel kinderlijk, heel concrete, vragende gebeden waarvan ik dacht: zou God daar iets mee kunnen? Liturgisch absoluut onverantwoord... Maar ze deden het toch maar en wisten zich met hun God verbonden en ontvingen kracht in hun moeiten.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat Gij gezegend wordt,
God is een schuilplaats voor ons allen.

Psalm 62: 5

ds. Saskia van Meggelen - preses generale synode

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede