

KERKDIENTEN

Zondag 13 januari

Prot. Wijkgemeente Noord:

10.00 uur ds. C. Oosterveen
Dienst van Schrift en Tafel
Bevestiging diaken

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10.00 uur ds. A. Hogenbirk, Nijmegen

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10.00 uur ds. K. Santing (Ede)

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10.00 uur ds. J. Esveldt

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10.30 uur dhr. M. Tax

Harskamp:

10.00 uur ds. F.W. Kuipers, Nunspeet

Ev. Lutherse Kerk:

10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10.00 uur ds. L. van Rouendal
14.30 uur Jan van Riessen jr.
vertelviering

De Gelderhorst:

10.30 uur mevr. C.M. Veldhuizen

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10.00 uur dhr. R. Bouw

Het Maanderzand:**weeksluiting zaterdag 12 januari**

19.30 uur dhr. K. de Lijster

Zondag 20 januari

Prot. Wijkgemeente Noord:

10.00 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Verteldienst: Het oude liedje

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10.00 uur ds. D. Atema

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:

10.00 uur ds. O. Doorn, Nijkerk
Heilig Avondmaal

Ev. Lutherse Kerk:

10.30 uur ds. A.J. van Zanden,
m.m.v. de cantorij

Hartenberg:

10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur Ina Oosterhof, zangviering

De Gelderhorst:

10.30 uur pastor A. van Engeland
RKK dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:**weeksluiting zaterdag 19 januari**

19.30 uur ds. A.C. Borsje

Zondag 27 januari

Prot. Wijkgemeente Noord:

10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10.00 uur ds. K. Santing
17.00 uur ds. T.P. de Jong,
Evensong

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10.00 uur ds. Y. Voorhaar

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10.30 uur pastor B. Piepers

Harskamp:

10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:

10.30 uur ds. J.H. Uytenbogaart, Utrecht
Viering Heilig Avondmaal

Hartenberg:

10.00 uur prop. G. Vierwind, Putten
14.30 uur José Fredrikze, vertelviering

De Gelderhorst:

10.30 uur dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10.00 uur ds. J. Pleij - Inia

Het Maanderzand:**weeksluiting zaterdag 26 januari**

19.30 uur ds. C.W. Saly

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede, tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Beste wensen

Voor het nieuwe kalenderjaar. Want meer is het niet – maar toch.

De kerk houdt zich aan een andere jaartelling, richt zich niet naar de zon, maar naar het milde licht van de maan. Maar die jaren volgens de Gregoriaanse telling worden wel stuk voor stuk 'A.D.' genoemd, annus Domini; hoe we de tijden ook indelen en benoemen, ze zijn in Gods hand.

Dát wensen wij elkaar toe, dat God ons en onze dagen niet uit zijn handen zal laten vallen en dat wij zullen wandelen in 'een licht dat eeuwig brandt' (lied 91a: 3).

In die zin: Heil en Zegen. En mijn dank voor de soms zeer kunstzinnige wenskaarten ik mocht ontvangen.

Wij zijn intussen gewend aan de staande uitdrukking 'wat zal het jaar ons brengen?' Een betere vraag is natuurlijk: wat gaan wij brengen? Wat staat ons te doen, wat wordt van óns verwacht?

In de PGE staan we voor belangrijke besluiten, uiteraard na allerlei verkennende bewegingen – er zal beraadslaagd worden over getallen, begrotingen, gebouwen. En ingrijpender: over wijkgemeentes en formatieplaatsen. De PGE is immers niet ongevoelig voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij die al decennia lang gaande zijn (in de laatste jaren in verhevigde mate) – kerkverlating, krimp, ont-kerkelijkheid, tanende invloed en aanwezigheid van 'de' kerk in het publieke domein en debat. Het SCP publiceerde daarover eind 2018 een even boeiend als verontrustend rapport ('Christenen in Nederland'). Wij hoeven niet mee te huilen met de wolven in het bos (dat zou laf zijn), maar kunnen ook niet doen alsof ze er niet zijn (dat zou dom zijn). Die ontwikkelingen vragen om antwoorden en beleid. Om inzicht (in de cijfers), om wijsheid en empathie. En misschien nog wel het meest om nuchterheid.

Leerhuis 9 en 16 januari: Lucas, de man en zijn boek

Wie was hij, waar en wanneer schreef hij zijn Evangelie – en voor wie? Een hoogopgeleide man, denkt men, die misschien in Rome of Caesarea zijn verhaal heeft opgeschreven, rond het jaar 80 (?) van onze jaartelling. Hij schreef voor heiden-christenen, maar benadrukt de trouw aan de taal en traditie van Israël. Hij maakt gebruik van wat Mattheus en Marcus opgeschreven hebben, maar laat weg en voegt toe. Wat is het eigene van zijn Evangelie? We staan stil bij zijn boodschap, bij de opbouw en de inhoud. Met vooral aandacht voor de hoofdstukken vanaf 9, waar hij Jezus zijn reis naar Jeruzalem laat beginnen. Die lezingen geven de Veertigdagentijd dit jaar kleur en structuur. 20.00 uur in de Zijzaal van de Taborkerk.

Avondmuziek 19 januari, 19.30 uur in de Taborkerk

Het Argentijnse duo Cecilia Isas, viool en Alan Kwiek, piano speelt:

L. van Beethoven (1770-1827) Sonate voor viool en piano in A-Groot # 9 opus 47 "Kreutzer" -Adagio sostenuto-Presto -Andante con variazioni -Presto.

A. Piazzolla (Argentina, 1921-1992) Adiós Nonino (Versie voor viool en piano van O. Caló, met de originele 'candenza' van Piazzolla)

Grazyna Bacewicz (Polen, 1909-1969) Sonata # 3 -Allegro moderato -Adagio -Scherzo -Final

A. Piazzolla (Argentina, 1921-1992) -Escualo

Beide muzikanten zijn met nadruk muziek van Argentijnse bodem toegedaan, muziek die hier te lande minder bekend is, maar zeer verassend en fris klinkt. Het duo debuteerde in 2008 en speelde sindsdien o.a. in Argentinië en Brazilië in alle 'grote huizen'. Ook in Lugano, Verona (Italië) en Nederland en België brachten ze (on)bekende werken ten gehore. Een aanrader!

De toegang is zoals altijd gratis.

Koffie-Plus op 27 januari

Na de dienst is er weer een 'koffie +': gelegenheid om elkaar wat nader te spreken over recente ontwikkelingen op het Edeese kerkelijk erf. Daarnaast hebben we iets bijzonders te vieren – houdt de Kerkbrief in de gaten! Het zal een speciale 'koffie+' worden.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Een zegening in het nieuwe jaar

*Moge het goede
dat ik je wil wensen
worden wat het hoort te zijn:
een zegening.*

En daarom

*laat het je tegemoetkomen
als een warme omhelzing.*

*laat het klinken als een deuntje
om mee op te staan*

*laat het de gordijnen van je hart
wijd openschuiven.*

*laat het je blik op de wereld
ondanks alles mild houden*

*laat het je toewenden
naar het mooie en het positieve*

*laat het je onbevangen maken
voor het onverwachte*

*laat het genoeg geestdrift wekken
om je aan iets nieuws te wagen*

*laat het je de adem geven
die je nodig hebt voor onderweg*

*laat het je uitnodigen
om af en toe eens om te zien
en met een glimlach
de vele zegeningen te ontdekken.*

Afscheid

Op donderdag 3 januari is Janneke Fransen overleden, geliefde van Edith Eijgenraam, ook allerliefste moeder van 3 kinderen en oma van vele kleinkinderen. Op 8 januari nemen we afscheid van haar. Een dienst, ondanks alle gemis, vol licht. Want daar hield zij van. En licht heeft een boodschap. Het kan niet beter verwoord dan in woorden van Huub Oosterhuis die geschreven staan op de kaart:

*Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.*

Bevestiging diaken

Op 13 januari, in een dienst van Schrift en Tafel, geeft Jan Klok het stokje van diaken-zijn binnen en (uiteraard niet minder voor) buiten de kerken door aan Frits Dimmendaal. Voor beiden zijn we erg dankbaar. Samen met een grotere groep mensen, een onmisbare kring om hen heen, zetten zij zich op het vlak van diakonie in voor medemensen. In woord en tafelviering staan we stil bij het geheim dat ons gaande houdt. Op de bruiloft te Kana zegt Maria tegen de mensen die van het feest een féést moeten maken: *Doe wat Hij zegt.....de dingen die je doet die niemand ziet.....*verwoordt Matthijn Buwalda:

*De priester die week in, week uit
weer opstaat en de klokken luidt
in een kapot geschoten kerk met lege banken*

*De moeder die de nacht door zingt
tot er wat rust vloeit in haar zieke kind
en als het licht wordt staat de wereld weer te wachten*

*Het zijn de dingen die je doet
De dingen die je doet die niemand ziet
Die zeggen wie je bent*

*De vrouw die nog steeds zorgt voor hem
Terwijl ze weet: Hij weet niet wie ik ben
Ze blijft hem wassen, terwijl hij haar blijft vergeten*

*De vader die zijn zoon omhelst
Al wordt "ie keer op keer teleurgesteld
Nooit eens "het spijt me", maar toch fluistert hij: vergeven.*

*Een mens, een mens bewijst zich niet
in wat hij doet en zegt voor zijn publiek
Wie hij is... blijkt in de kantlijn van zijn leven*

*Het kleine dat de grootste moeite kost
Het lijden dat maar niet wordt opgelost
Daar kom je alledaagse heldendaden tegen*

Intrigerende woorden, waarbij vertrouwen en in actie komen om het hoekje kijken.

Op 20 januari twee boeiende activiteiten in de kerk; 's morgens om 10.00 uur een verteldienst met Hans Bouma. Thema: Het oude liedje. Eén van de meest boeiende en intrigerende figuren uit het Oude Testament is Prediker. Voorganger, geleerde, filosoof, realist en dromer in het Jeruzalem van 250 v.Chr. Wat bezielt hem, wat heeft hij ons te zeggen? Met als titel *Het oude liedje*, vertelt Prediker bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even leerzaam als troostend verhaal waaraan Johan van Markesteijn muzikaal deelneemt. 's Middags van 15.30 uur tot 17.00 uur een literair concert, georganiseerd vanuit Bespreek het samen.

In 2008 verscheen bij de Arbeiderspers de gedichtenbundel "*Om een zin*" van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van de verwondering en de geheimen van dit bestaan.



Zo boeit de nachttrein hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich volkomen overgeeft aan een geheimzinnige bestuurder die hij totaal niet kent. Een mol – dat ondergrondse dier dat nooit het daglicht ziet – roept bij hem de vraag op of de mens misschien even blind is voor het hogere dat hém omgeeft. Een aantal gedichten verradt immers zijn zoektocht naar zo'n laatste zin, waarmee de dichter raakt aan de zin van het leven zelf. Gebruikmakend van klassieke vormen en trefzeker formulerend schrijft Ter Linden een ingetogen, herkenbare poëzie, die veel lezers zal aanspreken. Gedichten over zijn kinderen en over de geliefde, over leven en dood.

Zinnen, woorden en beelden resoneren na in de muziek die Mirjam Karres, pianiste, daarbij koos. Composities van Bach, Scarlatti, Schumann, Chopin, Liszt, en Debussy wisselen de voorgedragen gedichten af.

Op 27 januari is het thema van de dienst: *Ich will Dir mein Herze schenken.*

Een aria uit de Matthëus Passion. Aria's zijn hier een uiting van persoonlijk engagement met alle lijden. Vanaf het begin van Jezus' optreden komt de vraag naar engagement op ons af. Een zoektocht vanuit de Mattheüs Passie....

Tip: Bij Bespreek het Samen geeft, op 1 februari om 20.00 uur in de Taborkerk, dirigent Gert Jan van der Pol een lezing over deze Passie. Hij laat zien dat Bach ons persoonlijk bij het lijdensverhaal betreft; daarbij 'live' gezongen fragmenten door het koor Sursum Corda uit Lunteren, waarbij de luisteraar een actief aandeel krijgt!

*Dat je wat voorbij is
met een glimlach
dicht mag vouwen,
Om je armen uit te strekken
naar het leven en de a (A)nder
In een wijds vertrouwen.*

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

Ontvangen

Via dhr. Sander v. Voorst 1 maal € 20,00 en 1 maal € 10,00 bestemd voor de zondagse bloemen.
Namens de commissie hartelijk dank.

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

De feestdagen liggen inmiddels weer achter ons en een wat rustiger tijd van het jaar is aangebroken. We mogen terugzien op heel mooie samenkomsten, die dankzij de inzet van meerdere gemeenteleden tot stand zijn gekomen. Het seniorenkerstfeest was op maandag 17 december, een mooi samenzijn met een heerlijke afsluiting in de vorm van een stampottenbuffet. De gezinsdienst op 22 december was echt een succes als ik het zo mag zeggen, een grote opkomst, veel kinderen en een prachtige invulling van de dienst waarin, naast dominee Tineke, ook anderen, groot en klein, een belangrijke taak hadden. De muzikale medewerking van Wieke en Berthilde Waaijenberg aan twee diensten was zeker ook een waardevolle aanvulling. Wat was het mooi om Maria en Jozef en de herders te zien bij het uitbeelden van het kerstverhaal in en om de verrassende kerststal. Deze kerststal was een mooi product van een

paar ijverige knutselaars. Ik vond het prachtig en als ik de geluiden om mij heen hoorde was ik daarin zeker niet de enige. Iedereen die op de een of andere manier heeft meegeholpen aan diensten en activiteiten in de achterliggende weken, heel erg bedankt voor jullie inzet. Zoals elk jaar is ook nu weer de kerstcollecte in de wijk gehouden met de mooie opbrengst van € 316,95 alle gevers en collectanten hartelijk dank! Dit jaar had de kerkenraad besloten om het bedrag wat resteerde, na aftrek van de kosten voor de bijzondere diensten, te bestemmen voor het kinderproject, dit betreft € 205,38.

Helaas was er in deze weken binnen onze gemeente ook zorg en verdriet. Mevrouw Le Roux kwam lelijk ten val en moest worden opgenomen in het ziekenhuis, gelukkig is zij inmiddels weer thuis in Wicherumloo. Verdriet was en is er bij de familie Goddijn na het overlijden van (schoon)vader en opa.

Wij wensen jullie allen veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe.

Henk en Marie Timmerman, jullie horen er voor ons gevoel al heel lang bij maar sinds kort zijn jullie nu ook officieel lid van onze wijk. Hartelijk welkom.

Binnenkort start de Aktie Kerkbalans. Zoals via meerdere kanalen is aangegeven is de financiële situatie van de PGE zorgelijk. De kerkenraad wil u daarom nogmaals vragen om zorgvuldig om te gaan met het bepalen van uw bijdrage voor het komende jaar, zonder voldoende financiële middelen kan de kerk niet bestaan.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Aktie Kerkbalans 2019

Op 20 januari start de Aktie Kerkbalans. Vanaf maandag 21 januari kunt u een vrijwilliger van uw kerk aan de deur verwachten met de bekende kerkbalans envelop. Enkele dagen later wordt de retourenvelop met toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.

Gemeenteleden die zich hebben geregistreerd voor Kerk Balans via internet krijgen in de week van 21 januari een email met alle informatie om digitaal een toezegging te doen voor de Aktie Kerkbalans 2019.

Met vriendelijke groet,
Steven Heiwegen

Senioren

Vrijdag 25 januari zal de eerste activiteit van dit jaar worden gehouden. De heer Sierksma komt met een diapresentatie met als thema: "In de voetsporen van". Verdere informatie volgt nog.

Hallo jongens en meisjes

13 januari – Bescheiden geloven



'Kijk eens wat ik kan', 'Kijk eens hoe goed ik ben'. Als je steeds zulke opmerkingen maakt, is dat niet leuk. Misschien is er een goede reden waarom een ander iets minder goed kan (ziekte, minder reken- of taalknap). Misschien is hij in iets anders heel goed.

Jezus zegt: 'Doe gewoon wat je kunt doen. Help elkaar, probeer elkaar gelukkig te maken. Het is niet de bedoeling dat jij opschept over wat jij voor die ander hebt gedaan. Jij deelt wat geld met iemand die het minder heeft; niemand hoeft dat te weten. Je moet het niet rondbazuinen, zodat iedereen weet hoe geweldig jij bent. Als jij bidt voor een ander, hoef je daarover niet op te scheppen. Niemand hoeft het te zien, als jij op jouw kamer aan God vraagt iemand te helpen of te troosten. God ziet en hoort het altijd en is er blij mee. Hij zal jou daarvoor gelukkig maken. Het gaat niet om jouw imago, maar om het geluk van de

ander, om het laten zien wat God hem wil geven. Dat doe je in stilte, gewoon omdat het goed en gaaf is.'

20 januari – Koningin Wasti weggestuurd



Ahasveros is een groot en rijk koning. Hij heeft een enorm rijk en is zelf enorm rijk. Hij geeft een feest voor alle belangrijke mensen in zijn rijk. Het feest duurt een half jaar. Toen het feest was afgelopen gaf de koning een feest voor alle inwoners van Susa. Dit duurde 7 dagen. Je zult begrijpen dat er veel werd gedronken op die feesten en als ze te veel drinken dan krijgen de mensen soms rare ideeën. Zo ook koning Ahasveros. Hij roept zijn dienaren bij zich en zegt: 'Ga de koningin eens halen dan kan ze haar schoonheid laten zien.' De dienaren gingen naar haar toe, maar koningin Wasti, die zelf een feest aan het geven was voor vrouwen, weigerde. Ze ging niet naar het feest van de koning in haar mooiste kleren haar lichaam showen. Dat zal zeker uit de hand gaan lopen met al die dronken mannen. De mannen gingen terug met de boodschap en de koning werd heel boos. De koningin luistert niet naar hem, dat kan natuurlijk niet. De man heeft de macht. Straks zien alle andere

vrouwen dat en gaan ze ook niet meer naar hun man luisteren. Dus zegt hij: 'De koningin moet weg. Weg uit het paleis, geen koningin meer. Ik ben de baas. Ook mijn vrouw moet alles doen wat ik zeg.' En zo gebeurde het. De koning dacht er niet bij na dat hij zelf misschien iets vreemds aan haar vroeg. Niet zij deed iets fout, maar de koning zelf. En er is niemand die zegt dat hij het met Wasti eens is. Wat oneerlijk!

27 januari – Ester, de nieuwe koningin



Na een tijdje voelt koning Ahasveros zich een beetje eenzaam zo zonder Wasti. Zijn dienaren zien dit en doen een voorstel. 'Wat als we nu mooie meisjes gaan zoeken en die bij elkaar brengen in het vrouwenverblijf. Deze meisjes krijgen een uitgebreide schoonheidsbehandeling en degene die u het meest bevalt, wordt dan uw koningin.' Dit vond de koning wel een goed idee en er werd een bericht verspreid. In de burch van Susa woonde Mordechai, een Jood. Mordechai was pleegvader van Ester. Ester was zijn nichtje, maar had geen vader en moeder meer en dus mocht Ester bij hem wonen. Ester was liefvallig en mooi en daarom mocht ook zij naar het koninklijke paleis. Alle meisjes kregen voordat ze een nacht met de koning mochten doorbrengen een schoonheidsbehandeling van twaalf maanden. Daarna mochten ze om de beurt slapen met de koning en diegene die hij

wel aanstond mochten nog even blijven. Toen was het de beurt aan Ester. De koning voelt meer liefde voor Ester dan voor alle andere vrouwen, want Ester verovert het hart van de koning door zich niet uit te sloven, maar gewoon zichzelf te zijn en de normen en waarden van God trouw te blijven. En dat werkt, want ze wint. Ester wordt koningin. De koning houdt een groot feest en deelt geschenken uit, omdat hij zo blij is dat hij een nieuwe vrouw heeft gevonden. Hij weet alleen nog niet dat ze Jood is, want dat had Ester stil gehouden voor iedereen. Een meisje uit Israël komt heel dicht bij de koning. Daar zorgt God voor. Het is zijn plan dat juist zij op die plaats komt. Want God heeft haar over een tijdje nodig om zijn volk te beschermen en te redden. Zij gaat het verschil maken.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

13-01 Elly en Mark
20-01 Nicoline en Anouska
27-01 Lisa en Djoerd
03-02 Erica en Hennie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf Proosda Beatitudinum

Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud. Komende zondag vieren we Epifanie en Drie-Koningen. Prachtig om het nieuwe jaar samen aan Tafel te beginnen. Dit vieren van Avondmaal op Epifanie – om samen zo goed het nieuwe jaar te beginnen begint al een traditie te worden...

De kerstboom begint in dit nieuwe jaar er nu toch wel wat treurig uit te zien... Alsof hij met z'n laatste krachten wacht op de Drie Koningen die komende zondag hopen te arriveren bij de stal... Het is natuurlijk wat sneu als zij na hun lange reis uit het oosten eindelijk arriveren en wij de versieringen al opgeruimd hebben... maandag mag ik de boel opruimen. Ik weet nog niet of ik dan ook alle kerstkaartjes al weghaal. Het ziet er zo feestelijk uit...! Ook namens Maarten u allen bedankt voor de vele kaarten met goede wensen en woorden. Ook wederzijds wensen wij u alle goeds, veel heil en zegen, liefde en wijsheid in dit nieuwe jaar!

Toen ik afgelopen zomer bij een bezoek aan een oude kerk weer diep onder de indruk was van een prachtig glas-inloodraam en mompelde dat dat toch een mooi vak is en ik dat ook wel eens zou willen leren antwoordde Maarten dat ik dat niet 'ooit' moest doen, maar gewoon nu eens een cursus doen. 'Ooit' is gevaarlijk... Thuisgekomen ben ik maar eens gaan zoeken op internet. En nu, 5 maanden later is het dan zo ver... Mijn tasje staat klaar. Vanmiddag heb ik mijn eerste cursusmiddag... Ik heb er zin in!

Een hartelijke groet,
ds. Theo Pieter de Jong

Van Ede naar Londen en weer terug....

In november mocht ik voor mijn missionaire specialisatie 4 dagen naar Londen. En eerlijk is eerlijk, die reis naar Londen was natuurlijk één van de triggers die mij over de streep trokken om me aan te melden voor deze opleiding... Vier dagen in Londen op bezoek bij allerlei kerken en gemeenten om bij hen te kijken hoe zij proberen handen en voeten te geven aan die opdracht om niet alleen kerk voor jezelf te zijn... En ik ben er niet in teleurgesteld. Wat een bemoedigende, stimulerende en interessante reis was dit! Wat een leuke groep, wat een inspirerende gesprekken en ontroerende momenten. De ontmoetingen met Engelse collega's waren bijzonder. Het was geestelijk 'voedzaam'; en in de spaarzame vrije momenten die er waren heb ik genoten van mijn bureautje in mijn kleine kamertje aan het open raam in Highbury Centre waar we verbleven.

In de komende drie kerkbladen wil ik verslag doen van deze reis. Ik zal daarbij stap voor de stap de verschillende onderdelen bij langs gaan.

De eerste kerk die we bezochten was de St. James, Clerkenwell Church. De enthousiaste voorganger vertelde zijn levensgeschiedenis en legde in zijn verhaal veel nadruk op het feit dat *God* bepaald. Hij is 'the leader' (Spr.16:1). Niet wij. Ik kon het niet anders dan hartgrondig beamen. Wat een ontspannende wetenschap dat de kerk Góds zaak is, en pas daarna die van ons. Het deed me denken aan het boek 'crucifixion of ministry'. Wij moeten al onze bedieningen, plannen en dromen steeds kruisigen om biddend op het spoor te komen waar God aan het werk is en ons roept. Niet andersom, dat wij Gods zegen afroepen over ons werk. Goed om dat weer eens helder te hebben. Of, zoals voorganger Mark het zei: *We need to work 'with Jesus', instead of 'for Jesus'*. Hier wil ik het met de kerkenraad ook nog eens over hebben...! Wat betekent dit voor onze toekomstplannen en de manier waarop wij 'beleid' maken? Een ander belangrijk punt wat Mark benadrukte was het ideaal en verlangen om een '*diverse church*' te zijn, en niet 'homogenous'. Het is makkelijk om een homogene kerk te zijn. Die groeien ook aanwijsbaar sneller. Maar was het niet juist ook onderdeel van het evangelie, dat wij in al onze diversiteit samengebonden worden tot één lichaam? De theologische visie van deze kerk is dus: 'we are united and diverse'. Prachtig...! En dan gaat het verder, 'inspiring our surrounding with the good news of Jesus Christ'. Vanuit het besef dat God overal is, is evangelisatie dus ook niet dat je 'Jezus ergens brengt' – nee, het gaat eerder over aanwijzen/benoemen/onthullen; God *is* al bij jullie – zullen we het daar eens over hebben? Kijken waar jullie Hem zien en waar wij Hem zien?

Ook komt in deze ontmoeting (als afgeleide van dat '*divers church*' zijn) de '25 % - regel' ter sprake. Juist omdat we zo'n diverse gemeenschap zijn en willen zijn, betekent het ook dat ieder lid er vanuit moet gaan dat er minstens 25% in het aanbod of in de diensten zal zijn wat je persoonlijk niks vindt, maar waar je tóch achter staat, omdat je weet dat anderen daar wél heel blij van worden. En je weet ook dat anderen juist innerlijk wellicht zullen afhaken bij dingen die jou misschien diep ontroeren of raken. *En dat is oké*.

Vraag die bij mij opkwam tijdens dit bezoek: Hoe kan de Protestantse Gemeente te Ede gestalte geven aan haar missionaire DNA in een tijd van krimp? Hoe kan 'saneren' hand-in-hand gaan met uitreiken naar buiten?

In het volgende kerkblad meer!

ds. Theo Pieter de Jong

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Met ingang van 3 februari a.s. ds. Agnès Gilles

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese, tel. 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur; hans.breunese@gmail.com

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers, 0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-edo.nl

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:

Protestantse Gemeente Ede

t.n.v. Wijkkas De Open Hof

NL62 RABO 0162 3002 12

Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

Onderstaande artikelen zijn overgenomen van de website van De Open Hof.

Collectedoelen

Per 1 januari 2019 geeft het collecterooster de wijken de ruimte om zelf doelen vast te stellen voor de te houden collectes. De diaconie nodigt de gemeente uit mee te denken over diaconale doelen welke vanuit de Open Hof zouden kunnen steunen in 2019. Doelen, al dan niet kleinschalig, kunnen dicht bij huis zijn, maar ook elders in Nederland of daarbuiten; voor wat betreft het laatste zoeken we waar mogelijk aansluiting bij KIA of ZWO doelen (PKN). U kunt uw voorstellen en ideeën, al dan niet onderbouwd, indienen via de mail op onderstaand emailadres of bij één van de diakenen. U krijgt altijd een reactie terug.

De diakenen
vander_linde@hotmail.com



Oproep vrijwilligers "Leren spreken Nederlandse taal"

Vindt u het leuk om iets voor anderen te betekenen? Dan is de taalondersteuning in de Open Hof misschien wel wat voor u! De taalondersteuning wordt gegeven door zo'n 15 vrijwilligers die actief zijn bij de 2 protestantse wijkgemeenten de Open Hof en de Ark.

De deelnemers zijn statushouders of mensen die al langer in Nederland wonen maar de taal graag beter willen leren spreken en begrijpen. Communicatietijdens de taalondersteuning vindt plaats in

het Nederlands. Het gaat om het oefenen in de praktijk met het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Dit kan via conversatie, het doen van diverse taalactiviteiten en het herhalen van huiswerkopdrachten, zodat op een speelse manier de taal geoefend kan worden. Invulling vindt plaats in overleg tussen de deelnemer en vrijwilliger.

Affiniteit met mensen met een andere culturele achtergrond is een pré! Flexibel zijn is een must, want het is een open inloop. Dit betekent dat het aantal deelnemers per keer wisselt en daarmee ook de samenstelling van het groepje waarin geoefend wordt. Het streven is om deelnemers van hetzelfde taalniveau met de vrijwilliger te laten oefenen.

Behalve het spreken van de Nederlandse taal, is er ook plaats voor ontmoeting van elkaar tijdens de pauzes. Via het Taalhuis Ede wordt een cursus aangeboden, waarin u als vrijwilliger handvatten en tips krijgt aangeboden voor het aanleren van taal. Vanaf 28 augustus 2018 wordt het traject vervolgd, en is het wekelijks (met uitzondering van schoolvakanties) op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur en dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur.

We kunnen u bij beide momenten goed gebruiken, maar vindt u het leuk om of alleen op de middag of de avond te komen, dan is dit ook mogelijk!

Mocht u vragen hebben of u willen opgeven als vrijwilliger dan kunt u terecht bij:

Sijtze Roosjen, tel. 0629383916

Werkgroep zorgzame kerk

Sinds een half jaar is 'De Open Hof' aangesloten bij de Kwartiertafel Veldhuizen. Daarmee geven we ook buiten onze gemeenschap vorm aan 'omzien naar elkaar' en 'kerk in de wijk'. De kwartiertafel is een maandelijks overleg over sociale hulpvragen van inwoners van Veldhuizen. Het aantal vragen is goed te overzien, gemiddeld twee per maand. Meestal gaat het om doorbreken van eenzaamheid (aandacht geven) of het ontlasten van een mantelzorger (praktische hulp bieden). De hulpvragen worden uitgezet bij zowel kerken (o.a. De Open Hof) als bij De Velder, Sportservice en buurtorganisaties. Het streven is om zoveel mogelijk met mensen uit de buurt een hulpvraag op te lossen, dat is vaak praktisch en vergroot de binding tussen buurtbewoners. Mocht er vanuit uw buurt een hulpvraag binnen komen, mag de werkgroep dan een beroep op u doen? Nu bellen we willekeurig Open Hoffers op of ze kunnen helpen. U legt zich nergens op vast, we bekijken eerst wat haalbaar is. Voor de meeste hulpvragen zijn vrouwen nodig die af en toe overdag beschikbaar zijn en over een auto beschikken. We hopen op uw aanmelding, met name van Open Hoffers die wonen rond de Groevenbeekflat, Groenendaal, in de Horsten en Velden. Graag ontvangen we uw goede intenties via: berendsenrougoor@gmail.com.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Werkgroep Zorgzame Kerk

SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ed.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, donkers@emmaus-ed.nl

Inloopmorgen donderdag 17 januari

Over honingbijen en wilde bijen.

Reeds in de Bijbel wordt gesproken over bijen en honing.

Dhr. Arnoud Verelst, voorzitter van de Lunterse bijenvereniging, komt vertellen over de bijen en hun productie van honing en over de stand van de wilde bijen in Nederland.

Hij zal uitleg geven over hoe zij als imker te werk gaan en de attributen, zoals kasten en hulpmiddelen, die zij zoal gebruiken om de bijen gezond te houden en te vermeerderen.

Vervolgens gaat hij over van onze honingbijen naar de wilde bijen. Hoe kunnen we als mensen een bijdrage leveren aan het in stand houden van de wilde bijen?

Hij zal ook verschillende soorten streekhoning meenemen om te proeven. Daarnaast krijgen alle aanwezigen een kleine verrassing, waarmee je een bijdrage levert aan het in stand houden van de wilde bijen, vlinders, solitaire bijen, etc. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom.

Plaats: Kerkelijk Centrum Emmaüs Aanvang 10.00 uur

Inzamelen voor Voedselbank Ede

Zoals inmiddels al wel bekend is, zamelen verschillende kerken in Ede om de beurt levensmiddelen in voor de voedselbank. In januari en februari staan de kratten, om gevuld te worden, weer bij ons in de kerk. We zijn blij en dankbaar dat we dit ook nu weer samen met de Kleopas gemeente kunnen doen.

De steun van de voedselbank is voor een groot aantal mensen uit de gemeente Ede zeer noodzakelijk. En de voedselbank is op haar beurt weer geheel afhankelijk van giften van particulieren, verenigingen, kerken en bedrijfsleven en wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. (voor meer informatie zie: www.voedselbankede.nl)

We willen daarom opnieuw een beroep op u doen!

Wat we graag zien zijn wasmiddelen, koffie, thee, pasta, aardappelen, lang houdbare producten in blik of glas (bijv. groente, soepen, sauzen), limonade, koek, etc.

Wat niet: alcoholische dranken of andere producten met alcohol en producten die over de THT-datum zijn.

Doet u ook weer mee?

Namens DADW,
Gonda Schol

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.

Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' JANUARI 2019

14 JANUARI 2019

Vraaggesprek met Ina ter Avest over Christenen en moslims in Ede. Lied van de week: 'Hoe helder staat de Morgenster' (NLB518). Column: Willem den Ouden. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

21 JANUARI 2019

In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Toen Jezus bij het water kwam (NLB522). Column: Jan Don. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

28 JANUARI 2019

Gesprek met Marty Alkema over Hospice 'd'Olijftak'. Lied van de Week: 'Wij willen de bruiloftsgasten zijn.' (NLB525). Boekbespreking door Arie Romein van het boek van Adrien Candiard: 'De Islam begrijpen'. Actuele berichten. Muzikale fragmenten.