

Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Telefoon (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.”

Kolossenzen 4, 2-6

Na acht jaar predikantschap is het heerlijk om weer door middel van een opleiding grondig de theologie in te duiken. Tijdens de eerste studiedagen die ik in de afgelopen weken gehad heb, realiseerde ik me opnieuw waarom ik destijds als hoofdvak voor missiologie had gekozen. Volgens mij komen namelijk juist binnen de missiologie zo ongeveer alle andere theologische vakken samen. Missiologen *moeten* wel namelijk nadenken over het Godsbeeld, over de inhoud van het geloof; wát geloven we nu eigenlijk? En waarom zou dat dan verkondigd moeten worden? En hoe? De vragen rondom kerk en cultuur, ook daarover wordt binnen de missiologie uiteraard grondig nagedacht. Daarnaast heeft de kerkgeschiedenis (hoe en wanneer is het evangelie hier op de Veluwe gebracht? En op wat voor manier probeerden de missiologen van toen onze voorouders te bereiken met het bevrijdende nieuws van Gods opzoekende liefde?) binnen de missiologie een belangrijke plek. Weer een andere rol binnen dit geheel is liturgie. Hoe zien onze samenkomsten er uit – en wat moeten nieuwe gelovigen eigenlijk allemaal leren om hoofd en bijzaken daarin te kunnen onderscheiden? Bijzonder interessante vragen – waarvoor de kerk in Nederland in een ‘ontkerstenende samenleving’ zich meer en meer geplaatst ziet. Als Protestantse Gemeente in Ede hebben wij daarin dus ook aardig wat huiswerk. Maar dan wel huiswerk waar je enthousiast van raakt, zou ik zo zeggen!

Paulus raakte bepaald niet ontmoedigd van het idee bij een minuscuul klein kerkje te horen in een groot multireligieus wereldrijk. Integendeel! In zijn brief aan de Kolossenzen geeft hij de gemeente onbekommerd onderwijs over de kosmologische rol van Christus (zie bijv. Hst. 1:15-20 en 2:6-10) en vanuit dat geloof ook heel concrete praktische adviezen. In het communiceren van het evangelie naar de mensen met wie wij samen leven of bijvoorbeeld ook aan de volgende generatie blijkt *gebed* een belangrijke rol te spelen. ‘Blijf bidden. En blijf wáákzaam, dat is: alert. En vooral ook: dankbaar. Tobberigheid en doemdenken hebben een kerk namelijk nog nooit geholpen in het doorgeven van het goede nieuws. Of, - met de woorden van Paulus - in het doorgeven van het *mysterie van Christus*.

Prachtig verwoord, vind ik dat. Het mysterie van Christus. Dat is niks geheimzinnigs of té verhevens zodat we er geen woorden voor zouden kunnen vinden of aan mogen geven, maar het geeft wel iets aan van de ‘grootheid’ ervan.

Vervolgens raadt Paulus aan om in dat missionaire bezig zijn te streven naar ‘wijsheid’. Gedraag je wijs. Wees verstandig. Realiseer je waar gevoeligheden liggen, zowel binnen als buiten de kerk. De communicatie van het ‘mysterie van Christus’ vraágt er om verstandig doordacht te worden.

Persoonlijk vind ik het dan ook een positieve ontwikkeling dat binnen onze landelijke Protestantse Kerk er dit jaar al voor de derde keer een groep predikanten start aan deze tweejarige specialisatie om in deze dingen naar wijsheid te zoeken. Hoe kunnen wij iedere (!?) gelegenheid ‘benutten’?

Na jaren waarin we er als protestanten bijna gewend aan zijn geraakt dat de kerk waar wij lid van zijn maar blijft krimpen, realiseren we ons steeds meer dat we daardoor ook wat blind zijn geraakt voor zoveel moois, goeds en waardevols aan ‘kansen’. De secularisatie was misschien wel zó imponerend en heeft ons voor zoveel problemen en uitdagingen geplaatst dat we niet meer toekwamen aan die missionaire basisvragen.

In onze samenleving past ons als kerken een bescheiden rol. Volgens sommigen uit onze groep past ons als christenen niet alleen bescheidenheid maar zelfs het *boetekleed*. Immers; de kerk komt er in de media de laatste jaren niet best vanaf. Kun je dan nog ‘vriendelijk maar beslist’ spreken, zoals Paulus het aanraadt?

In ieder geval niet met *valse bescheidenheid*. Lijkt mij. ‘voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken’ (Rom. 1:16).

Ik kan mij schamen voor fouten die ‘de kerk’ in het verleden gemaakt heeft, maar niet voor dat ‘mysterie van Christus’! Het gesprek over al deze zaken in de opleiding is inspirerend. Juist met een bonte groeps-samenstelling van Orthodox-Gereformeerden, Evangelisch-Georiënteerden en Uitgesproken-Vrijzinnigen leren we weer hoe leuk en verrijkend het is om te verwoorden wat we geloven en waarom dat waardevol voor ons is. Het werkt bevrijdend – want het gaat even niet over de zorgwekkende toestand van de kerk in Nederland maar over de schat van het evangelie. Dat gesprek wens ik ons hier in Ede ook toe, niet alleen in de diverse wijken maar vooral ook tússten de wijken en, vooruit, - waarom niet? - óver de grenzen van de Protestantse Gemeente Ede heen. En wie weet werkt het zelfs aanstekelijk en aantrekkelijk voor mensen voor wie de God van de Bijbel een vreemde is.

Misschien is dát ook wel de manier waarop wij in onze tijd en samenleving het mysterie van God mogen ‘onthullen zoals het moet’.

ds. Theo Pieter de Jong

Bijbelrooster

Oktober

zo. 7	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
ma. 8	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
di 9	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
wo 10	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
do 11	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrij 12	Deuteron. 14:1-21	Heilig dieet
za 13	Deuteron. 14:22-29	Tien procent
zo 14	Deuteron. 15:1-11	Armoedebestrijding
ma 15	Deuteron. 15:12-23	Oormerk
di 16	Deuteron. 16:1-17	Feestregels

wo 17	Rechters 13:1-14	Geboorteaankondiging
do 18	Rechters 13:15-25	Vertrouwen op de belofte
vrij 19	Rechters 14:1-20	Raadselachtig huwelijk
za 20	Rechters 15:1-20	Bot geweld
zo 21	Marcus 10:32-45	Niet heersen, maar dienen
ma 22	Marcus 10:46-52	Uitzicht
di 23	Rechters 16:1-3	Open poorten
wo 24	Rechters 16:4-22	Femme fatale
do 25	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
vrij 26	Openbaring 1:1-8	Vrede van a tot z
za 27	Openbaring 1:9-20	Visioen op zondag

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
15	19 oktober	28 oktober, 4 en 11 november
16	9 november	18 en 25 november, 2 en 9 december

Attentie: kerkblad 16 is dus voor vier weken!

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

SCHRIFTLEZEN

7 oktober: Marcus 10: 1-16 Buiten spel

We vinden het geweldig om ons als mensen met elkaar verbonden te kunnen weten. Soms gaat dat in relaties vanzelf. Liefde overvalt je en geeft je relatie echt vrij en vrolijk spel. Aangeraakt is bemind. Veilig in elkaars armen. Maar ook een spel heeft regels. Dat weet iedereen die in relatie tot een ander staat. Wat doe je als woorden als harteloos en koppig de boventoon gaan voeren? En als ook iedereen om je heen zich meer om regels dan om de kern, het mens-kind dat veilig omarmd wil worden, druk gaat maken. Discussie over liefde zet maar al te gauw verbondenheid zelf buiten spel. Vaak een kern van overspel.

14 oktober: Marcus 10: 17-31 Spel-fout

Wat is voor jou belangrijk? Wat moet een ander in zich hebben voor je hem of haar écht toelaat in de samenleving, in jouw bestaan, in je eigen koninkrijkje?

Regel vanuit dit schriftgedeelte voor het horen bij Gods koninkrijk is een geheim: loslaten, om honderdvoudig te ontvangen. (Gods-) onmogelijk?

Zou dat ook kunnen slaan op onze voorwaarden aan God? Wel verbondenheid willen, maar ook een God op onze maat maken? En hetzelfde voor degene naast ons?

Een (A-) ander kan honderdvoudig mooier zijn als je haar of hem eindelijk zichzelf kunt laten zijn. Als je echt wilt weten wat Haar of Hem zo vol waardevolle schatten doet zijn....Je zult dan verbaasd staan: een stukje hemel op aarde....

21 oktober: Marcus 10: 32-45 Machtsspel

Hoe kun je de beste plaats aan jezelf geven? - Een vraag met verdiepingen. Je kunt ervoor kiezen om altijd haantje de voorste te zijn. Want jij hebt het, ook in geloofszaken, altijd bij het rechte eind. Je bent dichtbij Jezus, linksom of rechtsom. En daar wil je blijven.... Maar, verdiepend: is dat ook wat voor jou het beste is?

Wat maakt zo'n houding los bij anderen? En ook bij jezelf.... Alle kostbare energie gaat (vast-) zitten in een machtsspel. Nooit kan dit het geheim van geloven zijn, horen we. Zet niet anderen naar jouw hand. In Jezus leren we vrij te worden, juist daarvan. Anders, gévend, te leven. Je hand (en hart) uit te steken naar elkaar!

Caroline Oosterveen

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-COLLECTE 21 OKTOBER 2018:

NOODHULP ZUID-SOEDAN

Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Sudanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijke tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

De helft van het 12 miljoen Zuid-Sudanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Sudanees kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen toch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Uw gift kan hier bij helpen. Van harte aanbevolen!

*Namens de ZWO Bestemmingscommissie,
Wim Plumers*

**BESPREEK
HET SAMEN**

WWW.BESPREEKHETSAMEN-EDE.NL

Bespreek het Samen is vorige maand van start gegaan. Ook in oktober zijn er veel bijzondere activiteiten. Wanneer u ook nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website.

U bent van harte uitgenodigd!



Op zaterdag 6 oktober 2018 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door BHS orkest & kamerkoor **Concert 'de Eeuwigheid'**

Voor de 2e keer organiseren we een concert door het Bespreek het Samen orkest en kamerkoor. Het orkest speelt o.a The isle of death van Rachmaninoff.

Kerkdiensten

ZONDAG 7 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. L.J. van Lingen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. S. ten Heuw
Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds. J. Kroon, Barneveld

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur ds. T. Doornebal, Herveld
14.30 uur dhr. J. van Riessen sr.
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. J.A. Jongeneel
- met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. M. Wielhouwer

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 6 oktober
19.30 uur ds. M. Eberson

ZONDAG 14 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. K. Santing

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Dam-Oskam
Maaltijd van de Heer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. A. Pilkes-van Delft

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden
Oogstdankdienst
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur ds. Bax
14.30 uur dhr. J. van Riessen jr.
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 13 oktober
19.30 uur ds. K. Kruimer

ZONDAG 21 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. P. Hoogstrate, Ermelo

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. Lagerweij

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Boelhouwer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur mevr. J. Bron

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant - Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. K. van der Horst,
Amsterdam

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur Taizéviering, team GV

De Gelderhorst:
10.30 uur Mw. A. van Engeland
- met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 20 oktober
19.30 uur ds. G. Biesbroek

Op woensdag 10 en 17 oktober 2018 om 20:00 uur in de Zijzaal Taborkerk door Gerben H. Westra

Apocalyps, alles onthuld?

In de late herfst en in Advent staan 'capita selecta' uit het intrigerende boek Openbaringen op het Oecumenisch Leesrooster. Wat is dat eigenlijk voor een boek en wat heeft het ons, nuchtere, mensen nog te zeggen?



Op donderdag 11 oktober 2018 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet Poot

Zangen van Zoeken en Zien

Samen zingen o.l.v. Piet Poot. We zingen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien.

Op woensdag 17 oktober 2018 om 20:00 uur in de Lutherse kerk door Vinkenbosgemeenschap

Pasopjeplaats

Een heroriëntatie op je leven naar benedictijns model

Op woensdag 17 oktober 2018 om 20:00 uur in de Ericakerk door Kirsten Benschop

Die Ik Ben

In 'Die Ik Ben' graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf) spot duikt ze in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.

Op donderdag 18 oktober 2018 om 20:00 uur in de Noorderkerk door Inez en Jos van Oord.

Rebible, ontdekking van de vergeten verhalen

Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en



verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (founder van o.m. Happinez). Ze bezocht jarenlang spiritueel leiders, maar de bijbel liet ze links liggen. En waarom eigenlijk?

Op zaterdag 20 oktober 2018 om 19:30 uur in de Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 Ede **Jong talent in Ede**

Adrianna van Leeuwen, klarinet en chalumeaux



Van 21 t/m 28 oktober 2018 om uur naar de Taizé, Frankrijk o.l.v. Els Möller **Ga je mee naar Taizé!**

Jongerenreis in herfstvakantie 2018

Taizé is een oecumenische klooster-gemeenschap in Frankrijk. De ongeveer 100 broeders – katholiek en protestant nodigen jongeren uit om een week met hen mee te leven. Daarbij ga je mee in hun ritme.

Op donderdag 25 oktober 2018 om 20:00 uur in de Kerkelijk Centrum Emmaüs door Rinus van Warven

De universele religie van de liefde

In alle grote religieuze tradities wordt de liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Albert Schweitzer sprak over 'eerbied voor het leven', Mahatma Gandhi over ahimsa en de Dalai Lama over de eenvoudige religie van de liefde. In alle verscheidenheid is er sprake van eenheid.

Het Bespreek het Samen team

KLINKENBERG

Zoals eerder gemeld zijn we gestart met 2 groepen voor de bijbelkring. Dinsdag 11 september is de bijbelkring bij elkaar geweest in de buurtkamer 'Kastanje' in gebouw 'de Sijsselt' en op 25 september in buurtkamer 'Populier' in gebouw 'de Roekel'.

We hebben gelezen uit Lucas 12: 13-21. Het thema was: 'geld is niet belangrijk'. Aan de hand van vragen spraken we over sparen, verzamelen en met welk doel. Hou je rijkdom voor jezelf of deel je ervan uit? Ook keken we naar spreekwoorden in de bijbel die met dit thema te maken hadden. Ik had oude briefjes en munten van de gulden meegenomen en afgedrukt op de liturgie. De bewoners herkenden deze wel.

De volgende bijbelkring is op 9 oktober voor buurtkamer Kastanje in 'de Sijsselt' en op 23 oktober in buurtkamer 'Populier' in gebouw 'de Roekel'. Beiden worden verzorgd door da. Marie-José Ebersson.

VRIJWILLIGERS:

Er hebben zich inmiddels 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

*Een hartelijke groet van
Marie-José Ebersson*

INLOOP- OPEN KERK



Op donderdag 11 oktober is in "Ons Huis" bij de Taborkerk weer de inloopochtend. Deze morgen komt de heer Eric van Solingen vertellen over vrijwilligerswerk voor scholenbouw in de binnenlanden van Malawi. Op donderdag 18 oktober is er handenarbeid en spel en op 25 oktober komt vóór de pauze René ("magician") de goochelaar. Na de pauze video clips.

Vanaf 9.30 staan de deuren open en is iedereen van harte welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt.

GERALD TROOST ON TOUR IN BENNEKOM

In samenwerking met Kerk in Actie en de Evangelisatiecommissie van de Brinkstraatkerk zal Gerald Troost een concert geven in de Brinkstraatkerk op vrijdag 9 november a.s. om 20.00 uur met als titel "Luid en duidelijk". Deze zanger uit Veenendaal is o.a. landelijk bekend door het lied "Tien duizend redenen". Kaarten ad € 5,00 hiervoor kunt u reserveren via www.zingenindekerk.nl Er zal een collecte worden gehouden voor de noodhulp in Bangladesh en Nepal vanwege de overstromingen.

In de pauze wordt koffie en thee aangeboden. Het adres is Brinkstraat 41, 6721WR Bennekom, parkeergelegenheid aan de achterzijde van de kerk aan de Krulweg.

PCOB-AFDELING EDE

Maandag 15 oktober a.s. heeft onze eerstvolgende ledenbijeenkomst plaats. Dan vraagt de Stichting "Kinderen van de Eenaar" onze aandacht. Deze stichting, opgericht in 2013, verdient in onze regio geld met de verkoop van artikelen uit Ecuador. Het gaat dan met name om sjaals, plaids en cadeauartikelen van vilt en stof. De opbrengst hiervan gaat naar Villa Ticca in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Kansarme kinderen krijgen daar professionele begeleiding waar het hun ontwikkeling betreft, ontvangen er voedzame maaltijden en medische zorg. Corrie Stam, een der initiatiefnemers van dit project kan er u alles over vertellen!

Al met al een boeiende middagpresentatie waarbij leden en ook belangstellenden hartelijk worden uitgenodigd.

Tijd: maandag 15 oktober a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Plaats: "Ons Huis", Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 2 te Ede.

BEDDENRIJDERS GEZOCHT!



Voor iedere zondag van de maand hebben wij een team van vrijwilligers dat het voor patiënten mogelijk maakt om de kerkdienst in het ziekenhuis bij te wonen. Naast de koster, die

alles voorbereiden voor de kerkdienst, zijn de beddenrijders onderdeel van dit team. Ze halen op zondagochtend voor de kerkdienst de patiënten op en brengen ze na afloop weer terug naar de afdeling; patiënten met bed en al, in een rolstoel of lopende patiënten.

Wij zoeken nog een paar beddenrijders. Wilt u ons team versterken? Neem dan contact op met Lyska van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging). U kunt mailen naar elstl@zgv.nl of bellen; 0318 - 433875 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.



LEVEN VAN BARMHARTIGHEID

Onder deze titel schreef Gerard van Bruggen een historisch cahier over de geschiedenis van de armenzorg in Ede.

De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk en verzorgingshuis Het Maanderzand nodigen u van harte uit voor de ouderenmiddag op woensdag 17 oktober in de grote zaal van de Beatrixkerk (te bereiken via de zijingang bij het Kerkelijk Bureau).

Eeuwenlang was de armenzorg het terrein van de kerken, maar welke kerk in welk dorp is verantwoordelijk voor de kosten? Na de Franse Revolutie ontstaat een verschuiving richting overheid, maar ook hier is steeds weer de vraag: wie zal dat betalen?

In ieder geval is ondersteuning voor de armen een gunst en pas bij de invoering van de Algemene Bijstandswet veranderde dit in een recht op hulp. Met veel voorbeelden en illustraties zal Gerard van Bruggen ons meenemen door deze boeiende geschiedenis van armenzorg, waarbij soms in de breedte gekeken wordt naar nationale wetgeving, maar vaker naar invulling van dit werk van barmhartigheid op plaatselijk niveau. Hoe ging men in Ede en de dorpen hiermee om?

Vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Halverwege is er een pauze. Sluiting: ± 16.30 uur

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, 624416 of 06-33920813

*Namens de Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk,
Janny Westmaas, 625268*

EDUCATIEVE AVOND PSALM 42 VAN MENDELSSOHN EN DEUTSCHE MESSE VAN SCHUBERT.

Vooruitlopend op het concert van COV Excelsior uit Ede op 16 november a.s. willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van een educatieve avond die op donderdag 1 november zal worden gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 in Ede. Deze avond is in samenwerking met Bespreek het Samen. Tijdens deze presentatie zingt het koor, begeleid door dirigent Gerben Budding en pianiste Elly Meijer, enkele delen uit Psalm 42 van Mendelssohn en de Deutsche Messe van Schubert samen met de sopraan Tineke Roseboom. Gerben Budding zal een toelichting geven op de uit te voeren delen, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek. Ook zal het publiek weer de mogelijkheid krijgen om enkele delen mee te zingen. De avond is zonder pauze en na afloop wordt u uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot een kopje koffie of een ander drankje in het gemeentecentrum om de hoek van de kerk. Aanvangstijd 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open. De toegang is gratis en er is een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten. U bent van harte welkom.

DE LUTHERSE GEMEENTE IN EDE

Op dinsdag 2 oktober 2018 houdt ds. Arie Romein in het kader van "100 jaar Lutherse Kerk Ede" een openbare jubileumlezing in de kerk aan de Beukenlaan, hoek Maanderweg, over "De lutherse gemeente in Ede, schakel in een lange christelijke traditie".

In zijn lezing vertelt hij hoe het christendom in Ede begon, hoe het zich in meer dan tien eeuwen hier ontwikkelde, en hoe de lutheranen in 1918 zich voegden tussen de andere kerkelijke gemeenschappen. Dit alles in de context van christelijk Europa. Ook schetst hij de positie van de lutherse gemeente in het palet van de Edese kerken. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij.

SPEEL SAMEN DE BIJBELQUIZ IN EDE

Op 1 november a.s. wordt in Ede de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. Deze wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende kerken in Ede. De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'Spannend en ontspannend tegelijk', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. Spannend,

omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 'Of je nu een doorge-winterde bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz', aldus Frans. Iedereen kan meedoen aan de quiz, individueel of als team. Vorig jaar deden er teams mee uit de baptistengemeente, evangelische gemeente, bijbelstudie-kringen van o.a. de Hervormde gemeente de Ark, maar ook een groep leerkrachten van de geref. basisschool Triangel. De reacties waren zo positief dat er besloten is om weer een nieuwe quiz te organiseren. Het zou mooi zijn als er dit jaar nog meer teams vertegenwoordigd zijn.

De avond begint om half acht en zal rond tien uur afgelopen zijn. Per team wordt er een bijdrage van 10 euro gevraagd. Je kunt je aanmelden als team van vier personen of individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het (internationale) werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lidmaatschap.

Over de locatie wordt u nog nader geïnformeerd.
Aanmelden als groep of individueel: contactpersoon:
Stef Looijen, per e-mail: stef53upcmail.nl tel. 0318-631377

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, tel. 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

IN MEMORIAM DIDI WIJNVEEN-VAN DE KRAAK

Op 19 augustus 2018 is Diderika Gerarda Wijnveen-v.d. Kraak (Didi) op 86-jarige leeftijd overleden. Wij hebben haar op 24 augustus 2018 begraven in Ede. Didi was al heel lang lid van de Taborgemeente in Ede, maar sinds ze 40 jaar geleden naar Lunteren verhuisde, kwam ze niet vaak meer in de Taborkerk.

Didi trouwde op 17 december 1954 met Bram Wijnveen en vanaf dat moment waren zij ook lid van de Taborkerk. Zij zijn getrouwd door een dominee uit Amsterdam, want er was nog geen vaste predikant. Ze woonden in Ede en waren actief lid van de kerk. Ds. Smit was de eerste vaste predikant, die wij als kinderen ons nog kunnen herinneren. In die tijd werd het boekje "Klare wijn" besproken en dat gaf voer aan de twijfels, die mijn vader had rond het geloof. Hij bleef lid van de kerk, maar kreeg andere denkbeelden over het instituut. Mijn moeder was de eerste vrouwelijke ouderling in de periode waarin ds. Landweer en ds. Nijenhuis de

predikanten waren. Mijn moeder was altijd zenuwachtig als ze ouderling van dienst was, want dan moest ze hardop bidden in de consistorie. "Om het zweet in je handen te krijgen," zei ze dan. Ook het feit dat ze afkondigingen moest doen vanaf de kansel was een spannend punt. Gelukkig kon ze deze taak overhevelen naar een andere ouderling. Mijn vader heeft het gebracht tot collectant. Wij mochten als kinderen naderhand geld tellen. Dat was leuker dan de kerkdienst. Elf jaar geleden is onze vader Bram overleden en daarna kwam Didi helemaal niet meer in de kerk. In de kerk was er altijd iets dat haar ontroerde en dan kwamen de tranen. Dat vond ze niet prettig tussen alle mensen. Dus maar thuis voor de buis.

Ik schrijf dit in memoriam, omdat wij als kinderen ook een tijdperk afsluiten nu beide ouders er niet meer zijn. Daar hoort ook het tijdperk Taborkerk bij. Twee van ons zijn getrouwd door ds. Landweer en we hebben ook de kinderdiensten in de kinderkerk bezocht. In de afscheidsdienst voor onze moeder lazen we Romeinen 8: 38 en 39. Boven de rouwkaart stond: "Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus." Deze tekst was voor haar steunend in haar leven.

Einde van 64 jaar lidmaatschap Taborkerk.

Einde van het leven van Didi op aarde.

Nooit een einde aan de liefde voor haar en voor onze vader Bram. Haar positiviteit en humor van de laatste weken nemen we mee in ons hart.

*Mede namens mijn zus Jacqueline en mijn broer Dirk,
Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen*

JUBILEUM

Op het moment van schrijven staat de (bescheiden) viering van het 65 / 70-jarig jubileum nog uit. We hebben er naar uitgekeken en naartoe geleefd, uiteraard via de voorbereiding van de dienst op zondag 30 september. Maar zeker ook bij de productie van een kleine brochure, die hoogte- en een enkel dieptepunt uit de geschiedenis van Tabor belicht. Er zijn prachtige foto's uit de archieven opgediept en de Kring- en Kerkblad uit de beginjaren waren een ware Fundgrube: wat was het enthousiasme groot en aanstekelijk, wat is er hard gewerkt om gemeente én kerk te bouwen. Uit gesprekken met gemeenteleden en uit schriftelijke bronnen komt heel duidelijk naar voren hoe Tabor langzaam evolueerde van bovenal 'niet Bonds' en confessioneel naar een gemeente die het klassiek reformatorische principe 'sola scriptura' steeds serieuzer nam (en neemt).

Uitgangspunt is, dat we de Schriften lezen met zo min mogelijk 'Vorverständnis' – lees maar, er staat niet wat (je stiekem al dacht dat) er staat. In de liturgie betekent dat: hoor maar, je weet niet wat je hoort.

Wij verhouden ons tot het spreken van God – de Naardense Bijbel vertaalt Johannes 1, 1 met 'sinds het begin is er het spreken'. Een aanvechtbare vertaling, dat wel, maar dat 'spreken' is een uitdagende interpretatie: alles begint met dat spreken, met het Woord en de woorden. Wij zijn vooralsnog luisteraars, hoorders. Liturgie (eredienst) is dus partout geen 'zelf-expressie', moet het vooral niet hebben van events, veeleer van 'het suizen van een zachte koelte' (1 Kon. 19, 12), van een 'vanzelfsprekende stilte'. Zoets, daarin gebeurt het, daarin sluimert het geheim van de verborgen én aanwezig Heer.

4 NOVEMBER

In de dienst van 4 november gedenken wij de uit onze kring gestorvenen. Nabestaanden krijgen persoonlijk een uitnodiging voor die dienst. Wie intussen wil attent maken op geliefde uit eigen kring, neme contact op met de predikant.

*Met goede groet,
Gerben H. Westra*

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
 e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
 Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK

Voor velen nadert de herfst niet alleen buiten, maar in hun privéomstandigheden ook.... Er is veel verdriet, tegenslag, onmacht, afscheid, ziekte. Maar er is ook meeleven, opmerkzaamheid, steun, verbondenheid en meer. De diepte van de kleuren van een herfstblad spreken juist met die beide keerzijden een eigen taal. Bidden we dat dat voor een ieder toch de kleur van liefde en ontferming mag zijn.

Op 7 oktober kijken we vanuit een tekst uit Efeziërs 3: 10 naar de "rijkdom en zeggingskracht van Gods wijsheid, die in vele kleurschakeringen uiteen breekt." En dat is, horen we, hoe een kerk is: de kerk is geroepen om een demonstratie te zijn van het licht van God dat in vele kleuren uiteen breekt. Poëtisch concreet.

Op 14 oktober denken we na over hoe je vanuit geloof om zou kunnen gaan met verdriet en tegenslag. Aan het eind van het bijbelboek Job slaat hij zijn hand voor de mond. Wat betekent dat gebaar? Onmacht, overgave, stilte?

Jos en Inez van Oord hebben hier ook het een en ander over aangereikt in hun gezamenlijke boek *Rebible* (zij zijn voor *Bespreek het Samen* op 18 oktober in de Noorderkerk, zie website!). Dat nemen we mee in de dienst.

Verder nog een prachtig lied dat ik op vakantie hoorde. Ik heb het vrij vertaald. Het mooiste is, naast het zelf te zingen, om het eens (gedeeltelijk) te beluisteren misschien:
<https://www.youtube.com/watch?v=jX-a9jZxEcs>

*Christ aujourd'hui nous appelle,
 Christ aujourd'hui nous envoie.
 Vive le Seigneur qui nous aime.
 Dieu nous donne sa joie!
 Ses chemins vous conduisent vers la vie ;
 partez loin : l'aventure est infinie.
 Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.*

*Ses chemins sont Amour et Vérité ;
 le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
 Vous serez ses témoins; la parole va germer.*

*Ses chemins déconcertent vos regards ;
 son matin reconforte vos espoirs.
 Vous serez ses témoins; soyez sûrs de votre foi.*

*Ses chemins vous libèrent de la peur ;
 Dieu soutient les disciples du Seigneur.
 Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur.*

*Ses chemins vous entraînent vers la croix ;
 le Dieu Saint est présent au Golgotha.
 Vous serez ses témoins ; jour de Pâques brillera.*

*Ses chemins vous appellent à tout quitter ; pèlerins, que l'Esprit soit votre paix.
 Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.*

*Ses chemins vous apprennent à partager ; le vrai pain, chaque jour, vous est donné.
 Vous serez ses témoins ; Dieu prépare son banquet.*

*Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; par vos mains, le bonheur pourra fleurir.
 Vous serez ses témoins, dans un monde à rebâtir.*

*Ses chemins sont jeunesse pour les coeurs ; Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
 Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?*

Christus roept ons vandaag,
 Christus stuurt ons vandaag op pad
 Leve de Heer die van ons houdt,
 God die ons zijn vreugde geeft.

Zijn wegen leiden ons naar het leven.
 Ga op pad, het avontuur is eindeloos.
 Je zult er getuige van zijn dat hij jullie zijn vrienden noemt.

Zijn wegen zijn liefde en waarheid.
 Het goede graan, God zelf, zaaide ze.
 Je zult ervan getuige zijn dat het woord ontkiemt.

Zijn wegen zullen je ogen versted doen staan.
 Zijn ochtend geeft je hoop troost.
 Je zult er getuige van zijn dat je je geloof kunt vertrouwen.

Zijn wegen bevrijden je van angst;
 God ondersteunt de volgelingen van de Heer.
 Je zult zijn getuigen zijn waar je Hem volgt in zijn spoor.

Zijn wegen leiden je naar het kruis;
 De heilige God is daar aanwezig op Golgotha.
 Je zult ervan getuige zijn dat de dag van Pasen stralend schijnt.

Zijn wegen roepen je op om alles los te laten.
 Pelgrim, moge Gods Geest jouw vrede zijn!
 Je zult ervan getuige zijn dat je als zijn volk opleeft.

Zijn wegen leren je delen.
 Het ware brood wordt elke dag aan jou gegeven.
 Je zult ervan getuige zijn: God bereidt zijn feestmaal.

Zijn wegen zijn open naar de toekomst.
 Door jouw handen heen zal geluk kunnen bloeien.
 Je zult zijn getuigen zijn in een wereld die herbouwd kan worden.

Zijn wegen doen je weer jong van hart zijn.
 Christus verlangt ernaar om mensen te verbinden.
 Zul jij zijn getuige zijn, Hem zichtbaar maken?

Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen

HEIDEWANDELING 2018

Tóch bloeide de heide nog voor circa de helft na een mooie en heel droge zomer. Langs de bosrand keuvelden we volop. Tijdens de eerste stop aardden we met onze voeten op de grond. Op weg naar de grafheuvels bezonnen we ons in stilte op twee gedichtjes. Op het hoogste punt van de grafheuvels keerden we ons in een kring naar buiten en zagen, hoorden, roken en voelden de inspirerende omgeving aan. Ook hoorden we over het ontstaan

van de hessenwegen. Langs de verdedigingswallen spraken we in tweetallen over de gedichtjes en onze relatie met 'engelen'. Aangekomen bij het bankje van fam. Welbedacht gingen we met zijn allen op de foto. Bij de laatste stop raadden we de dikte (5 meter) en de leeftijd (>200 jaar) van de dikste beuk in de omgeving. Terug bij de Langenberg keken we, onder het genot van koffie/thee en appelgebak, terug op een geslaagde en inspirerende middag. De b(l)oeiende heide, Caroline, Jan, Jan' en Sander

PASTORALE RAAD 11 SEPTEMBER

Wim den Ouden opent met 'Broodnodig' van Saskia van Megelen. Hij heet Mienke Dimmendaal in het bijzonder welkom en wenst haar een goede tijd. Zij wordt contactpersoon in sectie 5 op de voormalige kazerneterreinen. Daarna nemen we in dank afscheid van Nel Versteeg. Zij is jarenlang serieus en positief in sectie 5 bezig geweest. We kijken met genoegen terug op de heidewandeling en de startdoopzondag. De activiteiten voor komend seizoen passeren de revue.

Een persoonlijke brief over de toekomst van Noord en de PGE is opgenomen onder algemeen in kerkblad nr. 13. Tijdens 'rondje secties' is aandacht voor wel en wee.

Onze contactpersoon Henny Busser is herstellende van een operatie. Tot eind 2018 blijft Johanniter opvang ons diaconale project. Caroline Oosterveen spreekt met ons 'Over het bezoeken van ouderen'. Sander van Voorst sluit met 'Spijt'.

Sander

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Beatrixlaan 2

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima

Hulkestein 51

7339AW Apeldoorn

Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef

Apeldoornseweg 73

6731 SB Otterlo

Tel.: 591252 (na 18.00 uur)

Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJK

Als u dit leest ligt het startweekend inmiddels al weer achter ons. Ik hoop van harte dat we een gezellige zaterdag hebben gehad en een inspirerende zondag. De volgende keer misschien wel iets meer hierover. Voor zover mij bekend zijn er, buiten wat hieronder is te lezen, geen bijzonderheden te melden.

*Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef*

WIJKKAS

We mochten een gift van € 50,- ontvangen voor de wijkkas, hartelijk dank hiervoor.

GESPRESKRING

Je bent van harte welkom op deze kring als je meer wilt weten over het geloof.

Geloven is niet ouderwets of achterhaald. Het geeft je juist inzicht, in God, in jezelf, en in de vraag waarom je leeft.

Op de avonden die we bijeenkomen, willen we in gesprek gaan over het hart van ons christelijk geloof en wat dit in de praktijk van ons leven betekent. Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte welkom! We komen samen op donderdagavond 18 oktober van 19.30 uur – 21.00 uur op de Arnhemseweg 12 te Otterlo.

Wil je meer weten? Mail of bel me!

ds. Tineke Volgenant - Beima

CATECHISATIE

Dit jaar gaan we door met het behandelen van het Thema: "Mensen zoals jij" van Ds. Peter Hendriks. Met elkaar volgen wij mensen uit de Bijbel waar wij op lijken en van kunnen leren. Ben jij tussen de 11 en 18 jaar? Welkom vanaf zondagavond 7 oktober van 18:30 - 20:00 uur. Op www.gereformeerdekerkharskamp.nl staat onder catechisatie nog meer informatie!!!

*Hartelijke groeten, de catechisatieleiding
Jellie en Rian*

SENIOREN

Vrijdag 26-10 gaan we met de senioren en belangstellenden naar instelling De Herberg in Oosterbeek. We willen om 13.30 u vertrekken vanaf de kerk. We worden ontvangen met koffie of thee met wat erbij. Daarna krijgen we uitleg en aansluitend een rondleiding. Wilt u laten weten of u meegaat? Dat kan bij Janny en of Elly. Wij zien u graag.

HALLO JONGENS EN MEISJES

7 oktober – Ik ben de eerste en de laatste



Johannes was op het eiland Patmos. Plots werd er tegen hem gesproken. 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten.' Ik draaide me om, schrijft Johannes, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol of sneeuw en zijn ogen waren

als een vlamvend vuur. Zijn voeten gloeiend als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.' Johannes zat gevangen op een eiland. Mensen die in Jezus geloven worden voortdurend dwarsgezeten, hijzelf ook. God wilde Johannes hoop geven. Hij gaf hem een droom. Daarin zag hij Jezus Christus prachtig en indrukwekkend gekleed. En Hij zei dat Hij voor de gelovigen zorgt en zorgt dat zij veilig zijn in al hun moeilijkheden. Hij is onze God en Koning.

14 oktober – Christus opent de boekrol



Johannes heeft een droom gehad. Hij kijkt in de hemel. God zit op zijn troon, omringd door engelen en gestorven gelovigen. Hij houdt een boekrol in zijn hand, verzegeld met zeven zegels. Erop staat de toekomst beschreven. Wie de boekrol opent en bekijkt, moet in naam van God uitvoeren wat daarin staat, zodat God Koning wordt op heel de aarde. Niemand kan dat, geen engel en geen mens. Toch blijkt er één te zijn, het Lam dat geslacht is. De Here Jezus, die stierf aan het

kruis op goede vrijdag, maar sinds Pasen leeft, neemt de boekrol aan uit Gods handen. Hij heeft door zijn overwinning op de duivel de sleutel in handen. Hij zal de ziekte stoppen, arme mensen red-

den en de dood weggagen. Iedereen juicht: alleen Jezus is sterk genoeg. Alleen hij mag de boekrol openmaken.

21 oktober – Christus brengt ontelbaar veel gelovigen Thuis



Vandaag ziet Johannes in de hemel alle mensen die van de Here God en de Here Jezus houden. De mensen die bij Hem in de hemel mogen wonen. Dat zijn mensen van hier en ver weg, van nu en lang geleden. Zover als Johannes kijken kan, ziet hij mensen. Ontelbaar veel. God houdt zoveel van grote mensen en kinderen, iedereen mag bij Hem horen. Ze hebben witte kleren aan; die hebben ze gekregen van God. Ze hebben namelijk

geloofd dat Jezus hun leven heeft schoon gewassen van alle zonde zoals we met Pasen lezen. Ze geloven dat Jezus hen veilig Thuis brengt in Gods woning en hen volkomen gelukkig maakt. Ze zingen en bidden samen voor God. Ontelbaar veel mensen.

Groetjes, Mirjam Rap

ROOSTER OPPAS EN KINDERNEVDIENST:

07-10 Erica en Hennie
14-10 Gonnien en Anne
21-10 Alice en Marike
28-10 Elly en Mark

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant:

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker:

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga, Edendreef 61, tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl
Janny Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 625268,
e-mail: j.c.westmaas@chello.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33
t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

IN MEMORIAM

Vroeg in de ochtend van zondag 16 september overleed heel rustig Frederika Jacoba Kamphorst-Lozeman. Een zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder wordt gemist. Een vrouw die zich graag ten dienste stelde voor het welzijn van anderen. Voor haar gezin, familie, mensen uit de buurt; maar ook door het vrijwilligerswerk dat ze deed zette zij zich in voor haar medemens. Bij Rie en haar man Kees was het gezellig. Er viel altijd wel wat te vertellen. Na het overlijden van Kees in 1986, verhuisde Rie naar Het Maanderzand. Ze had het hier goed, maar vond het moeilijk om aan haar nieuwe woonomgeving te wennen. En ondanks alle goede zorg door haar familie en het personeel bleef haar gezondheid afnemen. Rie Kamphorst is 85 jaar geworden.

Op donderdagavond 20 september was er een mooi samenzijn om de familie te condoleren en met elkaar herinneringen te delen. De aanwezige nog door Rie gemaakte fotoalbums gaven hier ook zeker aanleiding toe. De dag erna is Rie Kamphorst in familiekring begraven.

*Netta Hakkenberg
pastoraal werker*

VANAF PROOSDA BEATITUDINUM

De start van het nieuwe seizoen heeft gelijk veel drukte met zich meegebracht. Mooie drukte, dat gelukkig wel... Het is mooi om samen bezig te zijn rondom de startzondag, het nieuwe catecheseseizoen met opnieuw een groepje belijdeniscatechisanten, een doopdienst, een inspiratie dag voor de kerkenraad, een trouwdienst en een dienst waarin ambtsdragers het ambt mogen neerleggen of doorgeven aan anderen. Daarnaast is mijn opleiding begonnen en zijn er een aantal stagiaires vanaf de Hogeschool die gevraagd hebben of zij onze gemeente hun stage mogen doen. Het pastoraat ondertussen is uiteraard ook een gedeelte van het werk waarin veel 'vraag' is.

Ik ben blij dat het Maarten en mij wel gewoon lukt om onze wekelijkse rust-dagen en momenten te bewaren. Waar zondag niet altijd echt een rustdag kan zijn, is de vrijdag dat voor ons wel. En op zaterdag kan ik meestal gewoon lekker de tuin doen en het kippenhok verschoneren. Ook lukt het ons wel om een avond vrij te houden en een paar keer te sporten.

De weken gaan ondertussen gestaag door en het is alweer oktober. Binnenkort hebben we een weekje vrij waar we ook erg naar uit zien. Wellicht dat we eindelijk de hal in de pastorie eens onder handen kunnen nemen, maar een lang weekend weg is ook een aantrekkelijk idee... We zullen nog zien hoe we onze vakantie gaan besteden!

Voor nu in ieder geval een hartelijke groet vanuit de pastorie, allen alle goeds toegewenst en kracht en sterkte voor hen die moeilijke tijden doormaken.

ds. Theo Pieter de Jong

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeentelieden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese. Voor pastorale zorg kunt u

desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur, hans.breunese@gmail.com

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552; htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045; john.vandenberg@xs4all.nl

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226; herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers, 0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-ede.nl

IN MEMORIAM HENDRIK MARINUS (HENK) BORREN

Op 19 september kwam er na een heel korte ziekteperiode onverwachts een einde aan het aardse leven van Hendrik Marinus (Henk) Borren, op de gezegende leeftijd van 83 jaar. Net 8 maanden na het overlijden van zijn vrouw Tine. Begonnen als boer op de Klaphek en later op de plek waar nu het ziekenhuis de Gelderse Vallei staat, moesten ze in de zeventiger jaren daar vertrekken en trokken ze naar een burgerwoning in Veldhuizen. Van boer naar werknemer bij de AKU, later de AKZO, waar hij ook nog in de OR zat en veel vakbondswerk deed. De laatste jaren woonden ze aan de Pollenstein. Henk Borren was een echt natuurmens, een mens met veel aandacht en zorg voor wat groeide en bloeide, voor Gods schepping. Zoals in de volkstuin (hij was een aantal jaren voorzitter van de volkstuinvereniging) en later in de zorg voor de tuin bij de Pleinen. In de druk bezochte dankdienst voor zijn leven op 24 september in zijn geliefde Open Hof, waar hij zondag aan zondag zijn vaste plek innam, en waar ook heel wat gemeentelieden aanwezig waren, dachten we daarom na over het begin van Genesis 1 en het slot van de Openbaring van Johannes, uit hoofdstuk 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van een proeftuin, een hof van Eden, naar de stad van de mens, waar geen dood en verdriet meer zal zijn. In die dankdienst voor zijn leven deden ook de kinderen en kleinkinderen nadrukkelijk mee en werd ook stil gestaan bij het afschuwelijke drama in het leven van Henk en Tine, het verongelukken van hun driejarig kind Siebe. We gaven hemzelf over aan de moederschoot der aarde op de Asakkerweg bij zijn vrouw Tine en bij de genoemde Siebe, maar hemzelf gaven we in handen van de levende God die over graf en dood heen met ons mee wil gaan. Want 'Hij wil ons een woning in die nieuwe stad bereiden', zoals we zongen. Naar die eerste letter uit Genesis 1 mogen we weten dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we gedekt zijn in de rug, dat we grond onder de voeten hebben en dat de toekomst open is... Moge dat geloof de kinderen en kleinkinderen en allen die wenen om het verlies van Henk Borren ons allen tot troost zijn! De gedachtenis aan hem zij ons tot zegen!

ds. H.J. (Jan) Oortgiesen, consulent

ONTVANGEN GIFT

Van een dankbaar echtpaar (N.N.) ontving ik bij een pastoraal bezoek een gift van € 20 ten bate van de diakonie van de Open Hof, speciaal voor de kerstattenties. Hartelijk dank daarvoor!

ds. H.J. (Jan) Oortgiesen, consulent

UIT DE WIJKKERKENRAAD

De eerste vergadering van het nieuwe seizoen was op 3 september jl. Als wijkkerkenraad kijken we terug op een geslaagde start van het seizoen van 31 augustus jl. met een BBQ. Iedereen die geholpen heeft hartelijk dank. Het was een gezellige en ontspannen middag/avond met alle aanwezigen.

De vergaderingen van de wijkkerkenraad beginnen voortaan weer om 20.00 uur.

Helaas is er geen goedkeuring voor een interim-predikant gekomen. Dit betekent dat ds. Hans Breunese het pastoraat en alle andere werkzaamheden alleen doet. De pastorale ouderlingen en de scriba hebben dinsdag 4 september overleg met Hans en dan wordt ook de invulling van zijn werkzaamheden besproken.

De beroepingscommissie is druk bezig en gaat binnenkort horen. We wachten af en wensen hen veel wijsheid en kracht. Omdat Ronald Westdijk stopt als jeugdouderling is Hennie Timmerman bereid gevonden om zijn plaats in te nemen in de beroepingscommissie namens de wijkkerkenraad.

De onderwerpen van de gemeenteavond van 5 november a.s. zijn: evaluatie Maaltijd van de Heer, doelen voor het collecterooster, uitwerking gemeenteavond van 25 juni jl. en de voortgang van de nieuwe predikant. Zet u deze datum vast in de agenda? Verder informatie volgt.

Als wijkkerkenraad betreuren we het dat het College van Diakenen van de PGE haar taken heeft neergelegd. Binnen onze wijkkerkenraad wordt een nieuw lid afgevaardigd naar het nieuw op te richten College van Diakenen.

Het programma van de startzondag wordt besproken. Een leuk gevarieerd programma met verschillende onderdelen.

Het punt van de actie kerkbalans wordt ook meegenomen naar het pastoraal overleg van 4 september en daarna teruggekoppeld. De werkgroep zorgzame kerk zoekt vrijwilligers. Een oproep komt in het kerkblad en Kijk op de Wijk.

John van den Berg is afgelopen zondag naar de intrededienst geweest van de classispredikant ds. Wilbert van Iperen.

De scriba verzorgt de sluiting met het lezen van een zegenbede uit het Overvloed van Zegen van Roy Lessin. De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Betty Pluimers, scriba

DE OPEN HOF KENT VELE VACATURES.

Denkt u wel eens; ik wil wel een steentje bijdrage voor de Open Hof gemeente? Misschien is ouderling / diaken / jeugdouderling / contactpersoon enz. enz. iets voor u / jou? Neem dan contact op met de scriba, dan kijken we samen waar uw talenten liggen en waar uw voorkeur naar uitgaat: scriba@openhof-ede.nl of 06-15686248.

VOEDSELBANK

Helaas is deze voorziening in Ede nog steeds nodig. Daarom wil de ZWO voor dit doel ook dit jaar weer een actie houden en wel op 21 en 28 oktober, en afsluitend op 4 november.

Op deze 3 zondagen kunt u de volgende producten meenemen naar de Open Hof: groenten in blik of pot / pasta met saus / rijst / olie / koffie / bloem / maaltijdpakketten / soep in blik en andere lang houdbare voeding.

Andere producten voor het dagelijkse leven mag ook.

De leden van de ZWO-commissie

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395

L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, donkers@emmaus-ede.nl

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 oktober gaat, in een dienst waarin we ook de Maaltijd van de Heer vieren, Susan ten Heuw voor. Zij is met enige regelmaat gastvoorganger in Emmaüs. Mocht je meer over haar willen weten: <http://www.suzantenheuw.nl>. Tanja Taale zal tijdens deze viering het pianospel verzorgen.

Zondag 14 oktober concentreren we ons op de Kunst in de Kerk tentoonstelling: Wording.

We lezen onder andere Genesis 1: het prachtige gedicht over de wording van de aarde en van de mens.

De piano wordt bespeeld door Erik Onnink.

Zondag 21 oktober heten we Janneke Bron van harte welkom! Voor velen van de Emmaüs een bekend gezicht.

En wie weet heeft u de mogelijkheid om haar nog even te spreken...

Jan-Peter Prenger

IMPRESSIE STARTZONDAG EMMAÛS

Op zondag 16 september begonnen we in Emmaüs met een startzondag aan een nieuw jaar van vieringen en andere activiteiten. Zoals het hoort bij een startzondag, startten we anders dan anders: met koffie, thee of limonade en wat lekkers. Daarna opende Jan-Peter de viering, met als thema 'Een goed gesprek'. En ook die ging al snel anders dan gebruikelijk. We verdeelden ons over een variëteit aan workshops: sommigen gingen een goed gesprek aan met elkaar, anderen juist met hun lichaam. Weer anderen ontdekten dat je zelfs in een liturgische bloemschikking een goed gesprek kunt verwerken en zo tien heel verschillende bloemstukjes met elkaar kunt verbinden. Ook werd een lied ingestudeerd en een aantal mooie haiku's (Japanse dichtkunst) gemaakt.

De kinderen en jongeren deden een spelletje of een speurtocht met schilderopdracht in de zon. En eveneens buiten trokken een aantal Emmaüsgangers elkaar letterlijk over de streep. Gelukkig was er ook nog een groep die onder het voeren van een goed gesprek een heerlijke lunch maakte. Nadat we elkaar in het vervolg van de viering hebben laten zien en horen wat we hadden gedaan, deden we die lunch eer aan.

Dit alles vond plaats in een kerkzaal waarin we de nieuwe kunstwerken van de KunstindeKerkexpositie 'Wording' konden bewonderen en met prachtig weer buiten. Bij vertrek kregen we allemaal een nieuw informatieboekje uitgereikt. Was u of jij er niet, dan hebben jullie dus een zeer geslaagde startzondag gemist. Om dat een beetje goed te maken, hierbij een van de mooie haiku's (de rest komt de komende maanden vast ook nog wel eens langs).

*Onder een blauw dak
samen zingend en biddend
Emmaüsgangers*

Het informatieboekje kan iedereen de komende weken nog meenemen uit Emmaüs, of de digitale versie downloaden vanaf het deel van de website voor leden of opvragen via communicatie@emmaus-ede.nl.

En die kunst, die hangt er ook nog tot 21 oktober!

Jolanda Soeting

INLOOPMORGEN

Op donderdag 18 oktober bent u welkom in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, aanvang 10.00 uur. Het onderwerp deze morgen is "Ons universum in verwondering" door dhr. G. Gerbrands. We gaan een reis maken vanaf onze aarde door ons zonnestelsel met daarna de plaats van onze zon in de Melkweg en wat er zoal in het verdere universum wordt onderzocht.

Het is een verwondering voor Gods Schepping, waar ook in psalm 8 vers 3 (berijmd) over gesproken wordt: "Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan de duizend sterren die daar branden..."

ALGEMEEN**WOONRUIMTE GEZOCHT**

Beste kerkelijke gemeente,

Wij, Jits en Marijne, hopen 12 april 2019 te gaan trouwen. We zijn momenteel allebei aan het afstuderen en actief bij de christelijke studentenverenigingen Ichthus Zwolle en Ichthus Wageningen. Nu zouden wij ook graag een plekje willen hebben waar wij na de bruiloft kunnen wonen. Helaas is het vinden van een plekje erg lastig. Om deze reden willen wij u vragen of u wellicht iets voor ons weet of dat u onze oproep misschien met de gemeente kunt delen. We zijn op zoek naar een huisje of appartement in Ede/Wageningen/Bennekom met een maximale huurprijs van €710,00. Hopelijk kunt u ons helpen een fijn plekje te vinden om samen te starten.

*Alvast hartelijk bedankt en met vriendelijke groet,
Jits Riepma en Marijne Renkema,
T: 0657834548, E: jitsriepma@hotmail.com*

PALESTINA EN ISRAËL: EEN VERZWEGEN GESCHIEDENIS

Op dinsdag 16 oktober is om 20.00 uur een presentatie van het nieuwe boek van ds. Meindert Dijkstra in boekhandel Het Paard van Troje in Ede.

Dit jaar bestaat de moderne staat Israël zeventig jaar. Men kent doorgaans het verhaal van de winnaars, maar wie kent het verhaal van de verliezers? Dit boek gaat niet over de afgelopen eeuw, maar over de voorgeschiedenis van Israël en Palestina in het omstreken land. Een verzwegen geschiedenis van winnaars en verliezers in hetzelfde land Kanaän, zoals het ooit heette. De namen Israël en Palestina duiken voor het eerst op in de 13e eeuw v. Chr. in Egyptische inscripties. In die periode zijn ze beiden een groep migranten op zoek naar een vaste woon- en verblijfplaats in Kanaän. In bezet gebied, want Egypte is er dan de baas. Vanaf dit primitieve begin volgt dit boek het spoor van de Palestijnen en Israëlieten tot aan de Eerste Wereldoorlog. Het boek stopt waar men meestal de geschiedschrijving van het Israëliësch-Palestijnse conflict laat beginnen. Het overige van de geschiedenis is bekend genoeg. Minder bekend is dat het land aan weerszijden van de rivier de Jordaan al meer dan dertig eeuwen werd doorkruist en bewoond door volken en stammen overal vandaan en vaak ook werd bezet door grootmachten overal vandaan. Palestijnen deelden met de andere volken, onder wie ook Israëlieten, Judeeërs en hun Joodse nazaten, dezelfde geschiedenis op de bodem van Palestina en Kanaän. Men kan dit boek lezen als een regionale geschiedenis van Palestina en Jordanië in het licht van modern historisch en archeologisch onderzoek. Hopelijk helpt het echter ook te begrijpen waarom de thans levende Palestijnen wat ook hun herkomst is geweest en waar ze nu ook wonen, net als Israël geworteld zijn in hun erfgoed en nog altijd recht hebben op een eigen land, volk en staat.

Meindert Dijkstra (1946) is emeritus predikant van de Protestantse kerk in Nederland. Hij doceerde van 1980 tot 1989 Oude Testament en Oud-oosterse godsdiensten en culturen aan het Evangelisch Koptische Seminarie te Caïro en was als universitair docent van 1991-2011 werkzaam aan de Faculteit Godgeleerdheid te Utrecht in hetzelfde vakgebied.

ISBN 978 90 239 5475 0 | NUR 692

Uitvoering: paperback Formaat: 16 x 24 cm Omvang: 352 pagina's

DE BIJBELSE BOODSCHAP IN CENTRALE BEGRIPPEN

Het nieuwe boek van Arie Romein uit Ede is verschenen. Op vrijdag 7 september is het nieuwe boek 'Bijbelse kernwoorden' van Arie Romein verschenen. Dit boek over geloofszaken wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Dit boek biedt toelichtingen op twintig centrale begrippen in de Bijbel. Het zijn wegwijzers voor het verstaan van de Bijbelse Boodschap. Gezocht is naar de grondbetekenis van elk kernwoord, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Wat kunnen deze termen ons vandaag te zeggen hebben?

Over de auteur

Arie Romein (1934) is emerituspredikant te Ede. Hij is actief als programmamaker van de lokale Omroep Ede. Ook schreef hij over de geschiedenis van zijn huidige woonplaats.

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: *ORGELUUR*, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: *KERKVENSTER*: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: *ZINGEND GELOVEN*. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' OKTOBER 2018

1 oktober 2018

Interview met Dr. Harmen van Wijnen over *De christelijke identiteit van scholen en vorming*. Lied van de Week: 'De zon daalt in de zee' (NLB253). Column: Jan de Kluijver. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

8 oktober 2018

Vraaggesprek met Herman van den Berg over *Vrijwillige oudere-nadviseurs*. Lied van de week: 'Wees Gij mijn toevlucht' (NLB263). Column: Cora Otter. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

15 oktober 2018

In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week op het gebied van kerk en geloof. Lied van de Week: 'Genesteld aan Uw hart.' (NLB282). Column: Harmen Quast. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

22 oktober 2018

Gesprek met Henri van Dijk over het werk van *"Flower power"*. Lied van de Week: 'Christus, Gij zijt het licht van ons leven.' (NLB284). Column: Ed van Seters. Boekbespreking door Peter Blokhuis. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

29 oktober 2018

Interview met Ir. Roel Cirkel over *Zeventig jaar 'Bethanië'*. Lied van de Week: 'Die de morgen ontbood.' (NLB296). Boekbespreking door Peter Blokhuis. Muziek en zang. Actuele berichten.

ACTUEEL

**TSUNAMI EN AARDBEVINGEN INDONESIË
ZORGEN VOOR VEEL SLACHTOFFERS**

Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 400 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental de komende dagen verder zal stijgen tot misschien wel 5000.

Twee grote steden en verschillende dorpen werden vrijdag door een tsunami getroffen. Vandaag was bij daglicht de verwoesting langs de kustlijn pas goed te zien. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers.

Veel slachtoffers

In de stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang, toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf van 2 meter hoog raasde over het land. Vorige maand werd het

Indonesische eiland Lombok meerdere keren getroffen door aardbevingen. Zeker 460 mensen kwamen daarbij om het leven.



Kerk in Actie biedt hulp aan slachtoffers

Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.

Help ook mee

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesië. Maak uw bijdrage over op rekening **NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp Sulawesi'** of doneer online. Hartelijk dank!

JONGEREN EN DE PREEK:

'RELATIE IS HET SLEUTELWOORD'

Veel jongeren van 15-20 jaar geven aan dat de preek hen niet raakt. Hoe breng je daar verandering in? Nelleke Plomp, specialist Vieren bij JOP, deed onderzoek naar deze vraag en publiceerde onlangs haar aanbevelingen. Voor predikanten én voor jongeren.

Nelleke, in je onderzoek noem je 'betrokkenheid bij de preek' een gezamenlijke verantwoordelijkheid van predikanten en jongeren.

"Ja, in de literatuur noemt men dat de 'homiletische driehoek': de samenwerking tussen hoorder, predikant en Woord. Je kan niet tegen een predikant zeggen: je moet dit veranderen, en dan zullen jongeren betrokken raken bij de preek. Nee, jongeren moeten zich net zo goed inzetten om betrokken te raken. Dat klinkt misschien logisch, maar ik denk dat het voor veel gemeenten een eye-opener kan zijn. Juist in de samenwerking van predikanten en jongeren rondom het Woord, daar gebeurt het."

Wat is de opvallendste conclusie, wat jou betreft?

"Uit mijn literatuuronderzoek bleek dat drie kenmerken erg belangrijk zijn als het gaat om de betrokkenheid van jongeren: ontvankelijkheid, identificatie en toepasbaarheid. Toen ik die kenmerken in de Hervormde Gemeente Sliedrecht ging toetsen, bleken die ook daadwerkelijk van belang te zijn. Maar één ding sprong eruit: de relatie tussen de predikant en jongeren. Veel jongeren gaven aan: als ik me gezien weet, als een predikant contact zoekt in de preek, dan voel ik me betrokken. Iemand zei zelfs: ik luister goed naar deze predikant, omdat ik hem ken. Toen ik in het ziekenhuis lag, kwam hij langs om mij te bezoeken."

Is het wel haalbaar voor predikanten om zo intensief contact te zoeken? Ze hebben hun handen immers al behoorlijk vol.

"Ja, dat is zeker zo. Maar ik geloof wel dat je het contact met jongeren goed kan organiseren. Je hoeft echt niet elke week elke jongere te appen. Als je goed contact hebt met je jeugdouders en de catecheten, kun je inventariseren wat er leeft onder jongeren en dat betrekken bij je preek. En voor jongeren betekent het al heel veel als de predikant hen bij naam kent."

Heb je nog meer aanbevelingen voor predikanten?

"Niet alleen de gekozen thema's zijn belangrijk, maar ook het woordgebruik en de aanspreekvorm. De predikant uit Sliedrecht

die ik heb gevolgd, is op een gegeven moment de gemeente gaan tutoyeren. Dat helpt om je als predikant op jongeren te richten. Kies ook bewust de voorbeelden die je gebruikt. Je kunt in een preek over het paradijs zeggen: 'Stelt u zich voor ... U zit heerlijk rustig met een boek voor de tent te genieten van de stilte. Opeens komt er een groepje luidruchtige jongeren aan met ghettoblaster. Weg paradijs....' Of je zegt: 'Stel je voor ... Je zit heerlijk te chillen met een groepje vrienden voor de tent. Muziekje aan, biertje erbij. Opeens komt een man man woest aanlopen: "Ssst! Kan het wat zachter!?" Weg paradijs....' De boodschap is hetzelfde, maar door het laatste voorbeeld te gebruiken voelen jongeren zich gezien en niet afgewezen."

Je hebt ook aanbevelingen voor jongeren opgenomen. Wat zijn de belangrijkste daarvan?

"De belangrijkste aanbeveling is eigenlijk hetzelfde als die voor predikanten: zoek contact. Ook de jeugdleiding kan daar een rol in vervullen: verzamel eens tien onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, of nodig de predikant eens uit om samen een preek voor te bereiden. De jongeren die ik heb gesproken, gaven daarnaast aan dat aandacht voor de preek soms ook gewoon in hele praktische dingen zit. Aantekeningen maken bijvoorbeeld, zodat

je beter geconcentreerd blijft. Of koffie drinken vóór de dienst in plaats van erna, en zorgen voor voldoende frisse lucht in de kerk."

Dus jongeren ervaren zelf ook dat ze een taak in het geheel hebben.

"Ja, dat vond ik wel opvallend: jongeren zijn hier heel bewust mee bezig. Ik hoop dat dat ook een bemoediging is voor gemeenten: er zitten niet altijd veel jongeren in de kerk, maar de jongeren die er wél zijn hebben daar meestal heel bewust voor gekozen. Dus ik zou zeggen: koester ze, neem ze serieus."

Op basis van je onderzoeksresultaten heb je een kant-en-klaare lijst met 56 praktische tips opgesteld. Wat hoop je dat je onderzoek teweeg zal brengen?

"Jongeren betrekken bij de preek is niet alleen een taak van predikanten of van jeugdwerkers, maar gaat de hele gemeente aan. Ik hoop dat dit onderzoek ertoe zal leiden dat in meer gemeenten predikanten, jeugdwerkers, kerkenraden en jongeren samen gaan nadenken over de kerkdienst. Eén van mijn aanbevelingen daarbij is: durf te experimenteren. Daar zijn we in de kerk niet altijd even goed in. Maar probeer gewoon maar eens iets, het geeft niet als het niet lukt."

advertenties

Praktijk voor integratieve psychotherapie



MUNDUS

Noor Kleinman van Oostrum

Postbus 8264, 6710 AG Ede
 ☎ 06 - 431 078 03 ✉ noor@mundus-ed.nl
 🌐 www.mundus-ed.nl

Hortus Novus



tuinarchitectuur advies aanleg en onderhoud

www.hortusnovus.nl 0318 64 35 56



POL & ZN.

S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
 Telefoon 0318 - 51 20 51

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal:
 maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
 's Avonds en zaterdags op afspraak.
 Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.



Koehoorn
 Begrafenisverzorging



Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
 www.koehoorn-begravenis.nl



van de weerd
 UITVAARTZORG



Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg
 Schaapsweg 77, 6712 CC Ede
 Tel: 0318 - 650 000
 info@zorgvooruitvaart.nl
 www.zorgvooruitvaart.nl



VERHAGE VAN GROOTHEEST
 MAKELAARDIJ

de kennis in huis

U wilt uw woning verkopen?

Verhage van Grootheest Makelaardij (NVM) kent als geen ander de markt in de gemeente Ede. Uw woning krijgt maximale aandacht onder meer op de nationale Funda site en op onze eigen véél bezochte site. Een van onze makelaars komt graag bij u langs om vrijblijvend de verkoopmogelijkheden met u door te nemen.

www.verhage.nl

RMT BROUWERSTRAAT 13^A EDE TELEFOON 0318 619145 NVM



Indrukwekkend werk

Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl drukkerij **AMV**

Ede, Oranjelaan 11
 Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
 Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair
 lood en zink | dakbedekking
 centrale verwarming | luchtbehandeling
 SCIOS en VCA gecertificeerd

LOODGIETERS BEUMER CV BEDRIJF

INFO@BEUMER-EDE.NL