

Bijbelkring Klinkenberg weer gestart

door: Marie-José Ebersson

21 mei 2021

Eindelijk is het zover; na meer dan een jaar zijn we weer gestart met de bijbelkring. Hier hebben de bewoners en ook vrijwilligers lang naar uitgekeken. Bewoners van verschillende huiskamers in één gebouw mogen weer bij elkaar komen.

Donderdagochtend **6 mei** om 10.30 uur zijn we begonnen in de Roekel met twee huiskamers en op donderdagochtend **20 mei** op dezelfde tijd waren de andere twee huiskamers aan de beurt. In juni starten we met de bewoners in de Sysselt op woensdagochtend. Datum en in welke huiskamer hoort u nog van ons.

We zijn begonnen met het lezen van Johannes 15: 9-17. Vandaaruit bespraken wij met elkaar het thema ***vriendschap en vrienden***.

De mensen konden goed aangeven wat voor hen vriendschap betekent, ook in tijd van corona.

Enkele gezegden en spreekwoorden over vrienden waren bij hen bekend. Het gezegde: 'beter een goede buur dan een verre vriend' is afgeleid van Spreuken 27:10, Vriend is hier bedoeld als familie.

In verband met de coronamaatregelen hebben wij niet zelf gezongen, maar naar de liederen geluisterd via you-tubekanaal op de tv, waaronder 'Welk een vriend is onze Jezus'.

De volgende bijbelkring is donderdag 3 juni en 17 juni om 10.30 uur in huiskamer Populier.

Ik wens u Gods nabijheid toe.

Hartelijke groet,

Marie-José Ebersson