

Advent

In dat woord zit een mooie dubbelzinnigheid. Adventus is zowel een perfectum-vorm als een zelfstandig naamwoord en betekent eerst: aangekomen. Hij is aangekomen – hij is er. Zo is het woord gaandeweg 'aankomst' gaan betekenen. Als de oude Romeinen treinen hadden gehad, hadden er op hun stations borden gestaan met 'adventus' er op: de aankomsttijden – zoals je ze bij ons ook hebt. De trein is er nog niet, maar zijn aankomsttijd is bekend. Dus enerzijds betekent Advent: Hij/zij/het is gekomen én anderzijds: die komst moet nog plaatsvinden.

Advent – ergens in de zesde eeuw is de voorbereiding op Kerst er in de huidige vorm gekomen, Paus Gregorius heeft haar bedacht en het is niet helemaal duidelijk waarom: waarschijnlijk wilde hij orde en rust aanbrengen in de liturgie. De liturgische boeken moesten ergens een begin hebben. Gregorius maakte van de zes weken Advent die hij aantrof er vier – men vierde zes weken Advent in de laatste weken van het kalenderjaar. Gregorius heeft gedacht dat die Advent een voorbereiding op kerst was, wat niet het geval was – het ging om voltooiing en verwachting. De Paus maakte er dus vier weken van, vier weken van voorbereiding op Kerst: meteen het gewenste begin van het kerkelijk jaar. En zo was er in een moeite door ook een laatste zondag van het kerkelijk jaar. Met de suggestie dat er iets afgesloten is, opdat er iets nieuws kan beginnen – aan de ene kant de herinnering (van die laatste zondag), aan de andere de verwachting (van Advent). En dat dan jaar in jaar uit: je sluit iets af, kijkt even om, draait je nog 'es om en zie: een kind op komst.

Dat is eigenlijk wel jammer. In de Schriften staan herinnering en verwachting nooit met de rug naar elkaar, of liever: gaan gedenken en verwachten juist eendrachtig samen, als een doorlopende lijn, als een eeuwig refrein – een (om)keervers! Gedenk je bevrijding en wéét daarmee dat je bevrijd zult worden. En de verwachting, die Advent is door de Schriften heen die van het Koninkrijk, deze aarde anders, duizelingwekkend nieuw – dat is waar reikhalzend naar wordt uitgezien.

Onze Advent is inmiddels een editie 'light' van die verwachting: ze is gefocust op de komst van het Kerstkind. En als de Heer nu iets niet is, dan wel een kerstkind: hij is een Paaskind.

De profeet

Jesaja 40 neemt een prominente plaats in, in de reeks lezingen van Advent (geciteerd in Matth. 3, 3; Marcus 1, 2; Johannes 1, 23 en Lucas 3, 4-6, in oude roosters het Evangelie voor de 4e Advent) – 'Hoor iemand roept...'

Een roeper roept: het is uit met het lijden, met de verdommenis – er is boete gedaan, er is een schone lei. Er komt verlossing, er zal bevrijding zijn: hier is je God – en dan wordt er meteen aan toegevoegd over wie Jesaja het meer precies heeft: over de Naam. Hier is je God (adonai). Meer bepaald: degene die eerbiedig wordt aangeduid met niet anders dan die vier onuitsprekelijke kapitalen JHWH, die niet vocaal gekleurd en ingevuld worden.

De Schriften gaan niet over god(en), ze hebben het oog gericht op de Heer, die bijzondere god die Heer is. Of beter: die gans andere, die Heer die God blijkt. Synagoge en ecclesia schuiven niet aan in de rij van wie 'religieuze gevoelens' hebben of het er op houden dat er wel 'iets' zal zijn. Een iets dat gevuld kan worden met van alles en nog wat. Over de Eeuwige 'naar de Schriften' valt misschien ook veel te zeggen, maar toch vooral dat Hij een Bevrijder is!

Hij komt met macht en heerschappij (Jes. 40, 10). Niet met de hardheid en de onmenselijke meedogenloosheid, waaraan zoveel mensen te gronde gaan en waaruit ooit het volk Israël bevrijd werd uit Egypte. Hij blijkt een herder. Hij oefent macht uit als een herder, hij heerst als een schapenhoeder. Zijn regime is niet dat van de ijzeren hand, zijn imperium is niet van de wrede willekeur, het verslindt geen mensen. Zijn rijk is als een weide, in zijn arm geen wapens en decreten, maar lammeren die hij verzamelt – tot hun heil en vrede. Deze wereld omgekeerd.

Het is de macht die lied 451 bezingt: – 'Richt op uw macht'. Dat zijn de eerste woorden van een klassiek gebed voor de Eerste Adventszondag: 'excita Domine potentiam tuam'. En die dus rijmen op de klassieke profetenlezing voor de Eerste Advent: Hij komt met kracht!

Advent behelst dus zowel aankondiging als aankomst, evengoed een dringende bede ('richt op', kom nu toch eens met die macht van U, U ziet toch dat die broodnodig is!) als een vertwijfelde oproep: hoe lang nog – dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?

Gerben H. Westra

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Z.W.O. collectes

De Z.W.O. collecte van 29 november is bestemd voor het bouwen aan een toekomst voor kansarme kinderen in India.

Geen plaats voor een kind, dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag willen ontsnappen. 'Dalits' betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastensysteem en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of in een steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Shrawani, een meisje van 10 jaar, zegt hoopvol: "Later wil ik arme mensen helpen en dokter worden, dus ik doe erg mijn best op school. 's Middags ga ik naar de Bala Bata, waar ze mij helpen met mijn huiswerk en waar ik mijn vrienden ontmoet." Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.

De Z.W.O. collecte van 6 december is bestemd voor nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks

Bijbelrooster

November

zo 29 1e zondag Advent
Jesaja 1:10-20 Het gaat om je hart!
ma 30 Jesaja 1:21-31 Zuivering

December

di 1 Jesaja 2:1-9 Verenigde naties
wo 2 Jesaja 2:10-22 Berg je!
do 3 Jesaja 3:1-12 Chaos
vr 4 Jesaja 3:13-4:1 Wanverhouding
za 5 Jesaja 4:2-6 Vernieuwing
zo 6 2e zondag Advent
1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente
ma 7 1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek
di 8 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ...
wo 9 1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden

do 10 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk
vr 11 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Troost
za 12 1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen

zo 13 3e zondag Advent
1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw
ma 14 Haggai 1:1-15 Bouwbeleid
di 15 Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger was alles beter
wo 16 Haggai 2:10-23 Als je zoveel ellende ziet, waarom kom je dan niet bij God?
do 17 Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen
vr 18 Jesaja 50:4-11 God is nabij
za 19 Psalm 132 Vaste woon- en verblijfplaats

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
17	11 december	20 en 27 december, 3 en 10 januari 2021

N.B. Kerkblad 17 is voor vier weken

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen ineen geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van kinderen naar de stad te voorkomen. Maar de sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders ook bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Er wordt hen geleerd hoe ze genoeg geld kunnen verdienen door voedsel te verbouwen. Voor een goede start ontvangen ze landbouwgereedschap en kunnen jongeren een vaktraining volgen. Ook kunnen ze een startpakket krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen. Inmiddels is deze hulp beschikbaar in 206 dorpen. Het resultaat van deze manier van werken? Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

Wat kan KIA doen met uw gift:

- 40 euro: familie opsporen
- 80 euro: begeleidde terugreis naar familie
- 330 euro: gezin nieuw leven bieden (voedsel, landbouw, vak leren)

Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.

*Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg*

Extra corona bijdrage



In de vorige editie van het kerkblad meldten wij al, dat onze oproep in oktober voor een extra financiële corona bijdrage het mooie bedrag van € 15.000,- had opgeleverd. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot ruim € 24.000,-. Heel fijn dat zoveel gemeenteleden op deze manier willen helpen om de gevolgen van de door de door corona weggevallen inkomsten van onze kerk kleiner te maken.

Hartelijk dank aan de gevers.

Als u nog niet gereageerd heeft op onze oproep, dan kunt u dat alsnog doen door een bedrag over te maken naar NL 11 INGB 0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van 'extra corona bijdrage'.

U kunt ook betalen via <https://site.skgcollect.nl/136/> of via de Appostel app (ga dan op de site of in de app naar 'extra corona bijdrage') of via de QR-code (links).

*Namens het College van Kerkrentmeesters
Roel Kremers, voorzitter*

Begroting 2021 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
BATEN			
Collecten			
* centraal	30.095	15.000	10.000
* wijken		12.000	5000
Giften	2.013	500	500
Rente/dividend	668	500	500
Onttrekking reserves			
* Algemene reserve			
* Fonds Diaconie	1.500	3.750	3.750
Fonds Wierda Baas			5.000
Legaat eenmalig			
Doorgeefcollecten	41.295	25.000	15.000
Totalen	75.571	56.750	39.750
LASTEN			
<i>Centrale activiteiten</i>			
Ondersteuning particulieren		4.500	2.000
Diakonaal Platform Ede	2.500	2.500	2.500
Overheadkosten	835	800	800
Quotum PKN	4.765	4.500	4.800
Meet Inn	4.800	5.250	5.250
<i>Decentrale activiteiten</i>			
Individuele ondersteuning	2.500	5.000	2.500

Kerkdiensten

ZONDAG 29 NOVEMBER EERSTE ADVENT

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. N. Hakkenberg

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Het Maanderzand:

ZONDAG 6 DECEMBER TWEDE ADVENT

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur dhr. J. Kroon
Noorderhalfuur online

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. W. Scheltens, Lunteren

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur ds. J. P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur prof. dr. S. Hiebsch

Hartenberg:
10.00 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Het Maanderzand:
10.30 uur weekopening

ZONDAG 13 DECEMBER DERDE ADVENT

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur ds. S. ten Heuw

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. P.H. Endedijk, Arnhem

Hartenberg:
10.00 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Het Maanderzand:

Wijkgebonden activiteiten	11.236	12.000	12.000
Fonds diaconie			
uitbetaling wijken		3.750	3750
Doorgeefcollecten	41.295	25.000	15.000
Totalen	67.931	63.300	48.600
Tekort/overschot	7.640	-- 6.550	-- 8.850
(Alle bedragen in euro's)			

TOELICHTING

Algemeen

Er is een legaat van EUR 30000 ontvangen. Dit noemen wij het Wierda-Baas fonds. Hiervan nemen wij € 5000.-- in de begroting van 2021 op.

De collectes zorgen voor de inkomsten van de diaconie..

De inschatting voor 2021 is vanwege corona erg lastig.

Vanaf 2019 wordt de eerste collecte wat de diaconie betreft besteed aan centrale doelen.

De tweede collecte wordt ingezet voor externe doelen zoals KIA, ZWO etc. en de wijkdiaconie.

De wijken bepalen zelf of het centrale collecterooster voor de tweede collecten wordt gebruikt of dat de wijk zelf die doelen aanwijst.

Collecten

We gingen voor corona uit van een gemiddelde collecteopbrengst van 600,- euro per rondgang.

Voor de eerste rondgang wordt voor de centrale doelen gecollecteerd.

Ondersteuning voor niet kerkelijke leden via het Diaconaal Platform Ede.

Ondersteuning van kerkleden die in tijdelijke financiële nood komen te verkeren. Soms wordt dit door middel van een renteloze lening opgelost.

Quotum

Het aan Utrecht te betalen quotum wordt vastgesteld op basis van het aantal belijdende leden en een percentage van het diaconale budget.

Meet Inn

Het reguliere budget van € 5.250,- is bestemd voor de Stichting De Ontmoeting Meet Inn.

Diakonaal Platform Ede: Voor DPE is een jaarlijks budget van EUR 2500

Wijkgebonden activiteiten

* Ouderenwerk

* Kerk en Buurt w.o. Kerk met Stip in De Open Hof en Inloop Noord

* Kerstgeschenken

* Individuele ondersteuning

Het totale bedrag komt uit de begroting van de wijkdiaconieën en is afgerond.

Han Kerkhof

Penningmeester van het College van Diakenen

Evensong 20 december 17.00 uur in de Beatrixkerk

Op 20 december aanstaande is er weer een Evensong! Voorganger is ds. Theo Pieter de Jong, organist is Margret Spelt en verder wordt medewerking verleend door enkele leden van onze cantorij. In verband met corona gelden nog steeds beperkingen:

Er vindt geen samenzang plaats

Maximaal 4 personen (koorleden) mogen zingen

Excl. vaste functies mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn

Alleen bij uitzondering kan gebruik worden gemaakt van het toilet ledereen moet zich aanmelden / u krijgt bericht of u aanwezig

kunt zijn. Aanmelden geschiedt via www.beatrixkerk.nl

NB - aanmelding is mogelijk van 14 december tot 17 december 19.00 uur

Bij de vorige Evensong (toen er nog 90 mensen aanwezig mochten zijn) werd de dienst door circa 50 personen bezocht.

Via Kerkdienstgemist.nl hebben toen 150 mensen rechtstreeks of achteraf gekeken! Prachtig!

Omdat er nu maar 30 personen aanwezig mogen zijn is de kans groter dat u wordt uitgeloot.

Er kan niet worden gecollecteerd!

Wilt u een gift geven? Daar zouden we heel blij mee zijn!

Het kan op de volgende manieren:

digitaal op rek.nr. NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. wijkkas Beatrixkerk o.v.v. "Edesche Evensongs"

of via de QR-code



Van harte aanbevolen! (de volgende Evensong is op 28 februari 2021)

Werkgroep Edesche Evensongs

Klinkenberg

Hebt u ook vorige week gekeken naar de intocht van Sinterklaas op tv?

Ik was vooral nieuwsgierig, waar en hoe komt Sinterklaas nu aan in Nederland in tijden van 1,5 meter afstand houden. De plaats was geheim gehouden want niemand mocht er naar toe en vooral allemaal thuis blijven. Ik vond het een bijzondere uitzending. Het was een verrassing te zien dat het oude paleis Soestdijk was veranderd in het pietenhuis.

Een aantal burgemeesters kwam met de kinderen tekeningen brengen en kleine attenties voor Sinterklaas. Oude herinneringen aan het defilé voor de verjaardag van koningin Juliana kwamen naar boven.

Ik weet niet of alle bewoners van de Klinkenberg hebben gekeken. Zij die wel gekeken hebben zullen de beelden zeker herkennen.

Ook Sinterklaas doet aan thuiswerken, zo vertelde hij. Hij kan niet het land in gaan, omdat dan weer grote groepen kinderen hem willen zien en dan komen we te dicht bij elkaar en houden we geen afstand meer.

Maar laten we niet vergeten dat er EEN is, die geen afstand kent, die dicht bij ons wil zijn.

God doet niet aan thuiswerken, Hij is overal en bij iedereen aanwezig bij wie dat wil.

De Heer gebruikt ons mensen om Zijn ogen en oren te zijn, Zijn handen en voeten. Daartoe roept Hij ons op in het Mattheüs evangelie. Het kerkelijk jaar loopt naar het einde en lezen wij in Mattheüs 25 over de laatste dingen, het oordeel, de scheiding van de schapen en de bokken.

In deze beeldende uitleg vertelt Jezus: "Elke keer wanneer je iets goed gedaan hebt voor een ander, heb je dat voor Mij gedaan." Wij hebben de opdracht voor elkaar te zorgen, aandacht hebben voor elkaar, hulp bieden aan wie hulp nodig heeft. Juist in deze tijd van corona groeit het aantal mensen dat eenzaam is, die behoefte hebben aan een gesprek. Meer mensen raken financieel achterop. Het aantal zieken en overlijden ten gevolge van corona stijgt wereldwijd nog steeds.

Laten wij elkaar opdragen in gebed en daarnaast waar mogelijk, dat doen waartoe wij geroepen zijn.

Ik wens u Gods zegen en nabijheid toe.

*Hartelijke groet,
Marie-José Ebersson*



Evenwicht kwijt

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen balans in het leven te vinden. Je bent gewend

te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd speelt de eenzaamheid erg op.

Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retrainingscontact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 0263342225

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Advent

Het zal een Adventstijd worden, zoals we er niet eerder een hadden – dat kan deze dagen haast niet anders.

Intussen zal het zaak zijn helder te krijgen en te houden wie en wat wij verwachten. Zo dat al überhaupt mogelijk is – de twijfel, de vertwijfeling van Johannes is ons niet vreemd: zijt Gij het die wij komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? (Matth. 11, 2 en Luc. 7, 19 en 20).

Dat is een even elementaire als existentiële vraag, ook al omdat zich in allerlei vormen en gedaantes verlossers aandienen, die 'de scharen' geenszins goed gezind zijn – al laten die scharen zich niettemin graag een rad voor ogen draaien. Er waart momenteel een faillieur rond, een ijskoude bedrieger die mensen wijsmaakt (dat kan nota bene door ze dom te houden!), dat hij hun wereld op orde zal brengen, dat hij de elites zal omverwerpen (waar hij zich nog boven acht te staan), dat hij ze zal leiden naar banen en geluk. Er zijn massa's mensen (vooral christenen!) die hun verwachtingen op hem projecteren: zo dicht ligt 'geloof' dus bij waanzin, en christendom bij puur heidendom!

De man in kwestie is er net als velen vóór hem in geslaagd zijn bedrog als waarheid te verkopen, zijn meninkjes als feiten (wij hebben er ten onzent ook een paar van zijn soort): de herder is een huurling, deze als 'christus' vereerde man is een van de vele valse christussen (zie Matth. 24, 5 en 24) – en hij is niet alleen. Valse profeten bij de vleet, verleiders in overvloed, die met geld en goede woorden 'tekenen en wonderen doen'.

Eén dezeer dagen brengen wij weer een boekje rond, dit keer gewijd aan Advent en Kerst. Niet gewijd aan de Verleiders van deze tijd, en die geenszins met naam en toenaam ontmaskerd. Maar als leeswijzer - lezen om wijzer te worden – wij laten ons door het Levende Woord gidsen, woord dat licht werpt op, dat uit-licht wie wij te verwachten hebben, woord dat ons in de woestijn uit de woestijn roept.

Terzijde: je komt af en toe de afkorting 'CV' tegen, ongetwijfeld grappig bedoeld: corona volente.

Dat is wel wat veel eer voor een volstrekt dood ding als een virus: het leeft niet, het ademt niet, het heeft geen geweten, het kán niets willen, het brengt niets teweeg – althans niet willens en wetens.

Bij de diensten

Wij missen de diensten, elkaar. Gaandeweg neemt het aantal mensen toe, dat ik hoor zeggen: misschien moeten we het toch maar gaan proberen, fysieke diensten. Héél misschien zou ik wel komen, voegen ze aarzelend toe.

Héél misschien gaan we het inderdaad proberen – de Wijkkerkenraad komt in elk geval begin december wat eerder dan anders bij elkaar, zo rond de datum dat het kabinet van plan is met mogelijke aanpassingen van de maatregelen te komen. U wordt op de hoogte gehouden!

De 'virtuele' diensten gaan dus nog even door, binnenkort in technisch verbeterde vorm: de WKR heeft opdracht mogen geven voor de installatie van betere geluidstechniek én de mogelijkheid om behalve audio ook video op te nemen en te 'streamen'.

De Adventsviering met de ouderen kan helaas dit jaar niet doorgaan.

Gift

Via mevrouw Buitenhuis ontvangen van N.N.: € 20. Hartelijk dank!

Met goede groet en de beste wensen voor een verwachtingsvolle Advent,

Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt:

voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Op Eeuwigheidszondag, 22 november, zagen we in de liturgische schikking 12 witte harten; er zijn 12 mensen uit ons midden die het afgelopen jaar zijn overleden en die herdacht werden. Daar hebben we wel nog twee harten bijgelegd...



In de afgelopen week is er afscheid genomen van twee van onze gemeenteleden.

Ria Wijnveen en
Cees Weststrate.

Ria was ziek, maar sommige mensen in de gemeente en velen bij de inloop kenden haar goed. Een bescheiden, maar heel dankbaar mens. Ze heeft veel meegemaakt, en vond daarin steun bij haar geloof. Het gaf haar rust. Elly Hofstra heeft de kaars voor haar aangestoken.

Voor Cees Weststrate zijn dochter Patrice. Zij heeft op de kaart geschreven: En nu blijven geloof,

hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde. 1 Cor. 13:13. Een tekst die telkens in hun leven een rol heeft gekregen. Wonderlijk, dat ook in de dienst van afgelopen zondag deze woorden opdoken... Mooi. En verrassend. Maar daar hield Cees van....

In het volgend kerkblad komen de in memoriams.

Bijzonder was zeker ook, dat we met de familie van Peter de Jong nog een aparte opname hebben kunnen maken; met en voor Joke en haar familie. Door ziekte (corona) was het destijds een afscheid in veel te kleine kring.... Met familieleden die er toen niet bij konden zijn hebben we in onze Noorderkerk een gedachtenisdienst kunnen vieren. Dat was heel speciaal. En een groot geschenk voor alle familie, ook overzee.

Gebed aan het einde van het kerkelijk jaar:

*Aan het einde van de dag
Als ik ga slapen
Vertrouw ik, Heer, u mijn huis toe.
Heel mijn familie, groot en klein,
Ook zij die niet kunnen slapen.
Geef de een verkwikking
En de ander kalmte
Troost de zieke en de moedeloze
Versterk, Heer,
Wie uitgeput is door het werk
In het geheim van de nacht
Bezoekt U en geneest U
Vernieuwt U en geeft U nieuwe kracht
Dank U voor uw wacht
Als ik slaap waakt U
En bereidt me voor op een nieuw jaar.
(Uit: gebeden voor elke dag)*

Komende zondag gaan we het nieuwe kerkelijk jaar in.

Op de eerste adventszondag staan we stil bij het eerste van een stel wacht- of sleutelwoorden op weg naar het feest van Kerst: licht. Op de derde adventszondag: donker. Woorden, beide met eigen zeggingskracht. Ook als we kijken naar de wereld waarin we leven, Zo ongedacht en onverwacht is alles anders geworden en roept op tot nieuwe visie. Hopelijk kunnen we ons in die oproep mee laten nemen het nieuwe jaar in. Met wijsheid, liefde en ontferming.

*Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen*

Kerkenraadsvergadering van 3 november

Henk Wildschut opent de vergadering met een gedeelte uit Handelingen 2. In het moment van bezinning krijgt een ieder de gelegenheid om zijn of haar waardering voor een ander kerkenraadslid onder woorden te brengen. De stand van zaken rond de aan te leggen livestreamverbinding in de Noorderkerk wordt besproken. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen er vanaf januari kerkdiensten via deze livestreamverbinding worden uitgezonden. Als dit lukt is het, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, mogelijk om vanaf januari, naast de diensten met Caroline Oosterveen, ook fysieke kerkdiensten met gastpredikanten te houden. De wijkkerkenraad neemt daarover in haar decembervergadering een besluit. Het beleidsplan van de wijk voor 2021 t/m 2024 wordt verder uitgewerkt. Op eeuwigheidszondag gedenken we de in het afgelopen jaar overleden gemeente-

leden. In verband met de coronamaatregelen kunnen vele nabestaanden helaas niet aanwezig zijn bij de fysieke kerkdienst. Er worden vooraf opnamen gemaakt met de families van de overleden gemeenteleden. De beelden hiervan zullen worden verwerkt bij de dienst op eeuwigheidszondag. De vergadering wordt besloten met het gedicht "Positiviteit en Voorspoed":

Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

In een van de vorige kerkbladen gaf ik aan dat de kerkenraad in de novembervergadering een definitief besluit zou nemen over de vieringen rond Kerst. Gezien de huidige situatie en de verwachtingen voor de komende periode hebben wij op 3 november jl. besloten dat er dit jaar geen adventsproject en geen gezinsviering gehouden zal worden, erg jammer maar het is nu niet anders. Zoals u in de overige bijdragen van onze wijk kunt lezen worden er toch nog heel mooie activiteiten in gang gezet. Toch een kerstviering voor onze senioren met een verrassende afsluiting. Allerlei plannen bij de catecheseclub. Ook een mooie actie voor de voedselbank die de kerkenraad van harte bij u aanbeveelt, we hebben besloten om deze actie vanuit de wijkkas te steunen met een bedrag van € 500,-. Eenzelfde bedrag zal vanuit de wijkkas naar het kinderproject Siloam op Curaçao worden overgemaakt. Op dit moment geen overig nieuws en geen verjaardagen te melden.

*Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef*

Zoals u weet, houden we rondom Dankdag, al enkele jaren een actie voor de voedselbank in Ede.



VOEDSELBANKEN.NL
Ede

Dit jaar gaat helaas alles anders, maar de vraag naar producten en giften blijft. Daarom willen we er nu een decemberactie van maken! Inzamen in de kerk is lastiger, maar kan nog wel! Er zal een tafel en een collectebus in de kerk staan op zondag 6 en 13 december, waar u uw producten of gift kunt inleveren. Als u niet in de kerk komt en wel iets wilt geven, kunt u het ook inleveren bij één van de leden van de liturgiecommissie. In Harskamp bij Elly Waaijbergen, Harderwijkerweg 18
In Wekerom bij Ria Ortse, De Ring 10
In Otterlo bij Noline Ploeg, Brummelweg 16
Bent u niet in de gelegenheid om het te komen brengen, dan kunt u een telefonische afspraak maken met Noline.
Telefoonnummer: 0318-592341
Wij zetten een afsluitbare kist bij onze voordeur neer van 1 t/m 12

december tussen 8:00 en 20:00 uur.

Hier zal ook een collectebusje inzitten.

De volgende producten zijn welkom:

Conserven in blik of pot. Denk hierbij aan groente, fruit, soep en vis. Groot en klein formaat.

Maar ook macaroni, spaghetti en rijst zijn welkom.

Helpt u weer mee?

*Alvast hartelijk dank!
De liturgiecommissie Harskamp*

Catechisatie

Tijdens de catechisatieavonden staan de negen vruchten van de Geest centraal: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

We vinden het belangrijk om met elkaar te ontdekken wat je voor de ander kan doen. Hoe kun je hen liefde en vriendelijkheid tonen?

We hebben ansichtkaarten geschreven voor eenzame ouderen, door mee te doen met Code grijs van Beam. Daarnaast hebben we contact gezocht met Stichting Present uit Ede. We willen graag in het voorjaar met onze groep, de ander gaan helpen, door deel te nemen aan een praktisch of sociaal project.

Met kerst hopen we mee te gaan doen met de Kerstchallenge van JOP.

In de laatste maand van dit jaar heeft Present een Decemberpakkettenactie: "Brengt u een beetje licht in donkere tijden"? Je stelt zelf een pakket samen en brengt deze dan naar een door Present aangegeven adres. We brengen dit bij de jongeren onder de aandacht.

Ook zullen we de catechisanten vertellen over de Voedselbankactie die door onze kerk wordt georganiseerd.

Wij ervaren een uitdagend catechisatie seizoen waarin het PKN Jaarthema "Het goede leven" centraal staat.

*Hartelijke groeten, ook namens de catechisanten,
Jellie en Rian.*

Senioren

Op maandag 21 december zouden we de kerstviering met de senioren hebben, maar gezien de omstandigheden kan dat niet in de normale setting doorgaan.

Nu willen we wel een viering houden maar dan een die u via internet kunt beluisteren en meevieren, net zoals een kerkdienst met medewerking van dominee Volgenant-Beima, mevrouw Kroon en Janny en Elly.

We beginnen om 14.30 uur en aansluitend wordt bij u een maaltijd bezorgd.

Zo kunnen we toch samen eten al is het niet bij elkaar.

*Hartelijke groet,
Janny en Elly*

Collecteren

Omdat collecteren nog steeds erg belangrijk is om samen kerk te kunnen zijn, willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om toch uw giften te kunnen geven.

U kunt dit doen door een bedrag over te maken op het onderstaande IBAN-nummer:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u voor de verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aangegeven.

Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook erg welkom.

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

Hallo jongens en meisjes

29 november – Een engel bij Zacharias

Tijdens de regering van Herodes woonde er een priester in Judea die Zacharias heette. Zijn vrouw Elisabet en hijzelf hielden zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet kon geen kinderen krijgen ook al wilden ze dat heel graag. Toen Zacharias een keer dienst had in de tempel van Jeruzalem, kreeg hij bezoek van een engel. Zacharias schrok toen hij de engel zag. 'Schrik niet, Zacharias,' zei de engel. 'God

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



heeft je gebed verhoord. Je vrouw Elisabet zal zwanger worden. Je zal een zoon krijgen en hem Johannes noemen. Hij zal later voor God werken en een groot profeet worden. Hij zal de mensen weer bij God brengen en ze voorbereiden op de komst van onze Heer.' Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten dat het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.'

De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, een engel van God. Maar omdat je Zijn woorden niet wilt geloven, zul je niet meer kunnen praten totdat je zoon is geboren.' Zacharias ging naar huis. Hij kon tegen niemand zeggen wat er gebeurd was. Ook niet tegen zijn eigen vrouw. Maar Elisabet zei tegen hem: 'We krijgen een kind. Daar heeft God voor gezorgd. Die heeft onze gebeden verhoord.' Is het zo vreemd dat Zacharias Gabriël niet gelooft? Het is wel een heel onverwachte boodschap die hij krijgt. Maar het is wel een boodschap van de engel van God. Dus het moet wel waar zijn. Door het niet te geloven vertrouwt Zacharias God zelf niet. Dat is erg voor een priester die de Schriften zo goed kent en aan het volk Israël moet doorgeven. Daarom mag Zacharias tot de geboorte helemaal niets meer zeggen, als een teken dat het waar is wat de engel van God heeft verteld.

6 december – Een engel bij Maria



Een paar maanden later zond God de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea. Daar woonde een meisje dat was verloofd met Jozef. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, God heeft jou uitgekozen.' Maria schrok bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat de engel bedoelde. 'Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God houdt van je. Hij heeft het goed met je voor. Je zult zwanger worden

en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal een belangrijke man worden en de mensen zullen hem de Zoon van God noemen.' Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen, want God zal de vader worden. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger, ondanks haar hoge leeftijd. Zij zal eerder als jou een zoon krijgen. Want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'Ik doe wat God wil. Laat alles maar gebeuren zoals u zegt.' Daarna liet de engel haar weer alleen. Waaraan herken je dat iemand van je houdt? Wat moet die ander doen? Wat juist niet? Gabriël wordt als engel door God gestuurd om Maria te zeggen dat Hij in het bijzonder van haar houdt. Hij heeft dit eenvoudige, jonge meisje uitgekozen om moeder van Jezus te zijn, de zoon van God. Wat bijzonder. Dat is de liefde van God.

13 december – Een engel bij Jozef



Jozef is een man die probeert zich aan de wetten van God te houden. Maar nu is Maria zwanger en dat terwijl ze niet getrouwd zijn en ze niet bij hem woont. Hij is verdrietig. Jozef denkt: 'Maria houdt niet meer van mij, maar van iemand anders. En nu ze zwanger is, loopt haar leven in gevaar, want dat kan niet. Omdat ik zoveel van haar hou, zal ik de situatie oplossen. Ik neem de schuld op me en ga in stilte verdwijnen.' Gods plan lijkt

anders te lopen door Jozef. Daarom stuurt God zijn engel weer op pad. Als Jozef ligt te slapen komt de engel in een droom. Hij zegt tegen Jozef: 'Maria houdt wel van jou. Haar kindje is de Zoon van God en zal de naam Jezus krijgen. Jij mag met Maria trouwen en voor haar en Jezus zorgen.' Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij trouwde met Maria en hoe de mensen ook roddelden en spotten. Hij verlaat Maria niet. Hij vertrouwt op God.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

29-11 Hennie
06-12 Ria en Anouska
13-12 Alice en Nathalie
20-12 Elly en Petrie



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
Tel. 0318 300 833, e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba

Janny Pastink e scriba@beatrixkerk.nl
t 0318-639049

Meldpunt Pastoraat en Overlijden

Breus Versteeg 0318 634 338
Janny Westmaas 0318 625 268
e-mail: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Giften kunnen worden overgemaakt naar:
rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33
t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede
Wijkpenningmeester A.J. Koskamp, e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Coördinator autodienst

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam Line Flora Bruil-Boonstoppel

Op 2 november overleed plotseling op 81-jarige leeftijd Line Flora Bruil-Boonstoppel. Begin dit jaar was zij naar St Barbara gekomen. Ze woonde daarvoor jaren in Elst en kerkte altijd in Amerongen. Vanwege haar zorgbehoefte had ze samen met haar dochters een plek uitgezocht waar ze omringd door zorg oud kon worden. En ze heeft afgelopen jaar, ondanks de bijzondere omstandigheden, genoten in St Barbara. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd waar ze aan deelnam en ze deed er leuke contacten op. En vanaf haar balkon had ze contact met de buitenwereld. Haar dochters stonden regelmatig beneden op het grasveld. En zo had ze ook contact met de mensen van de Beatrixkerk, waar ze heel bewust lid van was geworden. Maar door een herseninfarct veranderde alles en ze kwam al na twee dagen te overlijden. Op 9 november is, onder leiding van de predikante van haar vroegere kerkgemeente, in familiekring afscheid genomen van Line Flora.

*Netta Hakkenberg
pastoraal werker*

In Memoriam Margaretha de Bruijn-Chardon

*Delft, 9 januari 1926

† Ede, 6 november 2020

Ik herinner mij Margreet als een bedrijvige doortastende persoonlijkheid. Ze was jarenlang een waardevol contactpersoon in het pastoraat van Het Maanderzand. En ze is ook niet bang om haar mening te geven op een gemeenteavond of een bijbelkring. Margreet altijd vol belangstelling naar anderen. Maar ze kon moeilijk loslaten. En je wordt wel ouder. Ze breekt 2 keer haar heup; krijgt enige tia's. Haar wereld wordt kleiner. Al blijft ze strijdbaar. Zolang mogelijk bezoekt ze nog haar adresjes. Tot oktober 2019 maakt ze deel uit van de Cliëntenraad in Het Maanderzand. Al is het ook wankelend, toch brengt ze nog wijkbrieven rond. Maar dan is het alleen niet meer te doen. Wat fijn dat haar dochter Ingrid uit Londen in de herfst van 2019 wil overkomen. Ingrid wordt nu ook haar mantelzorger. Toch onverwacht wordt Margreet in de vroege van vrijdag 6 november getroffen door een zware hersenbloeding. Ze gaat nog naar het ziekenhuis Gelderse Vallei. Maar het is hopeloos en daar sterft ze die morgen in vrede.

Op 13 november namen we in de Beatrixkerk afscheid van dit zeer meelevende gemeentelid. Ze had ons de gegevens voor deze dankdienst aangereikt. We lazen uit Psalm 43 en uit 1 Corinthiërs 13. Vooral stonden we stil bij de spiegel vol raadselen; het onvolkomene waarover Paulus schrijft. Ook wij leven in dit harde NU. Wij worden belaagd door het kwaad, door klimaatverandering en ongrijpbare virussen. Zo leven we tussen het NU en het MAAR. Maar...schrijft Paulus, eens zal er volkomen transparantie zijn; eens zal het onvolmaakte afgedaan hebben. Blijf alleen vertrouwen dat het goed komt op aarde. Dit visioen wil ons draagkracht en daadkracht geven! Hoe hield Margreet Chardon zich staande? Wanneer je broer Paul omkomt in een strafkamp? Wanneer in haar leven het spiegelbeeld van harmonie wordt gebroken? Als je de laatste jaren zo moet inleveren? De voorkant van de rouwkaart vertelt het ons: 'I know my Redeemer liveth.' En ik ben een Chardon; afkomstig van de Hugenoten. Je kunt jezelf herpakken. In vertrouwen dat er een liefdevolle weerloze macht, als een verborgen Aanwezige is achter het bestaan. Paulus vat dit samen met 'De liefde'. Jezus is hiervan de levende gestalte. Deze liefde Gods heeft Margreet Chardon gedragen in het Vaderhuis, geloven wij.

In de verwarmende zon, omringd door prachtige herfstkleuren, legden we deze zuster te ruste op de Natuurgraafplaats Heidepol bij Arnhem. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen moeten verder. Maar ze kunnen de goede herinneringen aan hun lieve en zorgzame moeder, oma en granny koesteren. Moge haar gedachtenis ons allen tot zegen zijn!

*Ds. K. Santing***In memoriam Jan Hendrik Prins**

Op 7 november is Henk Prins overleden, op de leeftijd van 77 jaar. Hij werd geboren in Zwolle op 18 januari 1943, als zevende van uiteindelijk acht kinderen. Al verloor hij op jonge leeftijd zijn vader, zijn jeugd was gelukkig. Hij was 42 jaar getrouwd met Janny Slot, ze kregen twee zoons. Henk was een harde werker, succesvol in wat hij ondernam. In 2008 overleed zijn vrouw. Jaren later was er een 'klik' met Tonita: ze trouwden in 2013. Er volgden mooie en gelukkige jaren, ruw verstoord door het virus dat velen inmiddels het leven heeft gekost.

Uit de verhalen rijst het beeld op van een man op wie je altijd een beroep kon doen, betrokken, trouw, oprecht en met humor. Een voorbeeld voor zoon René die een liefdevol portret schetste van zijn vader, op wie hij oprecht trots is.

Op 12 november werd in de Beatrixkerk de dankdienst voor zijn leven gevierd. Zijn zus Joke, kleindochter Marit en schoondochter Marlous (namens haar partner René) deelden hun goede herinneringen met de -helaas- kleine kring aanwezigen. Een groepje cantorijleden zong de liederen die de familie dierbaar zijn, o.a. Psalm 68: 10 en Psalm 139: 1 (beide in de 'oude berijming'), gelezen werd Deuteronomium 32, 8 – 14 – over 'de arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er één opneemt en draagt op zijn vlerken.' Daar kan een mens een leven lang troost en kracht uit putten.

Na de dienst hebben we Henk naar zijn laatste plek op aarde gebracht, op de begraafplaats Larikhof in Rhenen. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn en tot vreugde strekken, voor Tonita

en de (klein)kinderen en voor allen die van Henk hebben gehouden zoals hij van hen heeft gehouden.

*Gerben H. Westra***In Memoriam Maria Johanna Lock-de Voogd**

In de nacht van 7 november is Maria Johanna Lock-de Voogd in haar slaap rustig heengegaan. Zij was bijna 101 jaar. Omdat zij haar einde voelde naderen, had zij in de weken daar aan voorafgaand de gesprekken gevoerd die zij wilde voeren. Ze liet zich kennen als een scherpzinnige, doortastende en gestructureerde vrouw, wie haar talenten doelmatig inzette en dat ook als vanzelfsprekend van de ander verwachtte. Zij was een vrouw, in vele opzichten haar tijd vooruit: ze was uitgesproken, werkte als onderwijzeres, had een betrokken en actief leven en hield de regie tot aan het eind. In besloten kring vond haar uitvaart plaats op 11 november op Rouwstate van de Weerd te Ede. Vanwaar zij in Maasland (haar thuis) bij haar man werd begraven.

*Maartje Zielman
geestelijk verzorger Het Maanderzand***Menora**

Opgegroeid in een calvinistisch nest met Reveil-wortels kreeg ik van huis uit redelijk wat sympathie voor het Jodendom mee. Maar pas tijdens mijn theologiestudie kwam het er van om eens wat dieper over die onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en synagoge na te denken. De oude menora uit het huis van mijn opa en oma stond toen al in de boekenkast op mijn studentenkamer. Vanuit kunsthistorisch oogpunt een ding van niks, eigenlijk. Al meerdere malen had ik er mee in mijn handen gestaan om het in de doos te stoppen met spullen voor de kringloop. Maar dat lukte steeds niet. Want dan zag ik hem weer op het harmonium bij opa en oma staan, schuin achter de Johan de Heer-bundel. Met liederen over het Nieuwe Jeruzalem en zoveel meer.

Sinds een paar jaar werk ik nu als predikant in een prachtige kerk met mooie ronde glas-in-loodramen. Zestien ramen. Met allerlei afbeeldingen, een zaaier, het hert van psalm 42, een Alpha&Omega, een open Bijbel, en nog veel meer moois. En, ook weer... die menora.

Soms vraag ik me af of de ramen in de kerk bewust op bepaalde plekken zitten. Dat raam met die opengeslagen Bijbel, is dat expres dicht bij de ambo en preekstoel geplaatst? En het smachtende hert bewust halverwege, dicht bij de samengekomen gemeente? De Alpha&Omega bewust bij de ingang? En dat raam van de Goede Herder bij de consistorie? Hoe dan ook, ik vind het mooi dat die menora bij de hoofdingang te zien is. Als we samen na de dienst koffie drinken in de hal bij de deur zien we steeds weer de menora. Die menora stelt als het ware steeds aan al die koffie-drinkende Veluwse christenen de vraag, 'weten jullie nog waar jullie vandaan komen? Al die heilige geschriften – hoe jullie daar aan komen? Die God van Abraham, Izaäk en Jakob, waar jullie over hoorden? En ben jij ook lichtdrager, verspreider van zegen?'

Ik ben dankbaar voor die menora...

*Theo Pieter de Jong***DE GAVENMAKELAAR**

De gemeente kent een nieuwe functie: gavenmakelaar en ik ben blij die als eerste te mogen vervullen! Zoals een woningmakelaar vraag en aanbod van woningen samenbrengt, helpt de gavenmakelaar om voor een persoon een vacature in de kerk te vinden die bij hem/haar past. Het gaat in de kerk niet in de eerste plaats om het vervullen van vacatures, maar vooral dat gelovigen ontdekken welke gaven zij van God hebben ontvangen en hoe zij die kunnen inzetten tot opbouw van de gemeente (zie 1 Kor 12) en Gods Koninkrijk (sommigen zijn dienstbaar in de samenleving). Dus minder accent op 'vacatures vervullen', meer op 'waar ligt jouw gave en hoe kan je die inzetten'. Vandaar de naam gavenmakelaar.

Mijn specifieke rol is om actief en persoonlijk (nieuwe) mensen te benaderen met de vraag wat zij graag zouden willen doen en wat bij hen past. Of dat ze willen ontdekken wat hun gave is. Ik ben aanspreekpunt voor mensen die zich willen inzetten. Bel of e-mail me! Omgekeerd kunnen ook vacatures bij mij gemeld worden.

Mogelijk wil je wel iets (anders) doen, maar je weet niet wát of je bent beperkt inzetbaar, of je weet te weinig van de taakinhoud.

Door maatwerk kan een taak die ogenschijnlijk niet geschikt lijkt, misschien toch geschikt worden gemaakt. Heb je niet veel tijd en ben je wel incidenteel beschikbaar? Er zijn genoeg eenmalige of afgebakende klussen/projecten te doen. Het is héél fijn als ook daar mensen voor zijn! Mogelijk kan je 'alleen maar' bidden, een kaart sturen of telefoneren; ook dat is belangrijk en betekenisvol! En natuurlijk is vrijwilligerswerk geen verplichting. Doe het vooral van harte.

Wat gaat er (geleidelijk) veranderen de komende tijd:

- Persoonlijke gesprekken met mensen (te beginnen met nieuwe leden);
- Start van de rubriek 'Van de gavenmakelaar' in de Wijkbrief;
- Bij de verschillende groepen, zoals taakgroepen, jeugdwerk, ouderenwerk etc., zal ik inventariseren welke behoeften er zijn aan vrijwilligers;
- Wil je een oproep plaatsen voor een vrijwilliger in de Wijkbrief? Vermeld er dan bij voor de rubriek "Van de gavenmakelaar", zodat alle oproepen voor vrijwilligers bij elkaar worden vermeld;
- Nieuwe vacatures komen ook op de vacaturebank te staan.

De tijd zal leren wat wel en niet werkt. Graag hoor ik het als je knelpunten, vragen of tips hebt of... als jij je steentje wil bijdragen aan de gemeente!

Anneke Verbeek
verbeeka@gmail.com 06 421 86 555

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant:

Ds. Agnès Gilles
Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba,
zie gegevens hieronder.

Scriba:

B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Open Hof
NL62 RABO 0162 3002 12
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

In Memoriam Lucretia Antoinette Don

Zondag 8 november is Lucretia Antoinette Don overleden in de leeftijd van 67 jaar.

Lucia woonde aan de Leeuwenhorst. Velen kennen haar als de goedlachse koster die met een gezellig praatje voor iedereen op zondag de koffie/thee schonk.

Lucia was een vrouw met een enorme wilskracht, positiviteit, humor en doorzettingsvermogen. In de jaren dat ze ziek was, was dat haar kracht om vol te houden en steeds weer door te gaan. Maar wie goed naar haar luisterde, wist dat daaronder een heel andere lading schuilging, zwaar, verdrietig en wanhopig. Haar twee dochters waren haar alles. 'Zonder hen, ben ik niks,' zei ze zelf. Alles had ze voor hen over. Haar kinderen oarmde ze zo stevig, dat het soms moeilijk was voldoende lucht te krijgen.

Het leven viel Lucia zwaar. En ze was dan ook op zoek naar een grotere werkelijkheid. Want dit leven alleen kon het toch niet zijn? Er moest meer zijn. Ze las veel over God, ging naar lezingen

van Hans Stolp, zocht naar antwoorden. Want in de God die haar vroeger in haar jeugd geleerd was, kon ze niet meer geloven. Maar God aan de kant schuiven, dat kon ze ook niet. Want ergens, diep vanbinnen was er dat ondefinieerbare gevoel dat er iets of iemand met haar bezig was. God liet haar niet los.

Tijdens de crematieplechtigheid die op vrijdag 13 november in besloten kring heeft plaatsgevonden hebben we Lucia aan Gods ontferming opgedragen. De God die haar kracht was, want zo ervaren zij het in haar leven. God als de kracht die je leven staande en gaande houdt. Een kracht die soms zichtbaar of voelbaar wordt in een stuk muziek, een gebaar van mensen, een tekst.....

Dat dit ook het vertrouwen mag zijn voor haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen en zonder haar verder moeten: 'Er is een kracht die jou wil helpen opstaan om te leven in het licht. Hier en nu EN over de grenzen van de dood. Want dat is onze bestemming.

Ds. Agnès Gilles

ADVENT: Kinderdiensten op zondag 29 november en 13 december

In de periode van Advent is er vanouds altijd het project met de kinderen. Omdat we de kinderen nu al zo lang niet in de kerk hebben kunnen ontvangen, zijn er op de eerste en derde Adventszondag kinderendiensten. Daarvoor nodigen we dus de kinderen en hun ouders uit.

MAAR LET OP: RESERVEREN MOET! En ik weet dat dit er bij ouders snel bij inschiet en dat je pas op zaterdagavond laat denkt; 'Oh, vergeten aan te melden.....!' Daarom is er de volgende mogelijkheid:

Meld je nu meteen aan voor zondag 29 november en voor zondag 13 december en voor het AL-Kerstfeest op Kerstavond! Dit kan met 1 mailtje naar reserveren@openhof-ede.nl.

Vermeld duidelijk waarvoor je je aanmeldt (kinderdienst van 29 november en/of kinderdienst 13 december en/of AL-Kerstfeest op Kerstavond). Vermeld bij iedere deelname het aantal personen van 12 jaar en ouder dat komt en het aantal kinderen tot 12 jaar. En vermeld tot slot duidelijk uw e-mailadres zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zo hopen we in een tijd waarin ook voor onze kinderen alles anders is er met elkaar toch een onvergetelijke Advent en Kerst van te maken!

AL-Kerstfeest 24 december

Zoals de naam al zegt: op 24 december vieren wij 's avonds een Kerstfeest voor Alle Leeftijden. Iedereen – groot, klein, oud, jong - is welkom! Maar omdat het feest natuurlijk wel corona-proof moet blijven, is aanmelden noodzakelijk. U krijgt dan een ticket met tijdslot. Op dat tijdstip gaat u op Kerstavond de kerk in om te beginnen aan een tocht langs 4 scènes die u het Kerstverhaal laten beleven.

Aanmelden kan via reserveren@openhof-ede.nl. Vermeld duidelijk het aantal personen waarmee u komt (hoeveel volwassenen en kinderen boven de 12 jaar en hoeveel kinderen onder de 12 jaar).

Wanneer u graag het AL-Kerstfeest wilt meemaken maar liever niet bij kinderen in een groep zit, omdat u tot de risicogroep behoort, vermeld dit dan duidelijk bij uw aanmelding. Dan zal er een gewenst aantal tijdsloten zijn waarop alleen ouderen gaan lopen.

Op deze manier proberen wij er voor iedereen een Vrolijk en Veilig Kerstfeest van te maken.

Groet en ontmoet

Er zijn van die dagen dat we niet willen dat er mensen alleen zijn. Zeker niet in deze tijd. Daarom organiseren wij op bepaalde (zon)dagen na de dienst een 'Groet en ontmoet': Mensen die graag bezoek ontvangen en mensen die wel een bezoekje willen brengen, worden aan elkaar gekoppeld zodat er toch verrassende ontmoetingen plaatsvinden in een tijd waarin velen niet naar de kerk durven of kunnen.

In de maand december komt er een 'Groet en ontmoet' op Kerstmorgen en Oudjaarsavond. Na de kerkdienst op deze dagen kunnen gemeenteleden elkaar ontmoeten. Hoe? Meldt u aan bij Truus Biermans: e-mail: trusbiermans@gmail.com telefoon-

nummer: 0318-633679. (U kunt haar ook bellen/mailen voor meer informatie)

Vermeld duidelijk:

- naam en adres en telefoonnummer
- deelname met 1 of 2 personen
- of je bezoek wilt ontvangen/op bezoek wilt gaan, of dat je beide mogelijkheden goed vindt.

Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof

Zondag 29 november

De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de Meet-Inn Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden, die haar voortbestaan dankt aan de kerken en haar vrijwilligers. Blijf Meet-Inn alstublieft ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk.

De tweede collecte is voor de ZWO - Geef kansarme kinderen toekomst in India. In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Tijdens voor- en naschoolse opvang in de Bala Bata's krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met je gift help je deze kinderen aan een betere toekomst.

Zondag 6 december

De eerste collecte is voor de centrale diaconie van de PGE met als doel "vakantie weken voor minder draagkrachtigen" van onze eigen PGE kerk.

De tweede collecte is voor de ZWO - Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda In het Oost-Afrikaanse land Oeganda stijgt de welvaart langzaam. Toch geldt dat niet voor iedereen. Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenevende welvaart in grote steden een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt heeft het moeilijk in de stad. Sommigen redden het en overleven in sloppenwijken. In de hoofdstad zijn grote kantoren verzeen en staan mensen tijdens spitsuur met hun auto in de file. Een ideale plek om te bedelen of etenswaren te verkopen. Als je genoeg geld verzamelt kun je 's nachts ergens een slaapplek betalen. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen ineens geslagen en werken samen met deze kinderen aan een betere toekomst. Door je gift maak je dit mogelijk.

Zondag 13 december

De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten in onze vieringen veel minder zijn dan eerder?

De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie met als doel "meelproject Albanië"

Nog steeds zijn er veel gezinnen die in deze tijd hulp nodig hebben in Albanië. Velen zitten zonder werk en daardoor zonder inkomen in deze bijzondere corona-tijd. Helpt u mee om veel armen van meel te voorzien? Om transportkosten te besparen kopen wij de zakken meel in Albanië. De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn dat ze bij de gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen.

Voor € 15,00 kunnen we met een zak meel van 25 kg een gezin helpen om de maand door te komen.

Met je gift steun je deze actie, namens de Albanese bevolking daarvoor alvast heel veel dank.

Elke week wordt er ook voor het kinderdoel "Vakantie week Ede" gecollecteerd

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!

Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelputten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel.

Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.

Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand

Het diakenen-team de Open Hof

Voedselbank actie groot succes!

Heel veel dank aan een ieder die haar of zijn bijdrage heeft geleverd aan deze actie. Bijna 30 kisten vol met lang houdbare producten en ook nog giften. De gebruikers van de voedselbank zijn jullie dankbaar.

Voor informatie of tips of vragen over de ZWOcie.:

Janneke Odie (odie.janneke@gmail.com of 0318-635040)

De ZWO cie. De Open Hof

Doe je ook mee?

Coronapatiënten worden de laatste weken steeds vaker overgeplaatst naar IC-afdelingen van ziekenhuizen in andere regio's, soms ver weg. Voor hun gezinsleden is dit een moeilijke situatie; zij willen dicht bij hun geliefde zijn, maar hebben dan een slaapplek nodig. Misschien kunnen we als kerkelijke gemeente iets betekenen voor familieleden van patiënten die naar de Gelderse Vallei zijn overgeplaatst, door hen een tijdelijk logeeradres aan te bieden. Enkele gemeenteleden hebben zich opgegeven, wie volgt?

Wie wil voor een paar dagen onderdak bieden aan iemand als dat in de komende tijd nodig blijkt te zijn?. Onze dank voor het gedane aanbod om familie van de IC patiënt van buiten de regio bij verzoek op te willen vangen. Dat was de reactie van de IC mannegeer van het Ziekenhuis de Gelderse Vallei. Verder mailde hij het volgende: Gezien het verloop van de 2e COVID periode en een betere patiënten spreiding is de noodzaak nu iets minder aan de orde. Maar indien nodig maken we er graag gebruik van! Reacties graag naar Ad Tukker. Mail: adtukker@tiscali.nl. Bellen kan ook: 0318-621059.

Wijkteam diaconie van De Open Hof.

Een tafelkleed en antependium in de kleur roze.

Wie in de kerkzaal van de Open Hof binnenkomt, zal waarschijnlijk als eerste indruk een gevoel hebben van: grote kerkzaal, gebouw uit de jaren 70 van de vorige eeuw, tamelijk grijs, niet bijzonder mooi maar wel erg praktisch; en eigenlijk helemaal niet zo ongezellig als je zou verwachten. Je kunt je dan afvragen hoe dat komt, dat die grijze zaal toch niet ongezellig aandoet. Zeker als de zaal redelijk gevuld is met mensen, vergeet je die grijzigheid: die maakt plaats voor een genoegzaam gevoel van: dit is een prima ruimte.

Twee van de zaken die daaraan sterk meewerken, ook al zijn ze niet erg opvallend, zijn het tafelkleed en het kleed dat voor de kansel hangt (het antependium). Deze stralen een soort aangename zachtheid uit.

We hebben deze kleden in meerdere kleuren: de kleuren van de periode van het kerkelijk jaar. De beheerder van de Open Hof, Hans Kaldewey, zorgt er samen met zijn echtgenote Lyda altijd voor dat op de juiste zondag de goede kleuren aanwezig zijn in de kerkzaal. Bovendien hebben we stola's in dezelfde kleuren, die gedragen kunnen worden door voorgangers die een toga gebruiken. De kleuren die we nu hebben zijn: paars, wit, groen en rood. Ze worden gebruikt bij de volgende periodes:

- Paars: (inkeer, schuld, berouw) Advent (laatste vier weken voor kerst) en de 40-dagentijd.
- Wit: (nieuw begin, nieuw leven, feest) Kersttijd, de tijd vanaf de Paasnacht tot Pinksteren.
- Rood: (vuur, passie, Heilige Geest) Pinksteren, belijdenis, bevestiging van ambtsdragers en intrede van een predikant.
- Groen: (groeien van het nieuwe leven) lente, zomer/herfst: de tijd tussen de feesten in.

Er zijn twee zondagen waarop in veel kerken de kleur roze gebruikt wordt: de zondagen in het midden van de Advent (3e zondag van de Advent) en midden in de 40-dagentijd (4e zondag van de 40-dagentijd).

Midden in de Advent en midden in de Vastentijd (= 40-dagentijd) schemert al de witte feestkleur van Kerst en Pasen door het paars heen: er verschijnt roze.

De kleur roze hadden we tot nu toe nog niet in de Open Hof. Daarom heeft de Werkgroep Vieringen aan de wijkkerkenraad van de Open Hof de suggestie gedaan om ook kleden in deze

kleur aan te schaffen. En de kerkenraad heeft dat advies overgenomen.

Natuurlijk zijn de kleden en de bijbehorende stola besteld bij hetzelfde atelier als waar de andere kleden vandaan komen: de Priorij Klaarland van de zusters Trappistinnen die ligt in het Belgische Bocholt (net over de grens bij Weert). Inmiddels zijn de kleden klaar. Op zondag gaudete, de derde zondag van de Advent, worden ze de kerkzaal binnengebracht en officieel met een mooi, klein ritueel in gebruik genomen.

Vanaf nu kunnen we in de Open Hof beschikken over het complete liturgische kleurenpalet.

De Werkgroep Vieringen.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastor:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz.
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL.
Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 9.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Ds. Wim Scheltens, Anton Kanis en Daan Laban. Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' NOVEMBER 2020

23 november

Gesprek met Nicolette van Essen over "Het Leger des Heils".
Lied van de Week: "God zal met je meegaan". Column: Arnold Versteeg. Vocale en instrumentale muziek.

30 november

Gesprek met Johan Snel over "Abraham Kuyper en zijn invloed op het christendom in Nederland". Lied van de Week: "Een loflied voor de Heer - psalm 147" uit Psalmen voor Nu. Boekbespreking. Muzikale intermezzo's.

7 december

Gesprek met de heer Van Holland over "Begraven: kerkelijke en andere rituelen." scholen. Lied van de Week: "Magnificat", projectkoor o.l.v. Dirk Zwart. Column: Sandra Kooij. Vocale en instrumentale muziek.

14 december

Interview met Bert Fredrikze over "Mijn kind op de basischool - vroeger en nu." Lied van de Week: "Lichtgebed", projectkoor Dirk Zwart. Column: John de Vries. Muzikale fragmenten.

Van gemeenten voor gemeenten: kant-en-klare coronaproof kerstwandeling ideeën

Meer over Advent & Kerst Coronavirus

Op zoek naar een coronaproof kerstidee? Misschien is een kerstwandeling een goed idee. Protestantse gemeenten in Nieuw-Vennep en Waalre delen graag hun kant-en-klare opzet voor een kerstwandeling.

Digitale kerstwandeling

De protestantse gemeente Crosspoint in Nieuw Vennep heeft een digitale variant van de kerstwandeling opgezet. Het thema is "Je wandelt nooit alleen". Ze hebben 15 scènes - die normaal gesproken op straat worden gespeeld - inmiddels opgenomen op video of door een interactieve scène vervangen. De wandeling is vanaf 6 december overal te volgen via een smartphone of tablet.

Gemeenten waar niet zelf een kerstwandeling of alternatief wordt georganiseerd worden uitgenodigd om aan te haken en aan te bieden als eigen kerstwandeling. De digitale kerstwandeling is vanaf 6 december tot kerst 24/7 beschikbaar.

Er zijn twee manieren om deze kerstwandeling over te nemen:

Organiseer, wanneer de lokale verordeningen dit toelaten, een fysieke wandelroute. Dat kan door langs een route 15 posters te plakken die verwijzen naar de scènes.

Daarnaast kan ervoor gekozen worden om bijvoorbeeld klaar te staan met chocolademelk of een vuurkorf bij een eigen locatie op een specifieke datum.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgscollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ede

Biedt de wandeling digitaal aan. Via de eigen website van de gemeente verwijst je naar www.kerstwandeling2020.nl. Op je eigen website start de gemeente bijvoorbeeld met een eigen videoboodschap waarna de bezoeker digitaal door de scènes van de kerstwandeling wordt geleid. De volgende scène komt telkens na aflopen van een timer beschikbaar. In deze variant kunnen mensen zelf een wandeling maken tussen het bekijken van de scènes door. Eventueel kan men het ook thuis of in een groep (binnen de op dat moment geldende coronaregels) bekijken. Neem voor deelname of een voorproefje contact op via www.kerstwandeling2020.nl. Crosspoint vraagt per gemeente een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van

50,- euro om te delen in de onkosten. Deelnemende gemeenten worden in de kerstwandeling vermeld waarbij bezoekers na afloop van de kerstwandeling weer naar website van de lokale gemeente terug kunnen gaan.

Ook in Pijnacker-Delgawu zijn ze enthousiast over deze vorm. Zij geven tips hoe een gemeente eventueel zelf nog een digitale kerstwandeling kan opnemen.

Pad van Verwondering

In de Protestantse Gemeente Agnus Dei in Waalre is een vorm gezocht die het midden houdt tussen op weg gaan, vieren en verwonderen.

De thema's Verwondering, Verwachting, Vrede, Verstillig en Verbinding zijn de

basis voor de inrichting van vijf verschillende plekken in en rond de kerk. Iedere plek krijgt zijn eigen karakter.

De lijn die de plekken verbindt wordt gevormd door vijf personages uit het Kerstevangelie. Zij nemen de groepen van steeds twintig deelnemers bij de hand en vertellen in fragmenten het Kerstverhaal vanuit hun eigen perspectief.

Het geheel duurt niet langer een uur. Elk half uur start er een nieuwe groep. Deelname kan alleen door vooraf in te schrijven.

Op Preekwijzer.nl staat uitgelegd hoe een gemeente een Pad van Verwondering kan organiseren.

advertenties



LIENEKE VAN DER KOLK
UITVAARTZORG

Liefdevol en betrokken
Gediplomeerd uitvaartverzorgster

0619957922
www.uitvaartzorgede.nl



Eigenraam Mannen Mode

Brinkstraat 7, Bennekom Tel. (0318) 41 80 22



POL & ZN.
STEENHOUWERIJ

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51

**Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties**

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
's Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u
ook aan huis te bezoeken.

Ook u kan hier adverteren!

GEBORTEKAARTJES

TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

UITNODIGINGEN

ROUWKAARTEN

**KAARTEN VOOR
ELKE GELEGENHEID!**

DRUKKERIJ
VAN EDEN
www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl



Roseboom
INSTALLATIETECHNIEK

Roseboom Installatietechniek is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. U kunt bij ons terecht voor al uw installaties, zowel woningbouw als utiliteit. Voor ons is elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud.

Verwarming

Luchtbehandeling

Sanitair

Elektra

Dakbedekking en goten

Service en onderhoud

Faradaystraat 12
6718 XT Ede
telefoon: 0318-527725
fax: 0318-561271

e-mail: info@roseboom.nl
website: www.roseboom.nl
storningsnummer: 06 10907910



Koehoorn
Begrafenisverzorging

Stilstaan bij verdriet,
vanuit een christelijke
levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
www.koehoorn-begrafenis.nl

Ede, Oranjelaan 11
Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
Tel. 033 - 494 11 62

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

gas | water | sanitair
lood en zink | dakbedekking
centrale verwarming | luchtbehandeling
SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL