

## Zie, Ik ga iets nieuws beginnen

“Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?” (Jes. 43:19)

Deze woorden uit Jesaja horen voor mij denk ik wel op mijn lijstje 10 meest geliefde Bijbelverzen. Ze zijn zó vol hoop, vol verwachting, vol prikkelende uitdaging om anders kijken. In deze tijd waarin de wereld smachtend wacht op nieuwe (betere...!) tijden heeft Advent volgens mij een extra dimensie gekregen. Advent is nog urgenter geworden. Daar waar de kerk zich net als alle andere jaren oefent in haar toekomstverwachting, lijkt heel de wereld opeens het belang van het ‘trainen van je verwachtings-vaardigheden’ weer in te zien. En de gemeente van Jezus Christus weet wat het is om niet lijdzaam te berusten in de status quo, van ‘wat nu eenmaal is en altijd zal blijven’. Zouden wij anderen om ons heen daar ook mee te durven dienen?

Advent en Kerst lopen altijd weer een groot gevaar ‘onschadelijk gemaakt te worden’. En dat gebeurt wanneer het verstrikt raakt in onze behoefte aan nostalgie en weemoed. Terwijl het juist verwijst naar die Toekomst met dat ‘ongedachte’... ! Gods reddend ingrijpen, Zijn heerlijk verschijnen, Zijn verrassende komst – aangekondigd en toch onverwacht, dáár wijzen advent en kerst naar... Ik moest aan die woorden van Jesaja over dat ‘nieuwe’ denken toen ik in de afgelopen week in de Taborkerk was. Mijn eerste werkdag na het Pleegzorgverlof bestond onder andere uit een overleg van een paar uur met het ministerie en moderamen van de Algemene Kerkenraad. Veel nuttigs werd er besproken, waaronder bijvoorbeeld het nieuwe kerkblad... De diepe wens van veel gemeenteleden gaat nu dan – opeens! – eindelijk in vervulling; er komt een nieuw kerkblad! Meer kleur, een nieuwe opmaak en nieuwe afspraken over een doordachte inhoud. Een blad waarmee je op de markt durft te staan... Ook wij als Protestante Gemeente te Ede gaan blijkbaar iets nieuws beginnen. Hoe toepasselijk in deze tijd...!

Tijdens dit overleg dwaalden mijn ogen naar omhoog. Ik keek recht in dat bijzondere ‘piramide-vormige-dak’ achter de Taborkerk. Plotseling vroeg ik me af of de architect dit dak misschien bewust ‘bergvormig’ had ontworpen, als knipoo naar de berg Tabor?

Tabor, die berg die in het bijbelboek Jozua al genoemd wordt – en waar volgens de traditie de verheerlijking van Jezus plaats vond, in het Noorden van Israël. God, de HEER, die door Jesaja liet weten iets nieuws te zullen beginnen, hield in Hém woord.

Zo lees ik in de prachtige openingswoorden van de Hebreeën-brief, “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert God luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij draagt de schepping met Zijn machtig woord...”

De wereld wacht in deze adventstijd op iets nieuws. Jesaja spreekt daar over met die prachtige woorden...! Dat puntige Tabor-bergdak was voor mij eventjes een stille verwijzing naar Jezus Christus. In Hem begon God iets nieuws. Een nieuwe schepping, getekend door hoop, door verwachting, door genade, door nieuw leven. Wij mogen daar in delen en vanuit delen – dwars door het donker heen.

Laten we bidden dat Gods Geest ons als gemeente ook op de nieuwe wegen die wij in 2021 zullen gaan zal zegenen met wijs

heid om uit die roeping te leven; creatief, vol verwachting, met lef en vol genade naar onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Een gezegend kerstfeest en goed nieuw jaar!

*Ds. Theo Pieter de Jong*

### ALGEMEEN PLAATSELIJK

#### ZWO-collecte 20 december 2020

De Z.W.O. collecte is bestemd voor het verzenden van “Gered Gereedschap” naar projecten.

De landelijke vrijwilligersorganisatie “Gered Gereedschap” bestaat al ruim 35 jaar en zamelt gereedschap in, knapt het op en verstuurt het op aanvraag naar kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je brood mee te kunnen verdienen. In veel landen moet gereedschap geïmporteerd worden en dat maakt de aanschaf van gereedschap tot een kostbare zaak. Tegelijkertijd wordt er in Nederland veel overcompleet gereedschap zomaar weggegooid. Voordat het gereedschap wordt opgeknapt vindt er een selectie plaats om er voor te zorgen, dat er alleen kwalitatief goed gereedschap verstuurd wordt. In het oosten van Oeganda zijn de leefomstandigheden niet makkelijk. Er is gebrek aan werk en veel mensen leven in armoede. Sinds 2012 zet de organisatie Prime Vocational Institute zich in om door goede vakopleidingen het leven van de inwoners te verbeteren. Michael Bazira, directeur van Prime, vertelt: “Een beter leven begint met een goede opleiding. Dat is de basis. Daarmee kunnen jongeren werk zoeken of iets voor zichzelf beginnen. Veel families hebben het financieel echter zwaar, geld om kinderen naar school te sturen is er vaak niet. Samen met Gered Gereedschap willen we hier iets aan doen. Via een studiebeurzenprogramma willen we 35 jongeren uit de allerarmste gezinnen een 2-jarige vakopleiding laten volgen. We bieden ondersteuning in de kosten van de opleiding, inclusief de aanschaf van lesmaterialen en gereedschap. Voor deze jongeren is dit de kans van hun leven!”

*Namens de ZWO bestemmingscommissie,  
Breus Versteeg*

#### Begroting 2021

In zijn vergadering van 13 november 2020 heeft de Algemene Kerkenraad de begroting 2021 van de PGE voorlopig vastgesteld. De financiële positie van onze gemeente blijft zorgelijk. Dat komt vooral door een dalend ledental, hogere traktementen, stijgende kosten van onze gebouwen en het opdrogen van de rentebaten. In het afgelopen jaar zijn daar nieuwe (ook financiële) problemen bijgekomen vanwege de corona-crisis. De begroting van 2021 gaat mede door de coronacrisis-uit van een tekort van ca € 220.000. Voor 2021 word gekeken naar het uitstellen van investeringen en bezuinigingen op de bedrijfsvoering om het verlies te beperken. Als we niets doen, dan worden de komende jaren nog verdere stijgende tekorten verwacht. Daarom heeft een eerder ingestelde Commissie Toekomst begin 2020 aanbevelingen gedaan voor

# Bijbelrooster

## December

zo	20	<i>4e zondag Advent</i> Jesaja 51:1-8	Vastigheid
ma	21	Jesaja 51:9-16	Je wachter zal niet sluimeren
di	22	Jesaja 51:17-23	Bescherming
wo	23	Jesaja 52:1-6	Bevrijding
do	24	<i>Kerstnacht</i> Psalm 2	Volken trekken samen
vr	25	<i>Eerste Kerstdag</i> Jesaja 52:7-12	Goed nieuws
za	26	<i>Tweede Kerstdag</i> Jesaja 52:13-15	Sprakeloos
zo	27	Jesaja 53:1-6	Opvallend onopvallen
ma	28	Jesaja 53:7-12	Herder als schaap
di	29	Jesaja 54:1-5	Vruchtbaar
wo	30	Jesaja 54:6-10	Grenzeloze liefde
do	31	Jesaja 54:11-17	Steengoed

## Januari

vr	1	Psalm 8	Kijk naar de sterren
za	2	Genesis 11:10-32	Halverwege
zo	3	Genesis 12:1-9	Vertreksein
ma	4	Genesis 12:10-20	Vertrouwenscrisis
di	5	Genesis 13:1-18	Uit elkaar
wo	6	Genesis 14:1-12	Teruggepakt
do	7	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
vr	8	Genesis 15:1-11	Hogere sterrenkunde
za	9	Genesis 15:12-21	Toekomstvisioen
zo	10	Psalm 71	Schuilplaats
ma	11	Romeinen 12:1-8	Gave gaven
di	12	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
wo	13	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
do	14	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien...
vr	15	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
za	16	Genesis 17:1-14	Naamsverandering

## Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
1	8 januari	17, 24 en 31 januari
2	29 januari	7, 14, 21 en 28 februari

maatregelen om onze gemeente op langere termijn financieel gezond te maken. Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden inmiddels diverse voorgestelde maatregelen uit die aanbevelingen voorbereid en uitgewerkt. De begroting kan als volgt worden samengevat:

### Baten (in euro)

Vrijwillige Bijdragen	533.250
Inkomsten exploitatie kerkgebouwen	155.000
Rente middelen	15.000
Kerkblad	25.000
Wijkkassen	30.000
Beschikking voorziening extra pastoraat	32.000
Bijdrage Emmaüs	4.580
<b>totaal inkomsten</b>	<b>794.830</b>

### Lasten (in euro)

Pastoraat	457.050
Exploitatie kerkgebouwen	375.800
Wijkactiviteiten	30.500
Bovenwijkse voorzieningen	21.000
Centrale voorzieningen PKN	36.500
Ondersteuning/overhead	70.000
Kerkblad	25.000
<b>totale lasten</b>	<b>1.015.850</b>

**Tekort 221.020**

De begroting met bijbehorende toelichting hebben wij gepubliceerd op onze website: <https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien>. Mocht u willen reageren op deze begroting, dan kunt u uw reactie tot 10 januari 2021 indienen via het e-mail adres van het kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl](mailto:kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl)

*Met een hartelijke groet,  
Het College van Kerkrentmeesters*

## Sluiting kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is niet bereikbaar van 24 december 2020 tot 11 januari 2021.

## OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

**In januari 2021 is de papierinzameling NIET op 2 januari maar op 9 januari.**

PROTESTANTSE

GEMEENTE



EDE

**Informatie vanuit de Algemene Kerkenraad vergadering van de Protestantse Gemeente Ede, die op 12 november jl. digitaal is gehouden.**

1. Het Plan van Aanpak is uitvoerig besproken. De regiecommissie (bestaande uit het moderamen) laat haar bijstaan door Peter van Veen, die gesprekken voert met de voorzitter van de wijken en de predikant.
2. Er zijn nieuwe gesprekken gevoerd door de heer Maarten Modderkolk (architect) en Ds. H. Uytendogaard met de predikanten en moderamen van de Beatrixkerk en de Taborkerk.
3. De vertegenwoordiging van de predikanten in de Algemene Kerkenraad en het moderamen wordt in januari vastgesteld.
4. De begroting van de Protestantse Gemeente Ede 2021 en de meerjarenbegroting voorziet in een groot negatief saldo. Deze is voorlopig vastgesteld. Nadat deze is gepubliceerd, kan deze definitief worden vastgesteld.
5. De begroting van het College van Diakenen (CvD) 2021 sluit met een negatief resultaat, omdat het de bedoeling is om het vermogen te laten verminderen. Deze is voorlopig vastgesteld. Nadat deze is gepubliceerd, kan deze definitief worden vastgesteld.
6. Het collecterooster 2021 is goedgekeurd. De 1e collecte is ingevuld door het College van Kerkrentmeesters en is voor iedere wijk hetzelfde; de 2e collecte door het CvD. De KIA collectes worden ondersteund vanuit de Protestantse Kerk Nederland. De bestemming van de ZWO-collectes wordt door de bestemmingscommissie ingevuld. Per wijk kan de 2e collecte anders worden ingevuld.
7. Het nieuwe kerkblad gaat vanaf 14 januari 2021 verschijnen. Het contract met de oude drukker is in juni opgezegd en die met de nieuwe is in oktober getekend. De huidige redacteur heeft toegezegd mee te werken en ondersteuning te verlenen op weg naar het nieuwe kerkblad. Momenteel wordt er gezocht voor een

# Kerkdiensten

## ZONDAG 20 DECEMBER

**Prot. Wijkgemeente Noord:**  
10.00 uur dr. P. Blokhuis  
Noorderhalftje online

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
10.00 uur ds. T.P. de Jong  
**Donderdag 24 december**  
19.00 uur online kinder kerstviering  
22.00 uur ds. T.P. de Jong

**Prot. Wijkgemeente Tabor:**  
10.00 uur online kerkdienst

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
10.00 uur ds. A. Gilles  
**Donderdag 24 december**  
19.00 uur ds. A. Gilles AL-kerstdienst  
Vanaf 19.00 uur Levend kerstspel

**Kerkelijk Centrum Emmaüs:**  
11.00 uur dhr. M. Taks  
**Donderdag 24 december**  
22.00 uur ds. J.P. Prenger

**Harskamp:**  
10.00 uur Dhr. J. Kroon, Barneveld  
**Zaterdag 19 december**  
18.30 uur gezinskerst viering

**Het Maanderzand:**  
weekopening 10.30 uur

## DONDERDAG 31 DECEMBER

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
19.30 uur ds. T.P. de Jong

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
19.30 uur ds. A. Gilles

**Harskamp:**  
19.30 uur ds. K. Dijk, Duiven

## EERSTE KERSTDAG

**Prot. Wijkgemeente Noord:**  
10.00 uur ds. C. Oosterveen  
Kerkdienst en lifestream

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
10.00 uur ds. T.P. de Jong

**Prot. Wijkgemeente Tabor:**  
10.00 uur online kerkdienst

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
10.00 uur ds. A. Gilles

**Kerkelijk Centrum Emmaüs:**  
11.00 uur ds. J.P. Prenger

**Harskamp:**  
10.00 uur Ds. A. Pilkes-van Delft

**Ev. Lutherse Kerk:**  
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

## ZONDAG 3 JANUARI

**Prot. Wijkgemeente Noord:**  
10.00 uur ds. C. Oosterveen  
Kerkdienst en lifestream

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
10.00 uur ds. T.P. de Jong

**Prot. Wijkgemeente Tabor:**  
10.00 uur online kerkdienst

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
10.00 uur ds. A. Gilles

**Kerkelijk Centrum Emmaüs:**  
11.00 uur ds. J.P. Prenger

**Harskamp:**  
10.00 uur ds. T. Volgenant=Beima

**Het Maanderzand:**  
Weekopening 10.30 uur

## ZONDAG 27 DECEMBER

**Prot. Wijkgemeente Noord:**  
10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen en  
ds. C. Oosterveen  
Opgenomen lifestreamdienst

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
10.00 uur ds. G. van Belzen, Leusden

**Prot. Wijkgemeente Tabor:**  
10.00 uur online kerkdienst

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
10.00 uur ds. Y. Voorhaar

**Kerkelijk Centrum Emmaüs:**  
11.00 uur pastor B. Piepers

**Harskamp:**  
10.00 uur Ds. P. van Veen, Harderwijk

**Ev. Lutherse Kerk:**  
10.30 uur ds. W. Tinga

## ZONDAG 10 JANUARI

**Prot. Wijkgemeente Noord:**  
10.00 uur ds. N. van Tellingen, Rhenen  
Kerkdienst en lifestream

**Wijkgemeente Beatrixkerk:**  
10.00 uur ds. T.P. de Jong

**Prot. Wijkgemeente Tabor:**  
10.00 uur online kerkdienst

**Prot. Wijkgemeente De Open Hof:**  
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen

**Kerkelijk Centrum Emmaüs:**  
11.00 uur ds. K.A.E. de Waard

**Harskamp:**  
10.00 uur ds. A. Haaima, Ermelo

- nieuwe coördinator, omdat de huidige redacteur stopt. Met dank voor het vele werk dat door hem is verricht.
8. De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede stopt t op 1 juli 2021 met haar werkzaamheden, dan is zij 7 jaar actief geweest als scriba, eerst van de Gereformeerde Kerk Ede en daarna ruim 4 jaar voor de Protestantse Gemeente Ede.

We zoeken naar een opvolger. Hebt u namen voor ons, dan ontvangen we die graag.

*Greet Vink-Schouwstra*  
*Scriba van de Algemene kerkenraad van de*  
*Protestantse Gemeente Ede*

Wilt u een gift geven? Daar zouden we heel blij mee zijn! Het kan op de volgende manieren:  
digitaal op rek.nr. NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. wijkkas Beatrixkerk o.v.v. "Edesche Evensongs"  
via de QR-code



Van harte aanbevolen!

*Werkgroep Edesche Evensongs*

### Klinkenberg

We zitten nu midden in de Adventstijd. De tijd van wachten, verwachten, opwachten; dus een indringende tijd van bezinning. Sinterklaas is voorbij en de huizen worden versierd met kerstboom, slingers en lichtjes.

Wij bereiden ons voor op het kerstfeest, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Gods Zoon die als mens op deze aarde kwam, die zichzelf het Licht van de wereld noemt. De Heer die ons de weg wijst als een lamp voor onze voeten. Hij is het, die

**Evensong 20 december 17.00 uur in de Beatrixkerk**  
Op 20 december aanstaande is er weer een Evensong! Voorganger is ds. Theo Pieter de Jong, organist is Margret Spelt en verder wordt medewerking verleend door enkele leden van onze cantorij. Op het moment van verschijnen van dit kerkblad kunt u zich niet meer aanmelden; via Kerkdienstgemist.nl kunt de dienst uiteraard volgen.

De volgende Evensong is op 28 februari 2021.

onze wereld telkens weer nieuwe hoop geeft voor de toekomst. In de adventskalender lees ik bij 13 december de bemoediging van Jesaja. De profeet spreekt in hoofdstuk 65: 24 dat God antwoordt nog voordat wij Hem roepen, Hij verhoort terwijl we nog spreken. God heeft aandacht voor de nood van de mensen. Hij is niet slechthorend. Nee, Hij hoort al voordat je Hem roept, en verhoort terwijl je nog spreekt. Gehoord worden, dat wil elk mens. Deze adventszondag leert ons dat God hoort en ons al voor is met zijn reactie.

Immanuel: God met ons!

### Pastoraat

Inmiddels heb ik alle mensen van de bijbelkring bezocht. Zij waar-deren dit zeer. De vrijwilligers zorgen wekelijks voor een bemoedigend woord in de vorm van een gedicht of gebed.

Vorige week hebben wij kleine bloemstukjes uitgedeeld ter bemoediging die door vrijwilligers zelf zijn gemaakt. Van de Nieuwe Kerk mocht ik Adventskalenders ontvangen die ik heb uitgedeeld. Namens de bijbelkring hartelijk dank hiervoor.

Gedicht voor Advent van: Aagje Lingen

Een goed bericht:  
Daar zij licht,  
de Schepper laat Zich gelden,  
duister verdwijnt,  
leven verschijnt,  
dit licht heeft iets te melden.



Een goed bericht:  
Daar zij licht,  
de Vader zond de Redder,  
Zijn Zoon werd Kind,  
die 't mensdom mint,  
Hij is een goede herder.

Een goed bericht:  
Daar zij Licht,  
de ster schijnt in ons leven,  
licht op de baan,  
Hij gaat vooraan,  
en wil ons richting geven.

Ik wens u Gods zegen en nabijheid toe.

*Hartelijke groet,  
Marie-José Ebersson*



Raad van Kerken Ede



### Week Van Gebed 2021

Ook in 2021 wordt er in de week van 17 t/m 24 januari de Week van Gebed gehouden. Deze wordt in Ede georganiseerd door de lokale Raad van Kerken, samen met een werkgroep uit verschillende kerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat de landelijke Raad van Kerken en MissieNederland gezamenlijk ontwikkeld hebben. Het zal een uitdaging zijn om in 2021 deze week te organiseren op een manier die coronaproof is, en waarbij deelnemers en gemeenteleden zich veilig voelen. In deze nieuwsbrief willen we u hierover nader informeren.

Het thema van dit jaar is: "#blijfinmijnliefde"

Het materiaal om dit thema uit te werken is ontwikkeld door zusters van de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Een projectgroep heeft dit thema voor Nederland verder uitgewerkt in een liturgie die wij gaan gebruiken. De centrale Bijbeltekst voor de Week van Gebed 2021 zijn de woorden van Jezus Christus in Johannes 15, de verzen 5 t/m 9: "Blijf in mijn liefde". We hopen dat u zich geïnspireerd voelt om deze week samen met elkaar hiervoor te bidden.

### Week van Gebed in Ede

De openingsviering op zondag 17 januari 2021 wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Ede in samenwerking met de Hervormde Kleopas gemeente en de Emmaüs-gemeente Ede. Locatie: Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede.

De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers zijn: ds. Nico van den Houten (Kleopas) en ds. Jan-Peter Prenger (Emmaüs). Tevens wordt in deze viering medewerking verleend door een zanggroepje uit beide gemeenten, begeleid door een pianist en een organist.

Deze viering zal via een live-streamverbinding worden uitgezonden, waarbij u kunt inloggen op de volgende link: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2089/events> (link naar de Kleopas-gemeente).

U kunt de viering vanzelfsprekend ook later terugkijken.

Voor een aantal belangstellenden is er ruimte om de dienst te bij te wonen. Zoals het er nu (december 2020) naar uitziet, zal dat aantal beperkt blijven tot maximaal 30 personen.

U kunt zich daarvoor opgeven bij het secretariaat van de raad van kerken in Ede, mevr. Rita Aelbers.

E-mail adres: [secretariaat@raadvankerkenede.nl](mailto:secretariaat@raadvankerkenede.nl)

De aanmelding staat open tot vrijdagavond 15 januari 20.00 uur. U krijgt via de mail een bevestiging, dat u wordt toegelaten tot de viering; bij overtekening wordt u op de reservelijst gezet. We streven hierbij naar een goede verdeling van aanwezigen uit beide kerken en daarbuiten.

### Gebedsavonden

Van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari zijn er gebedsdiensten in het gebouw De Wissel van de Jonahgemeente, Bettkamp 99, 6712 JE Ede. Deze diensten zijn voorbereid door een plaatselijke werkgroep. Let op: vrijdag 22 januari is er geen bijeenkomst! De gebedsdiensten worden door verschillende voorgangers geleid en beginnen om 20.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij dhr. Henk de Wit. Email: [henkdewit@solcon.nl](mailto:henkdewit@solcon.nl)

Ook hiervoor geldt een maximum van 30 personen per avond.

Wij hopen van harte u tijdens deze vieringen of online te mogen begroeten

Voor meer informatie: Albert Schol (voorz. RvK Ede)

Tel. 0318-786945 of 06-20531289

### Musici gezocht

Voor het Maanderzand zoeken we een muzikant die onze kerstdiensten op 24 december om 15.30 uur en 18.30 uur en op 1e kerstdag om 10.30 uur en 15.30 uur wil opluisteren bij de kerstlieders. In overleg met onze geestelijk verzorger worden deze samengesteld. Draag je ouderen in deze (kerst) tijd een warm hart toe en kun je een instrument bespelen? Van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Ans Drost Coördinator Welzijn Maanderzand 0318 685300 of per mail: [ansdrost@maanderzand.nl](mailto:ansdrost@maanderzand.nl)

---

## PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

---



Taborkerk, Prinsesselaan 8,  
[www.taborkerk.nl](http://www.taborkerk.nl)

### Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

### Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede  
e-mail: [info@taborkerk.nl](mailto:info@taborkerk.nl)

### Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074  
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

**Coördinator Ouderen-bezoekwerk:**

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,  
tel. 61 06 79

**Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor**

NL22 RABO 0312 4647 89

**Bij de diensten**

De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, maar toch: vanwege de persconferentie die leden van het kabinet voor 8 december hadden aangekondigd, vergaderde de Wijkkerkenraad een week eerder dan gepland. Op 9 december. Je kon immers niet weten.....Zouden er zulke goede berichten zijn, dat de WKR weloverwogen en met een 'veilig gevoel' de fysieke diensten zou kunnen hervatten?

Die berichten waren er niet. In de week na 8 december vloog de pandemie gierend uit hand. Op het moment van schrijven is een nieuw crisisberaad uitgeschreven. Dat lijkt meer dan verstandig: de ziekenhuizen liggen inmiddels her en der stampvol, de IC's raken overbelast – althans de mensen die daar hun uiterst intensieve werk moeten doen, onder grote druk en hoogspanning.

Geen regering kan het zich veroorloven dat de zorg over de kop vliegt. Zomin als geen kabinet achteloos kan laten gebeuren dat er dagelijks meer dan 7000 mensen besmet raken, waarvan er meer dan 50 zullen overlijden en 500 met langdurige gevolgen te kampen zullen krijgen (met de bijbehorende claims op zorg...). Gezien de omstandigheden wachten wij dus nog even met het hernemen van de fysieke diensten.

Het is riskant, zeker nu Ede bij de hotspots hoort, qua aantallen besmettingen.

Daar komt bij, dat wij vinden dat kerken er goed aan zouden doen, niet de randen op te zoeken van wat (nog) mag.

Zij doen dat met een beroep op vrijheden die ze grondwettelijk hebben.

Ze beroepen zich op hun unieke positie, in plaats van dat ze niet moe worden hun unieke verhaal te vertellen. Een misser, die het aanzien en het gezag van de kerken geen goed doet.

**Een nieuw geluid**

In de week van 14 december wordt er allerlei nieuwe techniek geïnstalleerd in de kerkzaal.

Betere geluidsapparatuur. Maar ook een digitaal camerasysteem, waardoor we diensten ook op beeld kunnen vastleggen én uitzenden: live-streamen. Wanneer we daarmee starten hangt nog even af van de snelheid waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd en voltooid – we houden u op de hoogte.

Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd de opnames die we nu maken naar de zondag te verplaatsen – waarbij het mogelijk zal zijn, de opnames als 'bezoeker' bij te wonen. Zo kunnen we, als de omstandigheden het toelaten, gaandeweg toch weer diensten-met-deelnemers opstarten!

**Kerst 1**

Een en ander betekent óók, dat er met kerst geen dienst is. Er wordt wél een opname gemaakt, met bijzondere teksten, liederen en muziek. Aanbevolen!

**Kerst 2**

Dezer dagen lezen we, op weg naar Kerst, uit de profeet Jesaja (zie ons Advents/Kerstboekje). Aan zijn verhaal, zijn stem (en die van zijns gelijken) is dringend behoefte. Bijna zou ik zeggen: juist in deze dagen. Maar dat is natuurlijk onzin: deze dagen zijn somber en donker. Maar niet wezenlijk erger of anders dan ze al te vaak zijn en zijn geweest. Toch is wel iets veranderd, meer dan een bescheiden nuance:

waar nog niet eens heel lang geleden mensen die het zomaar op een schelden zetten, of er domweg aantoonbaar op los logen, of ongegronde geruchten verspreidden toch op z'n minst als ietwat onbetrouwbaar werden beschouwd, vaker als leugenachtige fantasten - daar hebben die mensen inmiddels volop het tij mee. Niet zij, maar alle anderen verspreiden 'fake news'. De media - ooit boven de meeste twijfel verheven, kranten, het journaal, de weerman, maakt niet uit hoe belangrijk of onbenullig ze zijn - ze zijn inmiddels per definitie 'Lügenpresse'.

Dat hoor je op straat, zie je in de politiek. In de kerk is dat godbertert nauwelijks anders. 'Alsof de duivel er mee speelt', maar vergis u zich niet – óók in de kerk krijgt die duivel vrij spel. Daar roepen mensen weliswaar om wat voor reden dan ook: hier is-ie niet, hier durft-ie niet, die duivel.

De duivel zou immers als de dood zijn voor 'wijwater'. Maar heeft zich intussen geriefelijk genesteld in kerkelijk spraakwater. Veel 'fake news', dus. Veel agressie. Suggestief gedoe, halve waarheden, op hoge toon verkondigde leugens - de stemverheffing is wat op papier het vetgedrukte is. Roep een paar keer dat deze of gene 'niet deugt' en men denkt: ja. dat zal wel. Men hoort het van alle kanten. Dus. Zal. Het. Wel. Kloppen. Eens te meer is er dramatisch nood aan het vermaan en de bemoediging van Jesaja.....

**Kerst 3**

Natuurlijk, Kerst is het feest van het Licht. En van de lichtjes, dit jaar steekt het land vroeger dan anders in een weelderige illuminatie. Ik doe er graag aan mee.

Toch is dat licht (ook als het 'nieuw licht' wordt genoemd, 'licht der wereld') niet het wezen van het feest. Dat licht verwijst immers al sinds eoude dagen gewoon naar het natuurlijk licht, dat zo tegen eind december aan zijn jaarlijks offensief tegen het donker begint: de zonnewende.

Kerst als lichtfeest viert dus au fond het natuurlijk beloop der dingen, ook al zegt de kerk er bezwerend bij dat Jezus het licht der wereld is – heel ander licht dus. Dat is goed, het mag en moet zó gezegd worden.

Wie intussen vier Adventsweken lang onder het gehoor van Jesaja is geweest, weet dat er over Kerst meer gezegd moet worden. En wie dan ook nog Maria (Lucas 1, 46 – 55) heeft horen zingen, weet dat haar lofzang bij uitstek de sleutel is tot een helder verstaan van kerst: de machtigen van hun troon, hoogmoedigen in de war gebracht, de rechtelozen verhoogd, hongerigen 'met goederen vervuld'. De Heer heeft zijn barmhartigheid gedacht. Dát is 'het verhaal', dat is de kern van kerst.

In die zin: goede dagen gewenst – de laatste van dit- en de eerste van het volgend jaar!

*Gerben H. Westra*

**50 jaar "Ons Huis"**

26 november 2020 was het 50 jaar geleden dat "Ons Huis" bij de Taborkerk officieel werd geopend. Een mooie samenwerking van de Taborgemeente met de CJV-Ede. 50 jaar lang hebben vele vrijwilligers van de Taborkerk en de CJV zich ingezet voor "Ons Huis". Mogelijk zijn er nog velen van u die op de één of andere manier meegeholpen hebben in "Ons Huis".

Het jeugdwerk is al die jaren door de CJV-ers in "Ons Huis" verzorgd en de kerk gebruikte de ruimtes voor het kerkenwerk.

Er is veel verhuurd voor bruiloften, recepties, condoleances, als repetitieruimte voor meerdere koren, rommelmarkten enz.

50 jaar lang is "Ons Huis" beheerd door de beheerscommissie. Hierin zitten 3 vertegenwoordigers van de Taborkerk en 3 vertegenwoordigers van de CJV.

Afgelopen periode is er een probleem ontstaan tussen de voorzitter en de leden van de beheerscommissie. Dit heeft ertoe geleid dat de leden het vertrouwen in de voorzitter hebben opgezegd en, mede door de coronamaatregelen, hun taken per 1 januari 2021 neerleggen.

Wij betreuren het zeer dat wij om bovengenoemde reden na 50 jaar "Ons Huis" onze taken beëindigen.

*Leden van de beheerscommissie "Ons Huis"*

## PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9  
<http://ede.protestantsekerk.net>

### Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,  
 tel. 0342-476572

### Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205  
 e-mail: [tijmenapeldoorn@yahoo.com](mailto:tijmenapeldoorn@yahoo.com)

### Meldpunt:

voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte  
 thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:  
 Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

### Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

### Uit de wijk

*'Vrees niet'  
 Een woord voor wie  
 in het goede blijven geloven.  
 Het wordt ons gebracht  
 door engelen  
 en door kleinen.  
 Tot in het holst van de nacht.  
 En iedereen  
 moet het horen.*

### In memoriam Ria Wijnveen

Heel creatief, in kleine gebaren en geschenken, kaarten maken, babysokjes breien, schilderen....

Wat mooi, dat je zo de uitdagingen die als mens op je weg komen, tegemoet kunt treden. Dat waren voor Ria geen kleine uitdagingen. Op het gebied van relaties zocht zij volhardend haar eigen weg. Kwetsbaar, maar tegelijk wel de ene voet voor de andere zettend en dat alles overdenken in je hart.

Ook de grote omslag in haar geloofsleven vond daar een plek. Van een dreigende God naar God die bij je is in zorg en verdriet. Het gaf haar rust en vertrouwen om bescheiden, maar moedig de samenleving in te stappen. Onopvallend de kerk binnen te stappen, maar bij inloop en in bezoeken en bloemen en gebed, in de buurt en bij de Zonnebloemvakanties toch te stralen. Het zicht van haar ogen mocht beperkt zijn, haar innerlijk zien was eenvoudig helder.

Ook op het gebied van gezondheid was er veel zorg. Toch, zittend op haar bed in de kamer toen ze erg ziek was, kon ze zeggen dat het goed was. Dat ze rust vond bij God.

Die eenvoud, het is een grote kracht!

Die kracht wensen we iedereen om haar heen toe, die een stukje van leven met haar gedeeld heeft.

Caroline Oosterveen

### In memoriam Cees Westrate

Hoe ontroerend was het gebaar van de aalmoezenier aan het graf van Cees. Met het slaan van een kruisteken boven het graf nam hij afscheid. Een afscheidszegen over een mensenleven dat voor velen ook tot zegen is geweest. Want Cees wist én heeft ervaren dat je bij alles wat je doet de zegen en liefde van God nodig hebt. Ooit mocht ik van Cees het boek *Honderd engelen van Anselm Grün* lenen. Typerend voor hem: er zijn wel honderd engelen om je heen! Hij zag dat in zijn geliefde Ina, die hem rust en liefde heeft gegeven. Hoe zwaar was voor hem het afscheid van haar. Maar de kracht van haar liefde is hij altijd blijven voelen. En engelen van troost zag hij in de mensen die om hem heen woonden, die op bezoek kwamen. Soep, gesprekken, het deed hem zo goed. Engelen die grenzen doorbreken waren hem lief. Geloof houdt zich niet aan menselijke kerkmuren. Gods liefde is ruim.

Engelen van humor, ook zij kruisten zijn pad. Hoe groot is de kracht daarvan. En musici....onmisbare boodschappers van troost.

Ook die laatste dagen, toen zijn dochter Patrice bij hem is geweest, hebben zij dat samen ervaren. Haar liedje: Papa, ze hebben het laten klinken. En toen Cees niet veel meer kon en Anneke het lied aanreikte: *Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft*, gaf zijn hand de maat aan en zong hij mee.....het gaf hem die rust, waarvan hij toen ik bij hem was zijn geloof uitsprak: *Veel verandert, als mens word je anders door alles wat je meemaakt. Dat is mooi. Maar:*

*De laatste Verhuizing, die is de mooiste.*

Hiermee wenst hij vast allen om hem heen een engel, die ons wijst op de zegen van oneindige liefde!

Caroline Oosterveen

### Een blij bericht!!

Hoe bijzonder is het, dat we op eerste kerstdag voor het eerst in die zin samen kunnen vieren, dat er de **eerste livestreamdienst** is. Daar is ongelooflijk veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Mensen uit onze kerk, die vele vrije dagen hebben gevuld met inzet om dit voor elkaar te krijgen. We zijn hen enorm dankbaar. Zo is er toch verbondenheid mogelijk in deze dagen waarin we allemaal veel dingen zelf proberen uit te zoeken.

Ook zal er een bijzonder moment in de dienst zijn, maar dat laten we nog even een verrassing zijn!

En de kinderen in de kerk hebben in de adventsperiode een expeditie-kaart met allerlei opdrachten en een adventskalender gekregen. Waar leidt hun spoor naartoe? We zijn benieuwd.

Het thema van de dienst is: Lichtplan.

*Licht*

*Je bent er*

*Nu ik nog*

### Een verrassend geschenk

Op 27 december is er voor de laatste keer voor we overgaan op fysieke kerkdiensten in januari een Noorderhalfuurtje. Maar dit keer een **special- editie**. Samen met ds. Rob Visser zijn we nl. naar den Haag geweest. Hij vertelt over zijn jeugd. En over kerst. Een geschenk op de 'derde kerstdag', zoals Bach ooit deze dag omschreef in zijn Kerstoratorium. Geniet van de muziek en het verhaal!

Aanmelden via: [wijknoord@gmail.com](mailto:wijknoord@gmail.com)

En op weg naar 2021:

houd elkaar vast in liefde, die vindingrijk maakt.

Laat Gods liefde jou vasthouden.

*Laat de laatste nacht  
 voorzichtig toedekken  
 wat goed was.*

*En ontwaar het licht*

*dat al voorop gaat*

*vol vertrouwen*

*in het nieuwe*

*en de dag van morgen.* -K. Gelaude-

Caroline Oosterveen

### Kerstattentie voor tachtigplussers en zieken

Op zaterdag 19 december brengen onze pastoraal werkers een plant én een kaart met kerstgroet van ds. Caroline Oosterveen bij alle tachtigplussers en zieken van de Noorderkerk. Omdat we ook op afstand bij elkaar horen en elkaar willen opfleuren in de hoop dat als de plant is uitgebloeid wij elkaar weer vaker mogen opzoeken!



*Idwerd Hania*

### De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 1 december 2020.

Frits Dimmendaal opent de vergadering met een stukje genaamd "Luisteren".

De heer Roel Kremers, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGE, is een deel van de vergadering aanwezig voor een kennismakingsgesprek met de leden van de wijkkerkenraad. De installatie van de livestreamverbinding is voltooid. Na een korte inwerkperiode zullen de kerkdiensten binnenkort direct online te volgen zijn. De kerkenraad heeft zeer veel waardering voor het team van gemeenteleden dat zich volop heeft ingezet om dit te realiseren. Vanaf januari zullen, met in achtneming van de coronaregels, iedere zondag fysieke diensten in de Noorderkerk worden gehouden. Complete diensten wanneer ds. Caroline Oosterveen voorgaat en vieringen op de wijze van de Noorderhalfuurtjes wanneer een gastpredikant voorganger is. Het beleidsplan van de wijk voor de periode 2021 t/m 2024 is gereed en akkoord bevonden. Er zal op kleine schaal een proef worden uitgevoerd met de digitale collecteapp. (GIVT). De vergadering wordt besloten met een stukje genaamd "Ontmoeten".

*Tijmen Apeldoorn*

---

## HARSKAMP GEREFORMEERD

---



Beatrixlaan 2  
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

#### Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima  
Hulkestein 51  
7339AW Apeldoorn  
Tel.: 055-5331731  
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

#### Scriba:

Dhr. J. van de Hoef  
Apeldoornseweg 73  
6731 SB Otterlo  
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )  
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

#### In Memoriam Willemina Annie Brummelman – Wristers.

Op 2 december is Willy Brummelman na een periode van afnemende gezondheid overleden in verpleeghuis Metje, op de leeftijd van 92 jaar. Zij werd geboren in Groningen op 7 april 1928 en groeide op in een gezin met nog twee zussen. Ze volgde een opleiding tot verpleegster en via een vriendin leerde ze haar man Willem Cornelius Brummelman kennen. Op 23 november 1955 trouwde zij met hem. Uit hun huwelijk werden drie zoons geboren, Reinder, Willem en Henk. Aanvankelijk vestigden ze zich in Amsterdam, maar later woonden ze met het gezin in Amstelveen. Inmiddels zijn er vier kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Na hun pensionering kwamen ze in Harskamp terecht, want ze wilden graag "hoog en droog wonen". Hier leverde ze een waardevolle bijdrage aan de kerk en de gemeenschap als ouderling. Haar man overleed op 20 februari 2002, maar als actieve, betrokken vrouw wist ze de draad van haar leven weer op te pakken. Ze genoot het meest als ze zich kon inzetten voor de mensen om zich heen.

Op 7 december namen we afscheid van haar in de sfeervolle kappel te Assel. In de dienst stonden we stil bij de trouwtekst: psalm 121 : 5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand. In voor- en tegenspoed is het geloof dat de HEER over je leven waakt een belangrijke leidraad voor haar geweest. In de dienst deelden een zoon en een kleinzoon kostbare herinneringen aan hun moeder, c.q. oma.

Daarna brachten we haar naar haar laatste rustplaats, hier op aarde. Aan het graf sprak zoon Henk op ontroerende wijze over een uitzicht in het geloof, over het graf heen.

Mag de gedachtenis aan deze lieve, zorgzame, attente Willy Brummelman tot zegen zijn.

*Ds. Tineke Volgenant - Beima*

#### Wijk

Dit is de laatste keer dat u het kerkblad in deze vorm ontvangt. Hoe de nieuwe versie er precies uit gaat zien is voor ons ook nog een verrassing. We wachten maar even af. Wat we wel weten is dat het in het nieuwe jaar 1 x per vier weken zal verschijnen.

Naar aanleiding van de oproep die verstuurd is in de recente nieuwsbrief heeft Sjaak van Schaik spontaan aangeboden dat hij de verzamelde kopij digitaal wil gaan plaatsen in het nieuwe kerkblad. Daar zijn we heel erg blij mee, bedankt Sjaak !! We zijn nog wel op zoek naar een beheerder voor de facebookpagina van onze kerk. Als je dit leuk vindt om te doen dan horen we dat graag. Eind oktober is mevrouw A. Strijbos- Willemsen verhuisd naar Barneveld. Vele jaren kwam ze altijd vanuit Metje met Cory Peelen mee naar de kerkdienst. Via haar dochter heeft ze laten weten dat ze een goede tijd bij ons heeft gehad. Wij wensen haar alle goeds toe.

Vanwege de beperkingen door corona kunnen we nog steeds maar met een beperkt aantal personen in de zondagse dienst bij elkaar komen. Toch willen nog eens benadrukken dat iedereen, jong en oud, welkom is en zich kan aanmelden voor de dienst, als het maximum aantal van 30 personen is bereikt dan hoort u dat van Ria Ortse. Wilt u bij het aanmelden ook aangeven of er kinderen meekomen voor de oppas of kindernevendienst, als er geen kinderen komen dan hoeft dit op die zondag ook niet ingebracht te worden.

Op 26 december mag mevrouw G. van den Brink-van den Krol haar verjaardag vieren, wij wensen u een goede dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Het zal deze keer heel anders zijn dan andere jaren, we kunnen tijdens de feestdagen niet als families bij elkaar komen zoals we gewend zijn, toch wil ik u vanaf deze plaats gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.

*Met een hartelijke groet,  
Jan van de Hoef*

#### UITNODIGING KERSTWANDELING/PUZZELTOCHT

Nog een paar weken voor we het kerstfeest weer zullen vieren. Helaas zit er, door alle beperkingen, geen gezinsdienst voor ons in. Wel willen we een gezinskerstwandeling organiseren, en wel op woensdagavond 23 december. Vanaf 18.00 tot 19.00 kan iedereen starten vanaf de kerk als gezin.

De wandeling zal ongeveer een uurtje duren.

Opgeven kan tot 21 december via [ria.ortse@gmail.com](mailto:ria.ortse@gmail.com) of van 17.00 tot 19.00 via telefoonnummer 0318-461994, waarna ieder een starttijd krijgt om drukte bij de kerk te voorkomen.

Tegelijk kan een voorkeurstijd opgegeven worden.

Wandelen jullie mee?

*Hartelijke groet,  
Elly, Nicoline en Ria*

#### Senioren

Op maandag 21 december zouden we de kerstviering met de senioren hebben, maar gezien de omstandigheden kan dat niet in de normale setting doorgaan.

Nu willen we wel een viering houden maar dan een die u via internet kunt beluisteren en meevieren, net zoals een kerkdienst met

medewerking van dominee Volgenant-Beima, mevrouw Kroon en Janny en Elly. We beginnen om 14.30 uur.

*Hartelijke groet,  
Janny en Elly*

### Collecteren

Omdat collecteren nog steeds erg belangrijk is om samen kerk te kunnen zijn, willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om toch uw gaven te kunnen geven.

U kunt dit doen door een bedrag over te maken op het onderstaande IBAN-nummer:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede  
Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u voor de verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aangegeven.

Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook erg welkom.

*Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick*

### Hallo jongens en meisjes

#### 20 december - Jezus is grootser dan de engelen



In de brief van de Hebreëën wordt verteld over het werk van engelen.

Engelen leven in de hemel, maar zijn geen halfgoden. Ze zijn net als mensen scep-selen van God. Als engelen verschijnen bij mensen komen ze nooit voor zichzelf, voor hun eigen eer. Ze laten zich niet vereren; mensen moeten niet voor hen knielen of hun geschenken aanbieden. Alle eer voor hun werk is aan God. Engelen zijn dus niet

belangrijker dan mensen, wel anders. Zij leven bij God in de hemel en dienen Hem daar, mensen zijn op aarde en geloven hier in Hem. Gods zoon is ook veel grootser dan de engelen. Jezus is Koning van hemel en aarde. Engelen zijn er om hem eer te bewijzen.

#### 25 december – Engelen in Bethlehem



Vandaag is het kerstfeest en wordt het bekende kerstverhaal verteld. Jezus lijkt klein en onbelangrijk. Toch stuurt God speciaal een engel om aan de herders te vertellen dat hun Redder geboren is. En heel veel engelen zingen samen over Jezus en prijzen God. Ook dat is een taak van engelen: zingen voor Gods troon. Wij zijn blij en mogen net als de engelen en herders zingen over de Here Jezus. Engelen zijn ook voorbeelden voor ons.

Wij moeten de Heer net zo trouw loven en prijzen als de engelen doen. Iedereen mag horen dat wij heel blij zijn en God willen bedanken voor dit feest.

#### 27 december – Jezus' vlucht naar Egypte



Jezus is geboren. Hij lijkt klein en ongevaarlijk, maar koning Herodes is bang. De wijzen hebben gevraagd naar een koningskind uit Betlehem. Zal dat pasgeboren kindje later misschien proberen hem weg te jagen en zelf koning worden? Dat nooit! Herodes gaat daarom proberen Jezus te doden. Maar God waarschuwt Jozef en Maria naar Egypte te gaan. Daar zijn ze veilig. Nadat Herodes gestorven is, is het weer veilig en gaan ze terug

naar huis. Het gezin gaat wonen in Galilea, in het dorpje Nazaret. Daar kunnen Jozef en Maria Jezus beschermd opvoeden. Daar kan Hij veilig leren wie God is en wat zijn taak op aarde is.

#### 03 januari – Johannes de Doper



Toen je klein was, ben je gedoopt. Dit hebben jouw ouders gedaan. Hierbij beloofden ze, dat ze jou alles over de Here God zouden vertellen. Maar toen Jezus net op aarde was, ging dat anders. Johannes die voor Jezus geboren is, heeft een taak gekregen. Hij moet gaan vertellen over de Messias die komt. De bevrijder. Hun redder. Jezus. En dat deed hij. Veel mensen gingen hem geloven

en daarom lieten ze zich dopen. Johannes doopte de mensen door ze onder te dompelen in de rivier de Jordaan. Dat betekende dat alles wat ze verkeerd hadden gedaan, werd weggewassen en dat ze zich hadden voorgenomen voortaan een beter mens te worden en Gods geboden te gehoorzamen.

#### 10 januari – Jezus doet een wonder

Jezus was met zijn eerste leerlingen en ging op sabbat naar de synagoge. Hij vertelde de mensen daar over God. De mensen waren diep onder de indruk. In de synagoge was ook een man die een gemeen stemmetje in zijn hoofd had. Dat zorgde ervoor dat die man niet meer gewoon kon leven. De man schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Eigenlijk zei de man dit niet, maar de stem in zijn hoofd. Daarom sprak Jezus hem streng toe: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De man begon te schudden en het stemmetje verdween uit de man. Hij was weer beter. Iedereen was verbijsterd over dit wonder dat Jezus had verricht. Het nieuws verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

*Groetjes, Mirjam Rap*

#### Rooster oppas en kindernevendienst :

20-12 Elly en Petrie  
25-12 Gea en Jannieke  
27-12 Nicoline en Mark  
03-01 Philiën en Marike  
10-01 Hennie  
17-01 Ria

## WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede  
[www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl)

#### Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via [www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl) te volgen  
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

#### Predikant

Ds. T. P. de Jong  
Proosdijweg 33 6714AK Ede  
Telnr 309191  
e-mail [tpdejong@beatrixkerk.nl](mailto:tpdejong@beatrixkerk.nl)

#### Pastoraal werker

Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen  
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede  
Tel. 0318 300 833, e-mail: [nhakkenberg@beatrixkerk.nl](mailto:nhakkenberg@beatrixkerk.nl)

#### Scriba

Janny Pastink e [scriba@beatrixkerk.nl](mailto:scriba@beatrixkerk.nl)  
t 0318-639049

#### Meldpunt Pastoraat en Overlijden

Breus Versteeg 0318 634 338  
Janny Westmaas 0318 625 268  
e-mail: [pastoraat@beatrixkerk.nl](mailto:pastoraat@beatrixkerk.nl)

#### Wijkkas

Giften kunnen worden overgemaakt naar:  
rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33  
t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede  
Wijkpenningmeester A.J. Koskamp, e-mail: [wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl](mailto:wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl)



**Coördinator autodienst**

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

**Redactie Wijkbrief**

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68  
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

**VANUIT PROOSDA BEATITUDINUM**

Wat kan ik zeggen...? Heel, heel veel dank voor zoveel blijken van betrokkenheid en verbondenheid. De talloze kaartjes, het speelgoed, de hydrofiel luiers, de bloemen, planten, en lieve berichten, (ook uit andere wijken!) – het maakte de afgelopen weken voor ons hier in de pastorie extra feestelijk. We zijn dankbaar voor het lieve meisje wat aan onze zorgen is toevertrouwd en het raakt ons dat zij blijkaar ook in de gemeente zo welkom is.

Vanaf maandag 7 december zit mijn pleegzorgverlof er weer op en nu is Maarten de komende 4 weken thuis. Daarna hebben we gelukkig oppas die drie dagdelen per week zal oppassen, en verder zullen we het zo gaan plannen dat één van ons dan thuis werkt. Het is nog niet zo goed in te schatten hoe dit uitpakt (en wat gebroken nachten mijn 'productiviteit' overdag zullen doen...!) maar goed, het is andere ouders vóór ons ook gelukt, dus ik heb goede hoop. En de wetenschap dat u allen vol begrip bent doet ook veel...

Dat vreugde en verdriet dicht bij liggen is een cliché, maar bleek ook in de afgelopen maand weer een diepe waarheid. Terwijl ik de fles op zondagmorgen gaf en de diensten thuis meebeleefde, hoorde ik iedere zondag weer twee namen van gemeenteleden die overleden waren. Het leek niet op te houden – en dat raakt ons. Wat een lege plaatsen, wat een verdriet, wat een ontredde-ning. Het zal voor veel mensen dit jaar een heel ander kerstfeest worden. Ik hoop van harte dat we elkaar zullen blijven opzoeken en goed nadenken aan wie we die paar stoelen aan onze kerst-tafels aanbieden...!

De enorme berg mails – de extra diensten in de komende tijd, en het vele werk wat er in de komende tijd ligt maakte dat ik in deze twee weken tussen mijn verlof en kerst even goed moest nadenken over wat kan/prioriteit heeft en wenselijk is. Ik hoop dat ik daarin goede keuzes gemaakt heb en als u of jij nog op een reactie van mij wacht hoop ik op je begrip en geduld. Voor nu wens Maarten en ik jullie allen een verwachtingsvolle advent, een hoopvolle kerst en een gezegend 2021 toe...!

*ds. Theo Pieter de Jong*

P.S. zomaar om het weer eens te noemen; de catechese – typisch een stuk gemeentewerk 'achter de schermen' - gaat ook dit jaar gestaag door. Mooie, verrassende gesprekken in beide groepen. Denkt u ook af en toe in uw gebeden aan deze jongeren (en het catechese-team)? De jongste groep – en de 6 belijdeniscatechisanten? Heel veel dank daarvoor...!

**GEBOREN**

Terugbladerend in eerdere nummers van het kerkblad zag ik dat mijn vermoeden klopte; bij alle geboorteberichten ben ik helemaal vergeten te melden dat er sinds 17 oktober ook bij Stijn en Janneke Vet aan de Oversteek 39 een kleine meid is geboren. Van harte gefeliciteerd!! Ze draagt de prachtige namen Sophie Jana Hanna. Daarmee draagt ze mooie familienamen met ook nog eens veelbelovende betekenissen; wijs, God is verzoenend en genadig. We wensen dit kleine lieve meisje toe dat ze op mag groeien tot een wijs mens die weet van Gods goedheid en genadig zal zijn voor zichzelf en allen om haar heen. Stijn en Janneke feliciteren we van harte, en we kijken uit naar de doopdienst op 20 december waarin Gods DrieEne Naam ook over dit leven uitgeroepen zal worden.

**BIJ DE DIENSTEN:**

**20 december** is het zondag Rorate Coeli, de 4e adventszon-  
dag. In deze dienst mogen we drie kinderen dopen; Abel, zoontje van Johan en Roos Kool. Chloé, dochtertje van Jordy en Jannita Veenendaal en Sophie, dochtertje van Stijn Janneke Vet. In de dienst lezen we Jesaja 63:7-19 en Mattheus 1:18-25. We denken na over wat 'verlossing' nu eigenlijk betekent. Een oer-bijbels en kerkelijk woord, maar waar past dat woord in onze tijd, in onze levens, in onze cultuur? Wat is voor ons nog 'verlossing'?  
Op 24 december is er ook een dienst. De traditionele 'kerst-

nachtdienst'. Toch dit jaar heel anders. We zouden kunnen zeg-  
gen, 'vier dit jaar kerst in de Beatrixkerk met Jedaja'. We zijn  
namelijk blij dat kinderkoor Jedaja aan onze diensten wil mee-  
werken. Niet 'live', maar eerder komen zij in de Beatrixkerk om  
kinderkerstliederen te zingen. Deze liederen worden 'ingevoegd'  
in de kerkdiensten op Kerstavond en kerstmorgen. In de kerst-  
nacht lezen we het evangelie uit Lukas 2:1-20 en de brieflezing  
is uit Titus 2:11-15. Thuis of in de kerk wensen we elkaar een  
gezegende, hoopvolle Kerstnachtdienst!

Op **Kerstmorgen, 25 december** lezen we Micha 5:1-5 en Mat-  
theus 2:1-12. Ook in deze dienst zullen we kerst vieren met  
Jedaja. Ook de cantorij levert aan deze dienst een extra bijdrage.  
Laten we bidden om feestelijke dienst, tot troost, bemoediging en  
opbouw van mensen en tot eer van God en onze Heer, Jezus  
Christus.

Op **zondag 27 december** verwelkomen we als voorganger in  
ons midden ds. Van Belzen uit Leusden. In deze dienst vieren we  
'gewoon' verder kerst. Immers, het kerstfeest duurt tot aan Epi-  
fanie. Anderzijds, de zondag na kerst wordt ook wel de zondag  
van de onnozele kinderen genoemd, vanwege de lezing over de  
kindermoord te Bethlehem. Bij het schrijven van deze bijdrage is  
mij nog niet bekend wat ds. Van Belzen met ons wil lezen, maar  
we bidden dat het gezegend zal zijn.

Op **oudejaarsavond 31 december** komen wij heidense Ger-  
manen ook graag samen in de kerk, vanwege het 'bijzondere  
gevoel' wat die avond over ons komt. Dit jaar zal de dienst als  
het goed is minder verstoord worden door knallend vuurwerk om  
de kerk heen. We zullen zien. Of horen. Hoe dan ook, zelf ga ik  
op oudejaarsavond graag naar de kerk. Het is een moment van  
omzien en vooruitzien. De lezing sluit aan bij ons jaarthema 'met  
het oog op morgen'; Openbaring 5:1-14.

**Zondag 3 januari** is de eerste keer in het nieuwe jaar dat we  
samenkomen in de kerk. We wensen elkaar een goed nieuw jaar  
en maken een begin met het vieren van Epifanie (eigenlijk is 6  
januari uiteraard pas Epifanie). Opnieuw lezen we uit Openba-  
ring 5. Het is al een goede, krachtige gewoonte geworden om  
in ieder geval om het nieuwe jaar aan de Tafel te beginnen. We  
ontvangen brood en wijn, tekenen van Gods trouw en goedheid,  
ook voor dit nieuwe jaar.

Op **zondag 10 januari**, de eerste zondag na of van Epifanie, vie-  
ren we de 'Doop van de Heer'. We lezen daarom het evangelie uit  
Mattheus 3. Een gezegende, bemoedigende dienst toegewenst!

Bij al bovenstaande diensten zijn we blij en dankbaar dat steeds  
weer getalenteerde zangers van de cantorij maar ook andere  
gemeenteleden met zang de diensten willen ondersteunen. Eén-  
stemmig, maar verrassend vaak ook méérstemmig. En iedere  
dienst is er weer een organist die de dienst grondig heeft voor-  
bereid. Daarnaast zijn er mensen die op de vleugel of op andere  
instrumenten meewerken. We zijn hen dankbaar; voor de lof aan  
God doen we onze best!

**In Memoriam Reina Borren**

Samen met Wim en hun vier jongens woonde ze op een boer-  
derij in Ede. Het was er fijn, alle ruimte voor hun gezinsleven. De  
jongens werden groot en vlogen uit en zij had haar handen weer  
vrij om eigen werkzaamheden op te pakken. Want ze geloof-  
de in de mogelijkheid van ontwikkeling voor iedereen, dus ook  
een moeder moest haar kans krijgen en grijpen. Later ging haar  
geheugen haar parten spelen en acht jaar geleden vond ze een  
passend plekje om te wonen in Walraven. Wim zocht haar daar  
iedere dag op. En zo waren ze al die jaren toch nog samen. Want  
er was een innige band tussen hen. Daarom lazen we op haar  
afscheid woorden uit Psalm 133: 'Waar liefde woont, gebiedt de  
Heer zijn zegen, daar woont hijzelf.' En meteen daarna klonk het  
lied Opwekking 488: 'De kracht van uw liefde', over het voelen  
van de intense liefde van God voor ons.

Reina Borren overleed op 17 november 2020, ze was 83 jaar. Op  
23 november namen we afscheid van haar en is ze in Bennekom  
begraven.

**In Memoriam Arnoldus Broersma**

Onverwacht overleed 26 november op 80-jarige leeftijd Arnoldus  
Broersma. Zijn kinderen en kinderen waren overrompeld door de  
dood van hun nog zo vitale vader en opa. Arnold hield van voet-  
bal, niet alleen op tv, maar hij was ook actief als vrijwilliger en  
fan bij DTS. En hij was nog zoveel van plan te gaan doen in zijn  
leven, hij had zelfs een jaar geleden nog een jonge hond in huis  
genomen, waarmee hij graag wandelingen maakte. En nu is hij

er niet meer. Bij zijn afscheid in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats werden verhalen over hem verteld door familie, burens en ook vanuit DTS. Het lied 'Blijf mij nabij' had een bijzondere betekenis voor Arnold. Hij had het met de hand achterop een foto van zijn in 2015 overleden vrouw Ans geschreven; en daarom werd dit daar ook voorgelezen. Na afloop van dit samen-zijn is Arnold bij zijn vrouw begraven.

#### In Memoriam Willem Adrianus den Hartog

Willem Adrianus den Hartog overleed op 28 november 2020. Wim was 89 jaar en stierf in zijn slaap. Bedroefd nam Nel de Roo op 4 december opnieuw afscheid van een echtgenoot. Tijdens de dankdienst voor zijn leven vertelden kleinkinderen over hun toffe opa. Een man die acht kinderen opvoedde en daardoor wel wist hoe met ondeugende kleinkinderen om te gaan. Een man die speciaal voor hen een speelkamer in huis had. Want ze waren allemaal zo belangrijk voor hem. En ook de kinderen koesteren warme herinneringen aan hun altijd bezige vader. Zijn grote inzet voor het gezin door soms wel drie banen tegelijk te hebben. Maar ook zagen ze het verdriet toen hun moeder overleed. Wim liet zijn verbondenheid met ons naklinken in de door hem gekozen tekst uit 1 Korintiërs 13: "Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde." Na de dienst hebben we samen Wim naar zijn rustplaats bij Gré, zijn eerste vrouw, gebracht.

*Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker*

#### In Memoriam Gré Cabout – van Os

Op vrijdag 27 november hebben wij in de dienst van Woord en gebed afscheid genomen van Margaretha Willy Johanna Cabout – van Os in het Yardenhuis bij de begraafplaats in Ede.

Net na het middaguur hadden dochter Astrid en Roy; familieleden, vrienden van haar ouders, burens en bovenal haar vriendinnen op verantwoorde afstanden plaatsgenomen.

Uit de gedichtenverzameling van Gré had Astrid een zevental gekozen die voorgedragen werden door o.a. zus Dini van Os en gemeenteleden van de Beatrixkerk. Vanaf het begin van de dienst was een ontroerende intimiteit merkbaar. De dienst was voorbereid door Astrid samen met tante Dini in de weken vooraf aan het overlijden op vrijdag 20 november. Zij hebben samen liederen uitgezocht waar wij naar hebben geluisterd. Lied 250: 8 was de aanhef van de rouwkaart.

*In een zorgeloze slaap  
gebed in uw erbarmen  
te rusten in uw liefde,  
die mijn vragen wil omarmen.*

Mieke als kleine zus van Gré sprak een gedachtenis uit waarin zij over de verpleegkunde van haar grote zus sprak; haar zorgzaamheid maar ook dat Gré bang was voor oorlog toen deze uitbrak en het gezin in Poederloijen woonde. Dini sloot af met het gedicht 'Zegen voor onderweg':

Astrid herdacht haar moeder en eindigde met: "Ze (mam) zou ook zeggen tegen ons allemaal: Tel je zegeningen en vergeet niet te bidden."

Oom Huib van Os las psalm 139: 1-6 en 23-24, waarin de psalmist zijn vast vertrouwen en geloof in God belijdt. Hij/zij bidt God om hulp om te blijven geloven een heel leven lang. Zorgeloos wordt een mens geboren, leeft zijn jaren in voor- en tegenspoed en mag uiteindelijk zorgeloos ontwaken in de eeuwigheid.

Lied 793 met de beginwoorden: "Bron van liefde, licht en leven" was het thema voor de overdenking. Jezus deelde met de Samaritanen levend water uit zijn bron van liefde, licht en leven. Wil Pranger heeft daarover gelezen uit Johannes 4: 1-15.

Gré werd losgelaten door haar lieve dochter, omringende mantelzorgers en het verplegend personeel van de Dennenhorst in Veenendaal. Daar is zij overleden in haar appartement waar zij met Piet naar verhuisd was, toen zij beiden intensieve zorg nodig hadden. Piet zijn lijden heeft hen uit elkaar gehaald toen hij verhuisde naar het hospice in Bennekom waar hij is overleden op 26 juli.

Astrid en ik hebben twee gedichten uit de verzameling van haar moeder gebeden en Astrid begon met het dankgebed: 'Bedankt God, dat er zoiets als liefde bestaat'.

Na de bemoediging aan het einde van ons samenzijn hebben wij Gré langs het graf van haar Piet gedragen en in zijn buurt aan de aarde toevertrouwd op de natuurbegraafplaats.

Hier hebben wij nog een keer gelezen over 'de bron van levend water' uit hoofdstuk 21 van het boek Openbaring. Astrid heeft op deze wijze samen met ons afscheid genomen van haar moeder. Met deze

eerbiedwaardige laatste herinnering wensen wij Astrid Gods zegen toe met de bemoedigende woorden van het gedachtenis kaartje van Gré met de prachtige foto van haar:

*Niemand weet wat leven is  
alleen dat het gegeven is  
en dat van dit geheimenis  
God het begin en einde is.*

*Ds. Peter 't Hoen*

## PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,  
www.openhof-edel.nl

#### Predikant:

Ds. Agnès Gilles  
Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM  
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-edel.nl  
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba,  
zie gegevens hieronder.

#### Scriba:

B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede  
email: scriba@openhof-edel.nl tel.: 591029 of 06-15686248

#### Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:  
Protestantse Gemeente Ede  
t.n.v. Wijkkas De Open Hof  
NL62 RABO 0162 3002 12  
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

#### VANUIT DE WIJKKERKENRAAD



20 december: ds. Agnès Gilles, 4e advent  
24 december: levend kerstspel, vanaf 19.00 uur  
25 december: ds. Agnès Gilles, 1e kerstdag  
27 december: ds. Yolanda Voorhaar  
31 december: ds. Agnès Gilles,  
oudejaarsdienst, 19.30

#### Vergadering wijkkerkenraad maandag 7 december jl.

De voorzitter leest een hoofdstuk uit het dagboek van Henri Nouwen en gaat voor in gebed en opent zo de vergadering. Er is helaas bericht van verhindering van drie leden van de wijkkerkenraad.

Deze vergadering heeft als thema: Wat verwacht jij van een zorgzame kerk (juist in deze tijd)?

Achtergrond: wij willen een zorgzame kerk zijn. Maar wat houdt dat precies in? Juist in deze tijd waarin zorgzaamheid anders moet ingevuld nu er weinig fysieke ontmoetingen zijn. Wat zou jij persoonlijk van een zorgzame kerk verwachten?

Verschillende ideeën worden gedeeld en sommige worden verder uitgewerkt. Dit punt krijgt in februari of maart een vervolg.

Een aantal andere agendapunten die besproken zijn:

- Als wijkkerkenraad zijn we blij met twee nieuwe ambtsdragers, te weten Marlies Hazeleger als ouderling voor de middengroep en Elja van Koesveld als jeugdlieden. Na overleg met Marlies en Elja zal de bevestiging in januari plaatsvinden.
- Dinsdag 15 december a.s. wordt de Hovenier bezorgd in De Open Hof, waarna de bezorging kan plaatsvinden.
- Er is een folder voor nieuw ingekomen leden gemaakt. Binnenkort ook te zien op de website.
- De werkgroep vieringen is blij met vier nieuwe leden.

- Het geluid bij de online vieringen is niet altijd optimaal. De wijkkerkenraad besluit om hierin te gaan investeren. Voorlopig blijven velen van ons nog kijken via kerkdienstgemist.nl
- De wijkkerkenraad heeft lang overwogen de 1e kerstdag de kerk open te stellen voor meer dan 30 personen. Voor meer informatie; Kijk op de Wijk.  
NB: u kunt zich alsnog opgeven als u die ochtend graag een kopje koffie deelt met iemand uit de gemeente. Dus zowel degene die iemand graag thuis ontvangt als degene die naar daarnaartoe wil gaan.
- De volgende vergadering van de wijkkerkenraad is niet op 4 maar op 11 januari 2021.

Johan Odie sluit de vergadering met het lezen van 'Advent is een donkere tijd...' door Carlos Desoete.

#### Bedankt

De wijkkerkenraad wil ons gemeentelid Wijnand Rietman heel hartelijk bedanken voor het redactiewerk voor het kerkblad van de PGE. Met ingang van het nieuwe jaar stopt Wijnand hiermee. Vele jaren heeft Wijnand dit werk gedaan elke 3 weken weer. Heel veel dank hiervoor!

#### Dauwdruppels

Een Hof vol bloemen blijft fris met bijvoorbeeld dauwdruppels. Zo is het ook met ons geloof. Dat houden we fris door er regelmatig over te lezen, na te denken en te praten. Op de webpagina van De Open Hof vind je elke week een 'dauwdruppel', een verkwikend woord voor het gelovige hart. Lees het alleen, aan begin van de dag, of samen na een maaltijd. Elke week een dauwdruppel. De komende weken uit 'De brief van Jakobus' door onze predikant ds. Agnès Gilles.

*Namens de wijkkerkenraad,  
Betty Plumers*

#### AL-Kerstfeest op 24 december

De naam zegt het al: ons kerstfeest op 24 december is voor Alle Leeftijden! Wij nodigen al onze gemeenteleden van harte uit de bijzondere Kerstwandeling door de kerk te maken en het Kerstverhaal te beleven. Om het voor iedereen helemaal veilig te laten zijn, hebben we een aantal maatregelen getroffen:

- 1) Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een ticket met tijdslot. Iedereen weet dus precies hoe laat het begint, zodat er buiten geen lange (wacht)rijen zullen ontstaan. Aanmelden gaat via [reserveren@openhof-ede.nl](mailto:reserveren@openhof-ede.nl)
- 2) Elke groep bestaat uit hooguit 10 volwassenen (inclusief de 12+) en een aantal kinderen onder de 12 jaar. In de kerk staan overall plaatsen aangegeven waar ieder persoon, stel of gezin moet plaatsnemen zodat de anderhalve meter afstand voor iedereen gewaarborgd blijft.
- 3) Mocht u – omdat u tot de risicogroep behoort – het fijn vinden om met enkel volwassenen in een groep te zitten, dan kan dat! Geef dit meteen aan wanneer u zich aanmeldt.
- 4) Mondkapjes zijn niet verplicht, maar iedereen is vrij er een te dragen. Voor je de kerk binnengaat, word je gevraagd je handen te desinfecteren.
- 5) In de kerk is er 1 route die gelopen wordt. De verschillende groepen zullen elkaar niet tegenkomen.

Wij hopen dat veel gemeenteleden het op deze manier zo veilig zullen vinden dat ze het kerstfeest mee gaan vieren! Inmiddels hebben we een groep van zo'n 30 gemeenteleden die er met elkaar hun best voor gaan doen er ook dit jaar een onvergetelijke Kerst van te maken.

#### Dienst Kerstmorgen: LIEFDE IS ALLES

Hoe kunnen wij van Kerstmorgen dit jaar toch een bijzonder feest maken? Dat is de grote vraag die mij al een tijdje bezighield. Uiteraard hoopte ik op versoepelingen rond de Kerst zodat we misschien wel met 100 mensen in de kerk zouden kunnen zitten. Maar hoe dichters we bij de Kerst komen hoe meer de corona-cijfers weer oplopen.

EN TOCH! En toch vieren we het Kerstfeest. Juist nu moeten we vieren dat God naar ons toekomt om hier onder ons – als een kracht in ons – te zijn. In de kerk of thuis.

Bijzonder wordt het voor iedereen! En ook feestelijk. Want 7 muzikanten uit ons midden zullen op 7 verschillende instrumenten prachtige kerstmuziek ten gehore brengen. En thuis kunt u dan heerlijk meezingen!

Alles is liefde, zo heet een bekende Nederlandse kerstfilm. Maar als we om ons heen kijken moeten we helaas concluderen dat echt niet alles liefde is. Maar liefde is wel echt alles!

#### Dienst Oudjaarsavond: Zij gaan voort van kracht tot kracht

We staan op de drempel van een nieuw jaar. En meer dan ooit denken we: 'Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?' Ik denk dat iedereen dit jaar dezelfde wens heeft: Dat alles weer gewoon wordt! Dat we elkaar weer zonder schroom zullen kunnen omhelzen.

Het was een moeilijk jaar en het nieuwe jaar begint zwaar van zorgen. Maar we moeten door. We moeten hoop houden. Want zonder dat zal het echt niet gaan.

Deze avond wil ik dan ook stilstaan bij de vraag hoe we moed kunnen houden. En hoe we voort kunnen gaan van kracht tot kracht.

#### Dienst Zondag 3 januari: Op zoek naar de nieuwe Mozes

Het verhaal dat de evangelist Matteüs vertelt over de geboorte van Jezus kent veel verwijzingen naar het verhaal over Mozes uit het Oude Testament. Matteüs kiest er bewust voor zijn verhaal zo te vertellen, omdat hij in Jezus de nieuwe Mozes heeft ontdekt. De mens die namens God zijn volk uit de duisternis weg zal leiden om het de weg naar het licht te wijzen. Kunnen wij deze mens ook vinden? En waar dan? Want wij willen ook niets liever: weg uit de duisternis van corona naar het licht van normaal!

*Ds. Agnès Gilles*

#### Groet en ontmoet

Nu in deze tijd het koffiedrinken na de kerkdienst niet in De Open Hof kan plaatsvinden, willen we het ontmoeten na de dienst op een andere manier vormgeven die gelukkig nog wel kan!

Gewoon bij elkaar thuis op de koffie. U geeft zich op, wij koppelen de gemeenteleden en u hoort of u op bezoek mag gaan of bezoek ontvangt.

22 november jl. hebben er al gezellige ontmoetingen plaatsgevonden. Ontzettend leuk om mensen te ontmoeten die je misschien wel heel goed of juist helemaal niet kent. Wel was het de meeste deelnemers niet duidelijk dat het een "corona-ervaring" is voor het koffiedrinken na de kerkdienst. Pas kort tevoren hoor je of je op bezoek gaat of bezoek ontvangt.

Wilt u op Kerstmorgen en/of op oudejaarsavond deelnemen aan deze groet en ontmoet dan kunt u zich tot woensdag 23 december 22.00 uur (voor Kerstmorgen) en tot dinsdag 29 december 22.00 uur (voor oudejaarsavond) aanmelden bij Truus Biermans: e-mail: [truusbiermans@gmail.com](mailto:truusbiermans@gmail.com) telefoonnummer: 0318-633679.

U kunt haar ook bellen/mailen voor meer informatie

Vermeld bij uw aanmelding duidelijk:

- naam en adres en telefoonnummer
- deelname met 1 of 2 personen

#### Belangrijk:

Kun je alleen bezoek ontvangen dan moet dit expliciet worden aangegeven. Alle overige deelnemers ontvangen de dag voor de genoemde datum een bericht waarin staat of ze bezoeker dan wel ontvanger van bezoek zullen zijn.

*Met een hartelijke groet, mede namens Truus Biermans,  
Ds. Agnès Gilles*

#### Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof

**Zondag 20 december** De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de Meet-Inn

Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden, die haar voortbestaan dankt aan de kerken en haar vrijwilligers. Blijf Meet-Inn alstublieft ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk.

De tweede collecte is voor de ZWO met als doel het verzenden van "Gered Gereedschap" naar projecten.

De landelijke vrijwilligersorganisatie "Gered Gereedschap" bestaat al ruim 35 jaar en zamelt gereedschap in, knapt het op en verstuurt het op aanvraag naar kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je brood mee te kunnen verdienen. In veel landen moet gereedschap geïmporteerd worden en dat maakt de aanschaf van nieuw gereedschap tot een kostbare zaak.

**Donderdag 24 december, kerstavond** Dit is een alle leeftijden bijeenkomst, niet in de vorm van een viering maar in een rondgang door de Open Hof langs kersttaferelen. Onderweg staat er ook een giften pot voor noodhulp onder vluchtelingen en nu met name in Jemen, deze noodhulp wordt gegeven door st. Vluchteling in Den Haag. Kinderen sterven er van de honger verder is er een groot gebrek aan medische zorg door bombardementen. De afschuwelijke beelden van doodzieke, uitgemergelde kinderen breken je hart. Wat de pandemie in Jemen uitricht kunnen we alleen maar raden. Er is nauwelijks testcapaciteit. En of je nu sterft door corona, een andere ziekte of van de honger; het maakt de mensen eigenlijk niets meer uit. Door je gift kan je de nood doen verminderen.

**Vrijdag 25 december, De eerste kerstdag** De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de Meet-Inn Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden, die haar voortbestaan dankt aan de kerken en haar vrijwilligers. Blijf Meet-Inn alstublieft ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk. De tweede collecte is voor de ZWO – Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze vluchtelingen in Griekenland. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

**Zondag 27 december** De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten in onze vieringen veel minder zijn dan eerder? De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie met als doel "aanvullen eigen wijkdiaconiekas". Na de kerstgaven van afgelopen dagen is de bodem goed zichtbaar geworden. Met je gift wordt die bodem weer bedekt, hartelijk dank.

**Donderdag 31 december, oudejaarsavond** Bij het uitgaan van deze viering is er één collecte voor het eigen wijkwerk. Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten in onze vieringen veel minder zijn dan eerder?

**Zondag 3 januari** De eerste collecte is voor het eigen jeugdwerk. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Met elkaar hopen we natuurlijk dat we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten in vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten. Voor dit alles is geld nodig, Vandaag wordt er speciaal geïmporteerd voor ons eigen jeugdwerk. Door je gift maak je het mogelijk dat we op volle kracht weer van start kunnen gaan als dat weer mogelijk is na alle corona perikelen. De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie, ook vandaag collecteren we voor noodhulp in Jemen.

**Zondag 10 januari** De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten in onze vieringen veel minder zijn dan eerder? De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie. De kerst heeft een flink financieel gat in onze kas gemaakt, we hebben 33 mensen / gezinnen van een kerstpakket of kerst gift voorzien. Door je gift kunnen we weer gaan sparen voor de kerst van dit jaar.

Elke week wordt er ook voor het kinderdoel "Vakantie week Ede" geïmporteerd

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!! Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelputten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectiebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel.

Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand

*Het diakonen-team de Open Hof.*

---

## KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN

---



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52  
www.emmaus-ede.nl

**Pastor:**

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

**Secretariaat Cora:**

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,  
donkers@emmaus-ede.nl

**ALGEMEEN**



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz.  
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL.  
Live en uitzending gemist via [www.edefm.nl](http://www.edefm.nl)

**Programma's elke maandagavond:**

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.  
Herhaling: zondag 9.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Ds. Wim Scheltens, Anton Kanis en Daan Laban. Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

**PROGRAMMA 'KERKVENSTER' Januari 2021**

**4 januari 2021**

Gesprek met dhr. Johan Snel over "De zeven levens van Abraham Kuyper"

Lied van de Week: "Blijf mij aanzien" Column: Willem de Vos. Muzikale fragmenten.

**11 januari 2021**

Interview met Ds. G. Baalbergen en Ds. P. Verbaan over "Predikant worden in een andere gemeente in coronatijd"

Lied van de Week: "Goed is het om U te danken"  
Column: Jan Don. Vocale en instrumentale muziek.

### 18 januari 2021

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving. Lied van de Week: "Als Gij ons zegent"  
Column: Geeske Telgen. Intermezzo's: muziek en zang.

### 25 januari 2021

Gesprek met Hendrik-Jan de Bie over "Liturgische rituelen en symbolen in verschillende kerken." Lied van de Week: "Ik smeek U om gehoor" Psalm 28 -Psalmen voor Nu. Boekbespreking: Anton Kanis - "U heb ik vrienden genoemd" geschreven door Ds. W.J. van Asselt. Vocale en instrumentale muziek.

## **Predikanten Protestantse Kerk, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen voortaan in elkaars diensten voorgaan**

3 dec 2020

Op 31 oktober jl heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken besloten dat een kerkenraad voortaan een predikant uit de Protestantse Kerk kan uitnodigen om voor te gaan in de eredienst. Ook andersom zijn predikanten uit deze twee kerkgenootschappen gerechtigd op verzoek voor te gaan in een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, was aanwezig bij deze vergadering. Namens het moderamen liet hij weten verheugd te zijn over de zoektocht naar kerkelijke eenheid: "Alleen sámen kunnen we de liefde van God leren kennen - een liefde die alle kennis te boven gaat. We staan in een lange traditie van onze ouders, grootouders, mensen uit de tijd van de Reformatie, de Middeleeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich uit naar het verleden. Maar evengoed naar het heden."

De contacten tussen de kerkgenootschappen vinden plaats in het zogenaamde Vijfkerkenoverleg. Dit is een regelmatige ontmoeting tussen de Protestantse Kerk in Nederland, voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het is een jaar of vijf geleden ontstaan op initiatief van de Protestantse Kerk met het oog op verdiepende kennismaking met elkaar.

De volledige toespraak van ds. Batenburg is hieronder te lezen.

Broeders en zusters,

Hartelijk dank voor de gelegenheid om op dit bijzondere moment het woord tot u te richten. Het verheugt ons als moderamen van de synode van de Protestantse Kerk dat u sámen vergadert - dat u zoekt naar kerkelijke eenheid. Die zoektocht is immers een opdracht en verlangen van onze Heere Jezus Christus zelf. Als Hoogepriester bad Hij tot zijn Vader om de eenheid van zijn leerlingen.

Het is daarom extra pijnlijk als die eenheid stuk breekt. Die pijn is pijn tot in het hart van God zelf. Maar die pijn is er ook tussen mensen, in families - waar soms nauwelijks meer gesproken kon worden over kerk en geloof, omdat de breuk midden door gezinnen en families liep. We kennen dat, ook uit ons gezamenlijk verleden.

Herenigen gaat dan ook niet vanzelf. Er is pijn, die verwerkt moet worden. Er zijn verschillende culturen, die op elkaar moeten worden afgestemd. Er zijn inhoudelijke verschillen.

### Geschiedenis van Samen op Weg

Als Protestantse Kerk in Nederland weten we daar ook uit ons recente verleden van. Het was voor gereformeerden, hervormden en lutheranen die uiteindelijk samengingen in de Protestantse Kerk in Nederland een lange en moeizame tocht. Begonnen in de jaren 60 toen 18 predikanten een oproep deden tot eenheid. Hun motivatie was missionair: de verdeeldheid is niet uit te leggen aan komende generaties. Het is niet uit te leggen aan de wereld om

ons heen. Het staat het getuigenis van het Evangelie in de weg. Vervolgens kwam er een lang proces op gang, wel eens vergeleken met de tocht door de woestijn, 40 jaar lang. Zo lang duurde het ook ongeveer totdat in 2004 de hereniging van kerken werkelijkheid werd.

Maar toen 1 mei 2004 aanbrak, kwam niet iedereen mee: de Voortgezette Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk ontstonden. De pijn over deze scheuring doet zich tot op de dag van vandaag gevoelen, zeker ook in gemeentes die gescheurd raakten.

### Inhoudelijke vernieuwing en verdieping

Tegelijkertijd markeerde de hereniging in 2004 het begin van vernieuwing en verdieping. Nu de aandacht niet langer nodig was voor het fusieproces - wat toch een wat intern gerichte blik opleverde - kon de kerk voluit bezig zijn met haar roeping. Na 2004 heeft de Protestantse Kerk belangrijke stappen gezet:

er is geïnvesteerd in jongeren en in missionair werk - nieuwe vormen van kerkzijn. Tegelijkertijd is er voortdurend aandacht gevraagd voor het voeren van een inhoudelijk gesprek, het geloofsgesprek. Dat wordt ook ingegeven door de context van onze samenleving. We leven in een wereld waarin kerk en geloof niet vanzelf spreken, in een tijd waarin de kerk krimpt. Het stellen van basale vragen rond de inhoud van geloof en de roeping van de kerk is nodiger dan ooit. We oefenen onszelf in het vinden van woorden voor ons geloof, passend in onze tijd en context.

### Eenheid en diversiteit

Een thema dat in eerdere gesprekken met u als kerken aan de orde kwam, was dat van eenheid en diversiteit. Het is duidelijk dat de Protestantse Kerk een grote diversiteit vertoont. Dat blijkt al uit de aanduiding van gemeenten: er zijn Protestantse gemeenten, Hervormde gemeenten, Gereformeerde kerken en Evangelisch-Lutherse gemeenten. Deze aanduidingen maken iets zichtbaar van de geschiedenis. De diversiteit wordt daarnaast ook zichtbaar in hoe mensen het geloof beleven en vieren. Iemand zou kunnen vragen: verwordt deze pluriformiteit soms niet tot pluraliteit? Dat is een spannende vraag, die we ook telkens aan elkaar moeten blijven stellen.

De kerkorde van de Protestantse Kerk spreekt zich er wel duidelijk over uit. De eerste woorden van deze kerkorde zijn: "De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige, apostolische en katholieke of algemene christelijk kerk."

### Gestalte van de ene kerk

Eenheid is dan geen formeel of statutair begrip, maar verwijst naar de Ene.

God is Een, zijn kerk - lichaam van Christus - is Een. Deze eenheid brengt overigens direct ook een roeping met zich mee.

De roeping om daadwerkelijk te leven uit Gods genade in Jezus Christus en zo het Woord te horen en te verkondigen (KO art. 1,2).

Om telkens opnieuw in vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld te belijden (KO art. 1,6).

### Een gezamenlijk roeping

Ik wens u toe dat uw samsprekingen gedragen worden door dit gezamenlijke fundament, door deze gezamenlijke roeping. Als de roeping helder is vallen verschillen lichter, kunnen organisatorische hobbels makkelijker worden genomen.

In de recent door de Generale Synode van onze kerk aanvaardde visienota 'Van U is de toekomst', die bepalend is voor leven en werk van de Protestantse Kerk van de komende jaren, staat het zoeken naar eenheid centraal, vanuit het motto: 'Kinderen van Eén Vader'. Dit hoofdstuk opent met de woorden van Efeziërs 3:18 en 19: 'Dan zult u met alle heiligen de lengte en breedte, de hoogte en diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid'

Om iets te vatten van de peilloze liefde van God hebben we elkaar nodig. Alleen sámen kunnen we de liefde van God leren kennen

- een liefde die alle kennis te boven gaat. We staan in een lange traditie van onze ouders, grootouders, mensen uit de tijd van de Reformatie, de Middeleeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich uit naar het verleden. Maar evengoed naar het heden. We staan in een wereldwijde gemeenschap van christenen. Hier in Nederland en over grenzen heen: in de gereformeerde traditie, maar ook daarbuiten. Denk hierbij ook aan de migrantenkerken. Een gremium waarin het gesprek tussen christenen in ons land wordt gevoerd is de Raad van Kerken. Ik wil dit moment ook gebruiken om u van harte uit te nodigen om te gaan participeren in dit oecumenische verband.

Tenslotte. Ik citeer nogmaals de visienota:

“Op grond van onze roeping én gegeven de context zijn we dankbaar en investeren we in ontmoetingen tussen christenen. Te lang, veel te lang, zijn we als individuele christenen en als geloofs-gemeenschappen voor elkaar onder de radar gebleven. Ten onrechte lopen we vaak aan elkaar voorbij. Kennen we elkaar echt? Durven we royaal naar elkaar te verwijzen? Werken we samen waar mogelijk of zien we elkaar als concurrenten? Het is hoog tijd om elkaar de hand te reiken en samen te zoeken hoe we lokaal gestalte kunnen geven aan onze gezamenlijke roeping. Immers: wie bij Christus hoort, die hoort ook bij elkaar!”

Als Protestantse Kerk wensen we u dan ook veel wijsheid, vreugde en volharding toe op uw steeds meer gezamenlijke weg. Wij bidden u hierbij de leiding en zegen van de Heilige Geest toe.

Samengevat in de woorden van het ontroerende Engelse kerklied, vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt:

*In Christus is noch west noch oost  
in Hem noch zuid noch noord,  
één wordt de mensheid door zijn troost  
de wereld door zijn woord.*

*Tot ieder hart, dat Hem behoort,  
met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is 't gouden koord  
dat allen samen bindt.*

*Geliefden, sluit u dan aaneen,  
vanwaar en wie ge ook zijt;  
als kinderen om uw Vader heen  
en Christus toegewijd.*

*Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in hem is zij vertroost.*

(Lied 969, Zingen en bidden in huis en kerk)

### **Ds. Paula de Jong over gastvrijheid die verder gaat dan vanzelfsprekendheid en goede bedoelingen**

Bron: Magazine Protestantse Kerk  
Open en gastvrij, welke gemeente wil dat niet zijn? Toch is gastvrijheid niet vanzelfsprekend. Paula de Jong, gemeentepredikant in de Nieuwendammerkerk in Amsterdam-Noord, wijdde er een masterscriptie aan. “Voor mij is gastvrijheid een sleutelwoord om met elkaar in gesprek te raken over wie je als gemeente wilt zijn.”

Paula de Jong (1985) haalt in haar masterscriptie over ‘gastvrijheid in kerken’ dit thema weg uit de sfeer van vanzelfsprekendheid en goede bedoelingen. De Jong: “Veel gemeenten ontvangen bovengemiddeld veel verschillende soorten mensen. Dat is de lol van de kerk, een reden om de Heer te loven en te prijzen. In de kerk ontmoet je mensen met een totaal ander verhaal, verbonden met het verhaal van God.”

Zijn gemeenten zo gastvrij als ze zeggen?  
De Jong: “Wil je het eerlijke antwoord? Als je zegt open en gastvrij te zijn, heb je kennelijk een idee wat je daarmee bedoelt. Vaak onderken je niet dat je daarmee een set ongeschreven regels hanteert die ook mensen uitsluit. De uiterlijke vorm is goed geregeld: een protocol om nieuwe mensen te verwelkomen, gastvrouwen

en -heren, koffie. Het is fijn om als nieuwkomer begroet te worden: goed dat je er bent! Zodra je actiever mee gaat leven, loop je tegen grenzen aan en gaat het schuren. De gast geeft aan iets nodig te hebben, de gastheer heeft dat niet in huis of voelt er niet voor. Wat dan?”

Voor mij is gastvrijheid een sleutelwoord om met elkaar in gesprek te raken over wie je als gemeente wilt zijn. Er bestaat geen blauwdruk voor gastvrijheid. Elke gemeente zoekt daarin een eigen weg. Op zijn best ben je ontvankelijk voor wat gasten en vreemden je vertellen, leer je kijken naar je eigen opstelling. Soms staat er namelijk, meestal onbewust, een deur tussen jou en de ander. Dat kan legitiem zijn, maar kan die deur ook open?”

Zijn er grenzen aan gastvrijheid?

“Ik werkte in de Nassaukerk in Amsterdam, waar het al jaren gaat over mogelijkheden en grenzen van gastvrijheid. Door het inloophuis bij de kerk waren we gewend allerlei mensen over de vloer te krijgen. Toch blijft het ongemakkelijk wanneer er tijdens de zondagse viering iemand binnenkomt die zwaar onder invloed is. Dat kan leiden tot gevoelens van onveiligheid bij de kerkgangers.

De Nassaukerk leerde zichzelf te bevragen: wat kan wel, wat niet, waar liggen grenzen? Zo ontstaan heldere regels, zoals: je bent de hele week van harte welkom, maar als we zondag om half elf kerkdienst houden, dan ben je er nuchter of je blijft weg.

Soms blijkt je helemaal niet zo gastvrij te zijn als je gehoopt had. Daar zou je je voor kunnen schamen omdat het niet christelijk zou zijn. Het is niet anders: wij mensen hebben een tekort, God niet. Verschillen tussen mensen uiten zich in de ruimte die je anderen wel of niet geeft. Iedereen heeft grenzen. Het probleem ontstaat wanneer wij die grenzen zien als door God gegeven, een principe, een geloofszaak. Alleen God heet ons allen welkom. Dat is te hoog gegrepen voor ons mensen.”

Even praktisch.

“Kerken willen gastvrij zijn voor kinderen. Dat zit in kleine dingen: lage haakjes om zelf hun jas op te hangen, een verkleinbril voor het toilet, een opstapje bij het fonteintje. Datzelfde geldt voor blinden, doven, mensen in een rolstoel. Een liturgie in braille, werkende ringleiding, geen drempels. Soms vermijden mensen het koffiedrinken na de dienst, omdat lawaai voor hen elk gesprek verhindert. Op deze praktische zaken valt een wereld te winnen.

Wil je weten wat nodig is? Luister dan naar je gast. Ik was op Iona, een kloostereiland voor de Schotse westkust. Daar kwam een blinde vrouw werken als vrijwilliger. Zij maakte er een stevig punt van dat ze zo veel obstakels tegenkwam, terwijl de gemeenschap beweert open te staan voor iedereen. Het is beslist ongemakkelijk als iemand het spanningsveld blootlegt tussen wat je zegt en wat je doet.”

Wat zegt de Bijbel over gastvrijheid?

“In het klassieke verhaal over gastvrijheid ontvangt Abraham drie gasten, van wie tot op vandaag de identiteit onduidelijk is. In het Hebreeuws is er geen equivalent voor ons woord gastvrijheid. Er zijn wel woorden voor het vreemde, de vreemdeling. Gastvrijheid is een manier waarop je omgaat met dat wat jou in je essentie bedreigt.

Het verhaal van Abraham legt bloot dat wij onherroepelijk bezoek krijgen van iemand van wie we ons afvragen wat hij brengt: vloek of zegen. Bij Abraham blijkt het zegen te zijn, maar hij slooft zich gigantisch uit om te voorkomen dat hem kwaad wordt aangedaan. Hij volgt de wet van de woestijn: als ik jou goed ontvang, zul jij mij ook goed ontvangen.

Het Oude Testament kent verschillende sporen van de omgang met ‘de vreemde ander’. Enerzijds is de uitverkiezing van het volk Israël door de Allerhoogste aanleiding om je, soms gewelddadig, tegen de vreemde te keren, je af te zonderen van alles wat niet Joods is. Anderzijds geeft die uitverkiezing juist aanleiding om de kwetsbare vreemdeling gastvrij te ontvangen, want: ‘Gedenk dat jij vreemdelingen en bijwoners waren.’”

Hoe speelt dit in het Nieuwe Testament?

“In de evangeliën verhalen is Jezus gastheer van uiteenlopende gezelschappen én wordt Hij als gast onthaald. Jezus komt als gast

binnen bij de tollenaar. Aan het eind neemt hij de rol van gastheer op zich. Hij laat zien: wie de ander wil ontmoeten, moet niet hoog in de boom van eigen zekerheden blijven zitten.

Wanneer de een altijd gast is en de ander altijd gastheer, kun je elkaar niet op gelijk niveau ontmoeten en ontstaat er geen gemeenschap. Wanneer je van rol kunt wisselen, worden ontmoetingen mogelijk. Ik hield een preek tijdens de adventstijd in de Nassaukerk. Iets raakte me, ik moest huilen en kwam even niet uit mijn woorden. Iemand van de inloop stapte uit de zaal het podium op, kwam naar me toe en zei iets tegen me. Dat troostte mij, ik kon weer door. Daar was hij de uitdeler, gastheer, en ik gast."

### Tijdelijke predikanten in Nijmegen gewoon 'de dominee'

Om verschillende redenen heeft een gemeente soms tijdelijk een predikant nodig. De mobiliteitspool verbindt predikanten voor een periode aan een gemeente, zoals in de protestantse gemeente Nijmegen. Een interim predikant, ambulante predikant en kerkelijk werker werken er samen. De kerkenraad is dankbaar: "Het komt allemaal ten goede aan de gemeente."

In de protestantse gemeente Nijmegen ontstond een unieke situatie toen de laatste drie vaste predikanten in korte tijd met emeritaat gingen. De gemeente stond op een kruispunt: door afnemend ledenaantal was krimp van 3 naar 1,5 fte in predikantsplaats noodzakelijk, een beroepsprocedure strandde, dus hoe nu verder?

#### Vragen stellen

"Een interim-predikant was voor onze gemeente de beste oplossing," vertelt kerkenraadsvoorzitter Barend de Gooijert. "Iemand die ons advies kon geven over de richting die we op moeten en alles van een afstandje bekijkt. Ds. Wahl wilde deze uitdaging met ons aangaan."

Wahl kreeg de opdracht binnen twee jaar een visie te ontwikkelen op basis waarvan het beroepingswerk hervat kon worden. De Gooijert: "Als kerkenraad zit je soms in een tunnelvisie, iemand van buiten bekijkt de dingen anders." Wahl vult aan: "Bepaalde dingen zijn gewoonte geworden, een buitenstaander ziet dat. Vragen stellen is ontzettend belangrijk, evenals een heldere opdracht vanuit de kerkenraad. Alleen dan kan de gemeente goed in het veranderingsproces worden meegenomen."

Naast ds. Wahl werd ook kerkelijk werker Marije Klijnsma via de mobiliteitspool aangesteld, maar dan voor pastoraatswerk. De Gooijert: "De periode van beleidsontwikkeling duurde langer dan we dachten. De coronacrisis begon, de laatste predikant ging, als gevolg van het pensioenakkoord, eerder met emeritaat dan we dachten en het beroepingswerk kon nog niet starten. Voor de tussenperiode namen we, ook weer via de mobiliteitspool, ds. Marije Soethout aan als ambulante predikant. De twee Marijes hebben samen de zorg over het pastoraat in de gemeente."

#### Flexibel inzetbaar

Ds. Soethout bracht zes jaar ervaring als gemeentepredikant mee. "Mijn gemeente kwam in financiële nood, ik had kleine kinderen. Daarom ben ik gestopt als gemeentepredikant." Soethout verzorgde een aantal jaar preekbeurten en verleende bijstand in pastoraat in een buurgemeente. "De ambulante pool kwam voor mij op het juiste moment. Nadat ik de handtekening had gezet, kwam de vraag uit Nijmegen."

Een ambulante predikant is inzetbaar voor een korte periode en heeft gemeente-ervaring. Ds. Soethout: "De ambulante pool fungeert als uitzendbureau voor gemeenten." Het mes snijdt aan twee kanten: het werk in de gemeente gaat door en de ambulante predikant ontvangt een normaal traktement. "Als ambulante predikant is het belangrijk flexibel te zijn en gericht te kijken naar waar de nood is in de gemeente. Wat is nu nodig, op dit moment, op deze plek? Een ambulante predikant kan bijvoorbeeld ook inspringen bij een zwangerschapsverlof, of in geval van langdurige ziekte van de vaste predikant."

#### Elkaar versterken

Ds. Wahl en ds. Soethout hebben eigen werkgebieden. Soethout:

"Ik houd me niet bezig met het proces waar de gemeente in zit, maar doe 'gewone' predikantsdingen als preekbeurten en pastoraat, samen met de kerkelijk werker." Wahl: "We ontmoeten elkaar regelmatig en ondersteunen elkaar."

Wahl gaat een keer per maand voor in diensten. "Het is voor mij belangrijk dat ik bepaalde zaken op geloofsniveau met de gemeente deel. Zodat zij weten van waaruit ik werk en waarom ik doe wat ik doe in de gemeente." Beiden ervaren dat ze bij uitstek voorbijgangers zijn. Wahl: "Dat is noodzakelijk om je werk goed te kunnen doen. Ik zeg het altijd zo: mijn werk is op afstand, maar niet afstandelijk. Deze positie heb ik nodig om af en toe in de helikopterview te gaan en dingen af te spreken die niet fijn zijn."

Die afstand ervaart ds. Soethout bij gelegenheid ook als voordeel: "Gemeenteleden kunnen soms net iets meer van henzelf laten zien dan aan een predikant die er al jaren is." Een deel van de gemeente heeft dat idee van tijdelijkheid niet. De Gooijert: "Straks zullen we hen moeten uitleggen dat we een nieuwe predikant hebben beroepen." Soethout, lachend: "Mensen denken aan mij als de dominee van Nijmegen. Ze geven je snel vertrouwen, dat is mooi om te zien." Ds. Wahl ervaart dat als interim predikant ook: "Als je er bent voor mensen, een vertrouwensrelatie hebt, dan ben jij gewoon de dominee. Dat is prachtig."

#### Schakelen in coronatijd

De coronatijd bracht grote veranderingen. Wahl: "Vanuit één kerkgebouw hielden we iedere week een online dienst. Kerkenraadsleden uit alle secties waren aanwezig en dat droeg bij aan de eenheid. Scriba Hoek vult aan: "We hebben de gemeente steeds uitgelegd hoe we het gingen doen." Ds. Soethout was in februari net begonnen als ambulante predikant en nam veel diensten op zich. "Ik werd direct het gezicht voor de gemeente. Mensen kenden mij wel, maar ik hen nog niet."

Voor ds. Wahl was het even schakelen. "De opbouwende fase in het proces was net begonnen, maar we waren er nog niet. Gelukkig mochten bijeenkomsten, noodzakelijk voor het voortbestaan van gemeenten, wél doorgaan." De Gooijert vult aan: "Het was van vitaal belang om door te gaan. Het proces kan niet wachten tot corona voorbij is."

## Financiën en adressen

### Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via [kopijkerkblad@hotmail.com](mailto:kopijkerkblad@hotmail.com)

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

### Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a,  
6713NT Ede, tel. 61 23 36  
e-mail: [kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl](mailto:kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl)  
webpagina: [www.protestantsegemeente-ed.nl](http://www.protestantsegemeente-ed.nl)

**Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:**  
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

### Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede ([www.skgscollect.nl/136](http://www.skgscollect.nl/136)) of via de Kerkgeld app.

### Diaconie

Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ede

Wahl is niet bang dat mensen na coronatijd niet terugkomen naar de kerk. "Ik geloof absoluut in de kracht van de gemeenschap. Dat je elkaar nu niet kunt ontmoeten, versterkt het verlangen ernaar juist." Hoek vult aan: "Er zijn nu mensen verbonden met ons die voorheen ook niet fysiek kwamen. Ze kunnen diensten volgen op een door hen gekozen moment."

#### Rust en eensgezindheid

De kerkenraad van Nijmegen is blij met de ambulante pool binnen de Protestantse Kerk. Hoek: "Barend en ik zijn in gesprek gegaan met medewerkers van de mobiliteitspool in Utrecht om uit te leggen wat

er speelt en wat voor gemeente wij zijn." De Gooijert: "Zij voelden goed aan welke predikant in onze gemeente zou passen. Heel goed dat de mobiliteitspool er is. Dat komt allemaal ten goede aan plaatselijke gemeenten."

De Nijmeegse kerkenraad is heel tevreden. "In de kerkenraad is rust en eensgezindheid gekomen," aldus De Gooijert, "een belangrijk onderdeel van het proces wat Rainer in gang heeft gezet." Scriba Hoek: "Regelmatig overleg met alle partijen is essentieel om alles goed te laten verlopen. Er is een vertrouwensband ontstaan." Wahl: "Het is mooi om te zien dat je met

de gemeente een nieuwe weg kunt inslaan. Daarbij betrokken zijn en vertrouwen krijgen van de mensen, is een mooie kant van het interim-vak?"

#### Advies nodig?

Het mobiliteitsbureau kan u adviseren bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. Of heeft u tijdelijk iemand nodig? De mobiliteitspool biedt u de mogelijkheid om tijdelijk een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente werkzaam te laten zijn. Hij of zij komt in dienst van de mobiliteitspool en is werkzaam in uw gemeente.

### advertenties

Praktijk voor integratieve psychotherapie



**MUNDUS**

Noor Kleiman van Oostrum

Postbus 8264, 6710 AG Ede  
 ☎ 06 - 431 078 03 ✉ noor@mundus-ed.nl  
 🌐 www.mundus-ed.nl



*Hortus Novus*

tuinarchitectuur advies aanleg en onderhoud

www.hortusnovus.nl 0318 64 35 56



**POL & ZN.**

S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal  
 Telefoon 0318 - 51 20 51

**Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties**

Openingstijden toonzaal:  
 maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.  
 's Avonds en zaterdags op afspraak.  
 Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.



**Koehoorn**  
Begrafenisverzorging



Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:  
**0342 - 49 28 28**

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld  
 www.koehoorn-begrafenis.nl



**van de weerd**  
UITVAARTZORG

Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg  
 Schaapsweg 77, 6712 CC Ede  
 Tel: 0318 - 650 000  
 info@zorgvooruitvaart.nl  
 www.zorgvooruitvaart.nl



**VERHAGE VAN GROOTHEEST**  
MAKELAARDIJ

de kennis in huis

**U wilt uw woning verkopen?**

Verhage van Grootheest Makelaardij (NVM) kent als geen ander de markt in de gemeente Ede. Uw woning krijgt maximale aandacht onder meer op de nationale Funda site en op onze eigen véél bezochte site. Een van onze makelaars komt graag bij u langs om vrijblijvend de verkoopmogelijkheden met u door te nemen.

www.verhage.nl

RMT BROUWERSTRAAT 13<sup>A</sup> EDE  
 TELEFOON 0318 619145 NVM



**Indrukwekkend werk**

Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**

Ede, Oranjelaan 11  
 Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27  
 Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair  
 lood en zink | dakbedekking  
 centrale verwarming | luchtbehandeling  
 SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL

**LOODGIETERS**  
**BEUMER**  
 CV BEDRIJF