

KERKBLAD

FOTO: VAN DE PKN



PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

Jaargang 29

maart 2021



Brood zal ik geven en water als wijn, een handvol genade om mens van te zijn.

Wij danken U voor de bron die U bent in ons leven. Gratis voor ons allemaal. Voedzaam, echt effect hebbend, als we het aandurven ons te richten op U. Als wij sneeuwvlokken kunnen opvangen met onze hand, leer ons dan ook om onze hand ontvangend te openen voor het besef dat we vooral vanuit liefde mens kunnen zijn

Kom je van verre en roept men je na, ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Zoveel mensen worden buiten de kring geplaatst. Geen kansen, geen inenting, geen metgezel. Misschien ook voelen we het buiten spel staan zelf soms. De enorme impact die dat heeft op jou als mens.....een stem die alle liefdevols in jou kan overschreeuwen. U roept daar tegenin: naaste, welkom, besta, help ons onszelf en voor anderen die overtuiging te hervinden en vorm te geven.

Is je beschutting verloren gegaan, in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

We kennen zoveel soorten wind in ons kleine bestaan. De gure wind, onlangs. Tegenwind, als onze verlangens of inzet niet wordt vervuld. Maak ons nieuwsgierig naar Uw windvlaag, die ons wil beschermen, die warmte plaatst om alles waar we ons met oprechte passie voor inzetten.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur, ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Zoveel zieken, ook vandaag. Ineens slaat het toe, en je ontkomt er niet meer aan. Pijnscheuten door je lijf en ziel. En mensen die koortsachtig zoeken naar houvast, hoe niet kopje onder te gaan. Want het duurt inderdaad zo lang....wanneer zien we elkaar weer, wanneer is er perspectief voor studie, baan of relaties? Leer ons, net als U, ook op de soms zo lange duur, niet op te geven, elkaar nabij te blijven.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen, ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Open de hekken die wij plaatsen om ons af te schermen naar onze naasten. Beelden waar we de ander in opsluiten. Open de hekken die wij plaatsen voor onszelf, omdat we ons te kwetsbaar voelen. Laten er veel, heel veel mensen mogen zijn, die duidelijk maken in woord en gebaar dat we echt niet alleen staan.

Als eens de dood je zal hebben begroet, draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Waar onze wegen dood lopen, ons strijden tot rust komt, de onmacht het laatste woord lijkt te hebben, laar er dan nog, dan nog, draagkracht zijn die licht maakt. Open ons voor dat geloof, onze horizon voorbij.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, met twee lege handen een koningskind zijn.

Een troostend lied, een aansluitend gebed. Maar wie spreekt wie nu aan? Lees de coupletten eens alsof het je eigen woorden zijn. God, liefde, wees welkom, besta, en: ik blijf aan je zij. Dat we de tekst toezeggen aan de Heer, die de lange weg van veertig dagen is gegaan.

Caroline Oosterveen

Kerkdiensten

Zondag 7 maart

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. E. van der Veen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	jeugdkerk
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T. Volgenant-Beima	
Het Maanderzand	10.30 uur		

Woensdag 10 maart - Biddag

locatie	aanvang	voorganger
Beatrixkerk	13.30 uur	Ds. T.P. de Jong
Gereformeerde kerk Harskamp	19.30 uur	Ds. O. Doorn

Zondag 14 maart

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. C Oosterveen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	Maaltijd van de Heer / jaarthema
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	jeugdkerk
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T. Volgenant-Beima	Maaltijd van de Heer
Het Maanderzand	10.30 uur		

Zondag 21 maart

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. P. Vellekoop	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. H. Keegstra	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Doeti Atema	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T. Volgenant-Beima	
Het Maanderzand	10.30 uur		

Zondag 28 maart - Palmzondag

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. C Oosterveen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Mw. L.P.H. Van Laar	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. K.K. Wolters	
Het Maanderzand	10.30 uur		



De voorpagina

Op de voorkant van het kerkblad staat een foto waarover ik iets meer wil vertellen. Het is een foto van een glazen paneel dat te vinden is in de kapel van het dienstencentrum van de PKN. In de kapel zijn 15 panelen aangebracht, gemaakt door de Zweedse kunstenaar Ann Wolff. Zij heeft er 5 maanden aan gewerkt. De foto op het kerkblad stelt Het Laatste Avondmaal voor. Deze foto is ook te vinden in de uitgave van de kerkorde 2013. Er is een beschrijving van de kapelramen beschikbaar. Wie die beschrijving wil hebben, kan zich melden bij de redactie.

Omdat de diensten in maart in het teken staan van de 40-dagentijd leek het de redactie passend de foto ook in maart op de voorpagina te plaatsen. We denken erover om per seizoen een andere foto te gebruiken, daarbij aansluitend bij het kerkelijk jaar.

Peter Blokhuis (eindredacteur a.i.)

Wereldgebedsdag in Ede

De viering van de Wereldgebedsdag 2021 zal plaats vinden op vrijdagavond 5 maart 2021, om 19.00 uur in de Beatrixkerk

Tijdens deze oecumenische viering, die georganiseerd wordt door de Edese Raad van Kerken, zijn de voorgangers mevr. Sandra Kooij-van Roekel, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk 'de Pelgrim' en ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk (PGE) te Ede. Leden van de werkgroep van de Raad van Kerken zullen ook aan de viering meewerken. Vanwege de coronamaatregelen zal er dit jaar helaas geen koor aanwezig zijn. U kunt meezingen en meebidden via de online uitzending op vrijdag 5 maart vanaf 19.00 uur.

Zie: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1312-Beatrixkerk-Ede>

Voor meer informatie: Albert Schol, albertschol@hetnet.nl (06-20531289)

Inleveren kopij

Het volgende nummer van het kerkblad verschijnt omstreeks 1 april.

Kopij met uiterlijk 18 maart ingeleverd worden bij de wijkredacteuren.

College van Diakenen

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken.

7 maart

I-collecte Wijkwerk; II- ZWO 40 dagen, Colombia: Jeannet Bierman

14 maart

I-collecte diaconie voor Meet-Inn; II- ZWO 40 dagen, ondersteuning diaconaat in arme regio's in Nederland

21 maart

I- collecte diaconie algemeen; II-ZWO 40 dagen, Een beter inkomen voor Javaanse boeren

28 maart

I- collecte met vrije besteding; II- ZWO 40 dagen, PaasChallenge in Nederland: ontdekken wat Pasen is

De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, de doelen staan grotendeels vast; de 2e collectes kunnen door de wijken eventueel anders in- of aangevuld worden. Wijzigingen worden bij hun eigen wijk vermeld. Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000 867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e collecte.

Bespreek het Samen

Even een bericht van ons! We missen, net als u, de inspirerende bijeenkomsten rondom thema's die ons bepalen bij de waarde van ontmoeting en onderling leren van elkaar....we missen u.

Gelukkig: via de livestream hebben veel mensen

Meditatie op pianomuziek op 7 februari gevolgd.

Een ander lichtpuntje: er kunnen enkele activiteiten via

ZOOM plaatsvinden. Zoals "Bidden hoe doe je dat"; "In

dialogoog – moslims en christenen"; "Verkorte cursus

Mindfulness"; "Lezing over

Rudolf Steiner: Over vrijheid, liefde, individualisme en

gemeenschap". Kijk voor meer informatie op onze

website:

team Bespreek het Samen

HET CHRISTENDOM IS EEN BEKERINGSRELIGIE: BEKERING TOT GERECHTIGHEID

Maarten Wisse, *Zo zou je kunnen geloven*

Abonnementskosten

Het abonnement op het Kerkblad kost € 24,- per jaar. In de maand maart ontvangt u per e-mail of per brief de factuur voor de abonnementskosten over de periode van januari tot en met december 2021. Abonnees die eerder een machtiging voor een incasso hebben afgegeven kunnen de afschrijving verwachten op 22 maart 2021. Zij ontvangen dus geen factuur.

Kerkelijk Bureau



Frans Kok in de Beatrixkerk

In Memoriam Frans Kok, organist

(29-2-1920 tot 4-1-2021)

Frans Kok, een 100-jarige die niet uit het raam klom en verdween maar die heel lang orgels bleef bespelen ondanks allerlei ouderdomsklachten. Tot op zeer hoge leeftijd beklom hij de orgeltrap van de Beatrixkerk, op het laatst geholpen door leuninggen aan beide kanten van de trap en extra ijzers op de treden. Zat hij eenmaal op de orgelbank dan was Frans in zijn element en wist je niet dat de begeleider al zo'n respectabele leeftijd

had. Op den duur merkte je wel dat zijn benen wat trager werden en dat het allemaal wat moeizamer ging, maar Frans vond het nog prima. Tot het echt niet meer ging. Vooral die trap was een sta in de weg. Indertijd hadden we nog een orgelcommissie die waakte over de orgels én de organisten. We dachten er goed aan te doen Frans te waarschuwen voor die stijle trap en het leek ons beter dat Frans het wat rustiger aan ging doen. Want was hij niet in de de Beatrixkerk dan was hij te vinden in de St. Antoniuskerk of in Het Maanderzand. Of in Harskamp.

Als orgelcommissie vonden we dat Frans een blijk van waardering verdiende voor de vele jaren. dat hij in wijkkerken orgel speelde. Volgens mij was hij al zeker 70(!) jaar organist. Maar het CvK had hem al onderscheiden bij eerdere jubilea en je kan niet bezig blijven. Daarom hebben we als orgelcommissie een oorkonde gemaakt en nog wat kadootjes gekocht voor Frans. In zijn overvolle huisje konden we net zitten. Veel ruimte werd ingenomen door een grote miniatuurtrein. Frans reisde ook veel met de trein, naar kerken en orgels. Beroemde orgels werden door hem bespeeld. Vaak ging hij met de trein naar Utrecht waar hij in de Domkerk vrijwilliger was. Frans was aanwezig bij alle bijeenkomsten over zaken die met het orgel te maken hadden. We zagen hem dan ook bij ons door de straat lopen van het station naar zijn huisje bij Het Maanderzand.

Een man met grote interesse in orgels en in de mensen er omheen. Die volgens mij genoten heeft van wat het leven hem te bieden had. Zijn oud-collega organist Nico van Reenen zei ooit: Frans Kok is een beroemde Nederlander; hij is namelijk al te vinden op De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn uit 1642.

Johan van Markesteijn

Uur van gebed voor de verkiezingen.

In Ede wordt ook dit jaar een uur van gebed voor de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Er zal een zestal voorgangers meewerken uit diverse denominaties. Het thema is: "Ongestoord en rustig leven". Vanwege corona zal de dienst online te bekijken zijn met inachtneming van de geldende regels. De verkiezingen zullen dit keer verspreid worden over 3 dagen. Op 15,16 en 17 maart mogen wij onze stem uitbrengen. Daarom zal de dienst – onder voorbehoud - op 12 maart om 19.30 uur online te bekijken zijn. Het is nog niet duidelijk of dit dan live kan of dat we eerder opnamen maken, zodat iedereen het gebedsuur kan volgen op kerkdienst gemist.

ds Peter 't Hoën



WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl



De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen.

Predikant

Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker Ouderenpastoraat 80 plus m.u.v. verpleeghuizen

Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
0318 300 833 / nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba

Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de pastorie van zaligsprekingen

De hele dag zie ik sleetjes voor mijn studeerkamerraam voorbijkomen. In het park spelen de kinderen in de sneeuw. Ook Wup, de hond, geniet elke dag van de sneeuw. Zo fijn, dat in deze lastige tijden er 'gewoon sneeuw valt' en mensen en kinderen plezier maken buiten.

Ondertussen is mijn Missionaire Specialisatie van de afgelopen twee jaren afgerond, via Zoom. Het was mooi dat een aantal kerkenraadsleden meededen. En prachtig, dat een half uurtje nadat ik mijn laptop dichtklapte hier een bos bloemen gebracht werd! Zo attent, bedankt!

Wat ik nou geleerd heb, op die opleiding? Op verzoek van de kerkenraad hier een samenvatting van mijn eindverslag:

De vragen waarmee ik de opleiding in ging waren:

-1- hoe kan de rol van een predikant stimulerend zijn in plaats van remmend, in processen van missionaire bewustwording?

-2- ik wil ontdekken hoe ik als predikant kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling (dus zonder kramp) in de Beatrixkerk, om zich meer actief bewust te zijn van haar missionaire roeping.

-3- hoe kunnen de kerkenraad en ik zó samenwerken dat wij met plezier en toewijding de gemeente voorgaan in een proces van missionaire bewustwording én wij groeien in ons vermogen om in begrijpelijke taal te verwoorden wat en waarom we geloven.



Bij 1 - Remmend is het wanneer de voorganger hard werkt en alles doet - zodat de gemeente bijna noodgedwongen achterover moet leunen (de voorganger heeft immers ruimte nodig om 'missionair te zijn'). In plaats daarvan heb ik steeds vaker geprobeerd samen met andere ambtsdragers zaken op te pakken (sámen in gesprek met sociale organisaties in de buurt, sámen in gesprek met de wijkagent, etc.). Hoe minder ik 'soleer', hoe beter. Immers, de gemeente zelf was dit proces aangegaan?

Bij 2 - Dit doe ik het meest via preken, maar ook vlogjes of een podcast zijn mooie middelen. Het principe van Undefined Leadership heeft me moed gegeven om ook zwakheid te accepteren. Het retraiteweekend was verfrissend. Ook was het waardevol om erbij stil te staan dat de zorg voor mijn eigen ziel voor mij én voor de gemeente ontzettend belangrijk is.

Verder werd het grote belang van gebed mij opnieuw duidelijk. Eén van de concrete en waardevolle gevolgen van de reis naar Londen was dat we als gemeente zijn gaan meedoen met 'Thy Kingdom Come'.

Bij 3 - Een dominee kan van alles willen, maar als de kerkenraad de visie niet deelt begint een dominee niets. Soms moet ik accepteren dat niet elke missionaire 'kans' wordt benut door een gemeente. Als predikant moet ik leren luisteren naar en vertrouwen op het werk van Gods Geest.

Het ontmoeten van predikanten die zich met hun gemeenten in soortgelijke processen bevinden was bemoedigend en waardevol. Dat, gecombineerd met de inspirerende lezingen van o.a. Erik Borgman, Stefan Paas, René van Woudenberg en Maarten Wisse, gaven me dagen waar ik blij van werd.

Mijn leerweg in de afgelopen twee jaar is er vooral één geweest van ervaringen opdoen. De ruimte om te experimenteren was door de breedte van de opleiding steeds beperkt tot 1 of 2 maanden, en dan was het volgende onderdeel alweer aan de beurt. Voor mijn gevoel zijn er nog allerlei 'open eindjes'; dat nodigt uit om vérder te gaan.

Tot zover mijn terugblik.

Een hartelijke groet aan allen!

Houd vol, heb lief, een gezegende 40-dagen-tijd toegewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

Bij de zondagen

7 maart, zondag Oculi

Onze leervicaris Heidi Koster hoopt vandaag voor te gaan. Het werk van barmhartigheid voor deze zondag is 'de vreemdeling onderdak bieden'. We lezen daarom Hebreëen 13.

14 maart, zondag Laetare! (Viering Heilig Avondmaal)

Vandaag is de maandelijkse jaarthemadienst. We lezen Genesis 25:19-21. Maar ook het gebed wat Jezus bad, 'Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan'. Het werk van barmhartigheid deze zondag is: 'de naakten kleden'.

21 maart, zondag Judica

Ds. Keegstra is vandaag de gastvoorganger. Als werk van barmhartigheid is deze zondag 'de hongerigen eten geven' aan de beurt.

28 maart, zondag Palmarum – Palmzondag

Bij het inleveren van de kopij is nog niet bekend of het ook kán, maar we hopen deze zondag weer drie kinderen te dopen. Hoe dan ook, op deze feestelijke zondag zijn de lezingen: Deuteronomium 34 en Marcus 11:1-11.



In memoriam

Op 28 januari j.l. overleed op 93-jarige leeftijd **mevrouw J.H. van Huisstede-Kleuker**, na een ziekbed van enkele maanden. Bij het afscheid op 4 februari in het Yardenhuis van Ede werd zij in dankbaarheid herdacht als een zeer sterke vrouw, lieve en aandachtige moeder en grootmoeder, die zoals een kleindochter het uitdrukte 'nooit klaagde hoewel er veel te klagen viel, maar altijd vooruitkeek en zocht naar wat wèl mogelijk bleef.'

Zij werd geboren in Batavia in de Depok gemeenschap, maakte de Japanse bezetting mee in een kamp en de verschrikkingen van de Bersiap na de capitulatie. Ze hield deze ervaringen voor zichzelf. Ze trouwde in 1948 haar grote liefde, Jo van Huisstede, in Buitenzorg. Hij was planter. Ze kregen drie dochters, Ingrid op Java, Hettie op Sumatra, en Gladys na verhuizing in Den Haag. Ede werd hun standplaats, de Noorderkerk hun gemeente, met dominee Banga. Later verhuisden ze naar de Sparrenhof en kwamen in de Beatrixgemeente. Er was groot verdriet toen Jo plotseling overleed in 2002. Toen bleek hoe sterk ze was, en hoe het leven geleefd kon worden, alleen in een appartement, of op reis met de kinderen, of met de diensten van de Beatrixkerk die elke zondag op dvd bezorgd werden, of lachend met vriendinnen en kleinkinderen.

Ze verloor haar dochter Hettie aan een kwaadaardige ziekte, een kleinzoon, een schoonzoon. Toen de pastoraal ouderling op bezoek kwam in 2018 zei ze: "Ziet u, hier zit ik nog, met mijn handicap, maar ik wil gewoon doorgaan, zelfstandig als het kan". In december j.l. verhuisde ze naar een tehuis in Veenendaal, dichtbij dochter Gladys, accepteerde voor het eerst volledige verzorging. Bij het afscheid werd verteld hoe haar naam boven het altaar in de Beatrixkerk stond in de dienst van zondag 31 januari, om herinnerd te worden, met de woorden van Lied 221:

"Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen".

Karel Jagtenberg, pastoraal ouderling



OECUMENISCHE GELOOFGEMEENSCHAP EMMAÜS

Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl



Welkom

We heten Netta Hakkenberg van harte welkom binnen Emmaüs! Er was al een poosje een verlangen om meer aandacht aan het pastoraat te kunnen geven, en nu Netta bij ons komt werken als pastoraal werker is die wens in vervulling gegaan. Persoonlijk ben ik ook erg blij om Netta als een directe collega te krijgen! Netta zal 1 dag in de week werkzaam zijn en zich richten op de 80-plussers. Dat betekent dat ik vanaf nu alleen nog op bezoek zal gaan bij mensen van 0 tot en met 79, met wel een paar uitzonderingen: ik heb een beperkt aantal mensen van boven de 80 bij wie ik al langere tijd kom – daar zal ik de komende weken ook nog een keer naar toe gaan, maar daarna zal ik hen – in overleg - overdragen aan Netta.

Tot nu toe stond in het beleidsplan van het pastoraat dat als u graag bezoek wilde hebben u zelf contact met een pastor moest opnemen. Het is voor ons nog steeds heel plezierig als u naar ons belt/mailt/appt: dan weten we waar we als eerste naar toe kunnen – maar daarnaast zullen wij zelf ook initiatief nemen en proberen om met u/jou in contact te komen.

Ds. Jan-Peter Prenger

Kennismaken met Netta Hakkenberg, de nieuwe pastoraal werker in Emmaüs.



Opgegroeid in Ede, ging ik na de middelbare school naar Utrecht om te studeren en te werken. Na ruim twintig jaar verhuisde ik terug naar Ede. Daar sloot ik me weer aan bij de Open Hof, de kerk waarin ik was groot geworden. Na jaren als communicatie-

professional in verschillende organisaties te hebben

gewerkt merkte ik dat ik in contacten met mensen vaak zocht naar waar het bij hen nou werkelijk om gaat. Wie is die ander, wat beweegt hem, wat inspireert haar, waar halen zij hun kracht vandaan. Dat bracht mij ertoe om weer te gaan studeren en ik werd geestelijk verzorger. Vervolgens werkte ik een ziekenhuis, in verpleeghuizen en bij kerken. Al bijna vijf jaar ben ik pastoraal werker bij de Beatrixkerk, net als de Open Hof en, op een bijzondere wijze, Emmaüs deel uitmakend van de PGE.

Mijn hart ligt bij de mensen zelf. Luisteren, delen, samen bezig zijn met thema's van het leven. Daarom ben ik blij dat ik nu met en voor de mensen van de Emmaüsgemeenschap pastoraat mag verzorgen. Een veelkleurige gemeenschap door het oecumenische uitgangspunt. De bedoeling is dat mijn aandacht zal gaan naar de 80-plussers, het zogeheten ouderen- of seniorenpastoraat. Mijn aanstelling is één dag in de week en voorlopig zal dit de dinsdag zijn. Vanuit de PGE ken ik ds. Jan-Peter Prenger al langer en ik vind het plezierig om nu met hem als directe collega samen te werken binnen Emmaüs.

Inmiddels woon ik weer bijna vijftien jaar in Ede. Van vroeger, van school of sport, door Bespreek 't Samen en bijvoorbeeld mijn koor InBetween dat wekelijks (nu even niet) repeteert in Emmaüs, ken ik meerdere mensen bij Emmaüs, en dat voelt fijn.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u een afspraak, bel of mail me dan gerust. In deze coronatijd zal meteen op huisbezoek gaan lastig zijn, maar alvast telefonisch contact leggen kan natuurlijk altijd.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten of van u te horen en zelf zal ik ook de telefoon ter hand nemen.

Hartelijke groeten,
Netta Hakkenberg

pastor:

ds J.P. Prenger
tel. 0318-306943; email: jpcprenger@gmail.com

Pastoraal werker:

drs N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
tel. 0318-300833; email: nhakkenberg@emmaus-ede.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl



Predikant

Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW Ugchelen
Tel. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba

Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
Tel. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Maandag 15 februari is na een kortstondige ernstige ziekte mevrouw Hennie Morren-Verschuur overleden. Een groot verdriet voor haar man, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en voor haar familie. Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe voor deze dagen van afscheid en voor de tijd die komt.

Ook wij zullen Hennie ontzettend missen als trouw en betrokken lid van onze gemeente. In het volgende kerkblad zal dominee Tineke een In memoriam schrijven.

Zo denken we aan allen die het moeilijk hebben door verdriet, ziekte en andere zorgen, wij gedenken hen in onze gebeden.

Nu ik dit schrijf op 16 februari is het nog niet duidelijk op welke termijn het weer mogelijk zal zijn om in de kerk samen te komen, vooralsnog zullen we de diensten digitaal moeten houden.

Gastpredikanten komen voor het opnemen van de dienst naar de kerk, naast de voorganger is daarbij de organist, de ouderling van dienst en de koster aanwezig.

Op 5 april a.s. mag de heer H. de Hoop zijn verjaardag vieren, wij wensen u een goede dag toe.

Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Paasproject: Jezus gaat ons voor

Ook dit jaar heeft Stichting 'Vertel het maar' weer een paasproject bedacht, ditmaal met het thema: Jezus gaat ons voor. In deze 40-dagen tijd voor Pasen is er voor elke zondag een Bijbelverhaal, knutsel en een lied. Elke zondag heeft zijn eigen thema met een uitspraak van Jezus: **Ik ben ...**

Vind je het leuk om thuis dit project mee te doen ga dan naar de site:

vertelhetmaar.nl/project/paasproject-2021

Hennie van Luttikhuisen



Uitnodiging voor de Catechesedienst

De catechisanten nodigen u/jou van harte uit voor de (online) catechesedienst op zondag 7 maart om 10:00 uur. Voorganger is Ds. Tineke Volgenant. Het thema van de dienst is: 'Omzien naar elkaar' en zal met beeld te zien zijn. Ook voor kinderen is het leuk om de dienst te bekijken, want er zal een Lied van Elly & Rikkert geprojecteerd worden. Na afloop willen we het mogelijk maken om elkaar online te ontmoeten met een eigen kopje koffie of thee en iets lekkers.

De catechisanten

Rooster oppas en kindernevendienst:

28-2 Digitale dienst | 7-3 Nicoline en Anouska
14-3 Elly en Petrie | 21-3 Gea en Jannieke
28-3 Marike en Philiën | 4-4 Alice en Nathalie



Dankbaar

2020 - Een bewogen jaar voor iedereen. Ook hier op Siloam. Maar we zijn enorm dankbaar. In de eerste plaats dat God ons en de kinderen op Siloam dit jaar heeft beschermd. Dat God ons heeft gezegend op allerlei manieren. Ook zijn we dankbaar dat God ons, Siloam, gebruikt om veel mensen te kunnen helpen. We zijn dankbaar dat veel mensen en bedrijven ons helpen door spullen en eten te geven zodat we de mensen in deze moeilijke dagen zo goed mogelijk te kunnen helpen. We zijn dankbaar voor alle mensen die voor ons hebben gebeden.

Ook zijn we dankbaar voor de grote en kleine financiële giften die we dit jaar mochten ontvangen, want daardoor was het mogelijk om al het werk te kunnen doen. We zijn dankbaar voor ons geweldige bestuur, dat zich voor 100% inzet. Ook ons team van vrijwilligers dat elke dag klaar staat om een ander te helpen, zonder hen konden we dit werk niet doen.

Wij willen iedereen die op een of andere manier een bijdrage heeft kunnen leveren aan het werk van Siloam heel hartelijk bedanken. Wij wensen u allen Gods rijke zegen toe.



Robert en Durkje de Vries

Hallo jongens en meisjes



7 maart – Ik ben de goede herder

Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij zorgt voor eten en drinken. Hij verzorgt gewonde dieren en houdt roofdieren op afstand en redt zelfs dieren die verdwalen of vallen. Een goede herder kijkt niet naar zichzelf maar naar zijn schapen. Hij doet er alles voor om de dieren goed te verzorgen ook al moet hij een eind ervoor lopen of raakt hij zelf gewond. Zo goed verzorgt en beschermt Jezus mensen. Hij kent jou, weet waar jij blij en verdrietig om bent. Daarom kan Hij jou geven wat je nodig hebt. En hij doet dat ook, want Hij houdt ook van je.



14 maart – Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Heb je wel eens plattegrond van een dorp bekeken? Daarop kan je vinden waar iets is of hoe je er moet komen? Je stippelt dan een route uit. Jezus wil ons, net als een plattegrond, helpen de weg te vinden naar God. Dat doet Hij door zijn woorden en Hij legt de Schriften uit. Jezus laat ook zien dat God mensen het goede wil geven door de wonderen die Hij doet. Zo kun je door Jezus God vinden.



21 maart – Ik ben de ware wijnstok

Heb je wel eens tomatenplant zien groeien? Eerst komen er kleine bloemetje aan en dan groeien er tomaten aan. Deze plant (en alle andere planten) groeien alleen als je hem water geeft. Maar bij heel veel planten en bij een tomatenplant ook moet je ook in het begin snoeien. Dat is heel belangrijk. Zo kan de voeding van de plant naar alle vruchten. Als er te veel takken aan zitten krijgt een vrucht niet genoeg voeding. Je krijgt dan geen mooie tomaten. Jezus vergelijkt zich vandaag met een wijnstok. Wat Hij daarmee bedoeld hoor je in het verhaal.



28 maart – Ik ben de opstanding en het leven

Lazarus, een vriend van Jezus, is ernstig ziek. Twee dagen nadat Jezus dit gehoord heeft vertrekt hij naar zijn vriend. Maar als hij daar aankomt is hij al overleden. Jezus is te laat of toch niet? Jezus gaat naar de grot waar hij ligt. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Jezus geeft een klein voorproefje van wat er met Pasen gaat gebeuren.

Groetjes, Mirjam Rap

WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net



Predikant:

Ds. Caroline Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ
Barneveld, tel. 0342-476572

Sriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede,
tel 0318-618205,
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com

*De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

Eén tekst van één kaart uit de onvoorstelbaar vele, die wij als familie in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Heel veel dank voor al die lieve woorden, gedichten, gebaren en beelden. Dat kleurt de tijd toch liefdevol, nu mijn broer er niet meer is. Tijd is kostbaar. Waardevol om te delen.

Caroline Oosterveen

*Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten
zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet.
En tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel
dat ze tere plekken
kunnen overgroeien. - Kris Gelaude*



Bloesem

*Is Pasen zoiets als een halte
een plaats van licht in de tijd
waar we stoppen om Christus te zien
zoals we in Limburg soms stilstaan
bij een kruis of kapel langs de weg?*

*Pasen maakt overal zichtbaar
wat een doodsteken draagt en vergaat
en wij zien het grote mankeren
dat het leven van mensen stilstaat
in oorden van niet bestaan.*

*Pasen is licht van de hemel
dat niet aan tijd is gebonden
het doodsteken zal gaan bloeien.
Bloesem als teken van leven
al wie het zien wil, zal opstaan.*

-Peter Blokhuis –
uit onze veertigdagenkalender

Woensdag 17 februari begon de veertigdagentijd. Een tijd, waarin je, zo zeiden we andere jaren vaak, iets meer inkeert in jezelf, meer stil staat bij wat op je afkomt, om zo God te zoeken.... Uiteraard doe je dat elke dag als je bewust leeft, of als er iets op je pad komt waar je over nadenkt. Maar deze tijd lijkt wel elke dag zo'n moment van inkeer, verstilling. We begrijpen en voelen heel goed: quarantaine, dat is een oefening in veertigdagentijd maar ook buiten de veertigdagentijd.... Wat mogelijk steun en een stukje verbondenheid geeft zijn woorden, muziek en beelden die ons bepalen bij het mysterie van Pasen, van sterven en opstaan. En extra verbondenheid als dat bijeen is gezocht, gebundeld en mooi vorm gegeven door mensen uit onze gemeente. Die graag willen delen wat hen raakt. Die met een gedachte willen bemoedigen. Die iets van zichzelf laten zien in wat ze aanreiken. En daarmee iets laten zien van wie God voor ons is. Samen op weg naar Pasen....in verbondenheid met Christus.

Wilt u de kalender meebeleven: dat kan via <https://noorderkerkede.wordpress.com/>





Voor zondag 21 februari een Special, opgenomen op landgoed Kernhem! Te gast is ds. Jos van Oord. Al eerder mochten we deze gedreven theoloog en predikant (hij heeft gestaan in Wierden en Amersfoort) in Ede begroeten. Voor het programma van Bespreek het samen sprak hij samen met zijn zus Inez over hun boek *Rebible*. Ook is hij tegenwoordig veelvuldig te zien als presentator van het tv programma *Met hart en ziel*. Bezinnend en uitnodigend neemt hij ons mee de Veertigdagentijd in. Daarin zijn, naast kenmerkende plaatjes uit Ede, verrassende fragmenten verwerkt uit het tv-programma met hart en zien. Te zien via de link: kerkdienst bekijken op onze website: <https://ede.protestantsekerk.net/>.

"Nou, ik heb er van genoten. Echt leuk hoor. Moet mensen wel aanspreken." - Jos van Oord

Fotoclub Noord - door middel van foto's - verbonden met elkaar.

Deze keer is de fotoclub bezig geweest met het thema: sneeuw-wit.



Via de Bergstraat langs het gemeentehuis. In de verte vrolijke kinderstemmen, het carillon van de Oude kerk. En dan kijk ik ineens uit over de bevroren vijver met spelende en plezier makende kinderen, Pa en Ma die een sleetje trekken... Bijna een klassiek idyllisch 'oud Hollands' wintertafereel

Met de kinderen naar Pasen

Samen met de kinderen volgen we in deze tijd het boekje: Een spoor van liefde. Anja van der Veen heeft het de kinderen thuis weer aangereikt, samen met de veertigdagenposter waar telkens een luikje bij het beeld van het kruis geopend kan worden. Steeds meer zicht op de diepe voetafdruk die Jezus heeft achtergelaten in de wereld. Natuurlijk gaan we ook, waar mogelijk, tijdens de dienst in de kerk met het project aan de slag. Dus vergeet niet te kijken, dan mis je niks. Heel veel plezier!



Caroline Oosterveen tien jaar predikant in Ede

Op zondag 6 maart 2011 vond de bevestiging en intrede plaats van ds. Caroline Oosterveen in de Taborkerk. Het was de start van haar predikantschap in de wijkgemeente Noord. Nu tien jaar later tellen wij onze zegeningen. We hebben die jaren veel lief en leed met elkaar gedeeld. Er zijn veel dingen gebeurd waar we blij van zijn geworden. Allereerst de zondagse erediensten, waarvan een Noorderling ooit zei: *Bij Caroline ga je altijd blij de kerk uit*. De vele Special Sundays waarin Caroline gesprekken heeft gevoerd met inspirerende gasten. En wat te zeggen van de Summer Special met Stef Bos in de Noorderkerk. Die was wel heel speciaal. Met alle kerkenraadsleden voor stilte en bezinning naar Nijkleaster in Friesland. Het feest ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Caroline, wat een muzikaal spektakel was dat. Maar in die tien jaar zijn er ook veel verdrietige momenten geweest. Aangrijpende gebeurtenissen waarbij je stil valt omdat ze zo verschrikkelijk zijn. In het kerkblad schreef Caroline daarover ooit: *dat je dit weet/je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen/als je een vriend hebt/voor uren en dagen lang*. Voor velen in Noord is Caroline die vriend. Een pastor in vreugde en smart, en dat al tien jaar lang, die moet je in ere houden. En dat doen we in Noord. Als alles volgens plan verlopen is, dan is op zondag 28 februari na de dienst in de Noorderkerk enige aandacht aan dit heuglijk feit besteed. Wim den Ouden

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl



Predikant:

Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g. g. kunt u contact opnemen met de scriba)

Scriba

Betty Plumers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
E-mail: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v. wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212

Vanuit de wijkkerkenraad

Houdt u voor actuele zaken de website in de gaten? En natuurlijk onze nieuwsbrief Kijk op de Wijk. Wilt u deze ontvangen? Een mail naar kijkopdewijk@gmail.com regelt uw aanmelding. Zo blijft u op de hoogte van al het nieuws binnen De Open Hof.

Rondom ons vieren

Het thema van de veertigdagentijd is 'ik ben er voor jou'. Elke zondag staat een van de 7 werken van barmhartigheid centraal.

Zondag 7 maart is dat 'de vreemdeling onderdak bieden'. Een Bijbelse opdracht want 'bedenk dat jullie zelf ook vreemdelingen zijn geweest in het land Egypte'. En: zijn wij niet allemaal vreemdelingen en gasten op deze aarde, op doorreis naar ons Vaderland? Wij lezen deze zondag Johannes 2: 13-22, Jezus die alle marktluï de tempel uitslaat.

Zondag 14 maart gaat het over 'de naakten kleden'. Tuurlijk, denk je dan, dat regelen we meteen. Een mens moet bescherming om zijn lijf hebben. Maar, er staan nogal wat mensen in de kou. En dan bedoel ik mensen heel dichtbij, hier in ons dorp. Oudememers die hun bedrijf buiten hun schuld als gevolg van de lockdowns ten onder zien gaan en het tij niet op eigen kracht kunnen keren. Beschermen wij hen ook? Wij lezen Johannes 6, 4-15: 5 broden en 2 vissen worden gedeeld met 5000 mensen en het is voldoende!

Zondag 21 maart is het thema 'de hongerigen te eten geven'. Ook dit kan je letterlijk en figuurlijk opvatten. De voedselbank bijvoorbeeld neemt die taak letterlijk op zich. Zou het niet een mooie taak zijn van de kerk - juist in deze tijd - de figuurlijke taak op zich te nemen? Want hebben wij niet allemaal honger? Naar vrijheid

bijvoorbeeld of het 'oude normaal'. En heeft de kerk niet een bepaalde kijk op de wereld in huis die deze honger kan stillen? Wij lezen Johannes 12: 20-26, over de graankorrel die veel vrucht draagt als hij sterft. Voorganger in deze dienst is ds. Doeti Atema. Zondag 28 maart is het Palmzondag. Dan wijken we een beetje van het thema af omdat dit een vrolijke kinder dienst gaat worden rond de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. We kennen het verhaal allemaal: Jezus die op een ezel de stad binnenrijdt. Maar weten jullie dat er ook nog andere dieren waren die Jezus graag de stad binnengedragen hadden? Maar de ezel is het geworden. Waarom? Dat vertel ik 28 maart! Ik hoop dat we ons - allemaal kijkend vanuit ons eigen thuis - toch elke zondag verbonden mogen voelen rond het Woord van God. En dat we geïnspireerd mogen worden!
Hartelijke groet,
Ds. Agnès Gilles

40 dagen tijd

Woensdag 17 februari, Aswoensdag, is de 40 dagen tijd gestart, traditie getrouw een tijd van vasten en tot inkeer komen. In De Open Hof is het thema van deze 40 dagen tijd "Ik ben er voor jou".

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. De ZWO cie. wil in deze lastige tijd toch een aantal acties organiseren.

Een kledingactie voor de kledingbank

Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen.

De Stichting Kledingbank Ede verenigt meerdere doelen. Kwalitatief goede kleding komt via de Kledingbank Ede bij mensen, die het financieel zwaar hebben en er wordt bijgedragen aan het kringloop-proces. Op zaterdagmorgen 6 maart is het mogelijk om, gelijk met het oud papier, kleding te brengen naar de Open Hof. Er is vooral grote behoefte aan broeken in



alle maten, baby kleding niet. Loop al je kasten na en breng je kleding die je niet meer draagt naar deze kleding-inzameling. Ophalen door ons kan ook, zie onderaan voor contact adressen bij kaarten actie. Kinderen van de kindernevendienst gaan gedurende de hele 40 dagen tijd sparen met de bekende spaardoosjes voor de aankoop van nieuw kinderondergoed en kindersokken.

Op deze manier dragen we een steentje bij om "Naakten te kleden".

Emmaüswandelingen: 7, 18 en 28 maart

De lockdown is verlengd tot en met 2 maart. Maar gelukkig mogen we nog wel in tweetallen wandelen! Een Emmaüswandeling houdt in: een wandeling in tweetallen met een tekst en vragen. Deze vragen hebben nu betrekking op de 40 dagen tijd. De eerste minuten nemen we de tijd om in stilte over de vragen na te denken. Daarna bevragen we elkaar. Het is ook een vorm van "ik ben er voor jou", namelijk een luisterend oor! Bij het startpunt krijg je uitleg, tekst(en), vragen en route mee. Je mag je uiterlijk twee dagen voor de startdatum opgeven via mail of telefoon bij Truus van Otterloo: Truusvanotterloo@tiscali.nl / tel. 0318 621059. Opgeven per tweetal mag (misschien is er iemand met wie je graag samen wil lopen) maar hoeft niet. Wie zich als enkeling opgeeft wordt aan iemand anders gekoppeld. Na opgave volgt verdere informatie. Start: tussen 14.00 en 15.00 uur (de tweetallen starten minimaal 5 minuten na elkaar).

Locatie: start bij Huis Kernhem.

Duur: ongeveer een uur.

Paas kaartenactie

Gedurende de hele 40 dagen tijd kunnen er kaarten gekocht en zelf gemaakt worden die in de stille week door ons (ZWO cie) gebracht worden naar de Bleu Band gevangenis in Arnhem.

Schrijf op die kaart een bemoedigende tekst of een (Paas)groet of een gedicht of iets anders persoonlijks aan een gevangene. Gebruik als afzender alleen je voornaam, geen achternaam en geen adres vermelden. Om privacy redenen krijgen we tegenwoordig geen namen en adressen meer van gevangenen. Daarom moeten de kaarten ingeleverd worden, dat kan bij Janneke Odie - Klingelbeek 29 of Wim Pluimers - Gildestraat 26 of Marc Hamminga - Meinersstraat 12 of Ad Tukker - Sprengenbergring 9; eventueel willen we ze ook wel op komen halen bij je.

Doe dit uiterlijk op zondag 28 maart / Palmzondag waardoor wij ze in de week daarna, vlak voor Pasen, kunnen afleveren In de Blue Band gevangenis.

Op deze manier brengen we "bezoek aan gevangenen".

Elke week een collecte doel van Kerk in Actie

Blijf de Kijk op de Wijk goed volgen of kijk in het kerkblad om op de hoogte te blijven voor welk collecte doel er op de volgende zondagen gecollecteerd wordt. Op deze manier "Zien we om naar minder bedeeden".

Op Paasmorgen na de viering naar het kerkhof gaan

Wat zou het mooi zijn om op die ochtend, 4 april, een narcis te gaan leggen op een graf van een dierbare of een ander. Op deze manier willen we vorm geven aan "de doden begraven".

Wil je hier aan mee doen dan is opgave van te voren noodzakelijk. Verdere uitleg en werkwijze volgen later / na opgave bij Janneke Odie, zie hieronder.

Voor vragen, tips of opmerkingen: Janneke Odie, e-mail adres: odie.janneke@gmail.com

De ZWO cie. van De Open Hof

In Memoriam Maaïke Hakkenberg-Greydanus

Op 19 januari overleed op 83-jarige leeftijd Maaïke Hakkenberg-Greydanus. Haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen waren er stil van. Haar krachten waren ineens op en Maaïke voelde dat haar tijd hier op aarde was gekomen. Te midden van haar dierbaren lag zij de laatste dagen van haar leven rustig en tevreden op bed, kijkend en luisterend naar hen. Op haar afscheid spraken de kinderen over hoe Maaïke haar talenten, haar taalgevoel en creativiteit inzette en heeft nagelaten in haar kinderen en kleinkinderen; en hoe fijn ze het nu heeft bij hen die haar zijn voorgegaan. Wij wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen in het gemis moed en kracht toe.

In Memoriam Claudius Antonius Teijgeler

Donderdag 4 februari is Claudius Antonius Teijgeler overleden in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Tine in Lunteren, maar samen waren ze zeer betrokken leden van De Open Hof. Toen Claudius 76 was, las zijn vrouw in het kerkblad dat ze geen nieuwe voorzitter konden vinden en ze zei: 'Dat kun jij wel doen, het is net iets voor jou'. Claudius was altijd een harde werker, stil zitten kon hij niet en na zijn pensioen was hij dan ook altijd op zoek naar leuke klussen om te doen. Op zijn vraag of hij niet te oud was, antwoordde de toenmalige dominee: 'Hier is niemand te oud'. En zo kreeg De Open Hof aan Claudius een voorzitter die kundig en doortastend bestuurde. Wat hij in die tijd moeilijk vond, was dat zijn geloof door de jaren heen zo veranderd was. De bèta-man die hij was, probeerde bewijzen te vinden voor het bestaan van God. Hij las theologische boeken, nam deel aan allerlei gesprekskringen, woonde lezingen bij. Maar hoe meer hij argumenteerde hoe minder er over bleef. 'En toch', zei hij, 'toch zegt mijn innerlijk dat God bestaat'. God heeft Claudius nooit losgelaten. En Claudius leerde de naam van God verstaan: 'Ik zal er zijn'. Als een belofte en een roeping. Zelf wilde hij er ook zijn voor zijn vrouw en kinderen en voor medemensen op een manier die ertoe deed. Woensdag 10 februari hebben de afscheidsdienst en de begrafenis op natuurbegraafplaats Heidepol plaatsgevonden. Wij wensen Tine en de kinderen en kleinkinderen troost en zegen toe.

Ds. Agnès Gilles

WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl



Via de website Taborkerk.nl zijn de zondagse diensten te beluisteren, daar is ook de orde van dienst / kerkbrief aan te klikken.

Predikant

Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede.
0318 - 655 661. predikant@taborkerk.nl.

Scriba

J.C. Hoogteiling, Kazemelaan 17, 6711 RJ Ede.
info@taborkerk.nl

Ouderenpastoraat

mevrouw Ria Buitenhuis, 0318 - 610 679

In veertig dagen van beproeven

Vorig jaar kwam er midden in de Veertigdagentijd een voorlopig einde aan de diensten in de kerk, met de fysieke aanwezigheid van de vierende gemeente. Er was toen al wel een enkeling (met verstand van medische zaken) die ons voorbereidde op een pandemie van lange duur ('reken maar op anderhalf jaar!'), maar er waren niet veel mensen die er rekening mee hielden, dat we in 2021 opnieuw de Veertigdagen letterlijk als tijd van beproeving zouden meemaken. Het ziet er toch wel heel sterk naar uit dat we ook in maart niet met kapitale versoepelingen van de 'lockdown' hoeven rekenen. In de eerste week van maart wordt de laatste hand gelegd aan de audio-visuele voorzieningen in de kerk zaal. Daarna zullen de diensten ook op beeld te volgen zijn (het geluid is nu, behalve op onze website, ook al te horen via 'kerkdienstgemist.nl'). Het blijft ook met allerlei techniek toch behelpen.

En dus missen wij de diensten, wij missen elkaar. Wij houden afstand, zoeken naar vormen om gemeente-zijn en de onderlinge betrokkenheid meer allure te geven dan alleen een incidenteel contact. Er worden bezoeken afgelegd. Maar niet iedereen vindt de vrijheid mensen te ontvangen. Vanuit de kerkenraad komt er in elk geval weer een bescheiden boekwerkje onder de

titel; 'Palm / Passie / Pasen'. Het zal, net als eerdere boekjes, in ruime kring verspreid worden. Hebt u toen niets ontvangen, meld u dan (bij)de predikant, of bij mevrouw Buitenhuis, telefonisch of per email).

Het blijft behelpen, zeker wanneer je zulke prachtige lezingen te horen krijgt, op zondagen met namen die klinken als een klok. In een tijd, die veertigdagen, die vanouds een leertijd is, gemodelleerd naar de leef-tijd van Jezus Christus. De catechumenen werden voorbereid op hun belijdenis en doop, waarvan men wel meent dat die in de Paasnacht hun beslag kregen. Wij zullen proberen iets van de vreugdevolle ingetogenheid van deze weken te laten klinken, van kerk naar huis, van kerkzaal naar huiskamer.

Communicatie

Het nieuw vormgegeven Kerkblad verschijnt minder vaak dan het oude. En biedt alleen daardoor al minder ruimte voor onze wijkberichten, die vanwege de lagere frequentie ook niet erg actueel kunnen zijn. Vandaar dat we wat intensiever gebruik maken van de Kerkbrief - te vinden op onze website. Daar vindt u informatie over de gemeente(activiteiten), over zaken als ons diaconaal project Imani én In Memoriams (Inmiddels is er in de menubalk van de site de mogelijkheid ook oudere kerkbrieven te raadplegen ('archief kerkbrieven').

Met goede groet,
Gerben H. Westra

Deze ruimte is beschikbaar
voor uw advertentie.

mail voor info naar:
kerkbladpge@gmail.com

Indien onbestelbaar retour: Willem de Zwijgerlaan 4a, 6713 NT EDE

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

INFO@BEUMER-EDE.NL

EDE | Oranjelaan 11, Tel. 0318 - 632 856
AMERSFOORT | De Stuwdam 27, Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair | electra
lood en zink | dakbedekking | airco
centrale verwarming | luchtbehandeling
VCA gecertificeerd

Nefit en Remeha Dealer

Praktijk voor integratieve psychotherapie

MUNDUS

Voor Alim van Oostrum

Postbus 8264, 6710 AG Ede
☎ 06 - 431 078 03 ☎ noord@mundus-ed.nl
☎ www.mundus-ed.nl

**Indrukwekkend en
kleurrijk werk**

Ons drukwerk maakt indruk. Een team van creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn u graag van dienst. **Indrukwekkend** van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl **drukkerij**

De kennis
in huis

**VERHAGE
VAN GROOTHEEST**
MAKELAARDIJ

www.verhage.nl | 0318 - 61 91 45

POL & ZN.
STEENHOUWERIJ

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties.

Einsteinstraan 37
3902 HN Veerendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51
Email: info@steenhouwerijpol.nl
www.steenhouwerijpol.nl

Openingsuren loonzaal:
- Maandag t/m donderdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur
- Vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
- 's Avonds en zaterdags op afspraak

Voor inschrijvingen op het grafmonument u ook om hulp te vragen.

van de weerd
UITVAARTZORG

Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers
van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapweg 77, 6712 CC Ede
Tel: 0318 - 650 000
info@zorgvooruutvaart.nl
www.zorgvooruutvaart.nl

Adres redactie:
kerkbladpge@gmail.com

Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

**Vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen
kerkblad en solidariteitsfonds**

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Ede