

De PGE viert Pinksteren in de open lucht



Avontuurlijk, zo'n 'buitendienst'.

Vol verwachting kwam er een menigte mensen op af.

Benieuwd natuurlijk ook 'wat dit zou wezen'. Zo vaak gebeurt dit niet.

Het weer zat mee, bedekte lucht, wel een aangenaam temperatuurtje.

Wat houdt je dan tegen, eigenlijk niks. Dus toch een hele toeloop van

mensen die deze bijzondere Pinksterdienst wilden meemaken.

Klapstoelen mee, kinderen mee -rolschaatsen en stepjes-. Een hele
verscheidenheid aan mensen. Ouderen, zorgzaam begeleid, tot jonge

ouders met de kinderwagen bij zich.

Ondertussen stond het koor van Bespreek het Samen

zich in te zingen. Je kent dat, telkens en toontje

hoger. Nu dus even niet een 'kamer'-koor. Buiten.

Zo werd het langzamerhand tien uur en kon de

dienst beginnen.



In volle vaart ...

De PGE in volle vaart ... vooruit! Dan hebben we elkaar nodig en het vuur van de Heilige

Geest. De Geest van God verbindt ons met kracht tot eenheid in verscheidenheid.

Pinkster -de uitstorting van de heilige geest- is niet iets 'vér wég'.

Het gebeurt in ons midden.

Peter van Veen spreekt als ouderling van dienst een woord van welkom.

Het is duidelijk dat het thema van deze dienst op deze Pinksterzondag gaat over het

perspectief van onze protestantse gemeente in Ede. Hoe wij samen de toekomst

tegemeet kunnen treden.

"De Geest van God hielp de leerlingen van Jezus naar buiten te treden om samen van
waarde te zijn voor de wereld. Zo komen wij vandaag bijeen -ieder weer anders-
wetende dat we elkaar nodig hebben om van betekenis te zijn. *In volle vaart.*"



Drempelgebed

"Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, schepper van hemel en aarde. We bidden: dat
Uw Geest ons overkomt en wij de liefde voelen, dat uw liefde ons in vuur en vlam zet en
ons met blijdschap omringt. Dat de Geest van verbinding ons vervult en ons de weg naar
de ander wijst en dat we ons ons durven toevertrouwen aan U en aan elkaar. Amen."

Inleiding

Pinksteren, het feest van de geest. Agnès Gilles probeert uit te leggen wat de Geest van God is en waar we die vinden. Want ze gelooft dat we de Geest van God nodig hebben willen we als PGE in volle vaart vooruit kunnen. De plannen zijn vergevorderd. Onze wijken gaan samen. Ingrijpend. Het raakt ons. Maar ..., willen we als gemeente vooruit en toekomst hebben mogen we niet stil blijven staan bij wat is en was.

Dat kunnen we niet op eigen kracht. Daarvoor mag ons de kracht geschonken worden, de kracht van de Heilige Geest, die ons verbindt.

Agnès laat de kinderen naar voren komen. Ze heeft een pot 'allerhande' snoepjes, zo verschillend als deze kinderen zijn. We vieren vandaag dat de Geest van God ons allemaal iets geeft waar we 'goed' in zijn. Een talent. Om een idee te geven hoe dat gaat geven de kinderen elkaar een steen door. En, wat voel je als je 'm even vasthoudt? (warmte).



De Geest van God kun je niet zien, maar wel merken doordat de geest je vanbinnen warm maakt. De Geest van God geeft eenieder een talent waar je iets mee kunt doen waar jij en anderen warm van worden.



Schriftlezing

Het is aan Theo Pieter de Jong om ons de zo bekende woorden uit Handelingen twee voor te lezen. "Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak" Bekend althans voor trouwe kerkgangers op Pinksterzondag. Als het u niet zo bekend is, lees het dan nog eens, in de Bijbel. Het is heel verwonderlijk. Agnès Gilles gaat er nader op in in de overdenking.

Overdenking

De vijftigste dag na Pasen waren de leerlingen van Jezus bijeen toen ze verrast werden door een geluid als van een hevige windvlaag door de ruimte waar ze waren. "Wat was dat nu?" Het was overweldigend. Een ieder die het hoorde besepte 'dit is niet gewoon', dit komt bij God vandaan.

"Hoe kan dat nou"? Lag het aan het samenzijn van de discipelen, kwam het door de plek waar ze waren? Of kan dit ons -hier en nu- (ook) overkomen?

Kent u het verhaal van de evangelist Johannes? Op de avond van de eerste Paasdag -de dag dat Jezus is opgestaan- kwam Jezus bij zijn leerlingen en zei: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Hij blies over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest.'

Zo zie je, het hoeft geen windvlaag te zijn, een zuchtje is genoeg.

Waar mensen zich verzamelen in navolging van Christus valt hun iets toe wat groter is dan wat zij zelf zouden kunnen maken. En dat wat hen toevalt vervult alles en iedereen. De uitstorting van de Heilige Geest.

De mooiste omschrijving vinden we in het Bijbelboek Genesis. God boetseert met klei uit de aardbodem die hij schiep de mens en blaast hem zijn adem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Wij leven op de adem van God. Dat de Heilige Geest in ons zit betekent dat de levenskracht van God in ons is.

Als we God willen vinden hoeven we ons maar naar binnen te keren. Onze innerlijke oren en ogen te openen. Dat is net als bidden. Sommigen zeggen mediteren. Vouw je handen, sluit je ogen en wend je tot God en luister naar de innerlijke stem die je hoort. Die stem spreekt je van opstanding. het oude mogen loslaten, opnieuw beginnen, bevrijding, vergeving, je toekomst. Wat een ervaring. Dit wil je doorgeven, je gunt het anderen ook. In 'Lucas' lezen we hoe het aantal volgelingen van Jezus toenam en zij zich lieten dopen. Bij duizenden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen.



Zo kunnen wij ook worden

Zo kunnen wij ook worden, maar niet in ons ééntje. Dat doen we samen. De Geest van God heeft in ieder van ons een vuur gelegd, een talent. Iets waar je zelf warm van wordt, waar je de harten van anderen mee kunt verwarmen.

Vraag dus; wat zou jij (u) kunnen doen zodat de PGE een gemeente is waarin het heilig vuur merkbaar brandt. Een vuur waaraan iedereen -echt iedereen- zich kan komen warmen. In volle vaart met het vuur van de Heilige Geest die ons met kracht verbindt tot een gloedvolle eenheid in verscheidenheid. Amen.

Gebied om de gaven van de Geest

Om de gave van wijsheid bidden wij, overal waar dwaasheid regeert, het recht van de sterkste, de waanzin van oorlog.

Om de gave van kennis, waar intellect wordt uitgeleverd.

Om de gave van geloof, waar men het visioen van alles voor allen heeft opgegeven.

Om de gave van geneeskraft, waar de schepping en ons samenleven verziekt is.

Om de gave van profetie, waar mensen zich blind staren op beknellende structuren.

Om de gave van onderscheid, waar mensen verstrikt raken in recht of slecht, waarheid of leugen. Om de gave van enthousiasme, waar mensen berusten.

De gemeente antwoordt telkens 'Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.'



Verrassing

Bij de ingang kreeg ieder een kaartje mee, met een PGE-balpen. Nu werd duidelijk waarom. 'Keer even in jezelf en schrijf op wat je in je hebt (talent) om in te zetten voor de PGE'. Zet je naam en naw gegevens erbij zodat we contact met je kunnen opnemen als dat dienstbaar voor de gemeente kan zijn. Iedereen mag de PGE-pen houden!

Heenzending en zegen

We zongen samen: 'Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!' De zegen besloten met het gezongen Amen. En het koor zong 'Do not be afraid'. Ons hart vervuld weer naar huis.

Niet alleen dat er zoveel mensen voor deze dienst kwamen, er waren er al een boel in verband met de voorbereiding en afwikkeling. Koster, ouderlingen, keukenteam, diakenen, welkomsteam, kindernevendienst, muzikanten... Niet te vergeten de talenten van alle bakkers en suikerspinners.

En na de dienst het moment van ontmoeten, bijkletsen en gezelligheid. Elkaar inspireren, naar elkaar luisteren en elkaar bevragen.

Wim Fournier.

